



Hizb ut Tahrir  
Medya Ofisi

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

Seçmeler  
**Muhtarat**

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden  
www.hizb-ut-tahrir.info

Sayı 7- Rebiyülevvel 1434 H

**İSLAM DEVLETİ**



Takiyyuddin En-Nebhani

# Amerika ve Müttefikleri, Hilafet'in Kendilerinin Önüne Geçmesinden Korktukları İçin Zamana Karşı Yarışmaktadırlar



Keyâni'nin Baltacıları  
Asla Hilafet Devleti'nin  
Kurulmasını Geciktirmeyecektir



Ey Gazze'deki Müslümanlar  
Arap Birliği'nin Ruvaybidaları  
Sizlere de Komplo Kurmaktadırlar



Ümmetin Hepsini  
Kadının Onurunu Korumak İçin  
Çalışmakla Yükümlüdürler



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

**Hizb ut Tahrir  
Medya Ofisi**

## İÇİNDEKİLER

Birleşmiş Milletleri'ne Yönelmek, Kafirlerin Mübarek İslam Topraklarının Kaderine Hükmetmeye ve Ümmetin Bilincinden Filistin'in Kurtuluşunu Silmeye Dönük Başka Bir Girişimdir	3	Ey Gazze'deki Müslümanlar: Arap Birliği'nin Ruvaybidaları, Şam-Suriye Ayaklanmamıza Komplo Kurdukları Gibi Sizlere de Komplo Kurmaktadırlar!	19
Keyâni'nin Baltacılarının, Hizb ut Tahrir'in Peşaver'deki Üyesini Kaçırmaları ve Hizb ut Tahrir Şebâbına Karşı Asılsız İddialar Yamamaları Asla Hilafet Devleti'nin Kurulmasını Geciktirmeyecektir	4	Ürdün Rejimi, Suriye Rejimini Taklit Etmektedir!	21
Milyonlarca Şehidin Kanlarının Dökülmesinin Ardında Hollande, Cezayir'de Daha Fazla Kan Emmek İçin Gelmektedir!	5	Yahudilerin Katliamlarına Cevap, Sakinliğe Çağrıda Bulunmakla Olmaz Onların Varlıklarını Tanımamak ve Onları Söküp Atmak İçin Cihad İlan Etmekle Olur	22
Amerika ve Müttefikleri, Yönetim İçin Koalisyonu Hazırlamak ve Uluslar arası Girişimleri Desteklemek İçin Zamana Karşı Yarışmaktadırlar	7	Hizb ut Tahrir / Endonezya'dan Gazze'ye Yönelik Askerî Saldırı Hakkında Bir Beyan	24
Hükümet İle Muhalefet Arasındaki Çatışma, Fasit Rejimi Kutsamak İçindir	10	Gelişmekte Olan Sekiz İslam Ülkeleri Gurubu Birliği "D8", Başarısız En Son Birliktir	25
Böyle Bir Anayasa Taslağı İle mi Nusret Bulacaksınız?! İslam Tamamen Bundan Beridir!	13	Madem Kokuşmuş İngiliz Sistemini Çöpe Atıyorsunuz, O Halde Neden İslam Nizamına Yönelmiyorsunuz?	26
Suriye Ulusal Koalisyonu'nun Suriye'de Uluslar arası Güçlerin Konuşlanmasını Kabul Etmesi, Bunun Çözüm İçin Dolaştırılan İbrahimî-Amerikan Planının Bir Parçası Olduğunu Ortaya Koymaktadır	15	Hizb ut Tahrir / Yemen Vilayeti'nin, Rusya Rejiminin Rusya'daki Hizbin Şebâbına Karşı Düzenlediği Devam Eden Tutuklama Kampanyaları Hususunda Sanaa'daki Rusya Büyükelçiliği'ne Teslim Ettiği Mektubun Metni	27
1434 Muharrem Toplantısı:	17	Hizb ut Tahrir, Merkezî Temas Lecnesi Başkanı'nın Kaçırılmasına Karşı Ülke Genelinde Yürüyüşler Düzenlemiştir	28
Hizb ut Tahrir / Pakistan Merkezî Temas Lecnesi Başkanı Üstad Saad Cagravi'den Bir Mektup	18	Hizb ut Tahrir / Ukrayna, Rusya'daki Müslümanlara Destek Vermek İçin Oturma Eylemi Düzenlemiştir	30
		Ayın Kitabı: İslam Devleti	36

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden  
**Muhtarat**

[www.hizb-ut-tahrir.info](http://www.hizb-ut-tahrir.info)

من المكتب الإعلامي لحزب التحرير  
**مختارات**

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden Seçmeler, Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi sitelerindeki bazı yayınları içerir.  
Yalnızca Hizb ut Tahrir'in, vilayetlerin, medya ofislerinin, resmi sözcülerin ve Hizb ut Tahrir medya temsilcilerinin yayınları, hizb görüşü olarak tabir edilir. Bunların haricindekiler, Hizb ut Tahrir'in web sayfalarında veya medya ofisi dergisinde yayınlanırsa bile yazarının görüşü olarak tabir edilir.  
Naklin ve alıntının dürüst olunması, çıkartma, tevil ve değişiklik yapılmaması ve nakledilen kaynağın belirtilmesi şartıyla Hizb ut Tahrir'in ve web sayfalarının yayınlarından alıntı yapıp yeniden yayınlanması serbesttir.

**Hizb ut Tahrir**  
**Filistin**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٧﴾



16 Muharrem 1434 H

30.11.2012

No.: FL-BA-2012-MB-TR-0019

## Basın Açıklaması

### **Birleşmiş Milletleri'ne Yönelmek, Kafirlerin Mübarek İslam Topraklarının Kaderine Hükmetmeye ve Ümmetin Bilincinden Filistin'in Kurtuluşunu Silmeye Dönük Başka Bir Girişimdir**

Dün Abbas, zümresi, tekrarlanan hıyanet sofralarındaki kırıntılardan istifade eden ve büyük medya saptırmalarıyla birlikte sürüklenenler, sözde Filistin devletinin Birleşmiş Milletlerde “üye olmayan gözlemci” devlet sıfatını elde etmesinden dolayı kutlama yapmışlar ve meydana gelenlere de büyük bir zafer ve kurtuluş olarak itibar etmişlerdir.

Hizb ut Tahrir olarak bizler, Yahudiler, Amerika, tüm Batılı ülkeleri, zarar yöneticiler ve otoritenin adamları tarafından insanlara uygulanan saptırmanın boyutunun farkındayız. Dolayısıyla bu saptırmaya, bir çok taraflı medya da yardımcı olmaktadır. Ne üzücüdür ki İslamî akımların içerisinde bazı liderlikler de akıntıya kapılmaktalar ve Abbas'ın saptırmanın boyutunun genişlemesine katkıda bulunan adımlarını desteklemektedirler. Nitekim Yahudi varlığının “uluslararası” meşruiyetinin kutlanması, büyük bir zafer olarak nitelendirilmektedir. Yani aslında bu kutlama, Filistin Kurtuluş Örgütü ile (Abbas'ın şahsında temsil edilen) Filistin otoritesinin, 1948 yılında işgal edilen ve Filistin topraklarının %80'den fazlasını oluşturan topraklardan feragat ettiklerine dair bir kutlama olmuştur.

Bu adım, kafirlerin, kurumlarının ve cürümsel kuruluşlarının, mübarek topraklardaki Müslümanların en özel konularına hükmetmesidir. Zira İslam topraklarının kalbindeki zehirli bir hançer olan Yahudi varlığının kurulması kararını alan bizzat Birleşmiş Milletleri olup bunu meydana getiren büyük ülkeler de İslam ümmetine ve İslam ülkelerine yönelik bir zarar ve komplo olmadıkça İslamî ümmetle ilgili bir karara gözlerini ve kulaklarını kapamaktadırlar.

Bizler, özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü'nün liderliği ile otoritenin liderliğinin, Fetih kadrolarında Filistin'in Karzai'si olarak bilinen Mahmud Abbas'a teslim edilmesinin ardından Filistin Kurtuluş Örgütü ile onun liderliklerinin hıyanetlerinin farkındayız. Zira bu Ruvaybida, fırsatı kaçırmadan Yahudi varlığının meşruiyetini, 1948 yılında işgal edilen toprakların sonsuza dek işgal edilmiş topraklar olduğunu ve Filistin halkının buralarda hem hakkının olmadığını hem de buralara geri dönüş hakkının olmadığını onaylamıştır. Aynen 01.11.2012'de bir “İsrail” ikinci televizyon kanalına yaptığı açıklamadaki şu sözlerinde olduğu gibi: “Şuan benim nazarımda Filistin, 67 sınırları olup Doğu Kudüs de buranın başkentidir. ... Devamı 32. Sayfada

**Hizb ut Tahrir**  
**Pakistan**  
**Vilâyeti**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَنزَلْنَا  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٤﴾



01 Muharrem 1434 H

15.11.2012

No.: PK-BA-2012-RSY-TR-0043

## Basın Açıklaması

### Keyâni'nin Baltacılarının, Hizb ut Tahrir'in Peşaver'deki Üyesini Kaçırmaları ve Hizb ut Tahrir Şebâbına Karşı Asılsız İddialar Yamamaları Asla Hilafet Devleti'nin Kurulmasını Geciktirmeyecektir

Bugün Peşaver sokağında, Hizb ut Tahrir üyesi hekim “Dr. Zülfikar”, onlarca insanın huzurunda General Keyâni'nin baltacıları tarafından kaçırılmıştır. Nitekim onun kaçırılması, okuldan evlatlarını alıp evine giderken olmuştur. Bu ise General Keyâni'nin, tüm ulusun önünde suçu kanıtlanıncaya kadar “suçlunun” masum olduğuna itibar edilmesi gerektiğini söylemesine rağmen gerçekleşmiştir. Zira işte o, Hizb ut Tahrir şebâbını masum evlatlarının önünden kaçırmaları için baltacılarını göndermektedir. Ya bir de hapisneden kaçmış olsalardı?!

Aslında General Keyâni'nin, halka ve silahlı kuvvetlerine karşı hıyaneti, artık hiç kimseye gizli değildir. Zira Hilafet'e davet, halkın ve aynı şekilde silahlı kuvvetlerinin talep ettikleri bir davet haline gelmiştir. Nitekim bu, General Keyâni'yi üzüp onu hüsrana uğratmış ve bu onu, 05. Kasım'da bir uyarı açıklaması yayınmamaya itmiştir. Ancak bu uyarıdan sonra bile Hizb ut Tahrir şebâbı siyasî mücadelelerini yoğunlaştırmışlardır. Buda Keyâni'nin aklını kaybetmesine yol açmıştır. Hatta onun hali, Hizb ut Tahrir şebâbını dehşete kapılmış masum evlatlarının önünden kaçırarak gibi adi taktiklere başvurmaya kadar ilerlemiştir.

Bu şebâbın “suçları”, kapitalist sistemi kökünden söküp atmak ve yeryüzünde Allah'ın dinini ikamet etmek için Hilafet'i kurmak yoluyla Pakistan'daki Amerikan hegemonyasını ortadan kaldırmak için barışçıl siyasî mücadelede bulunmaktadır. Ayrıca Hizb ut Tahrir şebâbına yönelik kaçırma operasyonları, hiç temeli olmayan asılsız fabrikasyon iddialarla olmuştur. Nitekim buna dair yeni örneklerden birisi, dün polis Lahor şehrindeki beş şebâb için asılsız davalar uydurması olmuştur. Nitekim bu beş şebâbı, Hizb ut Tahrir'in silahlı kuvvetlerinin konut bölgesinde kine teşvik eden stickerlarını yapıştırmakla suçlamışlardır. Halbuki stickerlar, aramızda bir yer bulmaması için Keyâni'nin hıyanetlerinin sona ermesini talep etmektedirler!

Hizb ut Tahrir, General Keyâni'ye Hizb ut Tahrir'in Pakistan Resmî Sözcüsü Navit Butt'un kaçırılmasının bile Hizb ut Tahrir ile şebâbını korkutamadığını vurgular. Dolayısıyla şu an Dr. “Zülfikar'ın” kaçırılması ve Lahor'daki beş şebâba dönük hiç temeli olmayan davaların uydurulması da Hizb ut Tahrir'in faaliyetlerini asla engelleyemeyecektir. Zira General Keyâni'nin işlemiş olduğu ... Devamı 32. Sayfada

**Hizb ut Tahrir**  
**Merkezi**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٥٧﴾



08 Safer 1434 H

22.12.2012

No.: HT-BA-2012-MMB-TR-0037

## Basın Açıklaması

### Milyonlarca Şehidin Kanlarının Dökülmesinin Ardında Hollande, Cezayir’de Daha Fazla Kan Emmek İçin Gelmektedir!

Fransa Devlet Başkanı Hollande 19.12 Çarşamba günü, dokuz Bakanın, 12 siyasî yetkilinin ve kırk iş adamının katıldığı büyük bir bakanlık heyetinin başında Cezayir’in başkentine ulaşmış ve Buteflika da onun için sarsıcı bir karşılama hazırlamıştır!

Devlet Başkanı Buteflika ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın konferansında, sömürgeci ülkesinin geçmişinden dolayı özür dilemeyi reddetmiş ve Cezayir’e “pişmanlığını ve özrünü ifade etmek” için gelmediğini söyleyerek Paris’in, “bunun yerine eşit bir şekilde ileriye doğru hareket etmeyi ve petrol ve doğal-gaz zengini bu ülkeyle ticareti güçlendirmeyi arzuladığını” vurgulamıştır.

Hollande, 20.12 Perşembe günü ziyaretinin ikinci gününde Cezayir Parlamenterlerinin önünde yapmış olduğu konuşmasında şöyle demiştir: “132 yıl boyunca Cezayir, vahşî ve zalim bir rejime maruz kalmıştır.” Ve şöyle bir eklemede bulunmuştur: “Bu sistemin bir adı vardır ki oda sömürgecilik. Ben burada, Cezayir halkının çektiği acıların sebebinin, Fransız sömürgeciliği olduğunu kabul ediyorum.” Ama bu kabul, Fransa’nın Cezayir Parlamentosuna “sömürgeciliğin suç olduğuna dair” yasayı yasaklayıp dondurmasını dayatmasından yıllar sonra gelmiştir.

Nitekim Hollande, habis “cömertliğine” bir ekleme de daha bulunmuştur; zira Fransa polisinin, yağ tulumuna zehir kattığı habis girişiminde Paris’te Cezayirli göstericilerin saflarındaki onlarca kişinin ölümüne imza attığı 17 Ekim 1961 gösterisine yaptığı “kanlı baskını da” kabul etmiştir. Ayrıca 1954-1962 yılları arasında –aynı şekilde Allah daha iyisini bilir bizim hesabımıza göre- bir buçuk milyon kişi şehit düşmüştür. Yine bu arada 08. Mart 1945 günü ve bir birine izleyen birkaç gün içerisinde, özellikle de ülkenin doğusundaki “Setif”, “Bejaye” ve “Skikda” şehirlerinde İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği ilan edilmesinin ardından özgürlük talep etmek amacıyla gösteri yapmaya çıktıkları sırada sömürgeci vahşî Fransız güçleri tarafından 45 bin Cezayirli öldürülmüştür.

Fransa’nın bu cürümlerine, 13 Ocak 1960 yılında Cezayir çölünün “Reggane” semalarında ilk atom bombasının patlatılması da eklenmiştir. Nitekim bu yüzden bir çevresel ve insanlık felaketi meydana gelmiş olup hala da ölümcül radyasyonlar nedeniyle hastalıklar meydana gelmektedir. Dolayısıyla bunun üzerinden 52 sene geç-

mesine rağmen bu iğrenç deneylerden dolayı sivillerden her hangi bir kaybın olduğu kabul edilmemiştir. Buda Hollande’yi, Cezayir televizyonlarında yaptığı açıklamalarda “Cezayir çöllerindeki Fransız nükleer denemelerinin kurbanları için tazminat yasası uygulanmasıyla” ilgili taahhütte bulunmaya ve “Fransa, onlara tazminat vermeye kararlıdır” şeklinde konuşmaya sevk etmektedir.

### **Ey Cezayir’deki Müslümanlar!**

Bu Devlet Başkanı, tarihi sömürgecilik olan bir devletin eğlencesi ve mirasçısı olup ülkesinin en iğrenç katliamlar ve en korkunç kitlesel katliamlar işlediğini kabul etmiştir. Bir de üstelik hiç çekinmeden hayasızca ve utanmadan, kurbanların torunlarından özür dilemek için gelmediğini açıklamaktadır. Dahası arsız ve yüzsüz bir şekilde işlenen en iğrenç amellerden dolayı kendisinin yada ülkesinin pişman olmadığını ifade etmekte ve özür dilemeksizin yada pişman olmaksızın da ülkesinin iğrenç sömürgeciliğini kabul etmektedir! Nitekim bu beklenmekteydi. Zira Fransa, -ey Cezayir’in erkekleri ve özgürleri- sizlerin kanlarına hiçbir kıymet ve değer vermemektedir. O halde onun tuzaklarından ve aldatmalarından sakının, ajan Buteflika’nın olduğu yöneticilerinize karşı ayaklanın ve Hollande’yi de ülkenizden kaldırıp atın.

### **Ey Cezayir’deki Müslümanlar ve Ey Tüm Dünyadaki Müslümanlar!**

Fransa, dini ve ahlaki olmayan sömürgeci bir ülke olup bugün de Cezayir’e, Cezayir’in kabuk tutan yarasını açmak, dahası onların diğer yaralarını artırmak için gelmiştir. Nitekim kendisine bir buçuk milyon şehidin hatırlatılmasının ardından ne utanmış ne özür dilemiş nede pişmanlık duymuştur. Dolayısıyla Fransa ülkenize, fabrikalar ve ekonomik projeler inşa etmek ve ürünleri için bir milyon şehidi olan ülkenin piyasalarını açmak yoluyla kendisinin devasa ekonomik kayıplarını tazmin etmek amacıyla ülkenin servetlerini yağmalamak için gelmiştir.

Bu cürümsel planlarının yanı sıra Cezayir’i, Kuzey Mali’deki “terörist” olarak nitelendirdiği guruplara karşı askerî operasyon yapmaya itmek için gelmiştir. Dolayısıyla o, Cezayir’deki kardeşin Mali’deki kardeşini öldürmesini, ardından da burasını iğrenç bir şekilde sömürmeyi istemektedir.

Batılı sömürgeci rejimdeki kardeşleri gibi Fransa da, Hollande’nin de iddia ettiği gibi kuvvetten başka bir “gerçek” anlamamaktadır. O halde bir kez daha ayaklanınız, sömürgeciliğin kuyruklarını ülkenizden kaldırıp atınız, aşağılık sömürgeciliğin tarihinden kurtulmak için ellerinizi Hizb ut Tahrir’in elleri üzerine koyunuz ve aşağılık bir özür yada ucuz malî tazminatlar yoluyla değil de bilakis mücrim Fransız devleti ile izzetinizin yanı sıra işlerinizin de yolunda olacağı Hilafet Devleti’nden önce onun yanında yer alan herkesten adil bir kısas yoluyla şehitlerinizin haklarını geri alınız.

﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾ “Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur.” [Fatır 10] □

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Amerika ve Müttefikleri, Yönetim İçin Koalisyonu Hazırlamak ve Uluslar arası Girişimleri Desteklemek İçin Zamana Karşı Yarışmaktadırlar



**Bu ise Dâr-ul İslam'ın Merkezi İslamî Hilafet'in Kendilerinin Önüne Geçmesinden Korktukları İçindir.**

H. 05 Safer-ul Hayr 1434  
M. 19 Aralık 2012

Son günlerde Suriye krizini çözmeye dönük siyasî girişimler dikkat çekici bir şekilde tırmanmakta olup bu girişimlerden sonuncusu, 17-18.12.2012 günlerinde medya organlarının aktardığı ve halada aktarmaya devam ettiği Erdoğan'ın girişimi olmuştur. Buda siyasî çevrelerin bunu ciddiye aldığına ve bu ciddiyetin boyutunu, kuvvetli bir şekilde “yenilikçi” olarak itibar ettiği Suriye rejiminin yanında duran ve her zaman olduğu gibi her defasında da bunu reddetmeyen Moskova'nın daha da artırdığına delalet etmektedir! Nitekim planın en bariz olanı, “Beşar'ın, 2013 yılının ilk üç ayında iktidarı terk etmesi ve geçiş aşamasında iktidarı Ulusal Koalisyonla teslim etmesidir...” Aynı şekilde ciddiyetin boyutunu artıran bir husus da Suriye Devlet Başkanı Yardımcısı Şara'nın, 15.12.2012'de Lübnan haberler kanallarıyla gerçekleştirdiği ve medya organlarının 17.12.2012'de yayınladığı röportajda yapmış olduğu açıklamadır ki o açıklamasında şöyle demiştir: “Suriye'nin varlığının savunulması ve herhangi bir şahıs yada rejim için bir savaşılmaması gerekmektedir.” Zira Amerika, rejimi ve simgelerini gözetmektedir. Dolayısıyla Şara, bu açıklamada Amerika'nın yeşil ışık yakmadığını açıklamamıştır. Buda bu açıklama ile Erdoğan'ın girişimi birleştirildiğinde, yönetimin koalisyonla teslim etme planının yakın olduğunu göstermektedir. Belki bu hususta Şara'nın da bir payı olabilir...!

İşte tüm bu göstergeler, mevcut girişimlere, özellikle de Erdoğan'ın girişimine verilen ciddiyetin boyutunun çok büyük olduğuna delalet etmektedir. Nitekim Amerikan Büyükelçisi Ford'un fabrikasının 11.11.2012'de koalisyonu üretmesinden bu yana Amerika ile müttefikleri bu girişimler için bir atmosfer oluşturmuşlardır... İşte bu zamandan bu yana Amerika ile müttefikleri, koalisyonla dönük yardımlar... tanınmalar ile ilgili atmosferler oluşturmak için hatları beslemektedirler. Zira Amerika, ortaya çıkmasından bu yana bunu gizli olarak tanıdığı gibi 12.12.2012 de Marakeş Konferansı akşamı alenen tanımış ve buna müteakiben 13.12.2012'de konferansın yapıldığı günde yüzü aşkın toplanan ülkeler tanımışlardır! Sanki onlar, bunu yapmak için Amerika'nın iznini beklemektedirler! İşte tüm bunlar, Beşar ajanından sonra gelecek olan alternatifin koalisyon olması içindir! Zira onun rolü neredeyse bitmek üzere olup daha önceki benzerlerine yaptıkları gibi onu da ölüm çukurlarına atacaktadırlar.

«وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» “İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız.” [En'am 129]

Hakeza efendilerinin kendilerine bir şeyler verecekleri bekleyerek yada Şeytan'ın tabiiilerine söz verip onları ümitlendirdiği gibi efendilerinin ümitlendirdiği va-

adi umarak Allah'a, Resulüne ve müminlere ihanet edenler bizzat bu ajanlardır.

﴿بِعِدَّتِهِمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ “(Şeytan) onlara söz verir ve onları ümitlendirir; halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir.” [en-Nisa 120]

Bu girişimlerin arkasında Amerika vardır. Dolayısıyla Erdoğan ve rejimi, 02.10.2012’de Ulusal Konsey’den 11.11.2012’deki Ulusal Koalisyon’a, 08.12.2012’deki Antalya Askerî Konsey’e ve bu konsey ile koalisyonun kız kardeşlerine kadar Amerika’nın Suriye’ye dönük politikasının ön hattıdır! Ancak dışarıda üretilen koalisyon ve konseylerin, gerek içerideki halktan gerek Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in râyesini taşıyan insanlardan gerekse de devrilmek üzere olan rejime karşı insanları savunan sadık ayaklanmacılardan gerekli desteği almadığını fark etmeleri Amerika ile müttefiklerinin uykularını kaçırmaktadır... Bu nedenle Amerika’nın, Güvenlik Konseyi’nden, Beşar otoritesinin kendisine aktarılmasının ardından koalisyonu koruyacak uluslar arası güçlerle ilgili bir karar çıkarmaya kast etmesi çok uzak olmadığı gibi aynı şekilde bu kararın önceliklerinin de kimyasal silah konuşmalarının, Beşar’ın ardından güvenlik sorunlarının çözümünün kışkırtılmasının, patriotların dikilmesi gürültülerinin ve dünyadaki terörizmin anası bizzat Amerika olmasına rağmen Suriye’deki bazı İslamî hareketlerin terörizm olarak suçlanmasının olması da çok uzak değildir!

### **Ey Müslümanlar, Ey Sadık Ayaklanmacılar!**

Akıtılan kanlarınızın ve göstermiş olduğunuz fedakarlıklarınızın boşa gitmesi doğru olmaz. Dolayısıyla ne şekilde adlandırılırsa adlandırılısın laik sivil demokratik cumhuriyet rejiminin tatbik edilmeye devam edilmesinin sonucu bu şekilde olacaktır. Zira o, beşerin yapmış olduğu bir anayasa olup parçalanan İslam ülkelerindeki belanın ve sefaletin nedeni de odur... O halde özellikle tam da nusretin hilali doğmak üzereyken ve Allah’ın izniyle onun ortadan kalkmasından korkulmuyorken Dâr-ul İslam’ın merkezi Şam ülkesinde şeytanî ümitlerini gerçekleştirme noktasında Amerika ile müttefiklerine imkan vermeyiniz. Zira işte azim ordularınız ilerlemekte ve Beşar ile aveneleri de kahrolmakta olup sabırla birlikte nusret vardır... Nitekim sizler, rahatınıza karşılık canlarınızı feda ettiniz. Kayda değerdir ki sizler, dünya ve ahiretin izzetini asla zayi etmediniz. Peki o halde Şam toprakları nasıl olur da İslam’dan başkasıyla yönetilebilir ki?

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ “Yoksa onlar hala cahiliye hükmünü mü istiyorlar. İnanan bir kavim için Allah’tan daha iyi hüküm veren mi vardır?” [el-Maide 50]

Peki o halde Şam halkı, nasıl olur da İslam Nizamı’ndan başkasından güven, güvenlik, hidayet ve itminan talep edebilirler?

﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ “Her kim Benim hidayetime tabi olursa o sapmaz ve bedbaht olmaz Her kim de zikrimden yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olur.” [Tâha 123 124]

### **Ey Müslümanlar, Ey Sadık Ayaklanmacılar!**

Burası iki sığınaktan biri olacaktır: Ya içerisinde nifakın değil imanın olduğu sığınak yada içerisinde imanın değil nifakın olduğu sığınak. O halde sömürgeci ka-



firler ile ajanlarının sığınıkları olan nifak sığınaklarının, laik demokratik cumhuriyetle yönetmesi için omuzlarınıza koalisyonu dikmelerinde başarılı olmalarına imkan vermeyiniz. Zira o zaman sizler, kendisine karşı çıktığınız rejime geri dönmüş olacaksınız. Dolayısıyla mesele, sadece yüzlerin makyajlanıp güzleştirilmesiyle kalmayacak ve bir ajan bir başka ajanla değiştirilecektir... İşte o zaman sakınmış olduğunuz zulme ve sefaletle atılmış olacağınız gibi kanlarınız sizleri Rabbine şikayet edecek, fedakarlıklarınız katında hiçbir kimseye zulmedilmeyecek olan kimsenin yanında sizlerle tartışacaktır. Böylece hem kaybedenlerden hem de pişman olanlardan olacaksınız ve pişmanlık da hiçbir fayda vermeyecektir. Böylece de ipliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan (kadın) gibi olacaksınız!

O halde imanın sığınağının, Hilafet için çalışanların sığınağının, doğruluk ve ihlasın sığınağının, izzetin sığınağının ve insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetin sığınağının başarılı olması için tüm gücünüzle çalışınız...

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ “Oysa izzet Allah’ın, Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmezler.” [Münafikun 8]

**Ey Müslümanlar, Ey Sadık Ayaklanmacılar!**

Hizb ut Tahrir sizden ve sizinle birlikte olup bu zorba yönetimin ardından İkinci Raşidi Hilafet’i kurmak amacıyla güç sahibi tüm muhlislerden nusret talep etmek için elini uzatmaktadır. Aynen Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in bunu müjdelediği gibi: ﴿تَكُونُ جَبْرِيَّةً قَدْ بَقِيَ مَسْئَلُهُ لِمَا أَشْعَا لَنْ يَرْفَعَهُ شَيْءٌ كَوْنٌ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبِيِّ﴾ “Sonra zorba diktatörlük olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra (yeniden) Nübüvvet Minhacı üzere [Raşidi] Hilafet olacaktır.” [Ahmed ve Taylasî tahrir etti]

Sizler, kuvvet sahiplerisiniz. O halde İslam’a ve ehline nusret veriniz, Hilafet için çalışanlara nusret veriniz ve Allahu Subhânehu ile Resulü [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’e nusret veren ensarlar gibi olunuz. Zira Allah onlardan onlar da Allah’tan razı olmuşlar, efendileri Sa’d Bin Muaz’ın ölmesiyle Rahman’ın arşı titremiş ve onun cenazesine melekler eşlik etmiştir. İşte tüm bunlar; İslam yönetimini kurmak için Allah’a, Resulüne ve müminlere nusret veren Sa’d ve kavminin yaptığı bu azim amelin bir ikramıdır.

Ey Şam halkı, bir komutan ehline asla yalan söylemez. Dolayısıyla Hizb ut Tahrir, sizleri müjdeleyip uyarmaktadır: Allahuteala’nın şu kavliyle müjdelemektedir:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ “Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a [Dinine ] nusret verirsiniz Allah da size nusret verir ve ayaklarınızı [Dini üzere] sabit kılar.” [Muhammed 7]

Ve el-Kavî ve el-Aziz’in şu kavliyle de uyarmaktadır:

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ “Sakın zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz!” [Hud 113]

O halde bu ikisi için Allah’a söz veriniz ve sadıklardan olunuz. Zira Allah sizlerle beraberdir ve asla amellerinizi eksiltmeyecektir. □

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Hükümet İle Muhalefet Arasındaki Çatışma, Fasit Rejimi Kutsamak İçindir



H. 27 Muharrem 1434  
M. 11 Aralık 2012

Tunus'taki insanlar; nereye gidiyoruz? Bundan sonra ne olacak? Rejime karşı ayaklanmanın ardından ne oldu? Rejim düştü mü? Zulme karşı ayaklanmanın ardından ne oldu? Zulüm gerçekten ortadan kalktı mı? Fesat ortadan kalktı mı? Ve durumlar iyileşti mi diye sormaktadırlar?...

Ayaklanmadan iki yıl sonraki işlerin geldiği nokta, artık hiç kimseye sır değildir. Zira durumlar, hükümetin insanların işlerini gözetmedeki ciddi kusuru ve eksiklikleriyle birlikte daha da kötüye gitmekte olup hatta Bin Ali'nin zamanına sitem eden kimseleri bile iştirir olduk. Nitekim bu günlerde, gerek (sandalyelerinin çoğu boş olan) kurucu meclis salonunda olsun gerekse sokakta gözlemlenen kuvvet operasyonlarında olsun siyasî çevreler arasındaki krizler ve çatışmalar gibi siyasî arenanın tanık olduğu hususlar işleri daha da karmaşıklaştırmakta olup her bir taraf kendi konumunu ve insanları etkileme oranını ispat etmeye çalışmaktadır.

**Ey Müslümanlar, bu günlerde dönen çatışma aşağıdaki hususları ifşa etmiştir:**

**1-Saptırma:** Yeni yöneticiler, insanların işlerini onurlu bir gözetimle gözetme hususundaki zaafiyetlerini örtmektedirler. Dolayısıyla insanları kışkırtmak ve kaos saçmak için yaptıklarını çarpıtmak amacıyla rakiplerine iftira atmaktadırlar. Muhalefete ve İşçi Birliği'ne gelince; "dinî" diktatörlüğü kutsamaya, birliğe diz çöktürmeye ve onun heybetini ve konumunu zayıflatmaya çalışmasından dolayı hükümeti suçlamaktadırlar. Dolayısıyla insanların acılarını sömürmek için ve onların maslahatlarını korudukları iddiasıyla kendilerini pazarlamaktadırlar. Bununla birlikte –hükümeti, muhalefeti ve İşçi Birliğiyle- onların tamamının, tüm belanın nedeni olan kapitalist demokratik sistem ile laik devlet üzerinde ittifak etmeleri, aralarında dönen tartışmaların sadece rejimin bazı mekanizmalarının uygulanmasındaki farklılıktan dolayı ortaya çıktığının kanıtıdır. Dolayısıyla yönetim ve otoritede bir paya sahip olmak isteyen şahsiyetler hummalı bir şekilde çalışmaktadırlar. Buda rejimin köklü bir şekilde değiştirilmesinde bu krizlerin ciddi de fabrikasyon olduğunun kanıtıdır.

**2-Sadece zulüm, haksızlık ve sömürü gibi habis meyveleri olan Kapitalist rejimi kutsamak:** Zira hükümet, ayaklanmacıların laik kapitalist sistemin gücünü ve sömürgeci kafirlerin hem Burgiba hem de onun ardından Bin Ali için çizmiş olduğu sistemden kaynaklanan aynı programları benimsediklerini iddia etmektedir. Nitekim Bin Ali'nin kabul ettiği on ikinci program, Sibi hükümetinin benimsediği, ardında da mevcut hükümete miras bıraktığı programın aynısıdır. Dolayısıyla uluslar arası kuruluşlar (ister hükümet olsun isterse de hükümet dışı olsun habis kapitalist ahtapotunun kolları) olduklarını kabul etmeyerek onlarla ülkenin politikasını çizmek ve ge-

leceğimizi belirlemek amacıyla hükümet ile muhalefetin her ikisiyle birlikte toplantılar düzenlemektedirler. Örneğin birkaç gün önce (ülke politikasını belirlemek için çalışan ve onu da kesinlikle Batı ile rejimine bağımlılık yolu üzere koyan aktivistlerin düzenlediği ülkemizdeki) Davos Ekonomik Forumu Toplantısı'nda olduğu gibi yada Hillary Clinton'un katılımıyla Sekizler Grubu tarafından denetlenecek olan "gelecek forum" kapsamındaki toplantılarda gerçekleşecek olanlarda olduğu gibi. Bunun yanı sıra bizleri ülkeyi ve insanları ipotek ettiği birikmiş borçların içerisinde boğacaktır. Bu günlerdeki çatışmanın diğer tarafı olan Tunus İşçileri Genel Birliği'ne gelince; onun durumu da kapitalist ülkelerdeki işçi sendikalarının durumu gibidir. Zira insanların öfkesini hafifletmek, kapitalizmin zulmüne ve para balinalarının adaletsizliğine karşı insanların öfkesini bastırmak ve durmak bilmeyen bir döngü içerisinde işçilerin kazanımları ve mücadeleleri adı altında aldıkları birtakım kısıntılar sayesinde insanları gerçek değişimden döndürmek yoluyla kapitalist sistemi korumak için ortaya çıkanlar gibi ortaya çıkmıştır; işte tüm bunlar, kapitallerin adaletsizliği ve Birliğin hızla sosyal müzakereler adı altında gizlediği zulümlerini ifşa ettiği gibi ucuz bir mücadele içerisinde işçilerin ve ücretlilerin enerjilerinin boşaltılıp geleceği yiyip tüketen tekelleşme, sömürü ve enflasyonun kısıntıları dışında ondan başka bir şey elde edemediklerini ifşa etmektedir.

**3-Hıyanet:** Bu çatışmalar, çatışma tarafındaki ajanların yüzlerini ifşa etmiştir. Zira onlar, ülkeye ve insanlara karşı işlemiş oldukları cürümlerin ardından siyasî hıyattan soyutlanmaktan korkmaktalar ve (hakeza) Avrupa mahkemelerine başvurmakla tehdit etmektedirler. Birlik Genel Sekreteri'ne gelince; Amerika ondan hoşnuttur. (Nitekim 2012'nin Mayıs ayında, Amerika'daki Amerikan Federasyonu Sanayi Örgütleri Kongresi yada İngilizce kısa adıyla Amerikan İstihbarat Ajansı (CIA)'nın sağ kolu olan AFL CIO olarak bilinen en büyük Sendika Federasyonu ödülünü kazanmıştır.) Dolayısıyla o, hükümeti şikayet etmek için uluslar arası kuruluşlara başvurmakla tehdit etmekte ve Genel Sekreteri "Charn Borough'un", Tunus İşçileri Genel Birliği'ne destek vermek için büyük bir heyetle Tunus'u ziyaret ettiği Uluslar arası Sendika Federasyonu'nu güçlendirmektedir. Herkesin övgü yağdırması "istenilen" hükümetimize gelince; Batı'nın onda hoşnut olduğu gibi desteklemekte ve ona şahitlik etmekte olup yeni liderleri de rejimi ve Batı'nın ülkemizdeki çıkarlarını korumak üzere ödül almak için **şüpheli Chatham House İngiliz Organizasyonu**'na doğru hızla koşuşturmaktadırlar.

**Çarpıtma:** Rejimi ve Batı'nın ülkemizdeki çıkarlarını korumak üzere ödül almaktadırlar.

Hakeza bu krizler, bütün siyasi tarafları ve ona dayanan yada ülkemizde onun hesabına çalışan odakları da ifşa etmiş ve Tunus'un, hala özellikle yaşlı Avrupa'nın izini takip etmeye çalışan Amerika'nın başını uzatmasının ardından uluslar arası çatışma arenasını açığa çıkarmıştır. Nitekim -Rabbimizin merhamet ettiklerinin dışındaki- siyasi tabaka, büyük devletleri örnek almaktan ve onların çıkarlarına hizmet etmekten başka bir politika göremeyen halkların tacirlerinden öte bir şey değildir.

﴿أَلَا يَظُنُّ أَوْلِيكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ “Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde tekrar diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde alemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.” [Mutaffifin 4-5-6]

### Ey Müslümanlar ve Ey Mücahit Lider Fatihlerin Torunları!

Bir mümin, bir delikten iki kere sokulmaz. Zira sizler, çok kısa bir süre önce korku zincirini kırdınız, ardından tagutu devirdiniz, sonra da Batı ile ajanlarını kaldırıp atacakları ve aranızda Rabbinizin şeriatıyla hükmedecekleri zannıyla en güzel gördüğünüz kimseleri seçtiniz. Ancak şimdi onlar, Allah’ın kitabını sırtlarının arkasına atmaktalar, Batı’yı kibleleri yapmaktalar ve bugün de sizlerden, birbirinizin karşısında durmanızı ve birbirinizden nefret etmenizi istemektedirler. Ancak bizler sizlere, çıkarıcılar olmayı ve bu aşağılık Ruvay-bida politikacılarla birlikte düşmanlarınıza meyletmeyi yakıştıramıyoruz. Dolayısıyla bugün kesinlikle vacip olan, akidenizden kaynaklanan arzularınızı en doğru bir şekilde ifade edecek olan uyanık muhlis liderleri araştırmanızdır. O halde haydi azim İslam ümmetinin gerçek bir parçası olunuz. Zira çok iyi biliniz ki; gerçek bir ayaklanma, öncelikle kapitalist rejim ile düşmanınızın, evlatlarınızın elleriyle koyduğu kanunları kökünden söküp atmaya, değişime ülkemizdeki kafir sömürgecinin araçlarını kökünden söküp atmaya ve casuslar ile ajanlar üreten Büyükelçiliğini kapatmaya başlamakla, sürekli yağmalayan şirketlerini kaldırıp atmaya ve siyasî tabakadaki ajanlarının ellerini kırmaya olacaktır. Sonra yine çok iyi biliniz ki; Rabbiniz ve yaratıcınız olan Allah’a ve dünya ve ahiretteki izzetiniz Nebinizin üzerine indirilen vahye olan imanınızdan kaynaklanan bir sistem kurulmadıkça ayaklanmanız ve fedakarlıklarınız asla yemiş vermeyeceği gibi baharınız da asla çiçek açmayacaktır. O halde sadık Rabbinizin şu vaadine iman ediniz:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ “Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini (İslam’ı) yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korkularını güvene çevireceğini vaadetti. Zira onlar yalnız Bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir.” [en-Nûr 55]

Ve şu vaadine:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ “Ey iman edenler! Allah ve Resülü sizi size hayat veren şeye davet ettiği zaman icabet ediniz. Biliniz ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. Öyle bir fitneden sakının ki içinizden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmaz. Bilin ki Allah’ın azabı çetindir.” [Enfal 24 25]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Böyle Bir Anayasa Taslağı İle mi Nusret Bulacaksınız?! İslam Tamamen Bundan Beridir!

Devlet Başkanı'nın, geniş bir ajitasyona ve destekçilere ve muhaliflere kadar Mısır sokaklarının bölünmesine yol açan yeni anayasayı ilan etmesiyle birlikte herkesi şaşkınlığa çevirmesinin ardından, kurucu meclis yeni bir anayasa yazılmasını hızlı ve hummalı bir şekilde sonlandırmış ve "maraton" oturumunda hızla oylanmasını onaylanmıştır... Hem de bu ilan edilen yeni anayasa gereğince anayasanın sonlandırılması için verilen zaman aralığının iki ay daha uzatılmasına rağmen, bu zaman diliminden ve kitlelerin dolup taşmasından beri tüm hızıyla devam etmiştir... Sanki bu anayasa taslağı, İslam'ın tatbik edilmesi ve Mısır'ın İslamî kimliğinin korunması savaşında "aslanın ağzından" kapıp kaçırılıyor muşçasına!! Bununla birlikte o, daha önceki ana maddelere hiçbir şekilde muhalefet etmemekte, dahası İslam'a aykırı olan maddelerin ifadesinde, hatta numaralandırılmasında bile bir değişiklik yapılmamıştır! Her ne kadar bazı maddelerin ifadeleri, şeriatteki sahih ifadelerin benzeri olsa da onun alınması, İslam akidesine dayalı olarak değil bilakis demokratik çıkarılara göre olmuştur. Dolayısıyla bizler, bu anayasayı tamamen reddederek, -nasihatın vacip olması ve beraat-ı zimmet babından- aşağıdaki hususları açıklarız:



H. 18 Muharrem 1434  
M. 02 Aralık 2012

**Birincisi:** Anayasa taslağının birinci maddesinde, "Mısır Arap Cumhuriyeti'nin demokratik bir rejim" olduğuna karar verilmiştir. Bu İslam'a aykırıdır. Çünkü demokratik cumhuriyet rejiminin, Ortaçağ'da aydınlar ile Kilise arasındaki acı çatışmanın ardından Avrupa'da ortaya çıkan akidesi dini devletten ayırmaktadır. Ayrıca bu akide, egemenliği halka vermektedir. Yani yaşamayı insana vermektedir... Dolayısıyla istediği gibi haram ve helal kılmaktadır!! Nitekim Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ **"Hüküm sadece Allah'a aittir."** [Yûsuf 40]

**İkincisi:** Anayasa taslağının ikinci maddesi, "İslam şeriatının ilkelerinin, yasama- nın ana kaynağı olduğunu" ve İslam şeriatının "ilkelerinin", "hükümler" olmaksızın zikredilmesinin, insanın yasa koyması için kapıları ardına kadar açtığını söylemektedir. Dolayısıyla yorumladıkları gibi "ilkeler", onların anladıkları üzere İslam'ın "kesin temelleri" olup, zannî hükümler bir tarafa hadler ve birçok benzerleri gibi kesin hükümler buna dahil edilmemektedir. Dolayısıyla bizler, kesin ve zannî hükümleriyle birlikte İslam'ın tam olarak tatbik edilmesini talep ediyoruz. Zira bunların tamamı, tabi olunması gereken şeri vaciptir. "Şeriatın ana kaynağının" şeriat olmasına gelince; bu, ferî bile olsa diğer kaynakların varlığını engellememektedir. Buda bizzat yönetimde Allah'a ortak olmaktır!

**Üçüncüsü:** Anayasa taslağının dördüncü maddesinde, özellikle de el-Ezher, davet ve cihad yoluyla İslam'ı taşımak İslamî Devlet'in vaciplerinden iken İslamî daveti taşımayı bir sorumluluk yönü olarak belirlemektedir. Halbuki Resul [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] ve ondan sonraki halifeler, bu devletin liderleri olmaları vasfıyla bu farzı yerine getirmişlerdir. Dolayısıyla onun, bir öğretim kurumuna aktarılıp hasredilerek cihad farzının ilga edilmesi caiz değildir.

**Dördüncüsü:** Anayasa taslağının beşinci maddesinde, "Egemenlik, onu koruyup

savunan halka ait olup halk, otoritenin kaynağıdır” metni geçmektedir. Dolayısıyla bu madde, “Mısır Arap Cumhuriyeti’nin demokratik bir rejim” olduğunu söyleyen birinci maddeyi teyit etmektedir. Zira demokraside de “egemenlik halka ait olup halk da otoritenin kaynağıdır.” Dolayısıyla kanun koyucu ve yasamada güç sahibi halk olduğu gibi uygulayıcı ve uygulama yetkisi olan da halk olmasının yanı sıra meşru, etkili ve bağlayıcı olan yasa gücü de halk olmaktadır. Dolayısıyla da yargıç-hakim ve yargıda güç sahibi halk olup halkın hüküm verdiği hususlar olmadıkça ne yasa nede kendisiyle yargılanılan mahkeme olur. O halde Allahuteala’nın şu kavli nerede kalmaktadır:

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» “Allah ve resulü, bir işe hükmettikleri zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadına kendi işlerinde artık seçme hakkı yoktur.” [el-Ahzâb 36]

**Beşincisi:** Anayasa taslağının altıncı maddesi, -devletin nizamı olan- demokratik nizamın, “şura ve vatandaşlık ilkelerine” dayalı olduğunu açıklamaktadır... İslam’da şura, akide ve nizam olarak demokrasiden farklıdır. Zira demokraside, kanunların ve hükümlerin alınıp alınmayacağını oylayan insandır. Şura ise şeri hükümün mubah olarak getirdiği işlerde görüş almak olup bizzat şeri hüküm üzerinde oylama yapmak değildir! Dolayısıyla bu iki husus arasında büyük bir fark vardır!!

Anayasa taslağında, buraya sığdıramadığımız İslam’a aykırı olan diğer birçok maddelerin olması da cabası. Dolayısıyla yeni anayasa taslağının, hem esas hem de tafsilî olarak İslam’a aykırı olduğuna dair bu kadar istidlal yeterlidir. Ne aç bırakan nede doyuran, dolayısıyla da ne İslam ile hükmeden nede herhangi birinin izinden yürüdüğü “uyumlu” ifadelerin olması da cabası! Ayrıca bu yeni anayasa, bizim için ne İslamî bir ekonomik sistemi ne İslam esaslı üzerine yargılama ne İslamî bir öğretim sistemi nede İslam’a davet esaslı üzerine bir dış siyaset belirtmektedir!

Bizi şaşırtan ise şudur: Ümmeti harekete geçirecekleri ve kendisini savunmak için meydan okuyacakları böyle bir anayasa mıdır?! Ne kadar da kötü hüküm veriyorlar!

### **Ey Müslümanlar, Ey Kenane-Mısır Halkı!**

Mevcut siyasî kriz, önlerinde ve arkalarında hala devletin birçok mafsallarına hükmeden ve hala çözmeye, iptal etmeye ve engel olmaya devam eden “helak olmuş rejimin güçlerinin” olduğu bir tarafta sözde İslamî akımların diğer tarafta da laik akımların olduğu muhtelif güçler arasındaki çatışmanın bir sonucudur. Buda bu fasit rejimin içeriden değiştirilmesinin imkansız olduğunu bilakis temelden ortadan kaldırılması ve helak olmuş anayasası, eski-yeni anayasası ve fesat saçan kalıntılarıyla tamamen silip süpürülmesi gerektiğini kanıtlamaktadır. Dolayısıyla ümmetin hali, sadece onun yerine İslam’ı kamilen tatbik edecek İslamî Hilafet Sistemi’nin kurulmasıyla düzelecektir. Böylece alemlerin Rabbi razı olacak, Müslüman olsun gayrimüslim olsun bütün insanlığı onunla nimetlendirecek ve dünyanın dört bir tarafına refahı yayacaktır.

Hizb ut Tahrir olarak bizler sizleri, bizimle birlikte bu azim farzı gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Peki o halde icabet edecek misiniz?

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ» “Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi size hayat veren şeye davet ettiği zaman icabet ediniz. Biliniz ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24] □

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Suriye Ulusal Koalisyonu'nun Suriye'de Uluslar arası Güçlerin Konuşlanmasını Kabul Etmesi, Bunun Çözüm İçin Dolaştırılan İbrahimî-Amerikan Planının Bir Parçası Olduğunu Ortaya Koymaktadır



H. 18 Muharrem 1434  
M. 02 Kasım 2012

30.11.2012 Cuma günü, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi el-Ahdar el-İbrahimî, ikinci adresi olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Suriye'deki durumlar hakkında bir konuşma yapmıştır. Nitekim konuşmada, Güvenlik Konseyi aracılığıyla “güçlü” barışı koruma güçlerinin konuşlandırılması çağrısında bulunarak şöyle demiştir: “Her türlü şiddetin sona ermesi için gerekli olan anlaşma, zaruri bir durumdur. Söylediğim gibi ortada taraflar arasında bir güven bulunmamaktadır. Dolayısıyla savaşın durması için güçlü bir denetleme sistemi konulmalıdır. İşte bu sistem de “güçlü” barışı koruma güçleri aracılığıyla düzenlenebilir. Bunun ise sadece Güvenlik Konseyi aracılığıyla olacağına inanıyoruz...” Bu oturum sırasında Suriye'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Cafe-ri, Suriye'nin Birleşmiş Milletler Elçisi el-Ahdar el-İbrahimî'nin misyonunu desteklediğini, bu desteği sürdürmeye devam edeceğini ve Suriye'de tüm tarafların katılacağı kapsamlı bir barışın oluşturulmasının zarureti üzerinde onunla anlaştığını vurgulamıştır... Nitekim 01.12.2012 cumartesi günü, Suriye Ulusal Koalisyonu Sözcüsü Velid el-Bunnî, Kahire'de koalisyon toplantısı sonunda düzenlediği basın konferansında şöyle bir açıklamada bulunmuştur: “Şayet Esad, öncelikle otoriteden vazgeçerse muhalefet, bu tür bir gücün konuşlanmasını kabul edecektir.” Dolayısıyla bu, Amerika'nın Suriye'deki krizden çıkmaya dönük planıyla ahenkli olan ve örtüşen üçüncü tutumdur. Zira el-İbrahimî'nin, Suriye'de bu “güçlü” barış gücünün konuşlandırılmasına çağrıda bulunması, Amerika'nın orada oynamak istediği kirli oyunu ifşa etmektedir ki buda; Afgan yollu bir çözümdür. Böylece el-İbrahmî bunu, efendisine sunmak istemektedir. Nitekim Suriye Ulusal Koalisyonu'nun bunu kabul etmesi ise ortada daha önceden bir onay olduğunu, el-İbrahimî'nin çözüme dönük planının ve bu temeldeki bir oluşumun ilan edilmesinin tamamen gizlendiğini ortaya koymaktadır. Zira bu çözüm, Beşar'a alternatif olacak bir yöneticinin ortaya çıkarılmasına dayalıdır. Bu alternatifler de ya Riyad Hicab ya Riyad Seyf yada bu ikisine benzer (yeni Karzai) gibi birisi olabilir. Ayrıca askerî bir alternatifin oluşturulması, yeni bir askerî kolu oluşturacak ve buda yeni ulusal ordunun çekirdeğini oluşturacak olan Yüksek Askerî Konseyi temsil etmiş olacaktır. Ancak bu konsey, tek başına Müslümanların büyük çoğunluğunun görüş ve eğilimlerini temsil eden İslamî eğilime sahip olan Müslümanlarla olan savaşı çözebilecek şekilde güvenilir değildir. Bundan dolayı el-İbrahimî barış gücünün gönderilmesiyle ilgili planında, Afganistan'da alınan aynı rolün alınabilmesi için “güçlü” olmasını talep etmektedir. Zira orada Müslümanlar, çoğunlukla NATO'nun olduğu çokuluslu güçlerden oluşmasının yanı sıra bu güçlerin çoğunluğunun Amerikalıların olduğu ve Afganistan'a barışı getirmek

için Birleşmiş Milletler kararı gereğince oluşturulan “ISAF” adı altında katliam, fesat ve saptırmayla mahvedilmektedirler. Dolayısıyla bu slogan altında, aşırıçılık ve terörizmle savaş bahanesiyle İslam ile savaşmaktadırlar. İşte Amerika’nın Suriye’de yapmak istediği şey tam da budur. Ancak bir farkla ki buda; Suriye’de bunu bizzat kendisi değil de ajanları vasıtasıyla yapacak olmasıdır.

### **Ey Suriye’deki Onurlu Müslümanlar!**

Hizb ut Tahrir olarak bizler Müslümanları, bu plan ile güçlerin konuşlandırılmasına yönelik bu çağrıya karşı uyardığımız gibi bu koalisyonun üyeleri ile Yüksek Askerî Konseyin üyelerini de bu planın ve bu çağrının kabul edilmesi noktasında uyarıyoruz. Zira Beşar’ı uzattıkça uzatan Amerika, sizinle bu fiilleri yapmaya hazırlanmakta ve Müslümanlardan bir gurubu diğer guruba karşı kullanmaya çalışmaktadır. Nitekim Birleşmiş Milletler uluslar arası güçler, başta Amerika olmak üzere büyük devletlerin elindeki araçlardır. Nitekim kendisi başarısız olduğunda, iktidardaki ajanlarına dayatmada bulunmaktadır. Amerika ile birlikte Suriye’de meydana gelen hususlar tam da böyledir. Dolayısıyla uluslar arası güçleri ve Batılı ülkelerin yardımını istemek, Allah’a, dinine ve Müslümanlara karşı büyük hıyanet suçunu yaşamayı gerektirir.

### **Ey Sevgili Şam’ımızdaki Murabıt Müslümanlar!**

Daha önceki ayaklanma istasyonlarında, sabrınızı, imanınızı ve bir tek Allah’a olan güveninizi kanıtladınız. Dolayısıyla ed-Dabi’nin, Kofi’nin ve hala tilkinin sıyrıldığı gibi sıyrılan el-İbrahimî’nin ifşa olduğunu yeterince fark etmişsinizdir. Amerika’nın ulusal koalisyonu çıkardığı bu plan, sizin ayaklanmazı yönelik en tehlikeli istasyonlardan biridir. Oysa sizler, neredeyse sizler için açılacak olan bir nusretin kapılarındasınız. O halde Allah’ın ipine sımsıkı sarılınız ve akidesi ve hayat nizamıyla azim İslam esası temelinde ümmetin kalkınma projesini taşıyan ve Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in, **“Sonra Nübüvvet Minhacı Üzere Hilafet olacak”** sözleriyle müjdelediği Raşidi Hilafet’i kurmak için çalışan siyasî bir hizib olan Hizb ut Tahrir ile birlikte Resulullah’ın livası altında birleşiniz. Böylece umulur ki Şam, Dâr-ul Hilafet’in merkezi olabilir. Aynen Taberi’nin rivayet ettiği sahih hadis-i şerifte geçtiği gibi. Zira bu hadiste Sallallahu Aleyhi ve Sellem, şöyle buyurmuştur:

عُرِّدَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِالشَّامِ “İslam Dârı’nın merkezi Şam olacaktır.” □

Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in,

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة

**“Sonra Nübüvvet Minhacı Üzere Hilafet olacak”**

sözleriyle müjdelediği Raşidi Hilafet’i kurmak için çalışan

siyasî bir hizib olan **Hizb ut Tahrir** ile birlikte

Resulullah’ın livası altında birleşiniz.



**Hizb ut Tahrir**  
**Endonezya**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٤﴾



03 Muharrem 1434 H

17.11.2012

No.: ID-BA-2012-RS-TR-0016

## Basın Açıklaması

### 1434 Muharrem Toplantısı:

## Bayan Alimlerin, Aktivistlerin ve Ümmetin Hepsini, Kadının Onurunu ve Namusunu Korumak İçin Çalışmakla Yükümlüdürler

Allahuteala, rahmet Nebisi Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'i İslam'ı yayması için göndermiş ve Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'i, bu asil dini sırf konuşup selamlamak için göndermemiş, ancak aynı şekilde onu, tüm insanlığın hayatında tatbik etmesi için göndermiştir. Bu nedenle İslam Devleti'nin tatbik edilmesi, İslam dünyasının üzerine vacip olan bir durumdur. Zira İslamî Devlet, refahın ve adaletin gerçekleşmesi ve dünyanın dört bir tarafına hayrın yayılması amacıyla cihadın başlaması için tüm çabasını kullanacaktır. Yine gelişmiş bir ülkeye ve aynı şekilde insanın durumunun yükselmesine dönük en güzel model İslamî Devlet'tir. Nitekim Medine-i Münevverâ'da İslamî Devletin kurulması, ümmetin hayatı için yeni bir dönüm süreci olmasından dolayı tarihin güçlü bir başlangıcı olmuştur. Buna ek olarak Halife Ömer İbn-u el-Hattab döneminde, Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in hicreti, Hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

İşte bu devletin olmaması nedeniyle bizim vaciplerimizden biri de bu devletin yönetime geri getirmek için tüm cehdimizi kullanmaktır. Zira bu devletin olmaması, korkunç yoksulluğun ortaya çıkmasına ve bu ümmetin bozulmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla bu vesika gereğince İslamî kültür bilgisine sahip olan bayan alimlerin ve aktivistlerin üzerine vacip olan, Nübüvvet Minhacı Üzere İslamî Hilafet'i geri getirmek amacıyla çalışmak için daha fazla çaba göstermeleridir. Aynen Allahu [Subhânehu ve Te'âla]'nın vaat ettiği gibi: «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ» “Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar!” [el-Mutaffifîn 26]

Endonezya'nın muhtelif büyük şehirlerinde 1434 Muharrem toplantılarının devam etmesi, bayan davet taşıyıcıları ile ümmetin, kadının onurunu elde etmeye ve İslamî Hilafet Devleti'ni yeniden kurmaya dönük güçlü bağlılıklarını teyit etmektedir.

**Bu nedenle Hizb ut Tahrir / Endonezya bayan davet taşıyıcıları, aşağıdaki hususları vurgularlar:**

1-Bayan davet taşıyıcılarının elinde, ümmetin sorunlarını çözmeye dönük bir vizyon bulunmaktadır. İşte bu stratejik rolden dolayı kadın davet taşıyıcılarının, ümmetin sultanının ve şanının geri getirilmesi yönünde- ... Devamı 33. Sayfada

**Hizb ut Tahrir**  
**Pakistan**  
**Vilâyeti**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٤﴾



15 Muharrem 1434 H

29.11.2012

No.: PK-BA-2012-MB-TR-0050

## Basın Açıklaması

### Hizb ut Tahrir / Pakistan Merkezî Temas Lecnesi Başkanı Üstad Saad Cagravî'den Bir Mektup

**Kaçırılmam ve Yargılanmam, Hilafet Devleti'ni Kurmaya Dönük Çalışma-  
daki Azmimi ve Israrımı Artıracağı Gibi Kaçırılmam, Ajan Yöneticilerin Tu-  
tumlarının Zayıflığını Teyit Etmektedir.**

Ben Saad Cagravî, 39 yaşında ve yedi çocuk babasıyım. 26 Kasım 2012 pazar-  
tesi günü evimim yakınlarından kaçırıldım. Zira otomobilimi, kendi otomobilleriyle  
çevirdiler, her tarafımı kuşattılar, sonra da beni ordu liderliğindeki hainlerin talimat-  
larıyla aldılar ve kaldığım hücredeki gözetleme kamarasının kapatılması derecesinde  
bulduğum yerin gizlenilmesini emrettiler! Sanki Keyâni, Zerdâri ve bir avuç hain-  
ler, cürümlerinin Allahu [Subhânehu ve Te'âla]'dan gizli kalacağını sanıyorlar gibi  
görünmektedir. Halbuki onlar, hiçbir şeyin Allahu [Subhânehu ve Te'âla]'dan gizli  
kalmayacağını bilmiyorlar.

O hainler çok iyi bilsinler ki; benim kaçırılmam, sorgulanmam ve yargılan-  
mam, asla beni hak kelimeyi söylemeye karşı sessiz kalmaya zorlamayacağı gibi  
Hizb ut Tahrir şebâbından olan bu muhlis siyasî kardeşlerimi de asla korkutama-  
yacaktır. Ayrıca İslam dünyasının dört bir tarafındaki hain yöneticiler de Hila-  
fet'in geri dönüşünü engelleyemeyeceklerdir. Burada Keyâni'nin baltacıları tara-  
fından sorgulandığım sırada Allahu [Subhânehu ve Te'âla] ile müminlerin karşı-  
sında Hizb ut Tahrir üyesi olduğumu vurgulamak için sorgulayan kişilere söyle-  
diklerimi tekrarlıyorum. Hizb ut Tahrir, tüm Müslümanları tek bir devlet altında  
birleştirmek ve insanların hayat işlerini tanzim etmek amacıyla İslam'ı kamilen  
bir nizam olarak tatbik etmek için Nebi Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sel-  
lem]'in metoduna göre Hilafet Devleti'ni yeniden kurmak için çalışan küresel  
siyasî bir hiziptir. Buna rağmen ben kendimi; bizleri Amerika'nın hegemonyası-  
na boyun büktürmek ve İslam ile yönetimden engellemek için Silahlı Kuvvetle-  
rimizdeki liderliği ve bütün ülkemizi kaçırın bir avuç hainlerin olduğu asrımız-  
daki gerçek mücrimlerin olduğu bir zamanda sanki suçlu birisiymişim gibi 29  
Kasım 2012 günü yargılanmayı beklemek için polis merkezinde buldum. Bunun  
yanı sıra Keyâni, Zerdâri ile onların yordakçıları olan bu hainler bizden, kendilerine  
yönelik her türlü suçlamayı ve neredeyse göklere ulaşan ifşa ... Devamı 33. Sayfada

**Hizb ut Tahrir**  
**Suriye**  
**Vilâyeti**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَسْجُنَّ لَكُمْ دِينُهُمْ أَلَيْسَ أَرْضَ اللَّهِ أَرْضًا لِلَّذِينَ آمَنُوا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٤﴾



03 Muharrem 1434 H

17.11.2012

No.: : SR-BA-2012-MB-TR-0031

## Basın Açıklaması

### Ey Gazze'deki Müslümanlar:

## Arap Birliği'nin Ruvaybıdaları, Şam-Suriye Ayaklanmamıza Komplo Kurdukları Gibi Sizlere de Komplo Kurmaktadırlar!

Tagut devlet “İsrail”, Gazze'deki Müslümanları bombalamak yoluyla cürümsel silsilesine devam etmektedir. Nitekim şehitler düşürmüş ve evleri yıkmıştır. Sözde utanç verici ve aşağılık bir Arap Birliği olan “Arap Devletleri Birliği'ndeki” adam kılıklı Ruvaybıda yöneticiler ise el-Aksa'yı kurtarmak için orduların harekete geçirilmesine değil de bölgeyi silip süpüren ve daha önceki zaman ve dönemlerde yaptıkları gibi halklarına yalan söylemeleri için kendilerine bir oyun alanı bırakmayacak olan ayaklanmaları göz ardı ederek, ülkelerindeki ayaklanmalar üzerine bazı bakanların ziyaretlerde bulunmasıyla onlara karşı olan hesaplarını ödediklerini hayal ederek ve “İsrail'in” ziyaret saatleri süresince katliamı ve yıkımı durduracağına dair kendilerine taahhütte bulunmasının onları ifşa edeceğini ve kötülüklerini örtmeyeceğini dikkate almayarak –ki öylede olmuştur- Gazze halkının kanları ve acıları için yas tutmak ve feryat etmek amacıyla Kahire'de bir oturum düzenlenmesine çağrıda bulunmaktadır. Aman Allah'ım, ne utanç verici bir şey!

Ey Arap ülkelerinin Ruveybıda yöneticileri ve onların kuyrukları, “İsrail” sizleri bir araya getirirken Beşar ise sizleri parçalamakta mıdır? Yoksa Suriye'de devamedegelen ve günlük kurbanların sayısı yüz elliye düşmeyen katliam ve cinayetlerin yanı sıra binlerce yerlerinden edilenleri ve yüzlerce evleri yıkılanları görmüyor da yalnızca efendiniz olan Batı'nın görmeye izin verdiği şeyleri mi görüyorsunuz? Zırrar birliğindeki bu aşağılık toplantınız, ne Allah için nede halklarınız içindir. Aksi taktirde Allahuteala'nın şu kavlini tasdik ederek Gazze ve tüm Filistin'deki Müslümanlara yardım etmek için orduların harekete geçmesini emreder ve Şam-Suriye'deki halkımıza nusret verirdiniz:

﴿وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ “Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, onlara yardım etmek üzerine borçtur.” [el-Enfâl 72]

Bilakis aksine sizler, Allah'ın ayetlerini arkanıza atıyor ve halklarınızın önünde açık bir hale gelse bile sizlere yardım edeceklerini ümit ederek O'nun düşmanlarına yalvarıp yakarmayı kabul ediyorsunuz. Halbuki onlar, düşmanlarınızla savaşmak istemedikleri asla size yardım da etmeyeceklerdir. Dolayısıyla onlara, Allahuteala'nın şu kavli intibak etmektedir:

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاتَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾  
 “Eğer onlar (savaşa) çıkmak isteselerdi elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu ve onlara; oturanlarla (kadın ve çocuklarla) beraber oturun denildi.” [Tevbe 46]

### Ey Biladuşşam'daki Müslümanlar:

Gururlu Şam ayaklaması, bu Ruvaybidaları denemekte, onların fasit bir ürün olduklarını ve onlardan komplo ve aşağılıktan başka bir şey çıkmayacağını bildirmektedir. Zira onlar, sadece düşmanlarınız olan efendilerine itaat etmek için toplanmaktalar ve size yardım etmek zorunda kaldıklarında da dağılmaktadırlar. Allah onları katletsin! Nasıl da döndürülüyorlar. Halbuki onlar sadıklardan olmuş olsalardı Şam topraklarının kendileri için bir hayır olduğunu görürler, cürümlerinden dolayı Dimeşk katilini engellerler ve onun elinden tutarlardı. Ancak onlar, Amerika ile Avrupa ülkelerinin olduğu kafir zalim devletlerin kuyrukları ve ajanlarıdır. Zira Beşar'a boyun büktürmek ve bizleri aşağılamak için bizlere ed-Dabi'yi göndermişlerdir. Gerçekten onlar bizleri aldatabileceğini mi zannediyorlar?! Hayır, vallahi. Zira onlar gibiler hakkında şöyle buyurun azim Allah ne kadar da doğru söylemiştir:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهِمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾  
 “Konusurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar adeta dayanmış kütükler gibidirler, her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah onları katletsin (kahretsin)! Nasıl da döndürülüyorlar.” [el-Munâfikûn 4]

### Ey Haşim'in Gazzesi'deki Müslümanlar:

Ümmetimiz sancılı bir dönem geçirmektedir. Çünkü bu dönem, Allah'ın izniyle Ruvaybidaların tahtlarını söküp atacak, sizleri kurtarmak için Raşid bir Halife'yi getirecek ve el-Aksa üzerinde el-Ukab râyesini dalgalandıracak olan İslamî Hilafet Devleti'ni doğuracaktır. Halbuki Amerika ile tüm Batı, güzel bir şekilde düşünüp akladebilseydi İslam'ı ve Müslümanları geri döndüremeyeceklerini ve zimmet ehlinde olan atalarına ikramda bulunduğu İslamî ümmetin evlatlarını katletmede Beşar ile Natenyahu'nun ellerini serbest bırakmayı bile düşünemeyeceklerini işte sadece o zaman fark edeceklerdi. Ancak bu ikisi bu güzelliğe, katliamla cevap vermişlerdir. Dolayısıyla gerek bu ikisinin gerekse bu ikisinin arkasındakilerin işlemiş oldukları günaha cevap vermenin zamanı gelmiştir. Zira Rabbimizin vaadi bize yeter.

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾  
 “Biz istiyorduk ki mustazaflara yeryüzünde lütufta bulunalım, onları liderler yapalım ve (ülkelere) varis kılalım. Ve o yerde onları hakim kılmak; Firavun ile Hâmân'a ve ordularına, onlardan (İsrailoğullarından gelecek diye) korktukları şeyi göstermek (istiyorduk).” [el-Kasas 5 6] □

## Basın Açıklaması

### Ürdün Rejimi, Suriye Rejimini Taklit Etmektedir!

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾  
«Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır! Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.» [el-Bakara 114]

Rejimin yakıt ve konut gaz fiyatlarını yükseltmesine karşılık Ürdün'ün çeşitli bölgelerinde halk protestoları devam etmektedir. Nitekim insanlar, kendiliğinden rejimin iflas ettiğini ve onda hiçbir ümidin olmadığını fark ettiklerini ifade etmektedirler. Oysa bazı insanlar, Ürdün rejiminin akranları Tunus, Mısır, Yemen ve Libya tagutlarının akıbetinden ibret alabileceğini zannetmekteydiler. Ancak meydana gelen olaylar ve rejimin barışçıl protestoları bastırmak için uygulamış olduğu hususlar, rejimin açık bir şekilde adım adım tagut akranlarının yolunu taklit ettiğini göstermektedir. Zira işte o, insanlara baskı uygulamakta, onları darp etmekte ve protestoculara karşı koymaları, onları darp etmeleri, korkutmaları, kamu mallarını tahrip etmeleri, özellikle de insanların kalplerine korku salmaları için baltacılarını kışkırtmaktadır. Nitekim Kamu Güvenlik Müdürü'nün ifadesine göre geleceğe şu şekilde bakmaktadırlar: “Bazı kardeşlerin, Zaatari Kampına tur yapmak için gitmelerini, bir takım hususları terk ettiğimizi görmelerini ve bunları terk ettiğimizde Allah korusun nerede olacağına bakmalarını istiyorum.”

Bu sistematik güvenlik politikası, bazı Cuma namazı sonrasında mescitlerde ortaya çıkmıştır. Zira emniyetin gözetimindeki baltacı bir gurup, mescitlerde hizbin cereyan eden olaylar hakkındaki beyanını okuma girişiminde bulunmalarının akabinde birçok Hizb ut Tahrir şebâbına saldırmak yoluyla mescitlerin kutsallığını çiğneme cesaretinde bulunmuştur. Nitekim bu zorbalığı, eski Bakan Muhammed Zuveyb uygulamış, bu hususta onu emniyet birimlerinin baltacıları desteklemiş ve şebâbtan birinin beyanı okumasını engellemiştir. Ayrıca Üstad Ahmed Zeki, şiddetli darba maruz kalmış ve ardından beyanı okuduğu sırada da tutuklanmıştır. Yine Üstad Mustafa Farac, darba maruz kalmış ve burnu kırılmıştır.

... Devamı 34. Sayfada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Yahudilerin Katliamlarına Cevap, Sakinliğe Çağrıda Bulunmakla Olmaz Ancak Onların Varlıklarını Tanımamak ve Onları Söküp Atmak İçin Cihad İlan Etmekle Olur



H. 03 Muharrem 1434  
M. 17 Kasım 2012

Yahudilerin Gazze'deki halkımıza yönelik katliamları, duyguları öfkelenlendirmekte ve kalpleri hüznün, acı ve öfkeyle doldurmaktadır. Halbuki ayaklanmanın ardından, yöneticilerden daha öncekilerden farklı tutumlar beklemekteydik. Özellikle şuan, Kenane-Mısır'daki ümmet, İslam'ın ve şeriatının geri dönmesini arzulamakta, her yerde bunlara çağrıda bulunmakta ve yöneticilerinden, Allah'ın şeriatını tatbik etmelerini beklemektedir. Dolayısıyla ümmetin yöneticilerine yaraşan, bu çağrılara icabet etmek ve Yahudilerin Filistin'i gasbetmelerinin meşru olduğunu onaylamaları ve Yahudilerin iğrenç varlıklarının bu Tahir ve mübarek topraklar üzerinde kalma hakkı vermeleri nedeniyle İslamî ümmetin elini kolunu bağladığı bu hain anlaşmalara, Camp David anlaşmasına ve benzeri anlaşmalara karşı Allah'ın şeriatını tatbik etmektir.

### Ey Müslümanlar, Ey Kenane-Mısır Halkı!

Filistin; sahabenin fethettiği, Müslümanların zeki kanlarıyla sulandığı ve asıl mülkiyetinin kıyamet saatine kadar bu ümmete ait olduğu İslamî topraklardır. Dolayısıyla hiçbir surette Filistin'i gasbeden Yahudi varlığının tanınması şeran caiz olmadığı gibi onunla barış anlaşmaları yapmak, diplomatik ilişkiler kurmak, elçilikler açmak ve elçilerin karşılıklı değiştirilmesi de caiz değildir. Bilakis şeran vacip olan, Yahudi varlığını ülkemizden söküp atıncaya ve Filistin topraklarımızdaki kökünü kazıyıncaya kadar bizimle onun arasındaki asıl halin, savaş hali olmasıdır. Onların Büyükelçisine "protesto mektubunun" teslim edilmesine veya bu hain anlaşmaların devam etmesine rağmen "istişare etmek için" onların yanındaki Büyükelçimizin çağrılmasına ve Siyonistlerin oradaki halkımıza karşı işledikleri bu iğrenç katliamlar karşısında eller kollar bağlı bir şekilde durulmasına gelince; Vallahi bu, açık bir rezillik olup Müslümanlara kardeşlerine yardım etmelerini ve ülkelerini kurtarmalarını emreden Allahu Subhânehu'ya itaat etmekten çıkmaktır.

﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ﴾ "Onları yakaladığımız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın." [el-Bakara 191]

Meselenin, Filistin'i kurtarmak için ordular harekete geçirilmeksizin yardımlar, bağışların toplanması ve halkçı gösterilerin düzenlenmesiyle sınırlandırılmasına gelince; bu, duyguları rahatlatmak, gözlere kum serpmek ve insanları şeri vacipten

döndürmektir. Dolayısıyla biz, sanki Yahudilere şöyle demekteyiz: Siz öldürün ve sizin öldürdüklerinizin diyetini biz öderiz. Siz kanları akıtın, sizin bir şey yapmanıza gerek yok, biz çözüm buluruz.

Nitekim devrik hükümet, Yahudiler katliam işledikleri zaman “arabuluculuk yapmak ve sakinleştirmek için” istihbarat şefini göndermişti. Peki ayaklanmadan sonraki halimiz de aynı değil midir?! Zira Mısır medya organları, başbakan Hişam Kandil başkanlığındaki bir heyetin Gazze’ye gittiğini açıkladıkları gibi heyete Sağlık Bakanı ile bazı yardımcılarının eşlik edeceği de açıklanmış ve Türkiye ziyaretini kesen istihbarat şefinin onlara eşlik edeceği şeklindeki haberler yayınlanmıştır!! Peki o halde bizler, devrik hükümetin izinden yürümüş olmuyor muyuz?!

Gazze’deki halkımızla dayanışmak, “tartışmak ve sakinleştirmekle” olmaz. Bilakis Allahu Subhânehu’nun emrine uymakla, hain barış anlaşmalarını ilga etmekle, topraklarımızı gasbeden bu varlıkla savaş haline geri dönmekle, Gazze’deki halkımıza dayatılan kuşatmayı reddetmekle, geçitleri ve sınırları açmakla ve bunların, Filistin’in her bir karışını kurtarmak ve onu tamamen İslam’ın sınırlarına geri katmak amacıyla cihadın girişi ve fethin öncüsü olmaları için donatılmalarıyla olur.

### **Ey Müslümanlar, Ey Kenane-Mısır Halkı!**

Hizb ut Tahrir olarak bizler sizleri, Kenane-Mısır’ın Hilafet’in başkenti ve ülkeleri ve insanları kurtarmak amacıyla orduların harekete geçeceği dayanak noktası olması için bizimle birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Zira bizler, tamamen kitaptan, sünnetten ve bu ikisinin irşat ettiği sahabenin icması ve şeri kıyastan istinbat edilmiş olan bu Hilafet Devleti’nin Anayasa Taslığını ellerinizin arasına koymaktayız. Dolayısıyla o, ideolojisi ve tek kaynağı İslam olan bir anayasadır. Ayrıca sizlere, Yahudi varlığının askerî mekanizması olan bir devlet olduğunu hatırlatırız. Dolayısıyla ona karşı koyacak, bu varlığı sonsuza dek ülkemizden söküp atacak, dinimize yardım edecek ve Rabbimizin farzını tatbik edecek bir devletin olması kaçınılmazdır. İşte onu kökünden söküp atmaya muktedir olan bu devlet ise sadece Hilafet Devleti’dir. Dolayısıyla onu ikame etmek farz olup onu kurmak için maksimum hız ve maksimum güçle çalışmak farzların gerekliliklerindedir. Zira Müslümanların kalkınmasının, izzetlerini ve heybetlerini geri kazanmalarının, Müslüman olsun gayrimüslim olsun Kenane-Mısır’ın tüm halkı için güven ve güvenliğin gerçekleşmesinin tek yolu odur. Yine bütün İslam ülkelerini, sömürgeciler ile kuyruklarının pisliklerinden temizlemenin tek yolu da odur.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾  
**“Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi size hayat veren şeye davet ettiği zaman icabet ediniz. Biliniz ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24] □**

**Hizb ut Tahrir**  
**Endonezya**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَسْجُدَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي آتَيْنَاهُمْ لَعَلَّ هُمْ يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ  
بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾



05 Muharrem 1434 H

19.11.2012

No.: ID-BA-2012-RS-TR-0017

## Basın Açıklaması

### Hizb ut Tahrir / Endonezya'dan Gazze'ye Yönelik Askerî Saldırı Hakkında Bir Beyan

Yahudi varlığının Gazze-Filistin'e yönelik saldırıları tekrarlanmaktadır. Zira Kasım ayının on dokuzuna kadar Batı Şeria'ya dokuzdan fazla saldırı düzenlenmiştir. Nitekim bu saldırılar, 32 Filistinlinin şehit olmasına, 140 tanesi kadın ve çocuk olmak üzere diğer 300 kişinin de yaralanmasına yol açmıştır. Hatta İslam dünyasındaki yöneticilerden, saldırıları durdurmak için bayatlamış açıklamaların dışında herhangi bir etkin bir eylemde bulunulmaksızın bu saldırılar hala da devam etmektedir.

Buna ilişkin olarak Hizb ut Tahrir / Endonezya, "İsraillilerin" Gazze'ye yönelik kampanyası ile bu vahşî kampanyayı destekleyen Amerikan yönetimini kınamaktadır. Dolayısıyla Filistin'deki Müslümanlarla dayanışmak amacıyla Hizb ut Tahrir / Endonezya, Cakarta ile Endonezya'nın muhtelif şehirlerinde gösteriler düzenleyerek aşağıdaki hususları açıklamıştır:

**1-**İslam ülkelerindeki yöneticileri, bu vahşî kampanyayı derhal durdurmak için etkin eylemde bulunmaya davet eder. Bu ise ancak Gazze'ye doğru orduların harekete geçirilmesiyle olur.

**2-**Nüfus sayısı bakımından en büyük İslam ülkesinin Devlet Başkanı olması vasfıyla Endonezya Devlet Başkanı'ndan, genel alarm ilan etmesi, Gazze'deki Müslümanlara yardım etmek ve savaş ve harp dilinden başka bir şeyden anlamayan gaspçı Yahudi varlığını kökünden söküp atmak için orduları harekete geçirmesi çağrısında bulunur... Dolayısıyla Susilo, bu önemli planı uygulaması halinde emin olsun ki bu, Gazze'deki kardeşlerini kurtarmak için diğer İslam ülkelerindeki İslam ordularının harekete geçmesi noktasında etkili olacaktır.

**3-**Herhangi bir eylemde bulunma noktasında İslam ülkelerinin başkanlarının sessiz kalmaları onların, Gazze'deki Müslümanların katledilmelerine rıza göstermeleri ve Yahudi varlığının Filistin'de uyguladığı vahşeti destekledikleri anlamına gelmektedir. Bu ise dünyadaki Müslümanlarına dönük aşağılık bir ihanettir.

**4-**Tüm Müslümanları, mümkün olan her şekilde Gazze'deki Müslüman kardeşleriyle dayanışmaya ve İslamî Hilafet'i kurmak için çabalarını kat be kat artırmaya davet eder. Çünkü bir buçuk milyar Müslümanı, ümmetler arasındaki heybetlerini geri elde etmeleri için tek bir devletin ve tek bir râyenin altında birleştirmeye muktedir olan sadece odur. Yine Allah'ın izniyle asla bir daha geri dönmek üzere Yahudi varlığının Müslümanlara dönük zulmünü durduracak olan da odur. □



**Hizb ut Tahrir**  
**Pakistan**  
**Vilâyeti**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَسْجُنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي آرَضُوا لَكُمْ وَلَيَسْجُنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ أَمَّا  
يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ



05 Muharrem 1434 H

19.11.2012

No.: PK-BA-2012-MB-TR-0044

## Basın Açıklaması

### Gelişmekte Olan Sekiz İslam Ülkeleri Gurubu Birliği “D8”, Başarısız En Son Birliktir

Gelişmekte olan sekiz İslam ülkeleri gurubunun, bu ayın 19.11.2012 ile 22.11.2012 günleri arasında, ekonomik meselelerin yanı sıra bölgesel ve uluslar arası konular ile bu meselelerin görüşülmesi için İslamabad’ta bir toplantı düzenleyeceği ilan edilmiştir. Nitekim Pakistan, ülkenin güvenliği üzerinde tam bir egemenlik sahibi olduğunu ve rejimin yasaları ile egemenliğini dayatmaya muktedir olduğunu göstermeye isteklidir. Zira geçenlerde bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi şöyle demiştir: Hükümet, birçok güvenlik sorunlarına rağmen Pakistan’ın güvenli olduğu şeklinde net bir mesaj vermek istemektedir.

Gelişmekte olan sekiz İslam ülkeleri gurubu D8, 1997’de Türkiye eski başbakanı Necmeddin Erbakan tarafından kurulmuştur. Üyeliğine ise şu ülkeler katılmıştır: Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye. Nitekim bu ülkelerin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılları [GSYİH], 3.2 trilyon dolar olduğu gibi toplam asker sayısı yaklaşık 6 milyon ve nüfus sayısı ise yaklaşık dünya nüfusunun %13’ü kadardır. Ayrıca gurubun ülkeleri, Pakistan’da bulunan yüzlerce nükleer savaş başlıkları da dahil büyük askerî teçhizat stokları içermektedir. Ancak bu çarpıcı istatistiklere rağmen, D8 gurubunun küresel ekonomi ve uluslar arası durum üzerinde kayda değer bir etkisi bulunmamaktadır.

D8 gurubunun zayıf performansı, şaşırtıcı değildir. Zira İslam dünyasındaki ekonomik ve siyasî kurumların tamamı, aynı akıbeti paylaşmaktadırlar. Mesela, Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri [KİK], Arap Devletleri Ligi ve İslam Konferansı Teşkilatı, adı çıkmış bu gurupların başarısız olduğuna dair örneklerdir. Zira bunlar, Avrupa Birliği modelini taklit etmeye çalışmaktadırlar.

Ancak bu niyet, yerinde değildir. Zira şayet yerinde olsa bile bu, şu iki ana nedenden dolayı İslam dünyasının zayıflamasına yol açacaktır:

**Birincisi:** Mevcut küresel ekonomik kriz, Avrupa Birliği’nin ayıplarını ifşa etmiş ve siyasî bir birlik olmadığı kanıtlanmıştır. Zira tüm ekonomik birlikler, başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

**İkincisi:** Bu birliklerin gerçek faydalanıcıları, halklar değildir. Bilakis sömürgeci güçlerdir.

... Devamı 34. Sayfada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Madem Kokuşmuş İngiliz Sistemini Çöpe Atıyorsunuz, O Halde Neden İslam Nizamına Yönelmiyorsunuz?



H. 02 Muharrem 1434  
M. 16 Kasım 2012

AKP Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu, gündemdeki başkanlık sistemi tartışmaları konusunda son günlerde televizyon kanallarına yaptığı çarpıcı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti rejiminin çirkin yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir. Her ne kadar bu ifşaat, başkanlık sistemini haklı ve gerekli göstermeye yönelik çirkin bir çabanın ürünü olsa da, yıllardır halkın nasıl aldatıldığını gözler önüne seren ibretimiz açıklamalardır.

Sayın Kuzu, CNNTürk TV’de katıldığı bir programda şöyle diyordu: “Bugünkü modellerde denetim diye bir şey yok. Parlamenter rejimde parlamento diye bir şey yok, adı var kendi yok, milletvekili diye bir şey yok, adı var kendi yok, komisyonlar diye bir şey yok, adı var kendi yok, bunları inanarak söylüyorum.” Doğru söylüyor söylemesine de, bu milletvekilleri, bu komisyonlar, bu parlamento ve bunların dayandığı laik demokratik cumhuriyet rejimi hakkında bugüne kadar halka söylenen ve bundan sonra da söylenegelecek yalanlar ne olacak? Kuzu konuşmasına şöyle devam ediyordu: “Temsilde adalet ve istikrar sağlanamadığı için bu modelde, %10'luk gibi aklın almayacağı bir baraj koymak zorunda kalmışız, aklın almayacağı dediğim bu barajı ben hep savunuyorum, niye savunuyorum, başka çare yok çünkü. Kaldırıldığın zaman perişan olursun.” Madem temsilde adalet ve istikrar yok, o halde hükümetin ve muhalefetin meşruiyeti yok demektir, öyle değil mi? Aynen Sayın Kuzu’nun açık açık ifade ettiği gibi: “Ben şimdi soruyorum, Allah aşkına, şimdi şu anda gündemde 6 tane bakan hakkında 7 gensoru var. Şimdi 7 tane gensoru, buradan Anayasa Komisyonu başkanı olarak diyorum ki, 7 gensorunun 7’si de Salı ve Çarşamba günü görüşülecek, hepsi de reddedilecek. Nereden biliyorum ben bunu? Şuradan biliyorum, çünkü parlamenter modellerde mutlak disiplin vardır, başka da çaresi yoktur. Muhalefet kabul oyu verecek, bizimkiler de red oyu verecekler. Hep böyle olmuştur. Bana biri çıksın desin ki parlamenter modelde Türkiye dahil başka ülkelerde filan bakan gensoruda düştü. Böyle bir örnek yok! Adı var, kendi yok! Denetimmiş, neyin denetimi? Hükümet benim içimden çıkıyor, benim parçam, o bakan hakkında ben affedersin Şeytana uyar gibi muhalefete uyup da niye hayır oyu vereyim? Neden düşüreyim ben oradaki kendi bakanımı, hatası olsa bile?”

Sayın Kuzu, en çarpıcı ve en isabetli düşüncesini ise Habertürk TV’de katıldığı bir programda şöyle ifade ediyordu: “Türkiye'deki parlamenter model kokuşmuş bir İngiliz sistemidir.” Oysa şimdilerde yapılmak istenen; parlamenter modele dayalı bu kokuşmuş demokratik, laik, cumhuriyetçi İngiliz sistemi yerine, ... Devamı 35. Sayfada

## Hizb ut Tahrir / Yemen Vilayeti'nin, Rusya Rejiminin Rusya'daki Hizbin Şebâbına Karşı Düzenlediği Devam Eden Tutuklama Kampanyaları Hususunda Sanaa'daki Rusya Büyükelçiliği'ne Teslim Ettiği Mektubun Metni



H. 18 Muharrem 1434  
M. 02 Aralık 2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Yemen'deki Rusya Federasyonu Büyükelçisi,  
Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun;**

Rusya Güvenlik Güçleri, 06.11.2012'de, Hizb ut Tahrir'e üye oldukları şüphesiyle Moskova şehri ve varoşlarında Müslümanlara karşı geniş bir tutuklama kampanyası başlatmıştır. Bu güçler, Rus otoritelerinin dünya kamuoyu, özellikle de Rusların önünde tutuklamalara dönük bir gerekçeleri olması için gözaltı sırasında bazı tutukluların zabıtlarına el bombası ve silahlar sokmuşlardır.

Rusya güçleri tarafından Müslümanlara karşı şu anki gelişigüzel tutuklamalar, yeni değildir. Zira Rusya güçleri, selefi olan Sovyetlerin, yeryüzünde bulunan hadaratın en kısası olarak yaklaşık yüz yıl süren varlığı dönemi boyunca uyguladığı baskı ve terörist eylemlerini miras almıştır.

Rusya İçişleri Bakanlığı 12.11.2012 Pazartesi günü, kendisine bağlı güçlerin silah bulundurdukları suçlamasını yapıştırarak Moskova ve varoşlarındaki Müslümanları tutukladığını onaylayan bir açıklama yayınlamıştır.

Şimdi bizler sorarız: Terörist kim? Sadece siyasî eylemlerde bulunanlar mı yoksa siyasî eylemlerini hiçbir gerekçesi olmayan gelişigüzel tutuklamalarla karıştıranlar, tutukluların akrabalarını takip edenler ve zarar vermek için onları sıkıştıranlar mıdır?!

Müslümanlar, vakıa zeminindeki gerçeğine değinmeksizin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İslam'a saygı hakkındaki konuşmasını takip etmişlerdir. Nitekim Putin bu konuşmasında, açık bir şekilde Rusya'nın laik bir devlet olduğunu ve Stavrapol şehrindeki Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmalarının yasaklanmasının, Fransa, Belçika ve diğerleri gibi İslam düşmanı mikrop Avrupa ülkelerinin çizgisinde olduğunu açıklamıştır... Ayrıca Rusya, kendi topraklarında yayılmasını engellemek amacıyla Hizb ut Tahrir'e baskı yapması için Orta Asya'daki mevcut rejimlere her türlü desteği vermektedir!

Rusya'nın, gerek eskiden gerekse şimdi İslam'a ve Müslümanlara karşı eylemlerde bulunduğu akıl sahibi hiç kimseye gizli değildir. Zira Alaska eyaletini Amerika'ya parayla satarak kendisine yeni topraklar dahil edip ... Devamı 35. Sayfada

**Hizb ut Tahrir**  
**Pakistan**  
**Vilâyeti**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٤﴾



13 Muharrem 1434 H

27.11.2012

No.: PK-BA-2012-MB-TR-0049

## Basın Açıklaması

### Üstad Saad Cagravî'nin Keyâni'nin Baltacıları Tarafında Kaçırılması Hilafet Yürüyüşünü Asla Yavaşlatamayacaktır Zira Hizb ut Tahrir, Merkezî Temas Lecnesi Başkanı'nın Kaçırılmasına Karşı Ülke Geneline Yürüyüşler Düzenlemiştir

Hizb ut Tahrir / Pakistan Vilayeti, Hizb ut Tahrir üyesi ve Merkezî Temas Lecnesi Başkanı Üstad Saad Cagravî'nin kaçırılmasına karşı ülke genelinde gösteriler düzenlemiş, göstericiler, üzerine “Devletin Üstad Saad Cagravî'yi Kaçırması, Hilafet Yürüyüşünü Asla Yavaşlatamayacaktır” ve “Siyasî ve Askerî Liderliklerdeki Hainler, Hilafet'i Kurmak İçin Çalışan Muhlislere Zulmetmekte ve Amerika'nın Talimatıyla Devlet Terörü İşlemektedirler” yazılı pankartlar kaldırmışlardır. Ayrıca göstericiler, Üstad Saad Cagravî'nin kaçırılmasını kınamışlar ve onun derhal serbest bırakılmasını talep etmişlerdir. Bunun yanı sıra göstericiler, Keyâni'nin yaptığı bu uygulamaların nedeninin, kendisine karşı büyüyen muhalefet ile kitleler ile Silahlı Kuvvetleri arasında Hilafet'in popülaritesinin artması sebebiyle Keyâni'ye isabet eden hayal kırıklığı olduğunu vurgulamışlardır. Dolayısıyla buda Keyâni ile Amerikalı efendilerinin akıllarını yitirmelerine neden olmaktadır ki hatta onların bu hali, adam kaçırma, baltacılık ve işkenceye başvurmaya kadar ulaşmaktadır.

Ayrıca göstericiler, Hizb ut Tahrir / Pakistan Resmî Sözcüsü Navit Butt'un kaçırılmasının ve hizbin şebâbına karşı asılsız batıl iddialar uydurulmasının, Hizb ut Tahrir ve şebâbının yürüyüşünü korkutmasının yada yavaşlatmasının imkansız olduğunu vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra Merkezî Temas Lecnesi Başkanı Üstad Saad Cagravî'nin kaçırılması da hizbin ve şebâbını korkutamayacağı gibi onların faaliyetlerini de asla yavaşlatamayacaktır.

Yine göstericiler, Keyâni ile siyasî ve askerî liderliklerdeki hainleri, akıbetlerinin Kaddafi ile Hüsnü Mübarek'in akıbetlerinden daha iyi olmayacağı hususunda uyardıkları gibi onları, Allah'ın izniyle Hilafet'in çok yakında geleceği, zulümlerinden ve İslam'a ve Müslümanlara yönelik hıyanetlerinden dolayı kendilerini muhasebe edeceği hususunda da uyarılmışlardır.

Göstericiler, Keyâni ile siyasî ve askerî liderliklerdeki hainlere karşı sloganlar da atmışlardır.

Nitekim göstericiler, gösterinin sonunda olaysız bir şekilde dağılmışlardır.

Not: 26 Kasım 2012 günü gün batımı öncesi, Keyânî'nin baltacıları Hizb ut Tahrir üyesi ve Merkezî Temas Lecnesi Başkanı Üstad Saad Cagravî'yi kaçırmışlardır. Nitekim Saad, kendisinin Keyânî'nin baltacıları tarafından kaçırıldığını haber vermek için yaşlı anasıyla iletişim kurmayı başarmıştır. Saad Cagravî, altı çocuk babası olup Lahor şehrinin belirgin simalarından olduğu gibi çok saygın ve meşhur aileden biridir. □



**Hizb ut Tahrir**  
**Ukrayna**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٧﴾



06 Muharrem 1434 H

20.11.2012

No.: UK-BA-2012-MB-TR-0001

## Basın Açıklaması

### Hizb ut Tahrir / Ukrayna, Rusya'daki Müslümanlara Destek Vermek İçin Oturma Eylemi Düzenlemiştir

Hizb ut Tahrir / Ukrayna, Rusya'daki Hizb ut Tahrir şebâbına dönük arama ve tutuklama dalgasını protesto etmenin yanı sıra onları silah ve bomba bulundurmak ve terörist eylemlerde bulunmak şeklinde yalan ve iftira ile suçlamalarını protesto etmek için 20 Kasım 2012'de Kırım Yarımadası/ Simferopol şehrindeki Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önünde bir oturma eylemi düzenlemiştir.

Hizb ut Tahrir Temsilcisi Fazıl Hamza (Fazıl Omzayef), bir konuşma yapmış ve konuşmasında şöyle demiştir: “Rusya rejiminin, Hizb ut Tahrir şebâbına dönük zulmü, Çeçenistan ve Kafkasya'daki kardeşlerimize yönelik katliamlar, okullarda başörtüsünün yasaklanması ve aynı şekilde Şam kasabı Beşar Esad'ı silah ve teçhizatlarla desteklemesi gibi rejimin işlemiş olduğu diğer bir dizi cürümlerden ayrı düşünülmemelidir.

Rusya rejiminin, Hizb ut Tahrir'i terörist örgütler listesine yamalama girişimleri, tek kelimeyle onun iflas etmesi ve İslam'a karşı ideolojik çatışmada yenilgiye uğradığını itiraf etmesi şeklinde ifade edilebilir. Zira uzak yakın herkes ve bizzat da Rusya rejimi, Hizb ut Tahrir'in İslamî hayatı yeniden başlatmakla ilgili hedefini gerçekleştirmek için maddî eylemler kullanmadığı gerçeğini bilmektedirler.

Rusya yöneticilerine, ümmetin zulümlerini unutmadığını ve gelmekte Hila-fet Devleti'nin Müslümanlara yönelik baskı ve zulümlere ortak olanları hesaba çekeceğini hatırlatırız.”

Nitekim Fazıl Hamza konuşmasının sonunda, genelde Rusya Müslümanlarına özelde ise Hizb ut Tahrir üyelerine karşı uygulanan zulümlerin derhal durdurulmasını talep etmiştir.

Bunun ardından halka, Hizb ut Tahrir / Merkezî Medya Bürosu'nun, 14.11.2012 tarihli ve H. 1433 / 36 sayılı “Rusya, Allah İle Olan Savaşını Arttırmakta ve Hizb ut Tahrir Şebâbını Tutuklamaktadır” başlığı altındaki basın açıklamasını okumuştur.

Hizb ut Tahrir'in üç üyesinden oluşan bir heyet, bu beyana 11.11.2012 tarihli ve 11/02 sayılı beyanı da ekleyerek bu ikisini, bunları almayı reddeden ve onlara, Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu'nun Hizb ut Tahrir heyetinden herhangi bir şe-

yi kabul etmeyi reddettiğini bildiren Simferopol'daki Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu'na teslim etme girişiminde bulunmuşlardır.

Binaenaleyh heyet beyanları, Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu'na postane yoluyla göndermiştir.

Kayda değerdir ki protestocular, İslamî râyeler ve pankartlar yükseltmelerinin yanı sıra Rusya rejiminin uygulamasını ve Rusya'daki Hizb ut Tahrir üyelerine yapmış olduğu zulümleri kınayan, "Rusya'nın Gücü, Hizb ut Tahrir'i Davetinden Vazgeçiremez", "Hizb ut Tahrir'in Silahı... Hak Sözdür", "Rusya Müslümanları Sizinle Birliktedir" ve "Rusya, Müslümanlara Yönelik Eylemleri Durdur" şeklinde posterler ve afişler yükseltmişlerdir. □



## ... 3. Sayfanın Devamı

Şuan ve sonsuza dek de durum bu şekilde olacaktır... İşte benim nazarımda Filistin budur.” Ve şöyle demiştir: “Benim açımdan Filistin, Batı Şeria, Gazze olup diğer parçalar ise “İsrail”dir”. Ve şöyle demiştir: “Ben Safed’i görmek istiyorum ve orada yaşamasam da benim onu görme hakkım vardır...” Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı’ndaki en son adımı da; aynı yönde, yani uluslar arası forumlarda işgalci Yahudilerin meşruiyetini artırma, Filistin halkında yeniden 1948 yılında işgal edilmiş toprakların yabancılaştırmasını kabul etmeye dönük bir bilinç oluşturma ve Filistin’in tamamının kurtuluşunu değil sadece 67 yılında işgal edilen toprakları kurtuluşunu talep etmeleri için ayaklanan hakları saptırma yönünde devam etmiştir.

Ümmet, bu saptırmaya ve Allah’ın mübarek kıldığı Filistin topraklarının yabancılaştırmasını katkıda bulunanları asla affetmeyecektir. Ahiret azabı ise daha şiddetli ve daha çetindir. Keşke bilmiş olsalardı. Ancak Filistin’in, mücrim yöneticileri kökünden söküp atmak ve onların yerine, tüm Filistin’i kurtarmak ve değişime uğramış Yahudi varlığını tamamen ortadan kaldırmak için hem kendilerine hem de ümmetin ordularına liderlik edecek Müslümanların Halifesi’ni nasbetmek için kendisini hazır hisseden ve ümmetiyle birlikte sabit adımlarla yürüyen adamları vardır. Nitekim Hizb ut Tahrir olarak bizler, bunun için çalışıyor ve Allah’ın izniyle bunun çok yakın olduğuna inanıyoruz.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾  
 “Kesinlikle Allah emrine galiptir. Allah, her şey için bir kader koymuştur.” [et-Talâk 3] □

## ... 4. Sayfanın Devamı

artan hıyanetlerini ifşa etmek için Hizb ut Tahrir / Pakistan Vilayeti, “Keyani! Pakistan’ı En Çok Zayıflatan ve Hilafet’in Olduğu Sistemimizin Yönetime Ulaşmasıyla Savaşman Yoluyla Nefsini Ümmetten Ayıran Kesinlikle Sensin” başlıklı bir neşriyat yayınlamıştır.

Dikkat edin! General Keyâni çok iyi bilsin ki; onun İslam’a, ümmete ve kafirlerle yaptığı işbirliği ve yardımlaşmalar yoluyla silahlı kuvvetlerimize dönük hıyaneti, akıbetinin felaketi olacaktır. Zira İslam’ın galip geleceği, Allahu [Subhânehu ve Te’âla]’nın bir vaadi ve kerim Resulü [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in ise bir müjdesidir. Bundan dolayı “hain Keyâni’nin” önünde iki tercih bulunmaktadır:

Ya askerî liderlikten istifa edip muhlislerin, kapitalist rejimin olduğu fasit rejimi ortadan kaldırmalarına ve yaşam biçimi olarak İslam’ın tatbik edilmesi için Hilafet Devleti’ni kurmak yoluyla Amerikan hegemonyasına son vermelerine izin verecek.

Yada bu ümmet ile silahlı kuvvetlerinin elleriyle cezalandırılmayı bekleyecektir. Allahu Subhânehu’nun cezası ise daha şiddetlidir. Nitekim Sallallahu Aleyhi ve Sellem, şöyle buyurmuştur: **ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ** “Sonra Zorba Diktatörlük olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra (yeniden) Nübüvet Minhâcı üzere [Râşidî] Hilafet olacaktır.” Sonra sükut etti. □



... 17. Sayfanın Devamı

ki gerçek değişimin öncüleri olmaları gerekmektedir.

2-Bayan davet taşıyıcıları, kadının asıl rolünün anne ve evin mürebbisi olduğunu idrak etmelidirler. Dolayısıyla kadının, İslam'ın onurunu savunan mücahitleri eğiten ve aynı şekilde de gelecek nesilleri eğitecek olan bir anne olabilmesi için bu rolün güçlendirilmesi gerekmektedir.

3-Kadın davet taşıyıcılarının, davetlerini İslam şeriatını ahlak ve ibadetler boyutunda tebliğ etmeye indirgememelidirler. Ancak aynı şekilde ekonomi, iç ve dış siyaset, öğretim, para sistemi ve benzerleri gibi İslam'ın kapsamlı hükümlerini de tebliğ etmelidirler.

Kadın davet taşıyıcılarının, kendilerini fikri çatışma ve siyasi mücadele gibi siyasi faaliyetlere katılmaya hazırlayabilecekleri tek yol, işte budur. Dolayısıyla da Hilafet'i geri getirmek için siyasi bir güç olarak Müslümanların liderliğini elde etmenin yolu da işte bu siyasi faaliyetlerdir.

Bu nedenle artık bundan böyle hep birlikte çalışmak için çağrıda bulunalım ki; bu despotizm ve zulüm ortadan kalksın. Zira Allahu [Subhânehu ve Te'âla]'nın indirdikleriyle hükmedecek olan Hilafet kurulmadıkça kadın, asla kendi haklarını geri elde imkanı bulamayacağı gibi bu ümmet de tekrar şanına dönemeyecektir. Bu nedenle daveti taşımada basiret üzere olunuz ve İslamî Hilafet Devleti'ni yeniden kurmak için ümmet içerisinde muhlis bir şekilde çalışın Hizb ut Tahrir'e katılınız. □

... 18. Sayfanın Devamı

olmuş hıyanetlerini –ki bunlar Silahlı Kuvvetlerimiz ve ülkemize karşı işlenmiş olan suçlardır- onaylamamızı istemektedirler!

Ey Müslümanlar çok iyi biliniz ki; Allahu [Subhânehu ve Te'âla]'nın dini ni ikame etme ve onu, Hilafet Devleti yoluyla bir yaşam metodu olarak tatbik etme yolundaki herhangi bir fedakarlık, ne kadar küçük olursa olsun Allahu [Subhânehu ve Te'âla] katında çok büyüktür. Ey Müslümanlar yine çok iyi biliniz ki; Keyâni ile asrımızdaki diğer yalancılar, tutumlarının zayıflığının boyutunu fark etmektedirler. Dolayısıyla kendilerini her taraftan kuşatan gerçekleri susturma girişiminde bulunmak için onları bu çöküntüye iten işte budur. Zira onların Amerikalı efendileri, sömürgeci yönetimin sonunun yaklaştığını gördükleri gibi dünyanın dört bir tarafındaki İslamî ümmetin buna tanık olduklarını da görmektedirler.

Ey Müslümanlar emin olunuz ki; Allah'ın izniyle zafer günü çok yakındır. Ve zafer, benim, Navit Butt'un ve hak sözü söylemelerinden dolayı zulüm gören ve bizim müttfikimiz olacak olan tüm Müslümanların zaferi olacaktır. Dolayısıyla Hilafet'in geri dönüşünü kutlamak için muhlislerin insanların omuzları üzerinde taşınacağı, Keyâni ve Zerdâri gibilerin iğrenç cürümlerinden dolayı yargılanacakları ve zincirlere vurulacakları gün, Allah'ın izniyle çok yakındır. **﴿وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾** **Mücrimlerin hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır.” [Yunus 82] □**

... 21. Sayfanın Devamı

Ayrıca namaz kılanlardan bu baltacılar karşı koyma girişiminde bulunanlardan birçoğu da darba ve tehdide maruz kalmışlardır. Hatta bazı baltacıların cürümü, kutsallara ve İslam'a küfretmeye kadar varmasının yanı sıra Cuma günü mescitte iğrenç ve çirkin telaffuzlarda bulunmaya kadar varmıştır. Dolayısıyla buda onların, namaz kılanlardan olmadığını ancak onların, mücrim Beşar gibi tagutları taklit eden rejimin seferber ettiği paralı baltacılar olduğunu göstermektedir.

### Ey Ürdün'deki Müslümanlar!

Bu rejim, etrafında alması gereken birçok ibretler olmasına rağmen ne korkmakta nede doğru yolu bulmaktadır. Zira akıbetine, akıbetinin geleceğine ve etrafındaki tagutların geleceğine bakmak yerine insanların dikkatlerini, mücrim Beşar'dan Ürdün'deki akrabalarına kaçan Şam halkımıza karşı işlenen mücrim Zaatari Kampı'na çekmektedir. Halbuki onlar, yardım edilmek ve kurtarılmak yerine kendilerine zilleti ve aşağılanmayı tattıran başka bir tagut ile karşılaşmışlardır. Bundan dolayı bizler, protestoların devam etmesine ve korkuncaya yada yaptıklarının vebalini tadıncaya kadar bu zalim rejimin elinden tutmaya davet ediyoruz. Nitekim Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ﴾  
**“Onlar, her yıl bir veya iki kez (çeşitli belalarla) imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tevbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar.”** □

... 25. Sayfanın Devamı

Mesela Arap Devletleri Ligi ile İslam Konferansı Teşkilatı'na bakan bir kişi, devamedegelen sokak protestolarına rağmen Amerika'nın bu iki örgütünü nasıl kendi politikalarını onaylamaları için kullandığını ve D8 gurubunun talih-sizliğini görecektir.

İslam ümmetinin kalkınmasının yolu, Müslümanları bölen ve onları elli küsur devletçiğe parçalayan ulus devlet kabusunu terk etme yolunda yürümesidir. Dolayısıyla Müslümanlar, şayet Batı ölçekli örgütlerin ve toplulukların düzenlemesini reddederlerse ancak kendilerinin efendisi olabileceklerdir.

İslam ümmetini birleştirmenin tek yolu, Hilafet Devleti'ni yeniden kurmaktır. Zira Hilafet, Amerika Birleşik Devletleri gibi federal bir devlet değildir. Çünkü onda her bir eyaletin özel kanunları bulunmaktadır. Ancak savunma, ekonomi ve dışişleri federal hükümet tarafından belirlenmektedir. Ayrıca Hilafet, Avrupa Birliği gibi de değildir. Zira bazı ülkeler, ekonomideki egemenlik yönlerini Brüksel'in lehine feda ederlerken diğer tüm yasaları korumak ise karar verme yetkisi olan ulusal parlamentoların yetkisindedir.

Hilafet, Müslümanların kendi aralarından bir Halife'yi seçtikleri ve Kur'an, sünnet, sahabe icması ve kıyas ile hüküm vermesi için işitmek ve itaat etmek üzere bir Halife'ye biat ettikleri tek bir devlettir. Ayrıca Hilafet, ellinin üstündeki mevcut İslam ülkelerini tek bir varlık altında birleştirecektir. Buda onu, dünyanın en güçlü devleti yapacağı gibi ekonomik, askerî ve siyasî olarak da Batı'dan fiilen bağımsız olacaktır. □

... 26. Sayfanın Devamı

bir o kadar kokuşmuş olan, belki de daha beter ve yine demokratik, laik, cumhuriyetçi olan başkanlık modeline dayalı Amerikan tipi küfür sisteminin getirilmesidir.

Hükümet içinde muteber bir şahıs olan Burhan Kuzu'nun bu itirafları, 80 senedir savunulan, bekası uğrunda nice insanların hayatının karartıldığı, Müslümanların yıllarca küfür hükümlerine mahkûm edildiği ve AKP'nin de son 10 yıldır ıslah etmeye çalıştığı bu kokuşmuş sistemin, şu anda pazarlanmaya çalışılan Amerikan patentli başkanlık sisteminden şekilsel özelliklerden ve uydu frekanslarından başka hiçbir farkı olmadığını apaçık ispatıdır. Soruyoruz: Müslümanların kendi yönetim sistemi yok mu ki, sömürgeci İngiliz ve Amerikan sistemlerine muhtaç oluyoruz, onlardan medet umuyoruz, birini kokuşmuş ilan edince hemen öteki kokuşmuşu sarılıyoruz?

Yalnızca Türkiye halkı için değil, tüm Müslümanlar, hatta tüm insanlık için en sahih ve en hayırlı sistemin İslam Nizamı olduğunu, yegâne kurtuluş yolunun Rasulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in metodu üzere İkinci Raşidi Hilâfet Devleti'nin kurulması yoluyla İslami hayatın yeniden başlatılması olduğunu anlamaları için daha ne kadar itiraf işitmeleri gerekecek?

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾  
 “De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok hüsrana uğrayanları bildirelim mi? (Bunlar;) iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimse-lerdir.” [Kehf 103-104] □

... 27. Sayfanın Devamı

Güney Kudüs'e ulaşma tazminatını hayal eden de Rusya'dır!

Hizb ut Tahrir / Yemen Vilayeti olarak bizler, Hizb ut Tahrir'e maddî eylemler suçlaması yapıştıranların ne ilki nede sonuncusu olacak olan Rusya Federasyonu'na, girişimlerinin başarısız olacağını müjdeleriz. Çünkü Hizb ut Tahrir, ideolojisi İslam olan ve Hilafet Devleti'ni kurarak İslamî hayatı yeniden başlatmak için çalışan ve İslamî Devleti kurmayı gerçekleştirirken Resul Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in metodunu benimseyen siyâsî bir hiziptir. Ayrıca çetelerinin yapmış olduğu eylemlerinin, daha öncekiler gibi çöküşünü hızlandıracağı ve Hilafet Devleti'nin kesinlikle gelmekte olduğunu yakinen bilmesi gerektiği hususunda da uyarırız. Dolayısıyla Rusya'nın yapması gereken, Müslümanlara işkence etmekten vazgeçmesi ve Hilafet Devleti'nin yokluğunda Sovyetler Birliği'nin miras bıraktığı İslamî ülkeyi terk etmesidir.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

“Zulmedenler nasıl bir inkılap ile yıkılacaklarını bileceklerdir.” [Şuara 227] □



## Ayn Kitapı:



Bu çağda yaşayan insanlar, İslâm'ı tam tatbik eden İslâm Devleti'ni idrak etmedi. Bu insanlar, batıların saldırılarıyla ortadan kaldırılan İslâm Devleti'nin (Osmanlı Devleti'nin) son zamanlarında yaşadılar. Onlar, İslâm Devleti'nin sonlarına doğru İslâmî yönetimin ancak kalıntıları gördüler. Onun için İslâmî yönetimin suretini zihinlerinde, hafızalarında canlandırarak vakıya hakim kılan Müslümana rastlamak zordur. Zira genellikle İslâm'ın yönetimini ancak, İslâm topraklarının tamamında hakim olan fasit (çürük) demokratik nizamlarda gördüğü ölçü içerisinde tasavvur edebilmektedirler. Zor olan şey, sadece bu değil. Bununla birlikte, batı kültürünün etkisinde olan bu zihniyetlerin ortadan kaldırılmasında daha da çok zorluk var-

dır. Bu batı kültürü, batının İslâm Devleti'ne karşı kullandığı meşhur silahıdır. O, bu silahı ile İslâm Devleti'nin hayat damarını mızrakladı.

Batı, Müslümanlara sırtlanların taktiğini uyguladı. (Hikaye edildiği gibi;) "Sırtlan, ne zaman ki avını tespit ederse (korkaklığından dolayı hemen avının üzerine gitmez de bir taktik uygulayarak) onu unuttur gibi terk eder, ta ki avı onun yanına kendisi gelsin. Daha sonra avını ani bir darbe ile yakalar. Av, ancak kendi kanını görünce uykudan uyanır. Fakat geç kalmıştır. Daha sonra sırtlan, avını vadinin dibine götürür ve onu orada yer."

Bu "İslâm Devleti" isimli kitabın "misyonerlik saldırısı" bölümü (ki hepsi de hakikatlerdir) bize cani katili göstermektedir. Bizi, onu bu cinayeti işlemeye götürün sebebe vakıf kılmaktadır. Yine bize; öldürülenin lehine hükmettirecek vesileleri göstermektedir. Muhakkak ki sebep, İslâm'ın yok olmasını kastetmektedir. Bunun için en önemli vesile de misyonerlik saldırısı ile beraber gelen o batı kültürüdür.

Müslümanlardan bazı batı kültürünün tesirinde kalmış zihniyete sahip olanlar, ne istiyorlar? Onlar, İslâmî olmayan esas üzerine kurulmuş bir devlet mi? Yoksa İslâm beldelerinde çeşitli devletler mi istiyorlar? Nitekim Batı, işler onun

eline düşeli, ipler onun eline geçeli- den beri İslâm'ı yönetimden uzak- laştırmak, Müslümanların toprakla- rını parçalamak ve Müslümanları basit iktidarcıklarıyla uyuşturmak için hazırladığı planını gerçekleştirmek maksadıyla onlara birçok dev- letçikler verdi. Nitekim çok geçme- den onları daha da saptırmak ve parçalamak için zaman zaman öy- lesi devletçiklerin sayısını artırdı. Onlar, onun ideolojisini ve mef- humlarını taşımaya devam ettikçe o, onlara daha fazlasını vermeye hazır. Çünkü, böylece onlar ona tabi olmuş durumdadırlar.

Muhakkak ki asıl mesele, çe- şitli devletler kurmak değildir. Fa- kat asıl mesele, İslâm aleminin ta- mamında bir tek devlet kurmaktır. Asıl mesele, herhangi bir devlet ya da Allah'ın indirdikleriyle hükmet- meyen fakat ismi İslâm olan bir devlet de kurmak değildir. Hatta asıl mesele, İslâm'ı "fikri liderlik" olarak taşımaksızın sadece İslâmî kanunlarla hükmeden ve "İslâm" olarak isimlendirilen bir devlet kur- mak da değildir. Evet, muhakkak ki asıl mesele, böylesi bir devlet kur- mak değildir. İslâm akidesinden fişkırın İslâmî hayatı yeniden baş- latacak, İslâm'ı topluma tamamen tatbik edecek ve İslâm'ı nefislere ve akıllara işledikten sonra İslâm Da- vetini aleme taşıyacak olan bir dev- let kurmaktır asıl mesele...

İslâm Devleti; hayalden, rüya görmekten, sayıklamaktan ibaret değildir. Çünkü o, 13 asır boyunca tarihin her tarafını tamamen kapla- mıştır. Bu, bir hakikattir. İslâm Devleti, geçmişte böyle idi yakın bir zaman içinde yine öyle olacak- tır. Çünkü onun var oluş faktörleri, kötürüm kimsenin onu inkâr etme- sinden ya da onu yıkmak için hazırladığı kuvvetten daha kuvvetlidir.

İslâm Devleti, heva ve heves- ten kaynaklanan bir arzu değildir. Bilâkis o, Müslümanlar üzerine Al- lah'ın kıldığı bir farzdır. Allah, Müslümanlara onu kurmalarını em- retti. Eğer onlar muktedir oldukları halde, bu farzın edasını geciktirir- lerse, Allah onlara azabının var ol- duğunu bildirdi. Bunun için, Müs- lümanların İslâm Devleti'ni kurma- ları katiyetle zaruridir.. Zira, devlet olmadıkça İslâm'ın etkin varlığı yok demektir.

Bu "**İslâm Devleti**" kitabına gelince; bununla, İslâm Devle- ti'nin tarihini yazmak kastedilmi- yor. Kast edilen; insanlara Resu- lullah (sav)'in İslâm Devleti'ni nasıl kurduğunu, sömürgeci kâfi- rin İslâm Devleti'ni nasıl yıktığı- nı, zulümatın karanlığında doğru yolu gösterecek, nuru aleme geri getirmek için Müslümanların İslâm Devleti'ni nasıl kurmaları gerektiğini göstermektir. □

Resulullah

[Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in,

"Sonra Nübüvvet Minhacı Üzere

Hilafet olacak"

sözleriyle müjdelediği

Raşidi Hilafet'i kurmak için çalışan

siyasî bir hizib olan

Hizb ut Tahrir ile birlikte

Resulullah'ın livası altında birleşiniz