



﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

Seçmeler Muhtarat

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden
www.hizb-ut-tahrir.info
Sayı 8 - Rebiyülâhîr 1434 H

İSLAM
ŞAHSİYETİ
1



Takiyyuddin
en-Nebhani



Hizb ut Tahrir'in Emiri Şam Halkına ve Oradaki Sadık Ayaklanmacılara Yaptığı Konuşma

Mali'yi Sömürgeleştirmeye Dönük
Yeni Batılı Haçlı Kampanyasına
Kindar Fransa Liderlik Etmektedir



"Şam Ayaklanmasına Destek" Gösterileri Devam Etmektedir





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

İÇİNDEKİLER

Hizb ut Tahrir'in Emiri Celil Alim Ata İbn-u Halil Ebu Er-Raşa'nın Şam Halkına ve Oradaki Sadık Ayaklanmacılara Yaptığı Konuşmanın Metni	3	Mermiler Onları Asla Kurtaramayacak. Zira Müslümanlar, Hasina, Halide ve Demokratik Sistemi Kaldırıp Atacaklar ve Hilafet'i Talep Edeceklerdir	21
Mali'yi Sömürgeleştirmeye Dönük Yeni Batılı Haçlı Kampanyasına Kindar Fransa Liderlik Etmektedir	7	Müslümanları Dinleri Noktasında Aşağılamaya Dönük Medya Kampanyası	23
"İrbid Şehrinin Şam Ayaklanmasına Destek" Gösterisi Allah'a Hamd Olsun Başarıyla Tamamlanmıştır	8	Müslümanları, Tagutlardan Kurtarmaya Muktedir Olacak Olan Sadece İslam Devleti'dir	25
İslam'daki Yönetim Sistemi'nin Şekli, Hilafet'tir	10	Hizb ut Tahrir Bugün, "Kadın'ı, Yoksulluğa ve Sömürüye Karşı Koruyacak Olan Hilafet'tir" Başlıklı Kadınlara Dönük Küresel Bir Konferans Düzenlemiştir	26
"Müslümanların Şam Ayaklanmasına Destek Kampanyası"	13	Sorunların Aslı Demokrasi Olup Çözüm ise Hilafet'tir. Kaçırılan Resmî Sözcü Navit Butt'un İngilizceye Çevrilen Kitabı Yayınlanmıştır	28
Koalisyonun Meşruluğuna 100'ü Aşkın Ülke Değil, Suriye Halkı Karar Verecektir	14	Soru & Cevap (Mali'de askerî müdahale hakkındaki)	29
Hak Sözü Söyleyen ve Hayrı Konuşan Mahkum Hizb ut Tahrir / Pakistan Resmî Sözcüsü Mühendis "Navit Butt'a" Destek Kampanyası	16	Ayın Kitabı: (İslâm Şahsiyeti I)	38
Hilafet Davetini Taşıyan Birisinden Bir Mektup	18		

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden
Muhtarat

www.hizb-ut-tahrir.info

من المكتب الإعلامي لحزب التحرير
مختارات

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden Seçmeler, Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi sitelerindeki bazı yayınları içerir.

Yalnızca Hizb ut Tahrir'in, vilayetlerin, medya ofislerinin, resmi sözcülerin ve Hizb ut Tahrir medya temsilcilerinin yayınları, hizb görüşü olarak tabir edilir. Bunların haricindekiler, Hizb ut Tahrir'in web sayfalarında veya medya ofisi dergisinde yayınlanırsa bile yazarının görüşü olarak tabir edilir.

Naklin ve alıntının dürüst olunması, çıkartma, tevil ve değişiklik yapılmaması ve nakledilen kaynağın belirtilmesi şartıyla Hizb ut Tahrir'in ve web sayfalarının yayınlarından alıntı yapıp yeniden yayınlanması serbesttir.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hizb ut Tahrir'in Emiri Celil Alim Ata İbn-u Halil Ebu Er-Raşa'nın [Allah Onu Korusun], Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in Doğduğu, Hicret Ettiği ve İslam'ın ve Müslümanların İzzetlendiği ve Allah'ın İzniyle Çok Yakında Kurulacak Olan Azim İslam Devleti'ni Kurduğu Bir Gün Olan Muhteşem Bir Günde, Yani H. 12 Rabi-ul Evvel 1434 el-Muvafık M. 24 Ocak 2013 Günü Şam Halkına ve Oradaki Sadık Ayaklanmacılara Yaptığı Konuşmanın Metni:



H. 12 Rabi-ul Evvel 1434
M. 24 Ocak 2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dâr-ul İslam'ın merkezi Şam'daki halkımıza... Ve sadık ayaklanmacılara:

Esselamu Aleykum ve Rahmetulahi Veberakatuh,

Elhamdulillah, ve's Salatu ve's Selamu Ala Resulullahi ve Ala Âlihi ve-Sahbihi ve Mev Vellahu ve Ba'd;

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ “Hakikatte, onlar (peygamberlere karşı) bir takım tuzaklar kurmuşlardı. Halbuki onların tuzaklarından dağlar yerinden oynayıp gitmiş olsa bile Allah katında onlara ait (nice nice) cezalar vardır.” [İbrahim 46]

Sömürgeciler, ajanlar ve partilerden olan insanların en şerlileri sizlere karşı bir araya geldikleri gibi... Şam'da İslam'ın hakim olmasını engellemek, dahası insanlar vakıanın değiştiğini zannetsinler diye birtakım yüzleri değiştirmek ve baskıları azaltmakla birlikte laik Cumhuriyet yönetiminin istikrarlı bir şekilde kalmaya devam etmesi için sizlere karşı tuzaklarını ve hilelerini de toplamışlardır! Nitekim sizler bugün, Amerika'nın, müttefiklerinin ve ajanlarının sizlere karşı şu iki taraftan şerlerini topladıklarını görmekte ve işitmektesiniz: Bir taraftan insanlara, ağaçlara ve taşlara kadar uzanan tagut Beşar'ın cürümleri. Diğer taraftan ise İstanbul, Kahire ve Paris'te bir biri ardına yapılan toplantılar. Bu ise çağrıda buldukları gibi laik demokratik sivil bir Cumhuriyet rejimini idare edecek geçici bir hükümet oluşturmak içindir. Dolayısıyla onlar, Allah'ın dışında helal ve haram kılmaktadırlar.

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ “Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak “Bu helaldir, şu da haramdır” demeyin. Aksi halde Allah'a karşı yalan iftira etmiş olursunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan iftira edenler asla iflah olmazlar.” [en-Nahl 116]

Nitekim öldürmek, katliam yapmak, seyahat edenleri küme bombaları, ölümcül variller ve öldürücü gazlarla bombalamak, sonra vahşî hayvanların bile yapamayaca-

ğı işkencelerin her türlüünü yapmak için şerir planlarını birleştirmişlerdir... Zira tagutlar, tüm bunlardan ayaklanmacılara İslam'ın hayattan uzaklaştırılmasını ve Müslümanların kanlarını emen ve hala da emmeye devam eden katillerle müzakere yapılmasını kabul ettirmeyi ümit etmektedirler! Sonra da gururlu Şam'daki Amerikan nüfuzu devam etsin ve laik Cumhuriyetin temel rejiminin bünyesi değişmesin... Ancak bu şerliler, İslam'ın Dâr-ul İslam'ın merkezi Şam'a kök saldıgını, birtakım sızmalar olsa bile hiçbir pisliği kabul etmeyeceğini ve bu pisliğin Allah'ın izniyle aşağılanmış ve kovulmuş bir şekilde ortadan kalkacağını unuttukları gibi hakkın da batılı ayaklar altına alacağını ve zaten batılın da yok olup gideceğini de fark etmemektedirler.

«بَلَاكِس بِيْز، حَاكِّي بَاتِلِيْن تِپِيسِيْنِ بِنْدِيْرِيْزِ دِئِئِ، بَاتِلِيْن اِشِيْنِيْ بِيْتِيْرِيْزِ. بِيْر دِئِ بَاكَاْرِسِيْنِيْزِ كِي، بَاتِلِيْ يِوْكُ اْوْلُپْ گِيْتْمِيْشْتِيْر.» [Enbiya 18]

Ey Dâr-ul İslam Merkezi Şam'daki Halkımız ve Ey Sadık Ayaklanmacılar!

Onların tuzak ve pusu kurdukları şeyler, Amerika ile müttefiklerinin formüle ettiği ve ajanları ile tabiiyelerinin de uygulandıkları habis planlardır ki bunlar şunlardır: İnsanlara dışarıdaki Koalisyon ve Konsey'in elleriyle kurdukları tuzakları kabul ettirmek için içeride öldürmek ve katliam yapmak... Hakeza Beşar'ın katliam ve yıkım gibi yaptığı cürüm zehri ile rolünün sona ermesinden ve onun yolun bir kenarına fırlatılmasının ardından kendisini tagutun tahtına yükseltmesi için Amerika'ya yalvarıp duran Koalisyonun anlattığı cilalı söz zehrinin arasına uygulama araçlarını dağıtmak... Tagutun rolünün sona erdiğini göz ardı ettiği bir sırada Koalisyon, bu şekilde olacağını sanmaktadır. Halbuki onu inşa eden Amerika, daha önce rolleri sona eren ajanlarına yaptığı gibi Koalisyonun Beşar'ın yerine geçeni olgunlaştırmasının ardından onu yok edecektir. Zira Amerika, ümmet ayağa kalkmadan ve ülkeyi tabilerin ve bağımlıların pisliklerinden temizlemeden önce bir ajanı Şam'daki nüfuzunun ömrünü uzatacak başka bir ajanla değiştirmeyi ümit etmektedir... Halbuki tagutun zerre kadar akıllı olmuş olsaydı insanların ayaklanmasının ilk aylarındaki mevcut koşullardan yararlanarak, bir kenara atılmak yada Allah'ın, Resulünün ve müminlerin lanet ettiği mücrim ve hain bir şekilde gebermek yerine bedeni ve birazcık onuruyla kaçıp giderdi.

«اِنَّهٗ مِنْ يَاتِ رَبِّهٖ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى» «Şurası muhakkak ki, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar!» [Taha 74]

Kurdukları tuzağın ve kumpasın arkasından Şam'ı ve Şam halkını aldatmayı beklemektedirler. Zira özü laiklik olan aldatici görünümlü ve kılıfı güzel bir şekilde dekore edilmiş Koalisyon'un icat ettiği hükümeti kabul etmişlerdir! Çünkü onlar, Şam'ın ve Şam halkının, mücrimlerin akıttıkları zeki kanları ve sadık ayaklanmacıların gösterdikleri azim fedakarlıkları unuttuklarını zannetmektedirler... Ancak onların zanları, Allah'ın izniyle onları helak edecek ve gözü kulağı olan herkes onların

tamamının yok olacağını ve tuzaklarının da boşa çıkacağını göreceklerdir.

﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ “Ama kafirlerin tuzağı elbette boşa çıkar.” [Mümin 25]

Sonra onlar, Şam'da Rablerine iman eden, hidayetlerini artıran ve kendileri için resulullahta en güzel örnek olan güçlü ve kuvvetli adamların olduğunu ya unutmaktalar yada unutmuş gibi görünmektedirler. Zira bu adamlar, haksızlığa karşı uyumayacakları gibi zulme karşı da sessiz kalmayacaklar ve gerek bu kanları gerek bu çabaları gerek yaşlıların ve çocukların çığlıklarını gerekse özgürlerin, yetimlerin ve dulların çağrılarını asla unutmayacaklardır... Ayrıca tagutun cürümleri onların güçlerine güç katacağı gibi Koalisyon'un yüzünü ne kadar makyajlarsa makyajlasınlar sömürgeci kafir Amerika ile Batı'nın cürümleri onların zihinlerinden asla silinmeyecektir. Bilakis tüm bunlar, onların azimlerine azim katacaktır.

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ “İnsanlar onlara: İnsanlar size karşı toplandılar, artık onlardan korkun dedikleri halde bu onların imanları artırdı ve Allah bize yeter, O ne güzel vekildir dediler.” [Âli İmran 173]

Ey Dâr-ul İslam Merkezi Şam'daki Halkımız ve Ey Sadık Ayaklanmacılar!

Tagut ve zebanileri, geri dönüşü olmayan umutsuz bir noktaya ulaşmışlardır. Dolayısıyla onun zulmünü artırması ölümünü yakınlıktır olmakta olup onunla birlikte savaşan zebanileri de basiretini kaybedenlerin dışında günden güne ondan ayrılmaktadırlar. Hatta onu destekleyen Amerika'nın ön hattı olan Rusya bile bir ajan başka bir ajanla değişinceye kadar Amerika ile anlaşmıştır. Sonra işte Rusya, tagutun otoritesinin çökeceğine kanaat getirmesinden dolayı ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştır. Ardından da tagut, dünya ve ahiretin zilletine bürünmüş bir şekilde köhne bir yerde yok olup gidecektir... Ama siz ey sadık ayaklanmacılar; hakkın ve hayrın olduğu şey üzerinde sebat gösteriniz ve eninde sonunda Allah'ın nusretinin geleceğinden emin olunuz. Vallahi Subhânehu, nusretini sadece Resullerine değil bilakis aynı şekilde iman edenlere de verecektir.

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ “Şüphesiz biz, resullerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik edecekleri günde elbette yardım edeceğiz.” [Mümin 51]

O halde hakka, hak ehline, Allah'a, Resulüne, müminlere, Hilafet'e ve Hilafet için çalışanlara tüm gücünüzle nusret vermeniz yanı sıra Hilafet'i kurması için Hizb ut Tahrir'e nusret vermeye de karar veriniz. İşte o zaman el-Bâri sizleri unutmayacağı gibi akıtılan zeki kanlar, hakarete uğrayan Şam özgürleri, dul bırakılan kadınlar, yetim bırakılan çocuklar, diz çöktürülen yaşlılar ve hatta otlayan hayvanlar bile... işte bunların hepsi sizleri hayırla hatırlayacaklardır... Dolayısıyla bu kanlar ve çabalar da heba olmayacağı gibi boşa da gitmeyecektir...

Bunun da ötesinde Allah'ın dinine, davetini taşıyanlara ve Nübüvvet Minhacı Üzere İkinci Hilafet'e nusret vermenizden dolayı Allah'ın melekleri sizlere gıpta edeceklerdir... Ayrıca dünyanın en izzetlileri olacağınız gibi ahirette de Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı olan Salavatullahi ve Selamuhu Aleyh, onun sahabeti [Rıdvanullahi Aleyhim] ve O'nun dininin kurtuluşa ermiş sadık ensarlarıyla birlikte olacaksınız... Yani Allah'ın ve Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in ensarları olan İbn-u Zürene, İbn-u Hudayr ve Sa'd İbn-u Muaz ile birlikte olacaksınız. Özellikle de azim olan ay, yani Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in doğduğu, Salavatullahi ve Selamuhu Aleyh'e bisetin verildiği, Medine'ye hicret ettiği, azim İslam Devleti'nin ikamet edildiği, aynı şekilde Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in refik-ul âlaya intikal ettiği ve Nübüvvet Minhacı Üzere İlk Raşidi Hilafet döneminin başlangıcının olduğu bir ay olan Rabi-ul Evvel ayı, sizleri gölgelendirecektir... Sonra bunu, ısırıcı meliklerin Hilafet'i takip etmiş ve Hilafet'in ardından da içerisinde olduğumuz "zorba diktatörlük" olmuş ve ardından da Nübüvvet Minhacı Üzere İkinci Raşidi Hilafet geri dönecektir. Hakeza Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem], hem İmam Ahmed'in Huzeyfe İbn-ul Yeman'dan Müsnedi'nde hem de et-Tayâlisî Müsnedi'nde rivayet ettikleri sahih hadisinde bize açıklamıştır. Zira Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem], şöyle buyurmuştur:

تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصِمًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ سَكَتَ

"Allah'ın olmasını dilediği kadar aranızda Nübüvvet olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde Allah onu kaldıracaktır. Sonra Nübüvvet Minhacı üzere [Râşidî] Hilafet olacaktır. Böylece Allah'ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra ısırıcı meliklik olacaktır. Böylece Allah'ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde Allah onu da kaldıracaktır. Sonra zorba diktatörlük olacaktır. Böylece Allah'ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra (yeniden) Nübüvvet Minhacı üzere [Râşidî] Hilafet olacaktır." Sonra sükût etti.

Haydi o zaman Allah'ın dinine nusret verin, haydi o zaman Hilafet için çalışanlara nusret verin ve haydi o zaman Hizb ut Tahrir'e nusret verin ki ensarın [Rıdvanullahi Aleyhim] sireti geri dönsün de İslam ve ehlini izzetli kılsın ve küfür ve ehlini de zelil kılsın.

«وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» "İşte o gün, müminler de Allah'ın nusretiyle, zaferiyle ferahlayacaklardır. Allah dilediğine nusret, zafer verir. O, Azîz'dir, Rahîm'dir." [er-Rûm 4-5] □

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٤﴾



01 Rabi-ul Evvel 1434 H

13.01.2013

No.: HT-BA-2013-MMB-TR-0003

Basın Açıklaması

Mali'yi Sömürgeleştirmeye Dönük Yeni Batılı Haçlı Kampanyasına Kindar Fransa Liderlik Etmektedir

Fransız Cumhurbaşkanı “François Hollande”, 11 Ocak 2013 günü Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin, İslamcı Silahlı Guruplara karşı olan savaşa katılacağını, Tevhid ve Ensar-ud Dîn cihad hareketlerinin 10.12 Perşembe günü ele geçirdiği Mali'nin merkezinde bulunan “Kuna” şehrini geri almak için yabancı güçler tarafından desteklenen askerî kampanya yoluyla Mali Ordu Güçleri'ni destekleyeceğini ve onların Güneye ilerlemelerini durduracağını vurgulamıştır.

Geriye dönüp bakıldığında 22.03.2012'de gerçekleşen Mali darbesinde Fransa'ya ölüm isabet etmiştir. Zira darbenin arkasında, Mali'de kendisi için bir nüfuz oluşturmaya çalışan Amerika'nın olduğu gayet açıktır. Çünkü Darbe komutanı Yüzbaşı “Amadou Ahmedo Haya Sanogo”, terörle mücadele için Amerika'da askerî eğitim alması amacıyla Amerikan Büyükelçiliği tarafından elit subayların arasından seçilmiştir. Dolayısıyla bu, Fransa için hayati bir mesele haline gelmiştir. Zira şayet Mali'deki nüfuzunu geri almaya güç yetiremez ise Afrika'daki nüfuzu aşamalı olarak son bulacaktır. Bundan dolayı o, uluslar arası askerî müdahalede bulunmak ve Mali'yi kendi havzasına geri katmak için ciddî ve aktif bir şekilde çalışmaktadır.

Silahlı İslamcı Hareketlerin, Kuzey Mali'den yada diğer adıyla “Ozoad'dan” ayrılmasıyla birlikte Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Liderleri (ECOWAS), “Selefi” savaşçılardan kurtulmak ve burasını yeniden Mali devletine ilhak etmek için askerî bir savaş açma kararı almıştır. Bu sırada Afrika Birliği de 17 Aralık 2012'de Batı Afrika ülkelerine, “Kuzey Mali'ye acil bir şekilde uluslar arası bir güç gönderilmesi” çağrısında bulunmuştur.

Ey Müslümanlar!

Mali, nüfuzunun çoğu Müslüman olan İslamî bir ülkedir. Ayrıca o, altın, fosfat, kaolin, boksit, uranyum ve buna benzer birçokları gibi maden servetleri olan zengin bir ülkedir. Dolayısıyla buradaki uluslar arası çatışma şiddetlenmiştir. Zira mesele, ne Silahlı Hareketler meselesi nede sözde ”terörizm” meselesidir. Bilakis mesele, hummalı sömürgecilik çatışması meselesi olup hepsi de iğrenç kapitalizmin iştahını kabartan ülkemizi kemirmek istemektedir. Dolayısıyla Fransa, Mali'yi Afrika'daki havzasına geri katmaktan başka bir şeyi önemsememektedir. Amerika'ya gelince; Mali'yi, nüfuzunu civar ülkelere genişletmek ... Devamı 36. Sayfada

Basın Açıklaması

“İrbid Şehrinin Şam Ayaklanmasına Destek” Gösterisi Allah’a Hamd Olsun Başarıyla Tamamlanmıştır

Müslümanların Şam ayaklanmasına destek kampanyası kapsamında, Hizb ut Tahrir / Ürdün Vilayeti’nin bugün, yani H. 28 Safer 1434 el-Muvafık M. 11 Ocak 2013 günü davet ettiği İrbid şehrindeki Fayha mescidinin önündeki gösteri Allah’a hamd olsun tamamlanmıştır.

Soğuk havaya rağmen Hizb ut Tahrir’in, mücrim rejimi devirmeye çalışan Şam’daki Müslümanlara destek gösterisinde bulunmaya dönük davetine ezici bir kalabalık icabet etmiştir. Nitekim ayaklanmacıların, mücrim Beşar’ın enkazının üzerine Raşidi Hilafet Devleti’ni kurmakla ilgili ayaklanmaları ve hedefleri üzerinde sebat göstermelerini talep eden birçok konuşma yapılmıştır. Ayrıca (Hilafet)’in olduğu hedeflerini, bir ajanı başka bir ajanla değiştirmek amacıyla (kafir laik) sivil bir devlete dönüştürmek için kafir ülkeler ile Sykes-Picot rejimlerinin ayaklanmalarına yönelik komplo ve tuzaklarından sakınmaları da talep edilmiştir.

Ayrıca gösteriye, birçok medya organları da iştirak etmiş ve Medya Bürosu Başkanı ve birçok katılımcılarla birçok röportajlar gerçekleştirmişlerdir.

Bunun yanı sıra katılımcılar birbirleriyle kaynaşmışlar ve rejimlerin ülkelerindeki mültecilere karşı olan tutumlarını kınayan sloganları atmışlardır ki bu sloganlardan bazıları şunlardır; “Ez-Zaaterii Bir Ölüm Kampıdır...”, “Sadece Şam’da Ölüm ve Aşağılanma Yoktur, Ez-Zaateri’de de Ölüm ve Aşağılanma Vardır”, “Ez-Zaateri, Karar Sahiplerinin Alınlarındaki Kara Bir Lekedir” ve “Şam Ayaklanması, İslam İçin Olan Bir Ayaklanmadır.”

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. □







Basın Açıklaması

İslam'daki Yönetim Sistemi'nin Şekli, Hilafet'tir

Sayın el-Vasat Gazetesi'nin editörü kardeş;

Yemen'de haftalık olarak yayınlanan “el-Vasat” Gazeteniz 02.01.2013 Çarşamba günü 441. sayısında, “Devlet ve Din Arasında Hilafet Sorunu” başlığı altında yazar Kadir Ahmed Haydar'a ait bir makale yayınlamıştır. Nitekim makalenin içerisinde, “İçeride cereyan eden siyasî müzakere ve tartışmaların çatısı dini olmayıp bunun otorite sorunu çerçevesindeki bir diyalog olduğunu ve sonrasında da çatışmaya ve büyük bir fitneye dönüştüğü bir zamanda da otoritenin güç ve nüfuz tarafları arasında paylaşılacağı ve ayrıca devlet, dini yada maslahat olarak gerçekten zorunlu mudur ki?” ifadeleri geçmektedir.

Hizb ut Tahrir / Yemen Vilayeti olarak bizler, gazetenizde yayınlamanız amacıyla Hilafet hakkındaki şu açıklamayı gönderiyoruz. Hilafet, İslam'daki Yönetim Sistemi olup o, kendisinden önceki ve sonraki diğer yönetim şekillerinden tamamen farklıdır. Zira onun hakkında deliller varit olmuştur. Nitekim İmam Ahmed'in Müsnedi'nde Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem], şöyle buyurmuştur: **تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلفاً على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلفاً على منهاج النبوة ثم سكت** “Allah'ın olmasını dilediği kadar aranızda Nübüvvet olacak, sonra onu kaldırmayı dilediğinde onu kaldıracaktır. Sonra Nübüvvet Minhacı üzere [Raşidi] Hilafet olacaktır. Böylece Allah'ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra Allah onu kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra ısırcı Hanedanlık olacaktır. Böylece Allah'ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde Allah onu da kaldıracaktır. Sonra Zorba Diktatörlük olacaktır. Böylece Allah'ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra onu kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra (yeniden) Nübüvvet Minhacı üzere [Raşidi] Hilafet olacaktır.” Sonra sustu.

El-Buhari ve Muslim Sahihlerinde, Ebu Hazım'dan şöyle dediğini rivayet ettiler. Ebi Hureyra ile beş yıl oturdum ve ondan Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in şöyle buyurdu dediğini işittim: **كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِنَبِيٍّ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْا أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ** “İsrail oğulları, nebilere tarafından siyaset ediliyordu (yönetiliyordu). Bir nebi vefat edince, bir diğer nebi ona halef oluyordu. Artık benden sonra nebi yoktur. Halifeler

olacak da çoğalacaklardır.” Dediler ki: “Öyleyse bize ne emredersiniz?” Dedi ki: “İlk olana, ilk olana biatinize sadakat gösterin. Muhakkak ki Allah size kar-şı görevlerini yerine getirip getirmediğini onlardan soracaktır.”

Yine İbn-u Hıbban, Sahihinde Ebu Seleme'den o da Ebu Hurayra'dan Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: **سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون** “Benden sonra Halifeler olacak. Bildikleri ile amel edecekler ve emrettikleri şeyleri yapacaklar. Sonra yine Halifeler olacak. Bilmedikleri şeylerle amel edecekler ve emrettikleri şeyleri yapmayacaklar. Kim onlara karşı çıkarsa beri olur. Ama kim razı ve tabi olursa o başka!”

Sahabe, Ebu Bekir'in Müslümanların Halifesi görevini üstlendikten sonra ihtilaf etmemişler ve Hilafet, 1924 yılında yıkılıncaya kadar 1300 küsur yıl baki kalmıştır. Nitekim Hilafet, “dini korumak ve onunla dünyayı siyaset etmek üzere tüm Müslümanların genel başkanlığı” olarak tarif edilmiştir. Dolayısıyla Hilafet, dahilde ve hariçteki işlerini İslam ile yürütmek üzere Müslümanları tek bir devlet altında toplayan siyasi varlıklardır. Zira İslam ile hükmedecek olmasının yanı sıra yönetim, ekonomi, içtimai, öğretim ve benzeri İslam sistemleri yoluyla dahili olarak ve İslamî olmayan diğer dünya ülkeleriyle olan ilişkiler yoluyla da harici olarak insanların gözetimini üstlenecek olan bizzat Hilafet Devleti'dir. Dolayısıyla İslam'la hükmetmek ancak Hilafet Devleti'nin gölgesi altında mümkündür ki şeri kaide şudur: “Vacibin kendisi ile tamamlandığı şeyde vaciptir”.

İslam geldiğinde, krallıkla yönetim sistemi mevcuttu ve Cumhuriyet Sistemi de hala kitapların kıvrımlarında mevcuttur. Dolayısıyla bu ikisi, Hilafet'in şekli ve içeriği bakımından farklıdır. Zira Hilafet, İslam'daki Yönetim Sistemi olup ne Cumhuriyet, ne krallık nede federal bir sistemdir.

Her ne kadar insanların işlerinin gözetilmesiyle doğrudan ilgili yönetim şekilleri olsa da ancak kainat, insan ve kendisine dayandıkları hayat hakkındaki bakış açıları farklıdır. Zira İslam, insanların işlerini, [لا إله إلا الله محمد رسول الله] bakış açısına göre gözetirken kapitalizm ise dini hayattan ayırma bakış açısına göre gözetmekte olup sosyalizm de insanların işlerini, İlahın olmadığı, hayatın bir madde olduğu ve dinin ise insanları uyuşturan bir afyon olduğu bakış açısına göre gözetmektedir.

İslam, devleti için Hilafet Sistemi'ni farz kılmıştır. Ancak 1789 yılında yapılan Fransız İhtilali, kapitalizm fikrine göre krallık sistemine alternatif olarak Cumhuriyet Sistemini tercih ederken 1917 yılında yapılan Rusya devrimi ise sosyalist fikrine göre olan Çarlık Sistemi'ne alternatif olarak federal sistemi tercih etmiştir.

Nitekim Beni Saide Sakifesi'nde dönen tartışma, Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in ardından Halife'nin kim olacağı mihverinde olmuştur. Dolayısıyla sahabe [Radiyallahu Anhum]'un tamamının bu siyasî yapıyı doldurmak için rekabet etmeleri haram olmadığı gibi bizim için de Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in vefatının üçüncü gününde yönetimi üstlendiklerinde defnedilmesi ve Ebu Bekir es-Sıddik [Radiyallahu Anh]'ın hazırladığı Usame İbn-u Zeyd [Radiyallahu Anh]'ın ordusunu, yönetimi üstlen-

mesinin ardından uygulamaya koyması şeklindeki son iki amalin öne alınmasının vacipliğinin ve bunların yerine getirilmesinin gerekliliğinin boyutunu ortaya koymaktadır. Nitekim Hizb ut Tahrir olarak bizler deriz ki; Hilafet Devleti, sevabı ve hatasıyla beşerî bir sistem olup hatalardan münezze melek değildir. Zira masumiyet, sadece Nebiler [Aleyhima's Selam] için olup onların tabiiileri için değildir. Onlardan sonra meydana gelen fitneye gelince; çağdaş dünyamızdaki tek bir ülkede bile siyasî bir anlaşmazlık sonucu iç savaşın içerisinde düşenlerle karşılaştırıldığında çok az kişi bu fitnenin içerisinde düşmüştür!

Dini devletten ayırma fikri, makalede açık bir şekilde görülmektedir; zira dinin rolünü, sadece ibadetlerin düzenlenmesine hasrederek dini devletle ilişkilendirmemektedir. Dolayısıyla bu kapitalizm akidesi, diğer dinlerde yer alsın bile İslam'a intibak etmemektedir.

Nitekim Müslümanlar, Hilafet Sistemi'ne yeniden dönmememiz kastyula Hilafet Devleti'nin yıkılmasının ardından bizim üzerimize dayatılıp tatbik edilen sosyalizm ile kapitalizm fikirleri ile yönetim sistemlerini geçen 50-60 yıl boyunca tecrübe etmişlerdir. Dolayısıyla İslam ile yönetim olmadığı sürece sadece Batılı ülkelerin bizim üzerimizdeki egemenliği ile onlara olan bağlılığımız artacaktır. Zira Batılı ülkelerin, işlerin dizginlerinin ellerinden kaçması korkusuyla ayaklanmalara düşük yaptırmak ve "ordunun yeniden yapılandırılması, diyalog, sivil hizmet ve benzeri..." gibi Yemen dosyalarını aralarında paylaşmak için nasıl da müdahalede bulduklarına şahit olduğumuz gibi Mübarek'in yönetim koltuğundan nasıl da devrildiğine ve sınıksız tutunduğu Mısır'daki sistemin nasıl da avucundan kaçtığına, Libya'ya askerî müdahalede bulunmak için nasıl da ittifak kurulduğuna, şimdilerde de Birleşmiş Milletler elçilerinin gönderilmesi ve Suriye dışında da siyasî konseyler kurulması yoluyla Suriye'deki ayaklanmaya yönelik nasıl da komplo kurduklarına şahit olmaktayız. Ayrıca Batı ülkeleri, artık işlerimize yönelik müdahalesini gizli olarak değil açık bir şekilde yapmakta olup İslam ile yönetmek için İslam ülkelerinin herhangi bir parçasında Hilafet Devleti'nin kurulması yoluyla İslamî hayat yeniden başlatılmadıkça, tamamının el-Ukab râyesi altında birleşmeleri için diğer İslam ülkeleri de ona dahil edilmedikçe ve İslam davet ve cihat yoluyla dünyaya taşınmadıkça da bu kavrayış ve bu egemenlikten asla kurtulamayacağız.

Editör kardeş;

Hizb ut Tahrir, Hilafet Devleti'ni kurarak İslamî hayatı yeniden başlatmak için çalışmakta olup siyasî, ekonomik, uluslar arası ilişkiler, İslam'da Yönetim Sistemi, İslam'da Ekonomik Sistem, Hilafet Sistemi'nde Maliye, İslam'da İçtimai Nizam, İslam Şahsiyeti, Hilafet Devleti'nde Nizamî Öğretimin Esasları, Siyasî Mefhumlar, [Yönetimde ve İdarede] Hilafet Devleti'nin Cihazları ve benzerleri gibi elinde birçok kitaplar bulunmasının yanı sıra sizin gazete sahifelerinizde haberlerini ele aldığınız diğer siyasî hiziplerin ellerinde bulunanlardan daha çok neşriyatlar ve basın açıklamaları bulunmaktadır. Hatta gazeteniz, bazı basın açıklamaları için teşekkür bile yayınlamıştır. Dolayısıyla bizler sizlerden, sizlere göndermeye devam edeceğimiz yayınlarımızı yeniden yayınlamanızı talep ediyoruz. Çünkü sizin dışınızdaki gazeteler, hala Hizb ut Tahrir'in yayınlarına karartma politikası benimsemeyi ve kendilerine ulaşan yayınlarını da yayınlamamayı sürdürmektedirler! □



Basın Açıklaması

“Müslümanların Şam Ayaklanmasına Destek Kampanyası” Allah’a Hamd Olsun Mücrim Suriye Rejiminin Büyükelçiliği Önündeki Cuma Namazının Ardından Tamamlanmıştır

Hizb ut Tahrir / Ürdün Vilayeti’nin, dün Cuma günü, yani H. 21 Safer el-Muvafik 04 Ocak 2013’de mücrim Suriye rejiminin Büyükelçiliği önünde “Müslümanların Şam Ayaklanmasına Destek” kampanyası kapsamında çağrıda bulunduğu gösteri, Allahuteala’ya hamd olsun tamamlanmıştır. Nitekim Hizb ut Tahrir’in Amman’daki mücrim Suriye rejiminin Büyükelçiliği önünde Cuma namazı kılma çağrısına iki binin üzerinde ezici bir kalabalık icabet etmiştir.

Cuma hatibi Şeyh Sabit el-Havaca, Müslümanları Allahuteala’nın yönetimini talep eden Suriye ayaklanmasına destek vermeye davet edip Müslümanların ayaklanmasına dönük uluslararası ve Arap komplolarını ve bunun da kafir Batı ile Ulusal Konsey’den başlayıp Ulusal Koalisyon’a varana kadar mücrim Beşar’a alternatifler üreten ajanları ve aynı şekilde ed-Dabi’nin, Annan’ın ve el-İbrahimi’nin komploları yoluyla olduğunu kaydetmiştir. Ayrıca gerek katılımcılara gerekse ayaklanmacılara, Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in, Şam ve halkının fazileti ve buranın Dâr-ul İslam’ın merkezi olacağı şeklinde açıkladığı hadisleri hatırlatılmıştır.

Ayrıca Hizb ut Tahrir / Ürdün Vilayeti Medya Bürosu Başkanı Üstad Memduh Ebu Seva Katşiyat, içerisinde Merkezî Medya Bürosu’nun Şam’daki en son gelişmelerle ilgili özel olarak düzenlediği basın konferansında yayınladığı on noktaya vurgu yaptığı bir konuşma yapmıştır.

Bunun yanı sıra Müslümanları, Şam ayaklanmasına destek vermeye ve kendileri için sivil ve demokratik devlet sloganlarını taşıyacak ajanlar tayin etmek yoluyla kafir güçlerin müdahalede bulunmasını reddetmeye teşvik edici bir çok konuşma yapılmıştır.

Katılımcıların gırtlaklarından, Hilafet Devleti ile Müslümanların vahdetine övgüler yağdıran sloganlar ve marşlar yükselmiştir. Ayrıca bu gösteriye yerel ve küresel birçok medya organları katılmış ve Medya Bürosu Başkanı ve çok sayıdaki katılımcılarla birçok röportajlar gerçekleştirmişlerdir. □

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Koalisyonun Meşruluğuna 100'ü Aşkın Ülke Değil, Suriye Halkı Karar Verecektir



H. 18 Safer 1434
M. 01 Ocak 2013

Başbakan Erdoğan 28.12.2012 Cuma günü katıldığı bir programda Suriye hakkında sorulan bir soruya, Suriye'nin Esed sonrasına hazırlandığını, tüm çalışmaların bunun için yapıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Şu anda orada Beşşar gittiği anda farklı ne olursa olsun herhangi bir boşluk olmadan anında hemen orada yeni bir hükümetin kurulabilmesi için bir geçiş döneminin aktörlerinin hazırlanması lazım. İşte bu koalisyon onun için var.” Başbakan bu sözü ile Suriye halkının yanında değil, ABD ve Batılı devletlerin kirli planlarının yanında olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Çünkü Suriye konusundaki endişeleri giderek artan Batılı devletler, alternatif bir yapı arayışına girmişlerdir. Suriye Ulusal Konseyi ile başlayan bu ilk girişimler bekleneni vermeyince, Koalisyon kurulmuş ve bu koalisyon evvela Avrupa devletleri ve Amerika tarafından Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanınmıştır. İşte Başbakan, Batılı devletler ile uşaklarının Suriye halkına dayatmaya çalıştığı bu koalisyonu Türkiye'deki mülteciler üzerinden Suriye halkına pazarlamaya çalışmaktadır. Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Muaz el-Hatib'i yanına alan Başbakan 30.12.2012 Pazar günü Şanlıurfa'da halka şöyle seslenmiştir: “*Kardeşlerim, şu anda dünyada 100'ü aşkın ülke bu kardeşimizin (Muaz el-Hatib) ve ekibinin liderliğini kabul etmiş vaziyette. Bu ne demek? 'Ey Esed biz seni artık tanımıyoruz, hadi defol' demektir.*”

Peki Başbakan niçin böyle bir reklam yapma ihtiyacı hissediyordu? Çünkü herkes gibi o da biliyor ki Suriye halkı bu koalisyonu reddetmekte, kendi temsilcisi olarak tanımamaktadır. Hatta bu koalisyonu Amerikan kuklası olarak görmektedir. O nedenle 100'ü aşkın ülkenin onu masa başında tanınması, gerçekten halk nezdinde tanındığı ve meşruiyet sahibi olduğu anlamına gelmez. Aynen “İsrail” gibi, neredeyse tüm dünya ülkelerinin onu tanınması, ona ne varlık hakkı, ne de meşruiyet kazandırır.

Madem ki bu koalisyon Batılı devletler tarafından pazarlanıyor ve Suriye halkı da onu kabul etmiyorsa, nasıl bir çözüm yolu bulunabilir? İşte buldukları çözüm, kendi iğrenç zihniyetlerini yansıtan bir istismar örneğidir. Esed'in ekmek kuyruğundaki insanları bile bombalayarak perişan ettiği halkın kış ortasında maruz kaldığı açlık, fakirlik ve çaresizlik, onlara halkın duygularını çalabilecekleri bir kapı aralamış, bu minvalde Suriye için “bir ekmek bir battaniye” adı altında Türkiye çapında bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Fakat bu kampanyanın Suriye'de fırınların bombalanması akabinde gelmesi dikkat çekicidir. Bir bakıma bu kampanya ile koalisyo-

nun halk nezdinde meşruiyet kazanması için bir fırsat kollanmış gibidir. O nedenle bu yardımların nereye ve kimlere taşınacağı şimdiden şaibeli bir konu haline gelmiştir. Suriye’de 20 ayı aşkındır süren bu vahşi katliamlar karşısında sesini çıkarmayan Diyanet’in de ilk kez bu hafta hutbelerde Suriye’yi hatırlaması, Müslümanlara karşı hassasiyetinin ne derece felce uğramış olduğunu kanıtıdır.

Suriye halkına ekmek ve battaniye götürmek her vicdan sahibi Müslümanın yaptığı ve yapacağı bir davranıştır. Ancak Müslümanların kardeşlik ve insaf duyguları, kirli bir siyasi plan uğrunda istismar ediliyorsa, bunu ifşa etmek de o yardımcı yapmak kadar önemli ve gereklidir. Çünkü aslında maksat, İslam için direnen insanları açlığa mahkûm etmek veya bunu istismar etmek suretiyle, Suriye halkının koalisyonu kabullenmesini sağlamaktır.

Ayrıca Başbakan’ın konuşmasında zalim Esed’e “defol git” ifadesini kullanmış olması da çok manidardır. Yirmi aydır Suriye’de taş üstünde taş bırakmayan bu katille Suriye halkı ayaklanmasını başlattığı ilk gün ”defol git” dediği halde, Başbakan o günlerde adamlarını gönderip kalması için Esed’e nasihat edip taktik veriyordu. Sonra BM ile birlikte hareket ederek Müslümanların daha çok kanını dökmesi için Esed’e zaman kazandırıyordu. Amerika Esed’in ipini çekmeye hazırlandığının sinyalini verince, Erdoğan’ın söylemleri de aynı paralelde değişti. Herkesin hatırlayabileceği gibi benzer bir tavır değişikliği, Başbakan’ın NATO’nun Libya’ya müdahalesi konusunda da yaşanmış, o zaman Başbakan’ın bu tür dış politika konularına kendi başına karar vermeye muktedir olmadığı açıkça görülmüştü.

Bunca saptırmacadan sonra aynı Başbakan Şanlıurfa’da halka seslenirken şöyle konuşuyordu: “Unutmayın, şunu çok açık, net görüyoruz. Aslında Allah’ın yardımı yakındır. Ve unutmayın. Siz çok çile çektiniz. Her kutlu doğum sancılıdır. Şu anda Suriye bir kutlu doğuma hazırlanıyor.” Ancak o kutlu doğum, Başbakan’ın zannettiği gibi, Esed sonrası demokratik bir Suriye değil, halkın her gün sokaklarda haykırdığı gibi, Allah’ın izniyle kurulacak olan Hilâfet’tir ve Suriye Müslümanları, bu kutlu doğumu engellemek isteyen Kâfirler ve işbirlikçilerinin kürtajına asla izin vermeyecektir. □



Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾



17 Safer 1434 H

31.12.2012

No.: HT-BA-2012-MMB-TR-0041

Basın Açıklaması

Hak Sözü Söyleyen ve Hayrı Konuşan Mahkum Hizb ut Tahrir / Pakistan Resmî Sözcüsü Mühendis “Navit Butt’a” Destek Kampanyası

Hizb ut Tahrir / Pakistan Resmî Sözcüsü Mühendis “Navit Butt’un”, 11 Mayıs 2012 Cuma günü hükümetin gizli servis personeli tarafından kaçırılmasının üzerinden yedi buçuk ay geçmiştir. Nitekim bu, üç masum evlatları ile bazı komşularının önünde gerçekleşmiştir. Zira Keyâni’nin emirlerine binaen onu sürükleyerek Pakistan İstihbaratına ait bir otomobilin içerisine koymuşlardır. Dolayısıyla bu, sadece NATO tedarik hatlarının açılmasına şiddetle karşı çıkmasından, binlerce Müslümanın kanlarının akıtılmasında Amerika’ya yardım ettikleri için Keyâni, Zerdâri ve Gilâni’yi suçlamasından, Amerika’nın Pakistan üzerindeki hegemonyasına karşı sağlam bir kaya olup kararlı ve sert bir duruş sergileyerek onların komplolarını ifşa etmesinden, tüm tagutlara “hayır” demesinden ve Batı’nın nüfuzunu İslam ülkelerinden silip süpürecek olan İslamî Hilafet Devleti’ni yeniden kurmak amacıyla sıkı bir şekilde çalışarak bu güzel ülke ile tüm İslam ülkelerinden onların nüfuzlarını kaldırıp atmak için uyanık ve şerefli bir çalışma yapmasından dolayı olmuştur.

Kardeş “Navit’in” kaçırıldığı günün üzerinden yedi küsur ay geçtiği gibi şu ana kadar da hiçbir kimse onun bulunduğu yeri bilmemektedir. Ayrıca bu ajan rejim tarafından gerçekleştirilen cürümler ve küstah baltacılıklar, sessiz olarak kalmaları için tehdit ve korkutma yoluyla ailesini takip etmeye kadar ulaşmıştır. Zira rejimin baltacıları, onun yeğenini kovalayarak üzerine silahlarıyla ateş açmışlar ve ardından da kadınlarının varlığının kutsallığını ve küçük çocukları gözetmeksizin başka bir yeğenin evine de baskın düzenlemişlerdir.

Gerçekte bu rejim, cürümünü, yüzüzlüğünü ve aldatmasını pekiştirmek için “Navit’in” ailesine içerisinde serbest bırakılması için fidye olarak para talep ettikleri bir mektup göndermiştir. Nitekim Navit, suç çetelerinin elinde olduğu halde onun Keyâni’nin baltacıları tarafından kaçırılmadığı intibası bırakma girişimde bulunmaktadır! Bu sırada gizli servis birimleri, 24 Mayısın akabinde “Navit’in” ailesine, içerisinde davet taşımayı bırakmaması halinde onu öldürmek ve cesedini de yok etmekle tehdit ettikleri bir mektup daha göndermişlerdir. Nitekim haktan zerre kadar sapmayacak olan mümin adamlarla karşı karşıya kaldıklarında Keyâni’nin kuyruklarının ödleğe yöntemi işte budur. Zira onlar ancak kovarlar ve yok ederler. Allah onların tuzaklarını kursaklarında bıraksın.

Kardeş “Navit’in” kaçırılması, bu ajan Keyâni rejiminin yapmış olduğu yeni bir şey değildir. Bilakis onun, Hizb ut Tahrir şebâbına dönük bir dizi aşağılık takibatlar ve kaçırılma eylemleri gibi uzun bir geçmişi vardır. Nitekim 12 Nisan 2012’de hükümetin birimleri polis kuvvetlerinin de yardımıyla Hizb ut Tahrir üyesi Bilişim Mühendisliği Müdürü kardeş “Habibullah Selim’i” Karaçi’deki evinin önünden kaçırmıştır. Yine 15 Kasım’da kardeş “Dr. Zülfikar” kaçırılmış ve bunun ardından da 26 Kasım’da Hizb ut Tahrir / Pakistan Merkezî Temas Lecnesi Başkanı Üstad “Saad Cagravî” kaçırılmış ve 07 Aralıkta en kötü zulmü ve muamelesiyle ün yapmış Lahor Merkez Cezaevine gönderilmiştir. Bundan önce de yaşlı ve diyabet hastası olmasına rağmen Keyâni’nin zindanlarında dokuz ay boyunca fizikî ve psikolojik işkence görmesinin ardından Dr. Abdulkayyum kaçırılmış ve onlarca Hizb ut Tahrir şebâbı da kaçırılma ve hapis gibi benzer eylemlere maruz kalmışlardır.

General Keyâni’nin halka dönük hıyaneti ve Hilafet’e davetin, gerek halkın gerekse Silahlı Kuvvetlerinin talep ettiği bir davet haline geldiği hiç kimseye gizli değildir. Nitekim bu, General Keyâni’yi kötüleştirmekte, Hizb ut Tahrir’in faaliyetleri ve siyasî mücadelesi onu hüsrana uğratmakta ve tüm genişliğine rağmen dünya ona dar gelmektedir. Hatta bu durum onu, panik halindeki evlatlarının önünde şabâbımızın kaçırılmaları da dahil beşerî eylemlere başvurmaya mecbur bırakmıştır. Ancak bu iğrenç takibatlar ve Hizb ut Tahrir Resmî Sözcüsü kardeş “Navit Butt’un” kaçırılması onları, münkerin inkar edilmesi, zalim sultanlara karşı çıkılması ve yeryüzünde Allah’ın şeriatının tatbik edilmesi hususunda Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in onlar için çizmiş olduğu yoldan caydıramayacaktır.

Medya Organlarına ve Çalışanlarına Deriz ki:

Kardeş Navit, hayatını ümmetine ve ülkesine hizmet etmeye adanmış ve bu ülke bağımlılıktan ve kindar Amerika’nın sömürsünde çıkıp ümmetinin ve evlatlarının avucuna geri dönsün diye de tüm tehlikelere meydan okuduğu gibi zorluklara ve tehditlere de göğüs germiştir. Peki o halde onun davası, ona yardım etmenizi hak etmiyor mu?! Neden ona karşı kulaklarınızı tıkıyorsunuz?! Hakkın gerçekleşmesi için neden yüzlerinizi bu davaya döndürmüyorsunuz?! Zalime karşı mazluma desteklemek için neden konuşmuyorsunuz?! Profesyonel ve gerçek yükümlülük ve iddia ettiğiniz tarafsızlık bu mu yani?! Nitekim bizler, bu mücrim ve fasit rejime yardımcı olmanızı sizlere yakıştıramıyoruz. Zira kardeşlerinize yardım etmeyerek onları aşağılamak yoluyla rejime hizmet etmektesiniz. Dolayısıyla Allah, yapmış olduklarınızdan dolayı sizleri sorguya çekecek ve mazlumları desteklememek için kurmuş olduğunuz komplolardan dolayı da ümmet sizleri muhasebe edecektir!

Keyâni’nin Kuyruklarına Ve Zebanilerine de Deriz ki:

Zulüm devleti yok olmaya doğru gitmekte ve İslam ... Devamı 36. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Bangladeş
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾



15 Safer 1434 H

29.12.2012

No.: BG-BA-2012-MB-TR-0014

Basın Açıklaması

Mermiler Onları Asla Kurtaramayacak...

Zira Müslümanlar, Hasina, Halide ve Demokratik Sistemi Kaldırıp Atacaklar ve Hilafet'i Talep Edeceklerdir

Hasina hükümeti polise, göstericilerin üzerine plastik mermi sıkmasını emretmiştir. Nitekim mermi, bir kişinin göğsüne isabet etmiş ve onlarca Müslüman da tutulmuştur. Bu ise Hizb ut Tahrir'in bugün Dakka'daki Ulusal Basın Kulübü'nün dışında düzenlemiş olduğu yürüyüşe katılan yüzlerce kişiyi dağıtmak için olmuştur. Zira hizib, halkın Amerika ile Hindistan'ın ajanları olan Hasina ile Halide'yi ve bu tür ajanları doğuran demokratik sistemi reddettiğini ifade etmek amacıyla bir yürüyüş düzenlemiştir. Nitekim göstericiler yürüyüşte, "Hasina ve Halide Reddedilmektedirler", "Ajanlar Reddedilmektedirler", "Demokrasi Reddedilmektedir" ve "Halk Hilafet İstiyor" gibi sloganlar atmışlardır.

Kafir rejim kurum, bu sloganları işitmesinin ardından tir tir titremiş ve bu rejimi korumanın bir aracı olarak vahşî bir şekilde güç kullanmaya başvurmuştur. İşte bu araç, aynen dünyanın dört bir tarafındaki şerir hedeflerini gerçekleştirmek için silahsız masum sivillere karşı şiddet kullanan Amerika, İngiltere ve Hindistan'ın olduğu bu rejimin liderlerinin araçları gibidir.

Nitekim kafir yönetim rejimi, zulmüne rağmen Hilafet davetinin insanların kalplerine ve akıllarına kadar ulaştığını, yani geri dönüşü olmayan bir noktaya kadar ulaştığını fark etmektedir. Bunun içindir ki rejim, halkı susturmak amacıyla umutsuz bir şekilde hareket etmektedir. Hizb ut Tahrir olarak bizler; rejimin asla başarılı olmayacağını, bilakis bunun aksine rejimin zulmünün halkın azimetini artıracak olmasının yanı sıra Allahu [Subhânehu ve Te'âla]'nın yardımıyla bu rejimin düşmesini gerçekleştirmek için çalışanların çabalarını daha da artıracığı gibi Allahu [Subhânehu ve Te'âla]'nın izniyle bu rejimin koruyucularını çok şiddetli bir cezayla muhasebe edecek olan Hilafet Devleti'nin çok yakında kurulacağını vurgularız.

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ Bir kısım insanlar onlara (müminlere); "Düşmanlarınız olan insanlar size karşı (bir ordu ile) toplandılar, aman sakının onlardan!" dediklerinde bu, onların imanlarını daha da arttırdı ve "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!" dediler." [Âl-i 'İmrân 173] □



Hizb ut Tahrir
Pakistan
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٧﴾



12 Safet 1434 H

26.12.2012

No.: PK-BA-2012-MB-TR-0057

Basın Açıklaması

Hilafet Davetini Taşıyan Birisinden Bir Mektup: “Yöneticilerin, Bizlere Karşı Uydurdukları İğren Suçlamalar Yoluyla Bizlerden İntikam Almaları, Fikren İflas Ettiklerinin Kanıtıdır”

Esselamu Aleykum;

Adım Arşad. Orta tabakadan olan bir ailedenim ve üç çocuk babasıyım. Mesleğim, Bilgi Teknoloji Danışmanı olup bilgim ve becerim sayesinde 10 yıldan fazla toplum hizmetine katkıda bulundum.

Motosikletimi almak için polis merkezine gittiğim sırada 11 Ağustos 2012’de polis tarafından tutuklandım ve gerçekten 24 saat boyunca Amerika’nın direktiflerine bağlı birimlerin mahzenlerden biri olan çok küçük bir zindana konuldum. Zira sivil ve askerî liderlikteki hainler, benim gibi davet taşıyıcılarına zulmetmekte ve aynı zamanda tutuklanıp sorgulanmak için polisi merkezine gelen benim arkadaşlarıma ve diğerlerine yalan atmakta ve polis de benim kendi ellerinde olmadığımı ve yerimi de bilmediklerini iddia etmektedir.

12 Ağustosta bana bir suçlama yöneltildi ve sanki benim yanımda bir cephanelik çıkmış gibi yüzüm kapalı bir şekilde medya organlarına sunuldu. Nitekim benim için uydurulan suçlamalardan biri de mahkemenin kefaletle bile serbest bırakması imkansız olan büyük hıyanet suçlamasıdır. Çünkü mahkeme, Pakistan ordusunun yasalarına boyun bükmektedir. Zira ordu, benim askerî mahkemeye sevkedilmemi sağlamış ve mahkemelerde bu batıl davayı ispatlamaları halinde bu suçun cezasının idama kadar varacağını bildirmiştir. Bu sırada ben, mahkeme işlemlerinin tam ortasında idim ki orada bana karşı sunulmak üzere hazırlanan başka bir dava daha bulunmaktaydı. Zira aynı hafta içerisinde benim için, başka bir polis merkezinde başka bir uydurmada daha bulunmuş olup bu yeni suçun maddeleri ise daha da serttir. Nitekim bu suçlamalar karşısında ben, bir buçuk ay cezaevinde kaldım ve sonunda da bana yöneltilen suçlama karşısında mahkeme, benim beraatıma karar verdi.

Benim bu halim, rejimin muhlis davet taşıyıcılarına karşı uyguladığı sırf intikam ve oç alma eylemlerine bir örnektir. Nitekim bu barbarca eylem beni, Hizb ut Tahrir’in barışçıl siyasilerine karşı işkence, kaçırma ve tehdit etme kampanyasına başladıkları bir sırada yöneticilere bir mektup göndermeye itmiştir. Zira bu hainlerin kampanyasına, İmran Yusufzay, Muhterem Şeyh Dr. Abdulkayyum, Hizb ut Tahrir / Pakistan Resmî Sözcüsü Mühendis Navit Butt ve Hizb ut Tahrir / Pakistan Merkezî Temas Lecnesi Başkanı Üstad Saad Cagravî gibi eğitimli şebâba yapılan zulümler de

dahil olduğu gibi daha ortada, bu yöneticilerin bu tür zulümleriyle karşılaşan vatandaşların uzun bir listesi bulunmaktadır.

Ayrıca bu kampanyaya, hükümetin evlerin kutsallığını göz ardı ederek tartışmaların yapıldığı otumlara baskınlar düzenlemesi de dahil olmuştur. Halbuki onlar çok iyi biliyorlar ki bu otumlarda bölgesel, uluslararası ve fikrî olmak üzere önemli konular tartışılmakta, bu konulara dönük Kur'an ve sünnetten çözümler sunulmakta ve bu tartışmalara, tüccarlar, öğretmenler, doktorlar, Mühendisler, bilişim teknoloji uzmanları, emlakçılar, muhasebeciler, talebeler ve toplumun çeşitli kesimlerinden diğer insanlar katılmaktadır. Nitekim bunlar, tutuklanarak azimetlerine zarar vermek için aşağılayıcı bir şekilde medya organlarının önüne sunulmuşlardır. Dolayısıyla onlardan bazıları görevlerini kaybettikleri gibi diğer bazılarının üniversite öğrenimleri etkilenmiş ve diğer bazıları da ticaretlerinde ekonomik olarak etkilenmişlerdir. Dahası toplum içerisinde saygınlığı olan bu kimseler, sırf toplumda gerçek bir değişim istediklerinden dolayı zulme maruz kalmışlardır. Çünkü onlar, Hilafet yeniden kurulmadıkça bu değişimin imkansız olduğunu idrak ettiklerinden dolayı bu amaç için ideolojik bir hizib olan Hizb ut Tahrir'e katılmışlardır. Nitekim bu hizib, hükümetlere dönük fikrî çatışma ve siyasî mücadeleye dayalı bir hizib olduğu gibi bu hükümetleri korkar hale getiren de odur. Ayrıca Hizb ut Tahrir, metodunda maddî araçları kullanmayan siyasî bir hizib olmasına rağmen 2003 yılında Amerika'yı hoşnut etmek için General Müşerref tarafından yasaklanmıştır. Çünkü Hizb ut Tahrir'in, Amerika'nın ajanları ile onun yanlılarının hainliğini ve hıyanetini ifşa etmesi ile bu hizbin üyelerine karşı baskı, yasaklama ve habis propaganda çakışmakta olup bu propagandada kampanyası hala bu güne kadar da devam etmektedir. Nitekim sıhatten yoksun bu iddialardan biri de hizbin, dînî ve taifeci bir hizib olduğu ve kışkırtıcı fikirler yaydığıdır. Oysa bu iğrenç suçlamalar, hizib ile Pakistan Silahlı Kuvvetleri arasında ikilik ve ihtilaf oluşturmak içindir. Halbuki hakikat, bunun tam tersidir. Zira Hizb ut Tahrir, insanlar arasındaki eşitliği gerçekleştirmek amacıyla çeşitli İslam ülkeleri ile çeşitli ırklardan ve renklerden oluşan İslam ümmetini tek bir devlet altından birleştirmek için çalışmaktadır. Dolayısıyla bu devlet de dünyada en ideal bir devlet olacaktır.

Hizb ut Tahrir, yönetim merkezi olacak olan bir devlet fikri sunmasının yanı sıra bu devletin ekonomisi, sadece yoksulluğu ortadan kaldırmakla sınırlı kalmayacak ve ondaki yargı, adaletin hızlı ve serbest bir şekilde gerçekleşmesine dayalı olacaktır. Ayrıca devletin öğretim sistemi, geçmişte olduğu gibi dünya halklarının dikkatini çekecek, dış politikası yeni bir küresel sistem üretecek ve ordusu, Keşmir'i, Afganistan'ı, Filistin'i ve işgal edilmiş tüm İslam topraklarını kurtaracaktır. Nitekim bu politikalar bağlamında, Amerika'nın siyasî ve ekonomik hegemonyası ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla Batı'nın bildiği bu vizyondan dolayı o, Hilafet'in geri dönmelerinden korkmakta olup geri döneceğini de tahmin etmesinden dolayı da ajanı olan yöneticilerden, ülkelerindeki Hilafet'i dikkat çekici bir odak noktası haline getirecek olan Hizb ut Tahrir'i takip etmelerini ve yasaklamalarını talep etmektedir.

Pakistan, Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmek için değil İslam adıyla ortaya çıkmıştır. Peki "Pakistan'ın anlamı nedir(?)", dolayısıyla [لا إله إلا الله] sloganının anlamı nedir? Ki atalarımızın kendisi için hayatlarını feda ettikleri bu slogan olup atalarımız Pakistan olarak adlandırılan bu ağaç için hayatlarını vermişlerdir. O halde

bundan sonra bu ülkede İslam'ı tatbik etmek için çalışmak, nasıl büyük bir cürüm olarak nitelendirilebilir ki? Dolayısıyla İslam Devleti'ni kurmak için çalışanlar tutuklanmaktalar ve işkencelere maruz kalmaktadırlar. Çünkü onlar, bu yöneticilere Allah'tan ittika etmeyi hatırlattıkları gibi her bir hainin hıyanetinin boyutuna göre râyesini kaldıracığı bir gün olan kıyamet gününde Allahu [Subhânehu ve Te'âla]'ın karşısında duracaklarını da hatırlatmaktadırlar.

Hizb ut Tahrir şebâbı olarak bizler, fikren iflas etmiş bu yöneticilerin politikalarını muhasebe etmemizden dolayı bizlerden intikam almak amacıyla bizlere karşı çeşitli suçlar uydurulduğu gibi bu yöneticiler, İslam'ı sevmemizden ve İslam'ın siyasî otoriteye geri dönmesi için mücadele etmemizden dolayı bizlere zulmetmektedirler.

Şimdi ben sorarım: İslam'ın küresel değerleri, siyasî İslam Nizamı ve Raşidi Hilafet'in yeniden kurulması hakkındaki müzakerelerin yasaklanması mı gerekir? Müslümanların yöneticilerinin gizli anlaşmaları ile ilişkilerinin yanı sıra özellikle Amerika olmak üzere Batı ile olan alenî işbirliğini ifşa etmek, yasaklanmayı hak ediyor mu? Sivil ve askerî liderliklerdeki hainlerin, Pakistan halkına ve Silahlı Kuvvetleri'ne karşı olan komplolarını ifşa etmek bir yasaklamanın olmasını mı gerektiriyor?

Hizb ut Tahrir, tüm bu amelleri siyasî mücadele yoluyla yapmaktadır. Peki bu, Hizb ut Tahrir'in yasaklı olmasını mı gerektiriyor?

Ben, aşağıdaki hususları talep ediyorum:

a) Özgür medya organlarından, Hizb ut Tahrir'e yönelik sıhatten yoksun ve hiçbir gerekçesi olmayan bu yasağı ifşa etmelerini ve ona kendi bakış açılarına davet etme hakkı vermelerini talep ediyorum.

b) İnsan Hakları Örgütlerinden, Hizb ut Tahrir'e ve onun, vatandaşlar olarak en temel haklarından bile mahrum bırakılan şebâbına dayatılan yasağa karşı kampanya düzenlemelerini talep ediyorum.

c) Yargından da, Hizb ut Tahrir şebâbına karşı batıl iddiaları araştırmasını, bunların batıllığını ilan etmesini ve Hizb ut Tahrir'in faaliyetlerinin yasaklanmasını iptal etmesini talep ediyorum.

İstihbarat görevlileri de dahil yasayı uygulamakla mükellef olan görevlilere, Allahu [Subhânehu ve Te'âla]'nın liderlerinin emirlerine tabi oldukları şeklindeki özürlerini asla kabul etmeyeceğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü onlar bu emirlerin, Amerika'nın çıkarlarını garantilemek amacıyla sivil ve askerî liderliklerdeki hainlerden geldiğini çok iyi bilmektedirler. Nitekim Sallallahu Aleyhi ve Sellem, şöyle buyurmuştur:

“السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ” **Masiyetle emrolunmadıkça işitip itaat etmek haktır. Şayet masiyetle emrolunursa işitmek de itaat etmek de yoktur.** [Müslim rivayet etti]

Bu kelimeleri yazdığım sırada, bana karşı terörizm suçlamasıyla başka bir yalan davanın açıldığını öğrendim ve bu mektup medya organlarına ulaşıncaya kadar hak sözü söylememden dolayı bana karşı kaç davanın olacağından da emin değilim. □

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Müslümanları Dinleri Noktasında Aşağılamaya Dönük Medya Kampanyası



H. 09 Safer 1434
M. 23 Aralık 2012

Müslümanlar bir kez daha bir taraftan dinleri noktasında incitilmelerini ve aşağılanmalarını hedef almaya diğer taraftan da toplum içerisinde birlikte yaşadığı gayrimüslimlerden olan insanlarla ilişkilerini ifsat etmeye dönük medya kampanyasına maruz kalmışlardır.

Medya, Müslümanların Nasranilerin bayram kutlamalarına katılması meselesini kışkırtmaktadır. Şimdi bu mesele hakkındaki şeri hükmü açıklamadan önce bu medya kampanyasına bir cevap vermek için açık bir şekilde aşağıdaki hususları dile getiririz:

Birincisi: İslam, insanların geneliyle olan muamelede adalete ve iyiliğe çağırmasının yanı sıra tüm durumlarda da İslam ahlakına ve değerlerine bağlı kalmaya çağırıldığı bir sırada ancak hiç şüphesiz kafirlerin akideleri ve dinleriyle olan ilişkide onların bayram kutlamalarını Müslümanlara yasaklamaktadır ve bu iki mesele arasında da hiçbir çelişki yoktur.

İkincisi: Şeri hükümler, ne kafirlerin arzularına ne medyalarının baskılarına ne dernek kurucularının arzularına veya maslahatlarına veya bağlantılarına boyun bükerek. Dolayısıyla Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in haram kıldığı kıyamet gününe kadar haram olduğu gibi Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in helal kıldığı da kıyamet gününe kadar helal olup herhangi birinin şeri hükümleri değiştirmesi veya bu dünyadaki herhangi bir mahluku hoşnut etmek için yada ondan korktuğundan dolayı nasları bir kenara atması caiz değildir.

Ey Müslümanlar!

Gayrimüslim olan Nasraniler bu günlerde inançlarından dolayı İsa İbn-u Mer-yem [Aleyhi's Selam]'ın doğumunu kutlamaktadırlar. Ancak Müslümanlar, kafirlerin bayramlarının kutlanmasının haram olduğunu bildiklerinden dolayı bundan kendilerini uzaklaştırmaktadırlar. Ama ister onlara benzemek için olsun isterse onları güzellekle taklit etmek için olsun bazı Müslümanların evlatlarının, bu kutlamalara katıldıklarını yada bu bayramların ve taklitlerin tahrif olmuş sapık Nasrani akidesiyle olan bağlantısını idrak edemediklerini görünce Müslümanın kalbi hüzünlenmektedir.

Şeriat Müslümanlar için özel bayramlar belirlemiştir ki bunlar, el-Fıtr ve el-Adha günleridir. Nitekim Nesai, Enes'den şöyle dediğini rivayet etmiştir:

قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما، يوم الفطر والأضحى "Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem], Medine'ye geldiğinde onların oynayıp eğlendikleri iki günleri vardı. O, şöyle buyurdu: Allah bu iki gününüzü onlardan daha hayırlı olan diğer iki günle değiştirmiştir ki bunlar, el-Fıtr ve el-Adha günleridir."

Bu, Müslümanlar için sadece iki bayramın olduğuna dair Resul [Aleyhi's Salatu ve's Selam]'dan gelen bir nastr ki bu bayramlar, el-Fıtr ve el-Adha günleridir ve bu iki bayram cahiliyye bayramlarını iptal etmiştir. Dolayısıyla bu İyd-ul Fıtr ve'l Adha, ibadette, itaatte

ve Allahuteala'nın emirlerine uymada Allah'ı birleyen Müslümanların akidesiyle ilişkilidir.

Genelde Nasranilere özelde ise Batılılara ait olan doğum günlerine gelince; İsa İbn-u Meryem [Aleyhi's Selam] hususunda sapık ve tahrif olmuş akidelerinden kaynaklanan bir kutlama olup buna, eski putperest Roma gelenekleri de karışmıştır. Dolayısıyla bir Müslümanın, bunların sapık oldukları ve sahiplerinin de kafir oldukları ile ilgili bir şüphesi yoktur. Nitekim Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ “**Andolsun Allah, için üçüncüsüdür diyenler de kafir olmuşlardır.**” [Maide 73]

Ve Azze ve Celle, şöyle buyurmaktadır:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ “**Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır.**” [Maide 17]

Ayrıca Nasraniler bu bayramlarında, evleri, iş yerlerini, okulları ve sokakları süsledikleri gibi Kilise ve benzeri yerlerde genel ve özel partiler düzenlemekteler, birbirleriyle hediyeleşmekteler ve bu vesileyle kutlama yapmak için dini ilahiler söylemektedirler.

Ey Müslümanlar!

Şeriat Müslümanlara, dinleri ve ritüelleriyle ilgili hususlarda Nasranileri, Yahudileri ve diğerlerini taklit etmeyi kesin olarak nehyetmiştir. Nitekim Buhari, Ebi Said el-Hudri'den Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبَّ تَبِعْتُمُوهُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: فَمَنْ ارْتَابَ فَاتَّبِعْهُمْ. **Şüphesiz siz, sizden öncekileri karışı karışına, arşı arşına takip edeceksiniz. Hatta onlar kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz. Dedi ki: Yahudiler ve Nasraniler mi? Dedi ki: Başka kim olabilir ki!”**

Dolayısıyla Nebi [Aleyhi's Salatu ve's Selam]'in, Yahudileri ve Nasranileri takip etmekten nehyetmesi ve onları ve onların yaşam biçimlerini takip edenleri, onların örflerini ve ritüellerini taklit edenleri zemmetmesi, Müslümanların onları takip etmelerinin haram olduğuna dair açık bir delildir. Nitekim şeriat bu nehye, Aleyhi's Salatu ve's Selam'ın şu kavlından dolayı kafirlere benzeyenlerin onlardan olacağı şeklinde vasıflandıracak boyuttan vurgu yapmıştır:

﴿مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ﴾ “**Kim bir kavme benzerse, o da onlardan olur.**” [Ahmed ve Ebu Davud rivayet ettiler]

Binaenaleyh Müslümanların, özellikle Nasrani ve diğer kafirlerin bayramlarını kutlamaları caiz değildir.

Yine Müslümanların, ister genel ister özel kutlamalar olsun ister Kilisede ister okulda isterse de herhangi bir mekanda olsun herhangi bir şekilde bu kutlamaları katılmaları da caiz değildir.

Dolayısıyla bu, hediyeleşmek, Müslümanlar arasında tebrikleşmek, evleri ve iş yerlerini süslemek gibi bir Müslümanın kutlama yaptığını gösteren görüntü ve ritüeller gibi bu hususla ilgili her şeyi kapsamaktadır.

Ey Allah'ım! Dinini yeryüzünde iktidar kıl ve İslam'ı ve Müslümanları da izzetli kıl!

Ey Allah'ım, biz tebliğ ettik! Ey Allah'ım, Sen şahit ol! □

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Müslümanları, Tagutlardan Kurtarmaya Muktedir Olacak Olan Sadece İslam Devleti'dir



H. 09 Safer 1434
M. 22 Aralık 2012

Allah'a hamd olsun son zamanlarda İslam ümmetinin İslam ülkelerindeki tagutlara karşı ayaklandıklarına şahit olacağız. Nitekim mübarek ayaklanmalar Tunus'ta başlamıştır. Zira ümmet, işkence ve ölümle karşı karşıya kalacaklarını dikkate almaksızın despot Bin Ali'nin iktidarına son vermek amacıyla sokaklara çıkmışlardır. Sonra ayaklanmalar, Mısır, Libya, Yemen ve Bahreyn gibi İslam dünyasının diğer parçalarına uzanmıştır. Zira Müslümanlar, on yıllardır süren köleliği, zilleti ve zulmü reddetmek ve tüm bunlara son vermek için Cuma namazlarının ardından mescitlerden sokaklara çıkmışlardır. Nitekim hala Suriye'de Müslümanların eliyle Beşar Esad'a karşı olan savaş bu günümüze kadar devam etmekte olup Allahu [Subhânehu ve Te'âla]'dan başkasının önünde eğilmeyi reddetmektedirler.

Tagutlardan beklendiği üzere barışçıl bir şekilde terk etmemişler, bilakis silahsız göstericilerin üzerine coplarla, mermilerle ve bombalarla saldırmışlardır. Ancak göstericiler, Allah'ın izniyle teslim olmayı reddetmişlerdir. Nitekim Suriye'nin tüm büyük şehirlerinin sokaklarında attıkları İslamî sloganların ilham ve güç kaynağının, Allahu [Subhânehu ve Te'âla]'ya olan sabit imanlarının olduğu gayet açıktır.

Bizler, Kaddafi'yi, Mübarek'i ve Bin Ali'yi devirmelerinden dolayı ümmeti tebrik ediyoruz. Ancak mücadelenin, devam etmesi kaçınılmazdır. Çünkü başlarının devrilmesine rağmen maalesef rejimler hala varlıklarını devam ettirmektedirler. Ayrıca rejimler, sözde laik devletten bir kopyası olan "sivil devletin" arkasına gizlenmek yoluyla kerim ümmeti aldatmaya çalışmaktadırlar. Nitekim bu sloganlar, kendi görüntüsünü gizlemek zorunda kalan rejimleri getirmiştir. Çünkü onlar, ümmetin tüm laik rejimleri reddettiğini fark etmişlerdir. Hatta şuan Orta Doğu'daki değişim, laikliğin doğasını değiştirmeyen rejimlere izin verir yönde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ümmetin üzerine düşen, aldatılmayı kabul etmemesi, bilakis "sivil devletin", on yıllarca ümmete zulmeden rejimlere giydirilmiş başka bir maske olduğunu fark etmesidir.

Aynen sahabe Ribî İbn-u Âmir'in, Fars komutanı Rüstem'e, şu şekilde bir açıklamada bulunduğu gibi: "Allah, insanları kula kulluktan alemlerin Rabbine kulluğa, dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine ve dünyanın sıkıntısından dünya ve ahiretin genişliğine çıkaralım diye bize bir peygamber göndermiştir." Dolayısıyla İslam ümmetinin, gerçek kurtuluşun beşerin hükmünden kurtulup Allah'ın hükmüne boyun eğmek olduğunu fark etmesi gerekir. Bizim üzerimize düşen ise Allahu Subhânehu'nun şeriatı tatbik edilmedikçe gerçek bir adalete ulaşılamayacağını ve izzetin ve onurun yolunun da Rabbimiz Subhânehu'ya boyun eğmekten ve itaat etmekten geçtiğini anlamamızdır.

... Devamı 37. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



08 Safer 1434 H

22.12.2012

No.: HT-BA-2012-MMB-TR-0038

Basın Açıklaması

Hizb ut Tahrir Bugün,

“Kadın’ı, Yoksulluğa ve Sömürüye Karşı Koruyacak Olan Hilafet’tir” Başlıklı Kadınlara Dönük Küresel Bir Konferans Düzenlemiştir

Hizb ut Tahrir / Merkezî Medya Bürosu, Hizb ut Tahrir / Endonezya ile koordinasyon içerisinde, kapitalist sistem ile mevcut beşerî sistemlerin tüm modelleri altında yaşayan dünyadaki milyonlarca kadını etkileyen yoksulluğu ve korkunç sömürüyü tartışmak için dünyanın dört bir tarafından yaklaşık 1500 kadının katılacağı kadınlara dönük çok önemli küresel bir konferans düzenlemiştir.

Batı kapitalizmi, dünyayı saptırmakta ve yalancı kapitalist ideolojinin propagandasını yapmaktadır. Zira servet üretiminin garantilenmesini tüm insanî değerlerin üzerinde tutan işte bu aşınmış ideolojidir. Dolayısıyla bu ideolojinin, ekonomik dengiyi garantilemesinin yanı sıra kadınların refah ve finansal güvenliğini garantileyen doğru bir sistem olduğu bir yalandır. Aslında bu sistem, dünyayı değişken bir ekonomiye sevk eden faize ve açgözlülüğe dayalı olup milyonlarca insanın sefaletine neden olan korkunç finansal krizlere yol açmaktadır. Ayrıca faize dayalı serbest piyasa sistemi de, milletler için sorunlar oluşturmakta, onlara borçlar yüklemekte, finansal piyasaları tahrip etmekte ve paraları, yoksullar pahasına zenginlerin ellerinde toplamaktadır. Buda yoksulluğun yayılmasına, ailelerini doyurmak amacıyla zor ve güç şartlarda çalışmak için birçok kadının evlerini ve ailelerini terk etmek mecburiyetinde kalmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla Amerika’nın kapitalist rüyası, insanlığın kabusuna dönüşmekte ve dünyayı sonu ölüm olan bir yola sevk etmektedir.

Sadece maddî kar için çalışan sömürgeci kapitalist sistem, neye mal olacağına bakmaksızın içerisinde fabrikalarda veya hizmetlerde veya benzerlerinde uzun saatler ve düşük ücretlerle köleliğe yakın şartlarda çalışmak için hicret eden kadınların olduğu birçok topluluklar oluşturmaktadır. Böylece kadınlar, serveti artırmak için temel bir araç haline gelmekte ve karlar da kapitalist sistemde toplanmaktadır. Bunun yanı sıra kapitalist ülkeler, kadının piyasada çalıştığı sürece bir statüsü olduğunun ve gözetim ve nafaka konusunda ise erkek akrabalarına dayanmasının da utanç verici olduğunun propagandasını yapmaktadırlar! Tüm bunlar, kapitalist ülkelerin kadınların işteki varlığı sayesinde çok büyük karlar elde etmeleri içindir. Zira o, kadınlara baskılar uygulamakta, onları çalışmaya itmekte ve kadının değerini elde ettiği kara ve kazandığı paraya göre belirlemektedir. Buda kadına, taşıyamayacağı bü-

yük bir yük yüklemekte olup onu, analık ve evin mürebbisi olmak rolünün yanı sıra çalışmak yoluyla rızık elde etmek için çalışmaya itmekte, kapitalizm analığı aşağılamakta, kadının önemini azaltmakta, kadınların çocuklarıyla geçirmesi gereken vaktini çalmakta ve onları, çocuklarının mürebbisi olma ve gelecek nesilleri inşa etme gibi esas rollerini terk etmeye zorlamaktadır.

Tüm bunların ardından hala İslam dünyasındaki yöneticilerin ve liderlerin yüceltmeye ve propaganda yapma devam ettiklerini, dahası ülkemizde kapitalist sistemi tatbik ettiklerini görmekteyiz. Nitekim İslam ülkelerinin servetlerini yağmalamak için yaşayan ve ülkeyi Batı için açan işte bu fasit hükümetlerdir. Zira servetleri yağmalamaktalar, insanları köleleştirmekteler ve kadınları, egemenliklerinin altına ve şirketlerinin insafına terk etmektedirler!

Artık bu ajan başarısız hükümetlerin gitmesinin zamanı gelmiştir...

Kadınların ekonomik zulmün acısını çektikleri bu sefil durumun daha fazla devam etmesi imkansızdır!!!

Artık yoksulluğa savaş açacak ve serveti insanlar arasında adil bir şekilde dağıtacak yeni bir küresel sistemin tatbik edilmesinin zamanı gelmiştir. Temel ihtiyaçların, dahası her bir ferдин lüks ihtiyaçlarının garanti edilmesine önem verecek olan işte bu sistemdir...

Nitekim bu sistem, refahı ve ekonomik adaleti sağlayacak ve servetini ümmetin enkazı üzerine bina etmeyecek olan bir devlet inşa edecek olup tüm dünya kadınları işte bu adaleti arzulamaktadırlar... Dolayısıyla bu devlet, yoksulluğu ve köleliği ortadan kaldırmaya muktedir olan bir modeldir. Zira o, kadınlara onur ve saygı çerçevesinde bakacak olmasının yanı sıra onlarla servet üreten araçlar olarak değil de bir insan olarak muamelede bulunacak olan bir devlettir. İşte bu devlet, saf İslamî bir anayasayı tatbik edecek ve kadınlara dönük sahih bir bakış benimseyecek olan Hilafet Devleti'dir.

Faizi, özelleştirmeyi, servetin küçük bir azınlığın elinde toplanmasını yasaklayan İslamî bir ekonomik sistem tatbik edecek olan işte bu devlettir. Kaynakları ve servetleri, fasit gazinolar için değil üretim, imalat, teknoloji ve ziraat için yatırım yapacak, tebaanın omuzlarındaki bir yük olan vergileri yasaklayacak, devletin temelini dış borçlara değil ülkenin kaynaklarına dayandıracak, refahı ve sürekli büyümeyi gerçekleştirecek olan işte bu devlettir. Nitekim Hilafet Sistemi, uzun asırlar boyunca tatbik edilmiş ve yoksulluğu ve yaygın işsizliği ortadan kaldırma noktasındaki ayrıcalıklı gücünü kanıtlamıştır. Bunu ise serveti adil bir şekilde dağıtmak, insanların omuzlarından vergi yükünü kaldırmak ve rolü, kalkınma ve gelişim için verimli bir ortam ve iş fırsatları bulmak olan fertlerin gelirlerini daha çok artırmak için çalışmak yoluyla yapmıştır.

İslamî Hilafet, tebaalarından bir gün bile yoksulluk acısını çekecek tek bir ferдин bile bulunmasına asla rıza göstermeyecektir. Ayrıca Batı'nın İslam ülkelerine dayattığı yapay sınırları ortadan kaldıracak, Müslümanların servetlerini birleştirecek –ki böylece onların servetleri süper bir ekonomik güç oluşturacaktır- olan bu ... Devamı 37. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Pakistan
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾



06 Safer 1434 H

20.12.2012

No.: PK-BA-2012-MB-TR-0055

Basın Açıklaması

Sorunların Aslı Demokrasi Olup Çözüm ise Hilafet'tir Kaçırılan Resmî Sözcü Navit Butt'un İngilizceye Çevrilen Kitabı Yayınlanmıştır

Hizb ut Tahrir / Pakistan Resmî Sözcüsü Navit Butt'un, "Sorunların Aslı Demokrasi Olup Çözüm ise Hilafet'tir" adlı kitabı yayınlanmıştır. Zira ana dili Urduca olarak yazdığı kitabı, ilk kez İngilizce diline çevrilerek yayınlanmıştır. Nitekim kitabın sahibinin, 11 Mayıs 2012'de kaçırıldığından bu yana hala nerede olduğu bilinmemektedir.

Hilafet'in yıkılmasının ardından sömürgeci kafir, sanki dünyadaki tek sistemmiş gibi İslam dünyasına demokratik sistemi dayatmıştır. Ayrıca sömürgeci kafir, Hilafet Sistemi'ni temsil eden İslam'daki Yönetim Sistemi'nin görüntüsünü çarpıtmak için de çalışmıştır. Nitekim kafirler, ümmetin muhlis evlatlarından, hatta aydınlar, alimler ve akademisyenlerin arasından bir çoğunun demokratik mefhumun İslamî olduğunu tasavvur edecekleri derecede bu girişimde başarılı olmuşlardır. Ancak bugün insanlar, özellikle demokrasinin dünya insanlığının sorunlarını çözmeye başarsız olmasının ardından hayata dönük başka bir sistem aramaya başlamışlardır.

Navit Butt'un kitabı, Müslümanların ve insanlığın sahih bir yöne yönelmeleri bakımından çok önemlidir. Zira bu kitap, aşağıdaki şu dört bölümden oluşmaktadır:

- 1- Bütün sorunların aslı, demokrasidir.
- 2- Demokrasinin vakıası.
- 3- Pakistan'ın 1973 yılına ait anayasası, laik ve küfür anayasasıdır.
- 4- İslamî Devletin Cihazları ve önemli yönleri

Gerek tüm İslam dünyasını, ümmetin harekete geçmesi ve sömürgeci rejim ile ajan yöneticilerin karşısında durması dalgasıyla silip süpüren mevcut olaylar kapsamında gerekse mevcut fasit sistemin canlılığını korumak amacıyla olacak olan Pakistan'daki seçim tiyatrosunun yaklaşması kapsamında bu kitap, aydınlar, filozoflar, demokratlar, yargıçlar, siyasiler, tüccarlar, sanayiciler ve tüm kitleler için mevcut sorunları ve sahih çözümlerini anlamaya dönük değerli kılavuzlar sunmak için gelmiştir.

Bizler, medya organlarından bu kitabın özelliklerini tanıtmalarını, bu kitapla ilgili programlar yapmalarını ve insanlara, kitabın önemini ve onun insanları sahih bir yöne yönlendirme noktasındaki rolünü anlatmalarını talep ederiz. □

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Soru & Cevap

Son zamanlarda Kuzey Mali’de askerî müdahale hakkındaki konuşmalar tırmanmakta olup 11.11.2012 pazar günü de Kuzey Mali’nin yeniden Mali devletine ilhak edilmesini tartışmak için Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Liderleri (ECOWAS) bir araya gelmiş ve kararları ise kesin olmayan dalgalı kararlar olmuştur. Nitekim Mali’ye 3300 asker gönderilmesi kararı almışlardır. Ancak aynı zamanda siyasî uzlaşma kapısının kapatılmamasını açıklamışlardır. Dahası diyalog kapısını açık bırakmışlardır... Bu ise Güvenlik Konseyinin bu grup için 45 gün mülhet veren 15.10.2012 tarihindeki 2071 sayılı kararının ardından gerçekleşmiştir... İşte onun ve bunun arasında, Afrika’da sömürgeci etkisi olan büyük devletlerin tutumları tırmanmaya başlamıştır. Nitekim bunlardan en güçlü ve ısrarlı bir şekilde Fransa’nın, daha az ölçüde Amerika’nın ve önemsiz yakın bir şekilde de İngiltere’nin askerî müdahale tutumları olmuştur... Ancak dikkat çekici olan Cezayir’in bu hususta bir merkez olmasıdır. Zira bu devletlerin yetkilileri, buraya defalarca ziyarette bulunmuşlar ve heyetin biri gidip biri gelmiştir... Ancak o, hala askerî müdahaleye karşıdır.

Soru şudur: O halde Cezayir, kendisiyle bağlantılar olması bakımından özellikle Amerika ve Fransa olmak üzere neden bu devletler arasındaki bir rekabet istasyonu haline gelmiştir? Sonra neden İngiltere’nin sesi kısık görünmektedir? Dahası bu devletlerin tutumları ve Cezayir ile olan bağlantıları yoluyla hedefledikleri nedir?

Cevap:

Cevabı açıklamak için öncelikle aşağıdaki iki önemli meselenin gözden geçirilmesi gerekmektedir:

Birincisi: Cezayir’in siyasî vakıası...

İkincisi: Mali darbesi...

Cezayir’in siyasî vakıasına gelince:

Malumdur ki Houari Boumedienne döneminde Dışişleri Bakanı olan Devlet Başkanı Buteflika, İngilizlerle bağlantısı olan Boumedienne’nin yaklaşımı üzerinden yürümüş, ardından 1965 yılında, Amerikan yanlısı Ahmed Bin Bella’ya karşı liderlik ettiği askerî darbe yoluyla iktidara gelmiş ve yönetim, 1992 yılındaki darbeyle ordu içerisine Fransa’nın ajanları gelinceye kadar İngiliz ajanlarının idaresinde devam etmiştir. Bu ise İslamî Kurtuluş Cephesi (FIS)’in seçimleri kazanmasının ardında iktidara gelmesini engellemek için olmuştur... Sonra Şadli Bin Cedid’i istifa etmeye zorlamışlardır... Bunun ardından ülkedeki hakim güç ordu olmuş ancak o, işini yürütmekte başarısız olmuş ve iktidar zora girmiştir. Dolayısıyla Şadli’yi 1992 yılında

istifa etmeye zorlamalarının ardından Muhammed Budiyaf'ı getirmişler ve ardından da öldürülmüştür. Onun ardında da Ali Fafi'yi getirmişler sonra onu da uzaklaştırmışlardır. Bunun ardından iktidarı, onların adamlarından biri olan Savunma Bakanı General el-Yemin Zerval'a teslim etmişler ancak onların darbe sonuçlarına çözüm getirmeye ve Cezayirli Müslümanlara karşı işlemiş oldukları korkunç katliamın ardından ülkedeki durumları sakinleştirmeye muktedir olamamışlardır... Nitekim 1999 yılında, onların cürümleri ve ülkeyi tahrip etmeleri hakkında hiçbir sorgulamada bulunmaması ve uyum, barış ve uzlaşmaya çağırarak yoluyla yaranın iltihabı üzerinde çalışması şartıyla Devlet Başkanı olması için Abdülaziz Buteflika ile anlaşmıştır... Hakeza o, 1999 yılından günümüze kadar Devlet Başkanı olmuştur. Buda 2004 sonra da 2009 seçimlerindeki zaferini ilan etmesinin ardından olmuştur. Ama Buteflika'nın, hala İngiltere ile sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. Nitekim kendisi, 2006 yılında İngiltere'yi ziyaret ederek bunu taçlandırmıştır ki böylece Cezayir Devlet Başkanı'nın ilk ziyareti İngiltere'ye olmuştur. Cezayir ordusu içerisinde etkili olan Fransız bir gurup olmakla birlikte bunlar, Buteflika'nın İngiltere ile olan ilişkisinin farkında oldukları gibi aynı şekilde Buteflika'nın, Fransız politikası ile uyum içerisinde olmadığının da farkındadırlar. Nitekim o, Sarkozy döneminde Fransa'nın getirdiği Akdeniz Birliği Projesini reddetmiştir. Ayrıca 2008 yılında Sarkozy'nin Cezayir'i ziyaret edip Buteflika ile görüşmesi sırasında konuşulan anlaşma sözleşmelerini de uygulamaya koymamıştır... Tüm bunları fark etmelerine rağmen ancak onlar sessizliklerini korumaktalar. Çünkü bu gurubun liderlerinin, Cezayir'deki Müslüman halka karşı işlemiş oldukları cürüm dosyaları hala kapanmamıştır. Dolayısıyla Buteflika, kendisine karşı bir darbe yapmayı düşündükleri anda bunu onların yüzlerine patlatacaktır. Bundan dolayı onun politikalarına muhalefet etmemektedirler. Hele de o, kutsadıkları laikliğin ve cumhuriyetin korunması noktasında kendileriyle anlaşmışken.

Hakeza Cezayir Devlet Başkanı'nın genel siyaset çizgisi, daha sonra açıklanacak olan Mali konusunda İngiltere siyasetini takip etmektedir.

Mali darbesine gelince:

22.03.2012'de meydana gelmiş olup bunun arkasında Amerika'nın olduğu gayet açıktır. Zira Amerika, Mali'de kendi nüfuzunu oluşturmaya çalışmaktadır. Nitekim başlangıçta terörle mücadele etmek ve isyancı guruplara karşı mücadele etmekle ilgili taktikleri öğretmek üzerine Malili kuvvetleri eğitmek için Mali ile anlaşmalar yapmıştır. Dolayısıyla subaylar seçmiş ve eğitmek için onları Amerika'ya göndermiştir. Zira el-Asr sitesi, 24.03.2012'de bilinen Amerikan kaynaklarından, ismini vermek istemeyen bir Amerikalı diplomatın basına şöyle bir açılımda bulunduğunu aktarmıştır: "Darbe komutanı Amadou "Ahmedo" Haya Sanogo, terörle mücadele için Amerika'da askerî eğitim alması amacıyla Amerikan Büyükelçiliği tarafından elit subayların arasından seçilmiştir." Ve şöyle bir eklemede bulunmuştur: "Sanogo, özel görevler için defalarca Amerika'ya yolculuk etmiştir..."

Darbeden maksat, temel dayanağı olan Mali'den Fransız nüfuzunu ortadan kaldırmak ve ardından da onun yerine Amerikan nüfuzunu yerleştirmektir.

Nitekim bu meselenin cevabını, daha önce 24.03.2012 tarihli soru-cevapta ayrıntılı bir şekilde açıklamıştık.

Yukarıdaki iki hususun gözden geçirilmesinin ardından sorunun cevabına aşağıdaki şekilde cevap vermek mümkündür:

1- Askerî müdahale meselesinde İngiltere'nin sesinin kısık olmasının nedeni, esas sorunun Amerika ile Fransa arasında olmasıdır. Zira bu darbenin arkasında, Fransa'nın nüfuzunu bölgeden söküp atmak için Amerika vardır... Bundan dolayı adeti olduğu İngiltere, çatışmayla onları zayıflatmak için bu iki tarafı bu meseleyle meşgul etmek istemektedir. Böylece o, kazançlı çıkmış olacak yada en azından kaybetmiş olmayacaktır!

Yetkililerinin, Mali hakkında Cezayir'i ziyaretleri sırasındaki tutumlarına gelince: Askerî müdahale yönünde kaçamak bir tutum olmuş olsa da aynı zamanda askerî müdahalenin olmaması noktasında Cezayir'i desteklemektedir! Nitekim İngiltere'nin Cezayir Büyükelçisi Martin Roper, şöyle bir açıklamada bulunmuştur: "Amerika, bu çok kritik aşamada Cezayir'in yanında yer almaktadır." Ve şöyle demiştir: "İngiltere, mümkün oldukça barışçıl çözümden yanadır." [Cezayir el-Haber Gazetesi] Ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika İşlerinden Sorumlu İngiliz Bakan Alistair Burt, 23.06.2012'de Cezayir'i ziyaret etmiş, Mali'nin kuzeyindeki durumları incelemiş ve üç gün boyunca Cezayirli yetkililer ile olan ilişkileri güçlendirmiştir. "Cezayirinin tutumunun bedeli, Kuzey Mali'deki isyan sorununu sona erdirmeye dönük askerî müdahaleyi reddetmektir." Nitekim İngiltere, Sahil bölgesindeki mevcut çatışmanın müzakereler yoluyla çözülmesini desteklediğini söylemiştir. [Cezayir es-salam el-Yevm Gazetesi / 24.06.2012] Dolayısıyla İngiltere, Buteflikalı Cezayir'in Kuzey Mali'deki askerî müdahaleye karışmasını istememektedir. Çünkü bu, bu ülkedeki nüfuzunu genişletmek için bir başlangıç olarak Cezayir'i etkilemek amacıyla Amerika'ya fırsatlar vermektedir. Dolayısıyla buda İngiltere'nin Cezayir ve Kuzey Afrika'daki nüfuzu pahasına olmaktadır.

İngiltere'nin bu tehlikeli tutumu, Buteflikalı Cezayir'in üzerine yansımıştır. Bundan dolayı Cezayir açıklamalarında, bir yandan müdahale istememekte, diğer yandan da onu isteyip siyasî bir çözümden bahsederken aynı şekilde Kuzey Mali'de terörle mücadeleden bahsetmektedir! Yani tutumda, bir belirsizlik bulunmaktadır. Zira o, müdahalenin özellikle Mali'de yaşayan Tuaregler üzerinde kötü etkileri olacağını ve siyasî bir çözümün gerektiğini söylediği gibi aynı zamanda terörizme karşı askerî çözümün zaruri olduğunu söylemektedir! Ayrıca Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ammar Belani'ni yapmış olduğu açıklamada şöyle demiştir: "Güç kullanımının, Mali'deki meşru talepleri olan Tuareg sakinleri arasındaki herhangi bir karışıklık ve belirsizlikten kaçınmak için sağgörülü olması ve ilk hedefin de bölgeyi tehdit eden tehlikenin kaynağı olmalarından dolayı terörist grupların ve uyuşturucu

tacirlerinin olması gerektiğini düşünmekteyiz.” [AFP / 30.10.2012] Bundan dolayı o, Amerika ile Fransa arasındaki çatışmanın alevli bir şekilde devam etmesi için İngiltere’nin yolu üzerindeki ipin ortasından sımsıkı tutunurken aynı zamanda da bundan uzak durmaktadır... Çünkü İngiltere şu anki mevcut siyasetinde, Amerika ile alenen çarpışmamayı takip etmekte ancak Amerika’yı başka araçlarla sıkıştırılmaktadır. Aynı şekilde Cezayir, güçlü bir şekilde Kuzey Mali açısından olan görüşmelerde Fransa’nın karşısında durmaktadır. Hatta o, Fransa Cumhurbaşkanı’nın ziyaretini bile ertelemiştir. Ancak onun, Amerika’nın baskılarından dolayı ona karşı eğilimli olup cevap verdiği görülmektedir. Zira Fransa Cumhurbaşkanı’nın ziyaretini ertelediği bir sırada Amerikalı Bakan’ın ziyaretini erteleyememiştir! Görünen o ki Cezayir’in, Fransa’dan Cumhurbaşkanı François Hollande’nin ziyaretinin ertelenmesini talep etmesinin arkasında Amerika’yı hoşnut etmek vardır. Zira o, Fransa’ya karşı çok şiddetli bir tutum benimserken ancak birtakım olaylarda ortaya çıktığı gibi Amerika’ya kaşı olan açıklamalarında yumuşak olduğu görülmektedir.

2- Fransa’ya gelince; Mali darbesinin akabinde kendisine bir ölüm isabet etmiş ve onun yanında mevzu, hayatî bir hale gelmiştir. Zira şayet Mali’deki nüfuzunu geri alamaz ise Afrika’daki nüfuzu da aşamalı olarak son bulacaktır. Bundan dolayı gerek uluslar arası askerî bir müdahale için gerekse Mali devletinin kendi havzasına geri dönmesi için ciddi ve aktif bir şekilde çalışmaktadır. Zira o, Güney Mali ile Quasi-devlet Kuzey Mali’deki yönetimde Amerika’nın kuyruklarının kalmasını istemektedir. Dolayısıyla sonra daha önce olduğu gibi Mali devletindeki nüfuzuna sahip olmak zorlaşmaktadır.

Bu nedenle Fransa, Kuzey Mali’de askerî bir müdahale için çabalamaktadır. Çünkü Mali’deki nüfuzu, 22.03.2012’de Amerikan yanlısı küçük subayların yapmış olduğu askeri darbenin akabinde büyük bir darbe almıştır. Dolayısıyla Fransa, şayet Mali ve kuzeyindeki duruma bir çözüm getiremez ise tüm bölgedeki bu nüfuzu çökmekle sonuçlanacaktır. Bundan dolayı Güvenlik Konseyi’nde, askerî müdahale ile ilgili kararların çıkması ve özellikle Cezayir olmak üzere bölge ülkeleriyle bağlantı kurmak için güçlü bir şekilde çalıştığını görmekteyiz...

Cezayir ile bağlantıları sırasındaki tutumuna gelince: nitekim o, ısrarla askerî müdahaleye teşvik etmektedir. Bununla birlikte Cezayir, buna cevap vermemektedir. Zira Cezayir el-Haber Gazetesi, 31.10.2012’de Fransız Le Canard Oonche Gazetesinden şunları aktarmıştır: “Fransız Cumhurbaşkanı Hollande’nin Cezayir’e Kasım ve Aralık aylarında yapması planlanan ziyaretinin ertelenmesi, Cezayir Devlet Başkanı Buteflika’nın talebine binaen olmuştur.” Ve şundan bahsetmiştir: “Fransa, Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile İçişleri Bakanı Manuel Valls’ın ziyaretleri gibi (Cezayir’e) dostluk sinyalleri göndermekte ve Elysee Sarayı’nın 17 Ekim 1961 olaylarına dönük kanlı doğasını tanımaktadır.” Yine “Hollande’nin Danışman’ın, Kuzey Mali’ye egemen olan silahlı İslamî guruplar hakkında duyarsız kalmamak için Buteflika’yı ikna etmeyi umut ettiğini” aktarmıştır. Tüm bunlara rağmen Cezayir bir yanıt vermemiştir... Hake-

za Fransa'nın uyarı merkezi, nüfuzunu en kısa zamanda Mali'ye geri getirmektir. Bunun yolunun ise Kuzey Mali'yi işgal etmek ve ardından da Güneyine doğru hareket ederek bu "zaferi" istismar etmek için askerî müdahale olduğu görülmektedir. Bu yüzden Güney Mali'deki adamları, Fransa'nın ön hatları olarak harekete geçmişlerdir.

3- Amerika'ya gelince; Bunlara rağmen Güney Mali'deki adamlarını desteklemek için müdahaleyi istemektedir. Ancak o, müdahale hususunda acele etmemekte bilakis Mali sorunundan hareket ederek nüfuzu için Cezayir'i kazanmayı istemektedir. Zira böylece Afrika'da sözde terörizme karşı bir hareket noktası edinmesi olasıdır. Aynen Güney Asya'da Taliban'a karşı kendisi için bir hareket noktası edindiği Pakistan'da olduğu gibi. Bundan dolayı Mali bahanesiyle Cezayir'deki hareketlenmelerini iki katına çıkarmıştır. Ancak görüşmeler, diğer taraflara odaklanmaktadır!

Yani şu an Amerika, Kuzey Mali'ye askerî bir müdahaleye önem vermekten daha çok Afrika'ya hareket etmek için nüfuzunu Cezayir'e girdirmeye önem vermektedir. Nitekim bu müdahale kendi politikası kapsamında olsa bile ancak o bunu, nüfuzunu Cezayir'e girdirmek için yol kılmak istemektedir. Aynı zamanda da Amerika ciddi bir şekilde onaylamaya karar verdiğinde askerî müdahale noktasında Fransa'nın etkin bir rolü olmasını istememektedir.

Yetkililerinin, Cezayir ile olan bağlantılarına gelince; Görünürde Kuzey Mali'de araştırma yapmaktır. Hakikatte ise Cezayir ile bağlantı kurmayı araştırmaktır. Bu ise Cezayir'e olan en son ziyaretlerinin gözden geçirilmesiyle açıkça ortaya çıkacaktır. Zira Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Cezayir'i ziyaret etmiş ve 29.10.2012'de Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika ile bir toplantı yapmıştır. Nitekim Amerika Dışişleri Bakanı Clinton, Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika ile yaptığı görüşmenin sonunda şöyle bir açıklamada bulunmuştur: "Gerçekten güçlü ikili ilişkilerimizi ele aldık ve Washington'un geçen hafta kucak açtığı stratejik bir diyalog için hemen mükemmel bir sempozyum icra edebileceğimize işaret ettik. Gerçekten bizim, özellikle Mali olmak üzere bölgenin durumu hakkında derin görüşmelerimiz olacaktır." [AFP-Reuters / 30.10.2012] Nitekim o, Cezayir ile olan ikili ilişkilerden ve onunla stratejik diyalogtan bahsetmiştir... Sonra özellikle Mali olmak üzere bölge hususunda derin görüşmelerden bahsetmiştir. Dolayısıyla birinci derecede hedef, Mali'nin durumundan önce Cezayir olmaktadır. Nitekim Cezayir'in birinci derecede önemli olduğunu vurgulayan şey, Clinton'un yetkililer ile görüşmeleri sürdürmesi için arkasında yardımcısı Elizabeth Jones'ı bırakması olmuştur. Buda ortada, Amerika'nın bu ziyarette gerçekleştirebileceği işlerin olduğuna ve Bakanın yardımcısının bunları tamamlamak için çalıştığına delalet etmektedir. Nitekim Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ammar Belani, bununla ilgili olarak şöyle demiştir: "Dışişleri Bakanı Murad Meddelsi ile Amerikan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Anne Elizabeth Jones arasında gerçekleşen görüşmelerde, oturumun ilk bölümünde kaydedilen sonuçlar değerlendirildiğinde Amerika-Cezayir stratejik diyaloga ve birçok bölgesel meseleler çerçevesinde derin istişarelere izin vermektedir." [Cezayir Haber Ajansları / 01.11.2012]

Sonra Amerika, şayet bu bölgeye bir müdahale kararı alırsa Fransa'ya herhangi

bir ana rol vermeyi istemediği gibi oradaki askerî görevi gerçekleştirirken onun yardımı da istememektedir. Çünkü aslında o, Mali ve bölgedeki Fransız nüfuzunu ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla şuan Amerika'nın birinci derecede önem verdiği şey Cezayir olup buraya nüfuzunu yerleştirmek ve Kuzey Mali meselesini gerek burada gerekse bölgede hareket etmek için bir bahane olarak göstermektedir. Nitekim o, bu maksadı gerçekleştirmek için araçlar oluşturmaya çalışmakta olup bunların en bariz olanı, Pakistan, Afganistan, Irak ve Türkiye'de çalıştığı gibi Cezayir ile stratejik ortaklık oluşturmak için çalışmaktadır. Bu nedenle onunla, güvenlik, askerî ve ekonomik işbirliği yoluyla ülkede nüfuzunu oluşturmaya dönük üslubundan ibaret olan bu ortaklığı oluşturmaya hedefleyen görüşmeler gerçekleştirmektedir.

4- Cezayir halkının çoğu, ülkelerinin Amerika tarafından hedef alındığının farkındadır. Nitekim Cezayir el-Haber Gazetesi, 29.10.2012'de başkentin 2000 km güneyindeki Tamanrasset'de bulunan Tuareg Kabilelerinin büyük seçkinlerinin, "çölde askerî üsler kurmaya dönük bir girişim olduğunu" dikkate alarak kuzeydeki askeri müdahaleyi reddettiğini aktarmıştır. Yine bu gazete, el-Ahkar bölgesindeki bir milletvekilinin şöyle dediğini aktarmıştır: "Amerika ile Fransa'nın askerî müdahale ile istedikleri, birçok sorunlar oluşturmak olup bizler de el-Ahkar bölgesinin seçkinleri olarak Cezayir'in yabancı müdahaleye karşı tutumunda kararlı olmasını istemekteyiz." Aynı şekilde Türkiye Anadolu Ajansı, 31.10.2012'de daha önce Ulaştırma Bakanı görevinde çalışan ve hükümetin sözcüsü olan Abdulaziz Ruhabî'nin, şöyle dediğini aktarmıştır: "Amerikalılar, Cezayir'den Taliban Hareketi'ne ve Afgan topraklarındaki el-Kaide'ye karşı uluslar arası savaşta Pakistan'ın rolüne benzer bir rol oynamasını istemektedirler." Ayrıca "Cezayir'in, ondan haberleşme yardımı yapmasını veya uçuşların kolaylaştırılmasını talep edeceğini" açıklamıştır...

Tüm ona ve buna rağmen Cezayir'in, İngiltere'nin yaptığı gibi uyumluluk babından Amerikan bağlantılarına karşı açıkça esnek ve yumuşak olduğu görünmektedir ve şüphesiz Amerika da bunun farkındadır. Ancak görünüşe bakılırsa onun ortaklık için, dolayısıyla nüfuz etmek için ilk adımı uyumdur. Aynı şekilde ekonomik ayartmaları veya terör korkusunu veya diğer baskı araçlarını da kullanmaktadır...! Tüm bunlara rağmen bu uyum, birçok Amerikan yetkililerinin son aylarda Cezayir'i ziyaretlerinin boyutunda gayet açıktır. Nitekim Cezayir Dışişleri Bakanı Murad Meddelsi, geçen Eylül ayında Washington'u ziyareti sırasında, Amerikan-Cezayir ilişkilerindeki gelişmelere ve bölgedeki gerilime odaklanılması hakkında aralarındaki istişarelere övgüler yağdırmış ve şöyle demiştir: "Sahil ülkeleri ile ortak ülkeler arasında bir uyum ve ortaklık vardır ki bunlardan biri de bilişim, teknolojik ve teçhizat sistemleri yoluyla terörle mücadele etmek için uygun şartları sağlayan Amerika'dır." Dolayısıyla Amerika'nın, 2011 yılı itibarıyla 17 milyar dolar tutarında olmak üzere Cezayir için ilk ticari müşteri olması itibarıyla Cezayir ile Washington arasında askerî ve ekonomik işbirliği düzeyinde gelişen ilişkilere dikkat çekmiştir. [Cezayir Haber Ajansları / 01.11.2012] Ayrıca bu ajans, iki ülke arasındaki stratejik diyaloga dönük ikinci toplantının gelecek yıl Cezayir'de gerçekleşeceğinden bahsetmiştir.

Bu, 28.10.2012'de Cezayir Dışişlerinin Clinton'un ziyaretinden bir gün önce yayın-

lamış olduğu açıklamadan daha fazlasını belirtmektedir. Zira şöyle demiştir: “Clinton’un ziyareti, bu ekim ayının 19’unda Washington’da düzenlenen ve iki ülke arasındaki siyasi istişareye önemli bir destek veren Cezayir-Amerikan stratejik diyaloga dönük ilk oturum bağlamında düşünülmelidir.” Ve şöyle bir açıklama eklenmiştir: “Görüşmeler, iki ülke arasındaki ekonomik ve güvenlik ortaklığının güçlendirilmesi ve bölgesel ve uluslar arası düzeydeki meseleler çerçevesinde dönecektir.” [ABD UPI Ajansı / 28.10.2012]

5- Hilafet Devleti’nin yokluğundan dolayı Cezayir, Mali ve diğerleri de dahil İslam ülkelerinin, büyük devletler arasındaki çatışma mahalli olması bizleri incitmektedir. Zira bu büyük devletler, sömürgeci kafir devletler olup İslam ülkeleri üzerindeki nüfuzlarını genişletmek, onların servetlerini yağmalamak, hayatlarında yeniden dinlerini hakim kılmalarını ve dinlerinden kaynaklanan ve Hilafet Devleti’yle somutlaşan bir sitemin kurulmasını önlemek için İslam ülkeleri üzerinde çatışmaktadırlar...

İslamî halklar, herhangi bir yabancı müdahaleyi reddetmektedirler. Ancak ülkelerindeki mevcut rejimler, bu müdahaleden hoşnuturlar. Zira bu rejimler, yabancı müdahaleyi kabul etmek için hazırlanmaktadır. Dahası onlar, sömürgeci kafir devletlerin taraftarıdır. Çünkü bunlar, anayasaları ve sistemleriyle Batı’ya itaat etme esasını üzerine kurmuşlar ve yöneticileri de bu esası yürütmeleri için iktidara getirilmişlerdir. Nitekim onların, bu devletlere taraf ve tabi olmak için hazırlık yaptıkları cereyan etmektedir. Dolayısıyla İslam ülkeleri, bu devletler arasındaki çatışma sahası olarak kalmaya devam ettiği sürece rejimlerden, anayasalarından, yöneticilerinden ve mevcut yönetimin akliyyetinden kurtulmak gerçekleşmeyecektir. Bugünkü Cezayir’in Osmanlılar döneminde İslamî Hilafet’in vilayetlerinden bir vilayet olduğu ve Amerika’nın da her ne zaman bu İslamî vilayetin sularından geçse ona vergiler ödediği bilinmektedir. Bunun yanı sıra Amerikan arşivlerinde şöyle geçmektedir: “Amerika, başkanı ve kurucusu olan bizzat George Washington adına Cezayir Valisi Hasan Paşa ile 05.09.1795 tarihinde Amerika’nın, Amerikan gemilerinin Cezayir vilayetinin sularından geçmesi karşılığında yıllık olarak 12 bin altın lira ödemeyi taahhüt ettiği ve 11. 10. 1793 yılında 11 Amerikan gemisinin ilk kez geçtiği bir sırada Hilafet Devleti’ne bağlı deniz kuvvetlerinin esir aldığı Amerikan esirlerin serbest bırakılması karşılığında 642 bin lira altını derhal ödediği bir anlaşma imzalamıştır...” Hakeza Amerika, Cezayir’e Hilafet Devleti’ne bağlı bir vilayet olarak bakmaktaydı. Zira o vakit Amerika, Cezayir’in kendisine öfkelenmesinden korkmaktaydı. Cezayir’de kendisinin bir nüfuzuna sahip olduğunu düşünmesi ise cabası...!

Allahu Subhânehu’ya ve Resulü [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’e iman eden bütün Müslümanların vacibi, ümmete izzetini ve nusretini geri iade edecek olmasının yanı sıra öncesinden ve sonrasında Rabbisinin razı olacağı Hilafet’i kurmak için çalışmalarıdır. Zira o, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmettir... Bu ümmetin izzetinin kaynağı ve nusretinin yolu işte budur.

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ “Allah, kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, Kavî ve Azîzdir.” [Hac 40] □

H. 27 Zilkade 1433 - M. 12 Ekim 2012

... 7. Sayfanın Devamı

ve buralara egemen olmak için hareket edeceği dayanak noktası yapmak için çalışmaktadır.

Mali ve civar ülkelerdeki Müslüman halk, her türlü yabancı müdahaleyi reddetmektedirler. Ancak ülkelerindeki mevcut rejimler, buna rıza göstermektedirler. Dahası bunun propagandasını yapmaktadırlar. Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Liderleri (ECOWAS) ile Batı ajanı Afrika Birliği'nin yaptıklarına gelince; bunlar, şehirlerimiz ve köylerimiz işgal edilsin, servetlerimiz yağmalansın ve açgözlü düşman sömürgeci ülkelerin hoşnut olacağı şekilde ülkemiz yeniden parçalansın diye müdahale için tün yolları kolaylaştırmaktalar ve bunun için tüm kapıları açmaktadırlar!

Ey Müslümanlar, sizin için gerçekleri saptırsalar yada sizlerin güven ve güvenliği için geldiklerini iddia etseler bile sömürgeci işgalcinin savaşını kabul etmekten aman ha aman sakının, ciddi bir şekilde çalışan muhlislerle birlikte çalışın ve ülkenizi bütün açgözlü kindar sömürgeciden koruyacağı gibi sizin güvenliğinizi de koruyacak ve acımasız düşmanlarınızı da ülkenizden kaldırıp atacak olan İkinci Raşidi İslamî Hilafet'i oluşturmak için her türlü çabayı gösteren ve çok büyük fedakarlıklar yapan Hizb ut Tahrir içeri-
sindeki kardeşlerinize destek verin.

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّزِعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾
“Allah ve resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.” [Enfal 46] □

... 17. Sayfanın Devamı

Devleti de kapıda beklemektedir. O halde zalimin safında olmayınız. Yoksa çok kötü bir şekilde hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Dahası çok geçmeden ümmetinize geri dönünüz. Zira Arap ülkelerindeki tagutlar sizler için bir ibret olsun. Allah'ın lütfuyla tagutunuz Keyâni'nin akıbeti de işte böyle olacaktır.

İslamî Ümmete:

Hizb ut Tahrir, bedeli ne olursa olsun tagutlara karşı koymada asla haktan vazgeçmeyeceğine dair kendi adına Allah'a söz vermiştir. Dolayısıyla kardeş “Navit'in” kaçırılması, sadece bizim azmimizi artıracığı gibi Hilafet Devleti kuruluncaya kadar onun başlattığı şeyleri tamamlamaya dönük ısrarımızı da artıracaktır. O halde hak sahipleriyle ve Hizb ut Tahrir içerisindeki kardeşlerinize birlikte olunuz ki böylece Pakistan'ı ve tüm İslam ülkelerini Amerikan hegemonyasının pisliğinden kurtaralım. Öyleyse “Navit” kardeşimiz serbest bırakılıncaya kadar Keyâni'nin ajanlarının önünde seslerini yükseltenlerden olunuz. Allahtan, onu ve tüm doğru mahkumları, gücü ve kudretiyle en kısa zamanda ailelerine kavuşturmasını temenni ediyoruz.

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

“Hani o kafirlik edenler, sana tuzak kuruyorlardı da seni tutup bağlasınlar veya katletsinler veya seni (yurdundan) çıkarsınlar! Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Şüphesiz Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.” [et-Enfâl 30] □

... 25. Sayfanın Devamı

«**Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır.**» [Fatır 10]

Bu ayaklanmaların, ümmetin bu fasit rejimleri kökünden sökünceye, İslam yönetimini yeniden getirinceye ve Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] ile ondan sonraki Hulafe-i Raşidin [Radiyallahu Anhum]'u takip ederek Allah'ın dininin hiçbir uzlaşısı ve gecikme olmaksızın kamil bir şekilde tatbik etmeye muktedir oluncaya kadar devam etmesi gerekmektedir. Nitekim Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

«**وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا**»
“Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini (İslam'ı) yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korkularını güvene çevireceğini vaadetti. Zira onlar yalnız Bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar.” [en-Nûr 55]

Allah'tan, bu ümmeti hidayete erdirmesini ve ona yönelik aldatmaları ifşa etmesini temenni ediyoruz. Yine Subhânehu'dan, şerir nizamı devirmeleri ve Allahu Subhânehu'nun dinini ikame etmeleri için Şam beldesindeki kardeşlerimize ve bacılarımıza yardım etmesini temenni ediyoruz. □

... 27. Sayfanın Devamı

devlettir. Aslında İslam dünyası, Raşidi Hilafet'in gölgesindeki bir hayatın özlemi-ni çeken ekonomik bir dev sayılır.

Tüm bunların yanı sıra İslamî Devlet, kadınların geçimini erkeklere yükleyecektir. Şayet kadının, erkek akrabalarından geçimini sağlayacak birisi yoksa kadına ve gözetimine devlet kefil olacaktır. Dolayısıyla İslamî Devlet (Hilafet), kendisi ve ailesi için yeterli maişeti sağlaması için herhangi bir kadını bir gün bile acı çekmeye mecbur bırakmayacaktır! Ayrıca İslamî Devlet'te kadının şayet dilerse çalışma seçeneği olduğu gibi herhangi bir kadın da zor ve aşağılayıcı şartlarda çalışmaya asla zorlanmayacaktır. Bilakis sahih İslamî Ekonomik Sistemin gölgesindeki şartların, zulüm, sömürü ve aşağılanmadan hali olması gerekir. Zira onun gölgesinde kadınlar, haklarını elde edecekleri gibi bu ümmetin anaları olma şeklindeki temel mefhum üzerine kadınlar ortaya çıkaracak olan bir devlettir. Nitekim Hilafet'in nazarında kadının onuru ve konumu mukaddes olup kendisine küresel bir model olarak bakılacak olan Hilafet Devleti'nin kadınları tüm dünyayı kışkındıracaktır...

Hizb ut Tahrir olarak bizler, dünya kadınlarını kendileri için onuru gerçekleştirecek olmasının yanı sıra gözetimi ve refahı da gerçekleştirecek olan Hilafet'i kurmak için bizimle birlikte bu daveti yüklenmeye davet ediyoruz...

«**الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ**»
“Elif. Lâ. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları zulumattan nura, yani Azîz ve Hamid olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.” [İbrâhim 1] □

Aydın Kitabı:



Her insandaki şahsiyet; akliyet ve nefsiyetten meydana gelir. Kişinin şeklinin, cisminin, boyunun posunun şahsiyetle ilgisi yoktur. Bunların hepsi dış görünüşlerdir. Dış görünüşlerin insanın şahsiyetine etki ettiğini veya kişiliğini belirleyen faktörlerden olduğunu sanmak yüzeyselliktir. Çünkü insan, akli ve davranışları ile ayırt edilir. Onun geri kalmışlığını veya kalkınmışlığını gösteren işte budur. İnsanın hayattaki davranışları mefhumlarına göredir. Dolayısıyla insanın davranışları ayrılmaz bir şekilde kesin bir bağ ile mefhumlarına bağlıdır.

Davranışlar; insanın içgüdü ve uzvi/organik ihtiyaçlarını doyurmak için yaptığı işlerdir. İnsan, ihtiyaçlarını doyurmak için zorunlu olarak kendisinde var olan meyillere/eğilimlere göre hareket eder. Bu nedenle insanın mefhumları ve eğilimleri şahsiyetinin temel direkleridir.

Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır. Bu vakıa, ister dışarıda hissedilen bir vakıa olsun isterse hissedilen bir vakıaya dayalı olarak dışarıda var olduğu tam bir teslimiyetle kabul edilen bir vakıa olsun, zihinde idrak edilebiliyorsa bunlar birer mefhumdurlar. Bunların dışındaki cümlelerin ve kelimelerin anlamları mefhum olarak isimlendirilemez. Bunlar ancak soyut bilgilerdir.

Mefhumlar, ya vakıayı bilgilerle ya da bilgileri vakıayla ilişkilendirmekle oluşurlar. Bu oluşum, vakıa ve bilgileri birbiri ile ilişkilendirme anında, vakıa ve bilgilerin ölçüldüğü kaide veya kaidelere göre daha da netleşir. Yani vakıa ve bilgileri birbiriyle ilişkilendirme anındaki akletmesi, kavraması oranında billurlaşır. Böylece kişide, cümleleri ve lafızları anlayan, somut vakıasıyla manaları idrak eden ve bunlar hakkında hüküm veren akliyet /zihniyet meydana gelir.

Buna göre akliyet; bir şeyi akletme, idrak etme keyfiyetidir. Bir başka anlamıyla akliyet; tek bir kaideye veya belirli kaidelere göre değerlendirilerek, vakıanın bilgilerle veya bilgilerin vakıayla ilişkilendirilmesi keyfiyetidir.

İşte, bu nedenle İslami akliyet ile komünist akliyet, kapitalist akliyet, karışık akliyet ve düzenli akliyet arasında fark vardır.

Kişide var olan mefhumların neticeleri ile insan, idrak ettiği vakıaya yönelik davranışlarını, vakıaya yönelme veya ondan yüz çevirme şeklinde

görülen eğilimini belirler ve eğilimlerini özel bir eğilim ve belirli bir zevk haline getirir.

Eğilimler; ihtiyaçlarını doyumak istediği eşyalar hakkında insanda var olan mefhumlarla bağlantılı olarak, ihtiyaçlarını doyurmaya yönelten yönettucilerdir. İnsandaki meyiller, organik ihtiyaçları ve içgüdüleri doyumayı gerektiren hayati güç tarafından ortaya çıkartılır. Bağlantı bu güç ile mefhumlar arasında olur.

Tek başına bu eğilimler yani hayat hakkındaki mefhumlarla bağlantılı olan yönettuciler insanın nefsiyetini oluşturur. O halde nefsiyet; içgüdüleri ve organik ihtiyaçları doyurma keyfiyetidir. Diğer bir ifade ile ihtiyaçları doyurmaya yönelten yönettucilerin mefhumlarla ilişkilendirilmesi keyfiyetidir. Nefsiyet, hayat hakkındaki mefhumlarla bağlantılı olarak, eşya hakkında insanda var olan mefhumlarla, insanın içinde doğal olarak var olan yönettuciler arasındaki bağlantıdan meydana gelen zorunlu bir sentezdir.

İşte, bu akliyet ve nefsiyet ile şahsiyet oluşur. Akıl ya da idrak insanın fitratında bulunmasına, her insanda kesin olarak var olmasına rağmen akliyet, ancak insanın fiili ile meydana gelir. Meyiller de insanla beraber yaratılmış olmasına ve her insanda kesinlikle bulunmasına rağmen nefsiyet de insanın fiili ile oluşturulur.

Ancak bilgiler ile vakıayı birbirine bağlama esnasında, bunları ölçme-

de kullanılacak kaide veya kaidelerin bulunması ile anlam netleşir ve mefhum haline gelir. Yönettici etkenler ile mefhumlar arasında meydana gelen sentez, yönettucileri netleştirir ve meyl haline getirir.

İlişkilendirme anında insanın bilgileri ve vakıayı ölçmede kullandığı kaide veya kaideler nefsiyetin ve akliyetin oluşumunda yani belirli bir şahsiyetin oluşumunda en büyük etkendirler. Akliyetin oluşumunda kullanılan kaide ve kaideler, nefsiyetin oluşumunda kullanılan kaide veya kaidelerle aynı olmazsa insanda bulunan akliyet ve nefsiyet birbirinden farklı olur. Çünkü o zaman insan, eğilimlerini iç dünyasında var olan kaide veya kaidelere göre ölçer. Yönettucilerini akliyeti oluşturan mefhumların dışındaki mefhumlara bağlar. Bu durumda ise fikirleri ile eğilimleri başka başka, birbirine zıt, farklı olur. Böylece seçkin olmayan bir şahsiyete sahip olur. Çünkü kelimeleri ve cümleleri anlayışı, vakıayı idraki, eşyaya olan meylinden farklı bir şekilde meydana gelir.

Bu nedenle şahsiyetin tedavi edilebilmesi ve seçkin bir şahsiyetin oluşturulabilmesi, ancak insanın akliyeti ve nefsiyeti için aynı anda ancak tek bir kaidenin bulunması ile gerçekleşir. Yani bağlantı kurma esnasında bilgileri ve vakıayı değerlendirmede kullanılan kaidenin, yönettucilerle mefhumlar arasındaki sentezin sağlanmasında da aynen kullanılmasıyla tek kaide ve tek ölçü üzere seçkin bir şahsiyet oluşur. □

**Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem],
şöyle buyurmuştur:**

تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ
النَّبُوءَةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصًا فَيَكُونُ مَا
شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ
يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ ثُمَّ سَكَتَ

"Nübüvvet Allah'ın dilediğinde aranızda kalacaktır. Allah onu kaldırmayı dilediği zaman kaldırır. Sonra Nübüvvet yolu üzerinde bulunan hilâfet olur. Allah'ın bulunmasını dilediği kadar kalır. Sonra ısırcı melikler dönemi gelir. Allah'ın bulunmasını dilediği kadar bulunur. Allah kaldırmayı dilediği zaman onu kaldırır. sonra zorba iktidarlar gelir. Allah'ın dilediği kadar kalırlar. Allah dilediği zaman onu da kaldırır. Sonra Nübüvvet yolu üzere hilâfet gelir. Sonra sustu

