



Hizb ut Tahrir
Medya Ofisi

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

Seçmeler
Muhtarat

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden
www.hizb-ut-tahrir.info

Sayı 25 - Ramazan 1435 H

İSLÂM NİZAMI



Takiyyuddîn en-Nebhânî

EY MÜSLÜMANLAR! HİLAFETİ KURUN!

HİZB-UT TAHRİRİN ULUSAL DİYALOG HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

HİZB-UT TAHRİRİN SURİYE HALKINA İKİNCİ SİYASET BELGESİ



**Hizb ut Tahrir
Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

İÇİNDEKİLER

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayetinin Ulusal Diyalog Hakkındaki Görüşü	3	Ey Müslümanlar! Hilafeti Kurun, Çünkü Şeriat ve Meşruiyet Hilafet İle Mümkündür	20
İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davranırlar.” [Kalem 9]	6	Suriye’de Sözde Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Amerika’nın Sinsi Planının Bir Parçasıdır, Onu İslami Plan İle Bertaraf Etmek Gerekir	21
Neden Rus “Yasamacılar” Aşırılığa Sıgınıyor ki?	9	Sürünün Başına Kurt Asla Çoban Olamaz!	23
Hizb-ut Tahrir Tarafından Suriye Halkına Sunulan İkinci Siyaset Belgesi, Suriye Devrimine Karşı Kurulan Uluslararası Komplo İçin Köklü Çözüm, Kurbanlar İçin Bir Taçlandırma ve Devrim İçin de Bir Zaferdir	11	Amerikan Patentli Türkiye-İran Stratejik Ortaklığı Suriye Devrimine İhanetin Belgesidir	24
Hizb-ut Tahrir / Tunus, “Tunus... Ekonomik Bulmaca... Vaka ve İslami Bakış Açısına Göre Çözümler” Başlıklı Siyasi ve Ekonomik Bir Konferans Düzenledi	14	Hizb-ut Tahrir / Yemen Vilayeti, Hilafetin Yıkılışının 93. Yıldönümünde Yeniden Hilafetin Kurulması İçin Yemen Halkını Seferber Ediyor	25
Totaliter Çin Rejimi, Başörtüsü Takan Kız ve Kadınların Gözaltına Alınmasını Protesto Eden Göstericilere Ateş Ederek İslam’a Karşı Savaşını Sürdürüyor	15	Ey Büyük Kenane Ordusu! Silahlarınızı Sina’daki Kardeşlerinize Değil, Azılı Düşmanınız Yahudi Varlığına Doğrultun Aksi Halde Zayıflarsınız ve Kuvvetiniz Elden Gider!	28
Şarku’l Avsat Gazetesinin “Hizb-ut Tahrir İslami... 62 Yıl İhtilaf, Fikri ve Siyasi Karışıklık” Başlığı Altında İnternet Sitesinde Yayınlanan Makaleye Yanıt	16	Amerika Irak’ı Parçalarken Leş Kargaları Sömürgeci Kâfirler de Onun Peşinden Gidiyor, Müslümanların Ülkelerini Parçalamak Söz Konusu Olunca Aralarındaki Çekişmeyi Unutup Gidiyorlar	30
Sadece Hilafetin Kurulması Özbekistan’daki Müslümanların Zulmünü Sona Erdirebilir!	19	Ayın Kitabı: İslam Nizamı	38

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi’nden
Muhtar



Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi’nden Seçmeler, Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi sitelerindeki bazı yayınları içerir.

Yalnızca Hizb ut Tahrir’in, vilayetlerin, medya ofislerinin, resmi sözcülerin ve Hizb ut Tahrir medya temsilcilerinin yayınları, hizb görüşü olarak tabir edilir. Bunların haricindekiler, Hizb ut Tahrir’in web sayfalarında veya medya ofisi dergisinde yayınlanırsa bile yazarının görüşü olarak tabir edilir.

Naklin ve alıntının dürüst olunması, çıkartma, tevیل ve deęişiklik yapılmaması ve nakledilen kaynağın belirtilmesi şartıyla Hizb ut Tahrir’in ve web sayfalarının yayınlarından alıntı yapıp yeniden yayınlanması serbesttir.

www.hizb-ut-tahrir.info

من المكتب الإعلامي لحزب التحرير
مختارات

Hizb ut Tahrir
Sudan
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



18 Receb 1435 H

17.05.2014

No.: SD-BA-2014-RS-TR-24

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayetinin Ulusal Diyalog Hakkındaki Görüşü

*Bizi İslam ile onurlandıran, Kur'an'ı Kerim ile şereflendiren ve insanlar için-
den çıkarılmış en hayırlı ümmeti kılan Allah'a Hamdolsun. Salat ve selam hidayet
imamı Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e, onun âline, sahabesine, hidayetine
uyanlar ve din gününe kadar onun yolunu takip edenler üzerine olsun.*

Değerli konuklar! es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh

Kim, bir pozisyon almak ya da herhangi bir konu veya sorun ile ilgili görüş be-
lirtmek istiyorsa, hayatta benimsenen ve gereğince yürünen akide temelinde fikri ka-
ideye dayanmalıdır. Müslüman, Allah'tan başka ibadet edilmeye layık birinin olma-
dığına inanır. Yine Müslüman bu Yaraticının, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sel-
lem'i bir Risalet gönderdiğine iman eder. Bu Risalet, insanlığın hayatını düzenler,
hayvanlık seviyesinden insanlık düzeyine ve insani kemal derecesine yükseltir. Böy-
lece insan hür olur, Yaraticısından başka efendi kabul etmez, kendisi gibi bir yaratık-
tan bir mesele de olsa bile asla kanun ve hüküm almaz. Ancak biz, bugün her yönü-
le kâfir Batının kontrolü altında olan bir zamanda yaşıyoruz. Dini hayattan ayıran
akidesi, bazı bilinçsiz Müslümanların akidesi oldu. Batının düşünceleri, hükümleri
ve yasaları, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Müslümanların hayatını düzenler
oldu. O yüzden Müslümanın şahsiyeti ikileme düştü. Namaz kılıyor, oruç tutuyor ve
İslam'ın hükümlerine göre hacca gidiyor. Ama İslam'dan başkası ile hükmediyor ve
muhakeme ediliyor. Tüm İslami ülkelerinde ümmetin ekonomisi, çürük kapitalist
temele dayalıdır. İslam'ın hükümlerine aykırı ictimaî sistemin bazı hükümleri ithal
edildi. Benimsendi, kanun oldu ve insanlar bilinçli ya da bilinçsiz o hükümlere bağ-
landı. Bu hükümler, Sudan'da dâhil Müslüman toplumları tat ve rengi olmayan karı-
şık toplum haline dönüştürdü. Küfür hükümleri ile Allah'ın hükümleri, şeriat ile de-
mokrasi, başörtü ile çıplaklık ve teberruc, namaz, oruç ve faizli bankalar birbirine
karıştırıldı. Bu batıl fırtınalı denizde, Hizb-ut Tahrir, İslam ideolojisi üzerinde sebat
etti. Bütün engellere ve teşviklere rağmen bir nebze olsun ondan sapmadı. Zira hak
uyulmaya daha layık olandır. ﴿فَمَادَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ **“Hak'tan sonra
sadece sapıklık vardır. O hâlde, nasıl oluyor da (Hak'tan) döndürülüyorsu-
nuz?”** [Yunus 32] Hizb, ümmet içinde, ümmet ile birlikte çalışır ki ümmet, İslam'ı
ölüm kalım meselesi olarak algılasın, Hilafet Devletini kurarak İslami hayatı başlat-
sın, sonra dünyaya İslam'ı fikri liderlik olarak taşıyın, insanlığı, insanların zulmün-
den çıkarıp Allah'ın adaletine ulaştırın, kapitalizm, sosyalizm ve diğer insan yapımı
yasaların dehlizinden İslam'ın aydınlığına götürsün. Böylece bütün insanlık mutlu

olsun. Hizb-ut Tahrir, yüce İslam ideolojisi temelinde tüm sorun ve konuları ele alır. İdeolojinin emirlerine ve İslam akidesinin gerektirdiğine göre görüş ve vizyonunu ortaya koyar. İşte bu temele dayalı olarak **Hizb-ut Tahrir, Sudan Ulusal Diyalog ile ilgili görüşünü aşağıda kısaca özetledi:**

Birincisi: Hükümet ve muhalefet arasında devam eden diyalog, taraflar Müslüman olsa da İslam'a dayalı değildir. Aksine Batının diyalog temeline dayalıdır. İslam'da diyalog şeri hükme dayalı olup herkesi bağlamalıdır: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ﴾ **“Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.”** [Nisa 65]

Batı temelinde diyaloga gelince, İslam'ın hükümlerine alınmayan tarafların üzerinde anlaşabilecekleri çözümlere yol açar.

İkincisi: Bu diyalog, Amerikan sponsorluğu ve saikiyle yürütülmektedir. 13 Ağustos 2013'de Carter Merkezi tarafından hazırlanan Sudan reform programına ilişkin Amerika'nın yol haritası şöyledir: “Sudan'ın acilen Ulusal Diyaloga ve Sudan halkı tarafından yürütülüp uluslararası toplum tarafından da desteklenen bir reform sürecine ihtiyacı var.” Yine o yol haritasında “Reform süreci, azami geniş ölçüde olmalı ve mevcut sistemin unsurlarını, İslamcıları, silahlı silahsız muhalif gruplar kapsamalıdır.” denilmektedir. İşte hükümet tarafından benimsenen ve 27 Ocak 2014'de sözde uyanış [Vesbe] adı altında start verilen de budur.

Üçüncüsü: Bu diyalog, şunların amaçlandığı uzlaşmacı bir anayasaya ulaşmak için tasarlanmıştır:

1- Laik bir rejim. İslam, siyasal yaşamdan uzak tutulacak, gizli açık laiklerin sesi gür çıkacaktır.

2- Uzlaşmacı anayasa gereği Sudan parçalanacak. Özerklik düşüncesi yanı sıra Batının istediği şekliyle uygulanması istenen federal sisteme de vurgu yapan Doha anlaşması, bu uzlaşmacı anayasanın alt yapısıdır.

Aslında İslam değil, İslam'la ilgisi olmayan her şey uzaklaştırılmalıdır. Allah'ın indirdiği ile hükmetmek, ümmete farzdır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ **“Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.”** [Maide 44] İslam'ın otoritesi altında ülkelerin birliğine gelince, yine bu da ümmete farzdır. İsmi ne olursa olsun herhangi bir isim altında ülkeyi parçalamak caiz değildir. Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor: مَنْ أَتَاكُمْ جَمِيعٌ عَلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشِقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ **“Siz yönetim işinde bir adam üzerinde birleşmiş iken, birisi gelip sizin asanızı kırmak ya da cemaatinizi parçalamak isterse onu öldürün.”** [Müslim]

Dördüncüsü: Diyalogcular, otorite ve yönetimi paylaşılması gereken bir ganimet [pasta] olarak görürler. İslam'da otorite ve yönetim, işleri gütmek, tebaa üzerine İslam'ı ihsanla uygulamak ve bir emanettir. Kıyamet günü yönetici ondan dolayı sor-

guya çekilecektir. Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor: **وَإِنَّهَا أمانةٌ وَإِنَّهَا** **يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا** **“Bu iş bir emanettir, emanet, üstesinden gelemeyen kimse için kıyamet gününde zillet ve perişanlık doğurur”**

Beşincisi: Uyanış adı verilen konuşmasında Cumhurbaşkanı tarafından sunulan diyalogun gündemi, siyasi özgürlük, yoksulluk, Sudanlı kimlik ve özgürlüklerdir. İslami yönetim altında bunlara yer yoktur. Zira tüm bu ve diğer konuları İslam, ümmeti bağlayıcı şeri hükümler ile çözüme kavuşturdu. İslam'da yönetim ve siyaset, şeri hükümdür. Egemenlik Şeriata, otorite ümmete aittir. Allah'ın Kitabı ve Rasûlü'nün Sünneti ile hükmetmek ve İslam'ın hükümleri ile siyaset etmek üzere Hilafet şartlarına sahip bir erkeğe biat edilir. Zulmeder veya İslam'ı kötü uygularsa, Halifeyi denetlemek ve muhasebe etmek de ümmete farzdır. Eğer ihsanla hükmederse marufta itaat edilir. Hizb-ut Tahrir, devlet ile ilgili hükümleri gönüllere şifa verecek şekilde detaylı olarak açıkladı. Bu hükümleri kitap ve yayınlarında bulmak mümkündür. Ayrıca Allah'ın Kitabı, Rasûlü'nün Sünneti ve delil kuvvetine binaen doğru bir içtihatla bu ikisinin gösterdiği Sahabenin İcması ve kıyastan çıkarılan İslami Devletin Anayasa Tasarısını da sundu.

Yoksulluğa gelince, yoksullukla ilgili İslam'ın hükümleri uygulama sahasına konursa, İslam'da ekonomik sistem yoksulluğun çözümünün garantörüdür. Eğer Sudan'ın mevcut serveti, İslam'ın hükümlerine göre adil bir dağıtım ile dağıtılsa ve en güzel şekilde insanların yararına kullanılırsa, Sudan'ın tüm halkı zengin olur ve yoksul ülkelerdeki Müslüman kardeşlerine yardım elini uzatır.

Kimlik konusuna gelince, biz Müslümanız. Kimliğimiz de İslam'dır. Çünkü kabile ve coğrafyanın, sorunların çözümü ve krizlerin tedavisi ile hiçbir ilgisi yoktur. Her yerde insan, insandır. Organik ihtiyaçları ve doyuma muhtaç içgüdüleri vardır. İşte bu, çözümü içeren bir ideolojiyi gerektirir. İslam, Yaratandan olduğu için kaos içinde bırakmadan ya da bastırmadan bu ihtiyaçları ve içgüdüleri tedavi eden yegâne doğru ideolojidir. **﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾** **“Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.”** [Mülk 14]

Batılı anlamda özgürlüklere gelince, İslami Devlet ve toplumda yeri yoktur. Herkes, Allah'ın kuludur. Onun emrine boyun bükür. Batı, bazı insanlar ilah olup da başkalarına kanun koymaya başladıklarında, bu özgürlüklere ihtiyacı oldu. İslam'da herkes, Allah'ın emir ve yasakları ile kayıtlıdır. Bu özgürlükler, Müslüman ülkelerde yer bulamaz. Bunlar, ümmete işkence eden, yok olmanın eşiğine getiren, zalim, zorba ve ceberut yöneticilerde söz konusudur. Ama adil hükümleriyle İslam uygulandığında, o zaman insanlar, bu özgürlüklerin gülünç ve uydurma olduğunu hissedeceklerdir.

Sonuç olarak bu platform sayesinde biz tüm siyasi güçlere ve bu ülkenin samimi evlatlarına sesleniyoruz, Yaratıcınıza dönün. Hakka ulaşmak ve bu ülkeyi krizlerden çıkarmak için sadece İslami akideyi temel alın. Bunun yolu da bizi adalet ve kıstas ile yönetecek, Raşidi Halifeler olan Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'nin siretini geri getirecek Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletidir.

es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh. □

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٧﴾



19 Receb 1435 H

18.05.2014

No.: HT-BA-2014-MB-TR-28

Reddiye

Şarku'l Avsat Gazetesinin

“Hizb-ut Tahrir İslami... 62 Yıl İhtilaf, Fikri ve Siyasi Karışıklık” Başlığı Altında İnternet Sitesinde Yayınlanan Makaleye Yanıt

Sayın Şarku'l Avsat Gazetesi yöneticileri,

13 Mayıs 2014 tarihinde İnternet siteniz “Hizb-ut Tahrir İslami... 62 Yıl İhtilaf, Fikri ve Siyasi Karışıklık” başlıklı Dr. Musa el-Kilani imzalı bir makale yayınladı. Makale çelişkiler, Hizb-ut Tahrir’e karşı iftiralar ve bir sürü de demagojiler ile dolu! Yanı sıra profesyonel ve güvenilir gazetecilik ilkelerinden de çok uzak. Üstelik öyle tutarsızlıklar var ki çeşitli araştırma-temelli yöntemleri ile taban tabana tezat teşkil eder. Onun için aşağıdaki yanıtı yayımlayacağınızı umuyorum.

Yukarıda bahsettiğimiz şeyin ayrıntılarına girmeden önce yazarın, Hizb-ut Tahrir’in güvenilir herhangi bir resmi kaynağına başvurmamasına çok şaşırdım Oysa dünyanın çeşitli ülkelerinde Medya Bürolarına, Basın ve Resmi Sözcülüklere her saat, her an erişim mümkündür. Farklı meşrep, görüş ve yaklaşıma sahip kaynaklardan kopyala yapıştır yöntemiyle alınan birçok çelişkilerin hakikati ancak o zaman açığa çıkar. Yazar, akademik çalışmalarında öğrettiği ve öğrendiği araştırma metodolojisinin gereksinimlerine başvurma zahmetine girmediği için ne kadar çelişkiler varsa makalesinde toplamış. Ben, vereceğim bu yanıtta bütün çelişkileri düzeltecek değilim. Çünkü bunun yeri burası değildir. Sadece bazı ifadelerini alıntı ve yanıt ile yetineceğim: Yazar, Hizb-ut Tahrir / Ürdün tarafından düzenlenen bir faaliyet ile ilgili bir haber ile yazısına başladı ve bu faaliyetin İslami Hilafetin yıkılışının doksan dokuzuncu yıldönümünü anmak münasebetiyle düzenlendiğini belirtti. Hâlbuki İslami Hilafet, M. 1924, H.1342 yılında yıkıldı. Yani Hizb-ut Tahrir, İslami Hilafetin yıkılışının doksan dokuzuncu yıldönümünü değil, 93. yıldönümünü anmak amacıyla bu faaliyeti düzenledi. Bu da yapılan alıntının inceleme ve araştırmadan uzak olduğunu gösterir.

Yazar makalede “Kendisini yirminci yüzyılın siyasi İslam’ın Filistinli örgütlerin öncülerinden olduğunu ifade eden Hizb-ut Tahrir...” diyor. Oysa böyle bir sözü, Hizb-ut Tahrir ne söyledi ne de kültür ve yayınlarında ifade etti. Hizb-ut Tahrir, ideolojisi İslam olan siyasi bir partidir. Siyaset onun işi, İslam onun ideolojisidir. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in takip ettiği metot ile Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet Devleti kurarak İslami hayatı başlatmak için ümmet arasında, ümmet ile birlikte çalışır. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in takip ettiği metot ile hayatın sorunlarına ilişkin İslami çözümleri ortaya koyarak, insanların

işlerini güder. Yöneticileri, fikri çatışma ve siyasi mücadele yoluyla değiştirir. Hizb, dünyanın kırktan fazla ülkesinde faaliyet gösteriyor!

Ayrıca makalede “Beş üye, 17 Kasım 1952 yılında siyasi bir parti statüsünü kazanmak amacıyla Ürdün İçişleri Bakanlığı’na resmi talep dilekçelerini sundu. Ama taleplerini reddedildi!” deniliyor. Oysa Hizb, o dönemde yürürlükte olan Osmanlı Cemiyetler yasasının gerekli yasal prosedürlerini tamamladığı için bu söz doğru değildir. Yasaya göre de “ilmühaber” aldı. Hizb, tüzüğü ile birlikte hükümete resmi talep dilekçesini sundu ve bundan önce de 14 Mart 1953 tarihli 176 sayılı es-Sarih gazetesinde metodu yayımlandı. Dolayısıyla Hizb-ut Tahrir, yasal bir parti statüsünü kazanmış ve yürürlükte olan Osmanlı Cemiyetler yasası uyarınca da çalışmalarına başlamıştı. Bu dediğimiz rejimin Hizbe sırtını dönmeden, beş üyesinden dördünü tutuklamadan ve Hizb-ut Tahrir’e karşı savaş ilan etmeden önce idi. Ki kurulduğu günden bu günümüze kadar da hâlâ savaş devam ediyor. Geçen hafta Amman’da Mithat Mirar ve el- Cebrini gençlerinin tutuklanması da, bu düşmanlık ve savaşın hâlâ devam ettiğinin kanıtıdır!

Yazar, makalesinde “Müslüman Kardeşlerden ayrılıktan sonra dindar memurlar grubu Kudüs’te Hizb-ut Tahrir’i kurdu. Kopmalar, 1952 yılının başında Hacı Emin el-Hüseyni’nin adamlarından biri olan Ezher Âlimi hâkim Şeyh Takiyüddin el-Nebhani ile başladı.” diyor. Böyle bir sunum ve yaklaşım tarzına çok şaşırıyoruz! Çünkü Ezher Âlimi Şeyh Takiyüddin el-Nebhani -Allah rahmet eylesin- ne Müslüman Kardeşler üyesi idi, ne de yazarın İnternet sitelerinin birinden kopyala yapıştır yöntemi ile alıntı yaptığı gibi, Şeyh el-Nebhani Hacı Emin el-Hüseyni’nin adamlarından biridir! Oysa bu sitelerin çoğu, devamında böyle bir ithamı reddeder!

Sonra yazar, “Ayrıca Şeyh el-Nebhani, Lübnan’dan aldığı mali yardımlardan sonra on üyeden oluşan çeşitli gruplar oluşturmaya çalıştı!” diyor. Bu söz, doğruluktan uzak ve tamamen düzmecedir. Çünkü Hizb, küresel siyasi arenada yabancıların tüm mali yardımlarını reddeder diye biliniyor. Yardımların kabul edilmesini, sapsak ve kararlarında kendi egemenliğini ortadan kaldırmak olarak addeder. Bu nedenle sadece üyelerinin verdiği teberular ile yetinir. Bundan dolayı da satın alınamaz veya satılamaz, kararlarında sadece Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın dinine bağlıdır.

Yazar, “Yoğun gizli faaliyeti üzerinde büyük konsensüs var.” diyor. Hâlbuki tüm basılı, görsel ve işitsel yayınları, her tarafta yayınlanıyor iken Hizb-ut Tahrir’in aktivitesi nasıl gizli olabilir? Kendine ait birçok resmi İnternet siteleri varken ve aktifken, Müslümanların ülkesinde meydana gelen her olaya ilişkin yorumlar yapıyorken, sorunun kaynağı, nedeni ve çözümü, sonra da Müslümanların görevinin ne olduğu açıklanıyor iken faaliyetleri nasıl gizli olabilir ki? Dünyanın her tarafında farklı dillerde konferanslar, yürüyüşler ve medya röportajları yapıyorken daha hâlâ faaliyetleri nasıl gizli ve saklı olabilir ki? Tüm bunlar ortada iken akıl ve izan sahibi biri, nasıl Hizbin faaliyetlerinin gizli olduğu imasında bulunabilir veya açıkça ifade edebilir? Makalede kullanılan tüme varım yöntemi çok şaşırtıcı ve ilginçtir: “Siyasi esnekliği yok, hedeflere ulaşmak için tedricilik hükümlerini kabul etmez ve modern

çağın gereklerine göre hareket etmiyor.” diyor ve sonra da “Global değişikliklere adapte olamadı ya da yirmi birinci yüzyılın gereksinimlerini kavrayamadı ve anlayamadı.” diye de ekliyor. Oysa Hizb-ut Tahrir, amellerinde ve metodunda Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in sireti üzere hareket eder. Yazıda belirtildiği gibi Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın hakkında bir delil indirmediği şartlara ve konjonktüre göre hareket etmez. Hizb-ut Tahrir, sahip olduğu siyasi vizyonunda tüm dünyaya İslami perspektiften bakar. Şeri hükümler [siyasi ve başkaları] zaman ve mekânın değişmesiyle değişmezler. Değişen vesile ve üsluplardır.

Modern çağın gereksinimlerine göre hareket etmek, küresel değişikliklere adapte olmak ve yirmi birinci yüzyılın eğilimlerini kavramak meselesine gelince, Hizb-ut Tahrir, İslam ideolojisine dayanır, ona göre seyreder, uygulamak için çalışır. Üsluplar, vesileler ve araçlar ne olursa olsun, tüm insanlığa inen ve uygun düşen İslam’ı uygulamak üzere gece gündüz çalışıyor. Çünkü insanın özü ve hakikati, zamanın değişmesiyle değişmez. Her insanın organik ihtiyaçları ve doyurmak için çalıştığı içgüdüleri vardır. Temyiz edici de bir akla sahiptir. Kullanılan araçların değişmesiyle bunlar değişmez. Yok, eğer yazar, eksik insan aklından çıkan insan yapımı sistemleri ve zayıf fikirleri kastetmişse, doğru İslami düşünce bunların yerini almak için gelmiştir. Müslümanlar, insanları küfrün zulmünden, dalaletten, sefaletten çıkarıp, İslam’ın aydınlığına, adaletine ve her iki yurtda da mutluluğa ulaştırmak için İslam Risalet’ini taşımakla sorumludur. Yazar, “Hizbin, Arap milliyetçiliğine karşı düşmanca tavrı, davet edenleri tekfir etmesi nedeniyle Hizbin Irak’taki liderlerinden Şeyh Abdülaziz el-Bedri idam edildi” diyor ve Ayrıca “Hizb-ut Tahrir, demokrasi fikrini reddeder, küfrün farklı versiyonu kabul eder, inanan ya da uygulayan kimselerin İslam dininden dışarı çıktığını söyler. Bu nedenle Arap aydınların düşmanlığını çekti.” der. Hizb-ut Tahrir, bu iki düşünce ve diğerleri hakkında İslam’ın hükmünü açıkladı, açıklıyor. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem birincisi hakkında cahiliye asabiyeti diyerek şöyle buyuruyor: **فَاتَهَا نِنْتَه** “**Bırakınız onu, çünkü o kokuşmuştur.**” Demokrasi hakkında ise Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor: **﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾** “**Hüküm ancak Allah’a aittir.**” [Yusuf 67] Hüküm verme ve yasama hakkı sadece Allah’a aittir. Oysa demokrasi, bu hakkı sınırlı insan aklına verir. Şeyh Abdülaziz el-Bedri’nin idam edilmesine gelince, Hizb-ut Tahrir üyesi olduğu için idam edildi. Nitekim Irak ve başka yerde de idam edilenler oldu. Yoksa Abdülaziz el-Bedri yazarın sözünü ettiği gibi Arap milliyetçiliği fikri nedeniyle idam edilmedi. Hizb-ut Tahrir, milliyetçilik ve diğer fikirler hakkında sadece İslam’ın hükmünü açıkladı. Onun idam edilmesi milliyetçilik fikrinden dolayı değil, Hizb-ut Tahrir ile çalıştığından dolayıdır.

Son olarak biz, yazarın gece vakti odun toplayan gibi olmasını arzu etmeyiz. Odun toplayım derken yılanı el uzatır. Sapla samanı birbirine karıştırır. Böylece hakikat, vaka ve tarihten uzaklaşır. Biz, kopyala yapıştır yaptığı şeyin doğruluğunu tespit etmesini istiyoruz! Bilgisi olsun, Medya Büroları ve Hizbin üyeleri dünyada her tarafta var, onlara ulaşmak çok kolay. Aynı şekilde profesyonel gazetecilik ilkelerine ters düşmemesi için gazetenin de gazetesindeki bilgilerin doğruluğunu ispat etmesini istiyoruz.

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ “**İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında gözetleyen hazır bir melek bulunmasın.**” [Kâf 18] □

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾

“İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.” [Kalem 9]



H. 23 Receb 1435
M. 22 Mayıs 2014

Şimdi seçim arifesindeyiz. Müslümanlar, politikacıların oy istemeleri ile aniden kendilerini çok popüler buldular. Adaylar ve destekçileri, seçmenlerin kaygılarını dinlemek için kapıya kadar geliyorlar. Gayrimüslim siyasetçilerin, Müslüman cemaatin yaşam koşullarını iyileştirme vaadi ile Cuma hutbeleri bile geciktiriliyor.

Bu tür taktiklerin farkında olan Müslümanlar, genellikle alaya alınıyorlar. Geçmişte Müslüman adaylara oy verenler, bu adayların nadiren Müslüman cemaatin çıkarlarını gözeten politikaya teşvik ettiklerini görünce, fena halde hayal kırıklığına uğradılar. Ehveni şer ile ana akım partilere oy verenler de bu partilerin hem burada hem yurtdışında İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarının arttığına tanık oldular. Bu korkunç sicile rağmen bugün Müslümanlar, siyasi sürece katılmak için giderek kendilerini daha fazla baskı altında buluyorlar.

Demokratik sürecin gerçeği şudur ki demokrasi, elit tabakanın çıkarlarını güvence altına almak için tasarlanmıştır. Bu elit kesim, kendi hegemonyaları yerine geçen İslami bir gündem görmek istemiyorlar. Bu yüzden İslam davetinin nefes almasına yol açabilecek her şeyi önlemek için çalışıyorlar. Müslümanlar, İngiltere'de okulların yönetimine katılmaya teşvik edildi. Ama okulları “İslamileştirme” çalışması suçlaması karşı karşıya kaldılar.

Siyasi süreç yoluyla değerli bir şey elde edilemez. Bundan daha kötüsü, bazı kesimler tarafından ileri sürülen sahte şeri deliller ile Müslümanlar, laik demokratik sisteme daha fazla katılmaya teşvik edildi, hatta bazı durumlarda farz bile görüldü.

Müslümanlara şerli politikacıları yenmek için bir araya gelmenin İslami bir farz olduğu söylendi. Ancak böylece ehveni şer olanlar, iktidara gelebilirler dendi. Bize, İslam her nerede ve nasıl olursa olsun kamu yararının gözetilmesini teşvik eder diye söylendi. İleri sürülen deliller, dikkatlice incelendiğinde, çok zayıf temeller üzerine kurulu olduğu, hatta dinin temel konuları ile çeliştiği ortaya çıkar.

Ama asıl tehlike, bu tür zayıf bahanelerin benimsenmesinden dolayı toplum ve bireylerin Şeriata olan bağlılıklarındaki zafiyettir. Bugün Müslümanlar için gerçek kayıp, yaşamada çıkarları temel kaide kabul ettiklerinde olacaktır. Böyle bir durumda tüm önceki Şariatları nesh eden ve bütün insanlığı indirilen Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Şeriati, Müslümanların çıkarlarına ve görüşlerine boyun eğmiş olacaktır.

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾
Sana da o Kitabı hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şariat ve bir yol koyduk.” [Maide 48]

Başarının sırrı, Allah'a teslim olmaktan geçer. Buna göre koşullar belirlenmelidir. Bu yüzden şöyle denildi: “Şariat neredeyse fayda oradadır.” Onun için fayda Allah'a teslim olmaktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ, Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in askeri gazvelerine karşı çıkanlara iyiliğin nerede olduğuna bilmenin mümkün olmadığına işaret ederek şöyle cevap verdi:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” [Bakara 216]

Şerli politikacıların vereceği zarar korkusu, daha sonra Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için bir bahane olacaktır. Bir takım zorluklara rağmen artık İslam'a tutunmak, asil bir amaç olarak teşvik edilmeyecek, bunun yerine kötülük ile uzlaşma takdir toplayacaktır. Oysa Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem İslam'a sıkı sıkıya tutunanları övüyor:

“Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki dinine tutunan bu zaman da ateşten kor tutan gibidir.” [Tirmizi]

Allah Subhânehu ve Teâlâ'dan korkmak, bu dünyanın kötülüklerinden korkmaktan çok daha evladır.

﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾
Hemen içlerinden bir kısmı; insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar.” [Nisa 77]

Eğer biz, İngiltere'deki Müslüman cemaatin dar çıkarları temelinde bir araya gelirse, o zaman Britanyalık milliyetçi bağına İslami kardeşlik bağının yerine koymuş oluruz. Hâlbuki Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, milliyetçi bağı asabiye olarak niteledi ve ondan sakındırdı:

“Asabiyeye davet eden bizden değildir.” [Ebu Davud]

Ve bütün bunların ötesinde küfür siyasi sistemlerine katılmak isteyen bazı kimseler, bizden önce Yusuf Aleyhisselatu ve's Selam'ın böyle yaptığını belirtiyorlar. Suphanallah! Müslümanlar bu söylemi kabul ettiklerinde, o zaman onlar, Nebiyi küfre itaat etmekle suçlayarak İslami akidenin sulandırılmasına izin vermiş olurlar. Oysa Nebiler sadece Allah'a itaat etmekle emrolundular.

Siyasi uyanıklığa sahip Müslümanlar, İslam'ın ve Müslümanların çıkarlarını

ve kendi kaderlerini, Gayrimüslim çoğunluğun arzusuna bırakmayı asla uygun görmezler.

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ “Allah, müminlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.” [Nisa 141]

Müslümanlar, hakkı inkâr edenlerin planlarına daha temkinli yaklaşırlar:

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تَطْعُ الْمُكَذِّبِينَ وَذُوا لَوْ تَدَّهْنُ فَيَذْهَبُونَ﴾ “Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, hidayete erenleri de daha iyi bilir. O hâlde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davranırlar.” [Kalem 7-9]

İslam’a karşı komplo kuranlar ve İslam’ı yeniden dünyada devlet ve hayat sistemi olarak görmek istemeyenler için gerçek tehlike ve gerçek ödül işte burada yatmaktadır. Müslümanlar, eğer küfür siyasetine katılımları haklı görenlerin ortaya koydukları zayıf delillerini kabul ederlerse, o zaman din, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet üzerinde pazarlık yapmış olurlar. Bu durumda artık bu din, onları karanlıktan aydınlığa çıkaracak bir rehber ve yollarını aydınlatan bir ışık olamaz. Aksine karanlık ve zulüm egemen olur, Müslümanlar hakkı batıldan ayırt edemezler.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾ “De ki: “Kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu?” [Rad 16]

﴿الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ “Elif Lâm Râ. Bu Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.” [İbrahim 1]

Biz, İngiltere’de yaşayan Müslümanları, laik siyasi sisteme katılımı teşvik eden bu tür şeri delillere daha dikkatli yaklaşmaya davet ediyoruz. Aksine biz, Müslümanlara takva ve iyilik temelinde yardımlaşma, güçlü delillere dayalı şeri hükümlere bağlanma çağrısında bulunuyoruz.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ “İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, azabı şiddetli olandır.” [Maide 2] □

**Demokrasi
elit tabakanın
çıkarlarını güvence
altına almak için
tasarlanmıştır**

Hizb ut Tahrir
Rusya
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



00 Zilkade 1435 H

22.05.2014

No.: RU-BA-2014-MB-TR-07

Basın Açıklaması

Neden Rus “Yasamacılar” Aşırılığa Sığıyor ki?

5 Mayıs 2014 tarihinde Federal Kanun'unun 130. Maddesinde bazı değişiklikler yapılarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikler yeni cezalar getiriyor. Özellikle Rusya Federasyonu'nun [RF] 205,3, 205,4 ve 205,5 maddeleri biraz daha ağırlaştırıldı. Bu maddeler kime karşı yapıldı? Neden Rus “Yasamacılar” aşırılığa sığındı?

Bu maddeleri inceleyen kimse, bu maddelerin öncelikle siyasi ve fikri mücadele yoluyla İslam'a davet eden Hizb-ut Tahrir üyelerine yönelik olduğunu görür. Böylece maddeler, hemen yasalaşır yasalaşmaz Kasım 2013'de Chelyabinsk şehrinde beş Hizb-ut Tahrir üyesi bu maddeler uyarınca cezaya çarptırıldı. Daha önce 282,2 [aşırılık] maddesi altında yargılanıyorlardı. Şimdi Ceza Kanunu'na terörle mücadele maddesini de eklediler. Bu da zulmün yeni bir aşamasının başladığı anlamına gelir. Sonra Stavropolye'de düzmece bir dava uyduruldu. Mahkeme, terör eylemi planlama suçlamasıyla Abdurahim Toshmatov'u suçlu buldu ve 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu, yasalaşan Rus zulüm makinesi tarafından yeni bir tertip ve entrikanın sadece bir başlangıcıdır. Görünüşe göre tüm önceki değişikliklerin ömür boyu cezaya çarptırmak için yapıldığı anlaşılıyor. Daha önce silah, uyuşturucu ve olası tüm düzmece suçlamalar ile Hizbin üyesi, 20 yıl hapis cezasına çarptırılıyordu. Şimdi ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Üstelik iktidar, bu suçların üstünü örtmek istiyor! 26 Şubat 2014 tarihinde, 205,5 CC RF Maddesi uyarınca Dyurtyuli kasabası Başkurt sakinlerinden altı kişiye dava açıldı. Bu dava, bu madde altında görülen ilk davadır. İstihbarat, toplumun nabzını ölçmek için bu gerçeği medyadan gizlemedi. Bunun yanı sıra yetkililer, İslam'a davet edenlere yönelik kovuşturmaya devam etmek için bu maddenin uygulanabilirliğini test etmek istediler. Tıpkı daha önce Kureyş'in, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve ashabına yaptığı gibi, onlar bununla Müslümanları korkutmak istiyorlar. Bugün davet taşıyıcılarına karşı bu yasalar-dan daha insanlık dışı yasalar görmek mümkün değildir. Ayrıca 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren 205.inci Madde ile ilgili davalar, sadece Moskova Bölge Askeri Mahkemesi ve Kuzey-Kafkasya Bölge Askeri Mahkemesi tarafından görülecek. Bu davalar, askeri mahkemelerde görüldüğü için uygulamada da görüldüğü üzere kamuoyuna kapalı olacak ve dolayısıyla sanıkların her türlü hak ve hukuku ihlal edilebilecek.

Rus yetkililer adına Hizb-ut Tahrir'e yönelik bu kısır saldırının nedeni, ideolojik savaşta Hizbe karşı dayanacak güçlerinin yetersizliğidir. Bu nedenle Rusya, 2003 yılında eşi benzeri görülmemiş ve bu konuda kendisini dünyada tek ülke yapan bir olguya adım attı ve İslami siyasi partiyi terörist olarak ilan etti.

Rusya, boğazına kadar terörizme batan ve terörist eylemler yürüten bir ülkedir. Bunun kanıtı, Kuzey Kafkasya ve diğer bölgelerde Müslümanlara yönelik devam eden kovuşturmalar, cinayetler, Çeçenistan'da kadın erkek, yaşlı ve çocuklara karşı işlenen katliamlardır. Ve Suriye kasabına verdiği siyasi destek ve her türlü silah tedarikidir. Bu silahlar aracılığıyla Suriye'de yüzbinlerce Müslüman öldürüldü, yaralandı, evsiz yurtsuz bırakıldı, ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar.

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ **“Kin ve öfkeleri ağızlarından belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık.”** [Ali İmran 118] Allah Subhânehu ve Teâlâ, kâfirler müminlerden nefret eder buyuruyor. Kâfirlerin İslam'a karşı savaşlarında birinci neden budur. Bunun için başörtüsünü yasaklıyorlar, camileri yıkıyorlar, Müslümanları tutuklayıp öldürüyorlar. İkinci neden ise Hilafet Devletinin kurulması korkusudur. Hizb-ut Tahrir, İslami ümmet içinde ve onunla birlikte Yaraticının hükümlerine göre yaşamak için çalışıyor. Tüm engellemelere rağmen bu farzı tamamlamak için Allah'a söz verdi. Bu nedenle bütün dünya toplumu, bunun en ufak belirtilerini bile yok etmek için elinden geleni yapacaktır. Ancak bütün bunlara rağmen Hilâfet projesi, her zamankinden çok daha yakındır.

Allah Subhânehu ve Teâlâ Kuran'da şöyle buyuruyor:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ **“Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.”** [Tevbe 32]

Cenevre 2 Konferansı arifesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şunları söyledi: “Bu siyasi sürecin vatanlarını düşünen ama Ortadoğu ve Afrika'nın kuzeyinde Hilafet Devleti kurma gibi niyetleri olmayan barışçıl kuvvetler eşliğinde yürümesi çok önemlidir. Terör tehdidi ile mücadele etmek için birçok farklı şekilde bu güçlere yardım etmek ve onları bir araya getirmek gerekir. Bu, bölge ve tüm dünyanın bir sorunudur.” Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de bir konuşmasında “... Radikal İslam tehdidi asla durmayacak. Büyüyecek ve dünya çapında yayılacak. Toplumları ve bütün ulusları istikrarsızlaştıracak. Bu tehdit ile mücadele etmek için onun varlığını ve ona karşı yetersizliğimizi itiraf etmek zorundayız.” dedi. Yani kâfirler bile devletin kurulmasının sadece bir an meselesi olduğunu anladılar. Suçları nedeniyle endişe ve korku içinde olması da Rusya'nın en doğal hakkıdır. Ancak yine de bu güne kadar davet taşıyıcılarından kurtulmak için tüm girişimlerini sürdürüyor. Ama Allah Subhânehu ve Teâlâ, iman ile küfür arasındaki mücadelenin sonucunu önceden belirledi. Bu bağlamda şöyle buyurdu:

... Devamı 33. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Suriye
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



25 Receb 1435 H

24.05.2014

No.: SR-BA-2014-MB-TR-13

Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir Tarafından Suriye Halkına Sunulan İkinci Siyaset Belgesi, Suriye Devrimine Karşı Kurulan Uluslararası Komplö İçin Köklü Çözüm, Kurbanlar İçin Bir Taçlandırma ve Devrim İçin de Bir Zaferdir

Hizb-ut Tahrir / Suriye Vilayeti, “*Hep birlikte Suriye zalimini devirmek ve Nübüvvet metodu üzere Hilafeti kurmak*” başlığı altında mümin ve murabit Suriye halkı için ikinci Siyaset Belgesi’ni yayınladı. Siyaset Belgesi, Suriye devriminin Allah’ın sağlam ve metin ipine sarılmasını hedefliyor. Bundan dolayı bu Siyaset Belgesi, Suriye devrimine tuzak ve kumpas kuran, hile ve entrika kurmaya devam eden Amerika, Avrupa, Rusya ve Çin şeytanlarının uykularını kaçırıyor.

﴿ وَمَكَرُ أَوْلِيكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ “İşte onların tuzağı boşa çıkar.” [Fâtır 10]

Bu şeytanlar, Suriye zaliminin yanında yer aldılar. Ümmetin genç evlatlarının öldürülmesi, iradesinin bitirilmesi, izzet ve onurunun ezilmesi için para, silah ve askerler ile desteklediler. Dinlerine bağlı bu devrimin kahraman erkeklerine, adam gibi çocuklarına, Hansa gibi kadınlarına şaşılar. Bütün İslami ümmet, zorba yöneticilerine karşı yaptıkları devrimde Suriye halkının yanında yer aldığı için şaşırıp kaldılar. Yüce Hilafet farzını gerçekleştirmek amacıyla Siyaset Belgemiz yayımlandı. Hilafet kurulmadan ümmetin ne umudu ne hayatı ne de geleceği var. Sıkıntı ve şiddet ne kadar artarsa artsın Allah’ın izniyle Hilafet kurulacaktır.

Siyaset Belgesi’nin, ön girişinde şöyle geçmektedir: “Bu Siyaset Belgesi’ni, mübarek devrimin başlangıcından üç yıl sonra azimli ve sebatkâr Suriye halkına sunuyoruz. Umulur ki onların kurtuluş yolunu aydınlatır. Ölüm, zulüm, kuşatma, açlık ve sürgüne maruz kalmalarına rağmen hedefe ulaşmak için onlara yardımcı olur...” Sonra bu Siyaset Belgesi, Suriye toprakları üzerinde olup biten hakikatleri şu sözlerle dile getiriyor: “Suriye’de çoğunlukla çatışma, iki taraf arasında devam eden siyasi Hadârat çatışmasıdır. Bir tarafta Amerika ve onu takip eden Avrupa, Rusya, ajan ve yandaşlar. Diğer tarafta ise, Suriye halkı merkezli İslami ümmet. Birinci taraf, Suriye topraklarında Hilafetin kurulmasını engellemek ve selefi gibi Amerika ve Batı’nın övgüsüne mazhar laik bir rejim oluşturmak için çabalyor. İkinci taraf, İslam’ın kalbi Suriye topraklarında, Aziz ve Kaviyy olan Allah’ın övgüsüne mazhar İslami sistem ile hükmeden Hilafeti kurmak, sonra da Müslümanların ülkelerine

yaymak için çabalıyor.”

Ey mübarek Suriye devrimi Müslümanları!

Aslında devrimler, despotik bir rejimi ortadan kaldırmak ve yerine hayır, hak ve adaletli bir sistem getirmek için köklü değişiklik üzerine kuruludur. Suriye devrimi, Allah’ı birleyen ve Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i örnek edinen bir devrim olduğunu kanıtladı. Raşit Halifeler Devletine benzeyen bir devlette olabilecek sloganlar dile getirildi. Bu nedenle Siyaset Belgesi’nde şunlar belirtildi: “Burada, Suriye halkına şunu da hatırlatmada fayda vardır. Bu mübarek devrimde sonuca ulaşmak, meyvelerini toplamak, nimetlerinden faydalanmak için her şeylerini feda etiler. Gemilerini yaktılar, seçeneklerini elediler. Geriye önlerinde düşman, arkalarında deniz kaldı. Zafer elde etmek için bu amansız yürüyüşe devam etmekten başka hiçbir yolları yok. Ama yok eğer dereyi geçerken at değiştirirlerse, o zaman hüsrana uğrarlar ve pişman olurlar.

﴿كَأَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾ **“İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi [olmayın]”** [Nahl 92] Sonra bu Siyaset Belgesi, Allah ve Rasûlü’nü razı eden şeri siyasi hitabını, İnşaAllah devrimi zafere ulaştıracak ölüm kalım noktaları sonlandırdı. “... Geriye yapılması gereken önemli adımları tespit etmekten başka bir şey kalmadı. **İnşaAllah bu adımlar bizi, zalim rejimi devirme ve Şam’da İslami yönetimi kurma sonucuna ulaştıracaktır:**

1- Herkes tarafından açıkça projemizin, Nübüvvet metodu üzere Hilafet olduğunun ilan edilmesi.

2- Ulusal Konsey, Koalisyon ve Genelkurmay’ın devrimi temsil etmediklerini açıkça beyan edilmesi.

3- Samimi politikacılar ve askerler tarafından Batılı ülkeler ve ajanları ile olan bağların tamamen koparılması.

4- Kirli politik paradan tamamen uzak durulması.

5- Hilafet projesi karşısında duran herkesin, Allah’a, Rasûlü’ne ve müminlere ihanet içinde olduğunun kabul edilmesi.

6- Dışarı ile bağlantılı liderlerin temiz liderler ile değiştirilmesi.

7- Devrim komutanları ve güç ehli tarafından Hizb-ut Tahrir ve liderliğine nusrat verilmesi. Hâkimler, âlimler ve insanların ileri gelenlerinden oluşan Ehli hal vel Akd sahibi kimselerin samimiyetle ve dürüstçe Hizb-ut Tahrir’in desteklenmesi üzerinde bir araya gelmeleri. Çünkü Hizb-ut Tahrir, Allah’ın Kitabı, Rasûlü’nün sünnetinden çıkarılan net devlet projesine sahiptir. Ayrıca Müslümanlara karşı kurulan komploları daha iyi deşifre ediyor. Üstelik uluslararası siyaset deneyimine de sahip. Evs ve Hazreç örnek edinilerek Raşidi Hilafet Devleti projesini kurmak için sebatla bu liderliğin peşinden gidilmelidir. Evs ve Hazreç, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve

Sellem'e savaş biati ile biat edip yardım ettiklerinde, Allah onların kalpleri arasında ülfet oluşturarak onları şereflendirdi. İslam Devletini onların elleri ile ikame etti. Oysa onlar, daha önce tefrika ve savaş içindeydiler. Birbirlerinin boyunlarını vuruyorlardı. Yahudi ahitleri ve belgeleri onları birbirine bağlıyordu. Yahudiler onların arasına düşmanlık ve kin tohumlarını ekiyorlardı.”

Ey murabıt mümin devrimci Suriye halkı!

Şüphesiz biliyorsunuz ki Amerika önderliğinde Batı, projemizi, çalışmamızı ve itibarımızı karalamak için atmadık adım, edinmedik kirliliği bırakmadı. Bize ve bizim tüm faaliyetlerimize karşı medya karartması uyguladı. Mevcut tüm yollarla Hizb-ut Tahrir'e karşı yalanlar uydurdu. Hayatlarını ve dünyalarını Allah'a satan sadık davet taşıyıcılarının itibarını gözden düşürmek için elinden geleni yaptı. Ama ne yazık ki hüsrana uğradı. Çünkü Batı, bizim bu projemizin göklerin ve yeryüzünün, Amerika'nın, Avrupa'nın, insanların Rabbi ve İlahı tarafından desteklenen Rabbanî bir proje olduğunu bilmiyordu. Bize yardım ve hakimiyet vaat eden de O'dur. O'ndan başka güç ve kuvvetimiz yoktur. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ “**Ey inananlar! Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder.**” [Muhammed 7] Böylece biz, O'na yardım ediyoruz, şüphesiz ki Aziz ve Hâkim olan da bize yardım edecektir.

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ “**Allah, işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler.**” [Yusuf 21]

Bu nedenle bu Siyaset Belgesi'ni şu sözlerle size hitap ederek sonlandırıyoruz: “Biz, atılması gereken pratik adımların bunlar olduğunu düşünüyoruz. Suriye'de Hilafet Devletine ulaşmak için yapılması gereken bunlardır.

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ “**De ki: “İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah'a çağırırız. Allah'ın şanı yücedir. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim.**” [Yusuf 108] Hizb-ut Tahrir olarak bizim, uzun süredir bu an için hazırlandığımız bilinmelidir. Allah'ın yardım ile kurulacak Hilafet Devleti için İslam dünyasının tüm ülkelere çeşitli biçimlerde destek almaya muktediriz. Dünyadaki Müslümanlar, gözlerini İslam'ın kalbi Suriye'ye diktiler. Dünya tarihini değiştirecek o kritik anlar için tetikte bekliyorlar. Büyük zafer elde etmek için tüm fedakârlıkları yapmaya hazırlar.”

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ “**Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Rasûlü'nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O'nun huzurunda toplanacaksınız.**” [Enfal 24] □

Hizb ut Tahrir
Tunus
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



28 Receb 1435 H

27.05.2014

No.: TN-BA-2014-MB-TR-18

Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir / Tunus,

“Tunus... Ekonomik Bulmaca... Vaka ve İslami Bakış Açısına Göre Çözümler” Başlıklı Siyasi ve Ekonomik Bir Konferans Düzenledi

Hizb-ut Tahrir /Tunus, 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü Tunus’un başkentinde bir otelde “Tunus... Ekonomik Bulmaca... Vaka ve İslami Bakış Açısına Göre Çözümler” başlıklı siyasi ve ekonomik bir konferans düzenledi. Konferansta Siyasi Büro Başkanı Abdür-rauf el-Amiri, Medya Bürosu üyesi Selman el-Ğarayiri, Hizb-ut Tahrir üyesi Muhammed el-Beskiri, Merkezi Temas Lecnesi üyesi Ahmed ibn Hüseyin ve Resmi Sözcü Rida Belhac birer konuşma yaptı.

Abdür-rauf el-Amiri, ülkemiz Tunus da dâhil olmak üzere bugün dünyanın yaşadığı krizlerin, felaketlerin, dalgalanmaların, vahşetin, yağmanın, bağımlılığın ve özellikle kronik iktisadi krizlerin, iflas eden ve çöken bozuk kapitalizm sistemin bir sonucu olduğunu dile getirdi. Ayrıca el-Amiri “Yabancıların ekonomik politikamızı belirlemeleri ayıp değil midir? Bu sömürgeciliğin ta kendisi değil midir? diye de sordu.

Medya Bürosu üyesi Selman el-Ğarayiri ise borç sorununa değindi ve Başbakan Mehdi Cuma’nın deyişiyle bu borç sorununun Tunus’un tanık olduğu ekonomik felaket için sihirli çözüm olarak sunulmasını ele aldı. Kapitalist sistemin Mortgage krizine, enflasyona, para biriminin değer kaybına, yoksulluğa, kıtlığa, yağmaya, ülkenin ve insanların tahrip olmasına yol açtığını söyledi.

Ardından söz alan Muhammed el-Beskiri, servetler konusunu ele aldı. Bugün ihtiyacımız olan şey, Kamu Mülkiyeti başlığı altındaki servetlerimizin derhal geri alınmasıdır dedi. Ancak böylece yağmanın boyutunu bilebiliriz. Yolsuzluk yapanları muhasebe edebiliriz. Yoksul olarak nitelenen bu ülke çok zengin servetlere sahiptir diyen el-Beskiri, bu servetler bizi dilenci politikalardan ve ülkeyi satmaktan kurtarır diyerek konuşmasını sona erdirdi. Uzman samimi ekonomistlerin ve siyasi partilerin, yabancı diktelerden, kalıplaşmış retoriklerden ve çekişmelerden kurtulup yağmalanan servetlerin geri alınması da dâhil olmak üzere temel sorunlar ile meşgul olmaları gerektiğini söyledi. O zaman Rasûlullah Şallallahu Aleyhi ve Sellem’in şu sözüne layık olurlar dedi: **“Şüphesiz Allah, İNَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَأَشْرَافَهَا وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا”** “İşlerin üstün ve şerefli olanını sever, safсата olanını çirkin görür.”

Merkezi Temas Lecnesi üyesi Ahmed ibn Hüseyin, burada kapitalist sistemin insan ile ilgisi olmadığına, insanların işlerini sadece rakamlar ... *Devamı 33. Sayfada*

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٧﴾



28 Receb 1435 H

27.05.2014

No.: HT-BA-2014-MB-TR-29

Basın Açıklaması

Totaliter Çin Rejimi, Başörtüsü Takan Kız ve Kadınların Gözaltına Alınmasını Protesto Eden Göstericilere Ateş Ederek İslam'a Karşı Savaşını Sürdürüyor

Özgür Asya Radyosu, 20 Mayıs Salı günü Sincan polisinin, Sincan eyaletinde bir okulda başörtüsü takan ortaokullu kızların ve kadınların gözaltına alınmasını protesto eden çoğunlukla Uygur Müslümanlarından oluşan yüzlerce erkek ve kadın protestocu üzerine ateş açtığını bildirdi. Başlangıçta tutuklu kadın ve kızların aileleri, Aksu ilçesinde hükümet binalarının önünde tutuklananların derhal serbest bırakılması talebiyle toplandılar. Daha sonra diğer vatandaşlar tutuklamalara karşı öfkelerini ifade etmek amacıyla protestoculara katıldılar ve protestonun boyutu arttı. Görgü tanıklarına göre dört ölü ve birkaç yaralı var. Onlarca protestocu da polis tarafından gözaltına alındı.

Hizb-ut Tahrir, totaliter Çin rejimi tarafından hem masum Uygur Müslümanlarına karşı işlenen bu mücrim olayı, hem de bölgede İslami uygulamalara karşı devam eden saldırıları şiddetle kınar. Çin hükümeti belli ki dincilik ve terörizm duygularını, yıllardır amansız kampanyasını sürdürmek için bir kılıf olarak kullandı. Köklü İslami inançlarını terk etmeye zorlanan Sincan Müslümanlarına uygulanan dini baskı, asimilasyon ve şiddet bu acımasız kampanyanın bir yansıması olsa gerek. Çin hükümeti tarafından atılan adımlar, sıkı önlemler içeriyor. Sakallı Uygur Müslüman erkeklerin ve başörtüsü takan kadınların hükümet binalarına girişini ve kamusal alanda dolaşmalarını yasaklıyor. Ayrıca rejim, özel din eğitimi yasakladı. Devlet çalışanlarının veya 18 yaşın altındaki herkesin Camiye gitmeleri, öğrencilerin, öğretmenlerin ve memurların Ramazan'da oruç tutmaları yasaklandı. Geçen yıl yetkililerin, Sincan eyaletinde Aksu ilçesinin bir Caminde Uygur Müslümanlarının namaz kılarken ona karşı eğilmelerini sağlamak amacıyla namazgâha Çin bayrağı astıkları bildirildi. 16 Nisan 2014'de Sincan Shayar ilçe Hükümet Web sitesinde, yerel halktan dini davranış sergileyenleri, İslami elbise giyenleri [cüppe sarık], sakallı erkekleri, anlaşmazlık, evlilik ve boşanmada dini mahkemeleri tercih edenleri ihbar edenlere ödül konulduğu aktarıldı. Tüm bunlar yanı sıra Sincan Müslümanları ayrımcılık politikaları nedeniyle yıllarca ayrımcılık, baskı, işsizlik ve yoksulluğa maruz kaldılar. Baskıcı rejim onları demir yumrukla yönetti, kendi toprakları içinde onları marjinalize etti. Rejim, rastgele aramalar yapıyor, Uygur Müslümanlarını gözaltına alıyor. Uygur Müslüman kadınları, 9 aylık hamile olsalar bile kürtaja zorluyor. Bu rejim, ... Devamı 34. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



03 Şa'bân 1435 H

01.06.2014

No.: HT-BA-2014-MB-TR-32

Basın Açıklaması

Sadece Hilafetin Kurulması Özbekistan'daki Müslümanların Zulmünü Sona Erdirebilir!

İnsan hakları örgütleri aktivistlerine göre Taşkent Bölge Mahkemesi, 14 Mayıs 2014'de Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 244-2 ilk fıkrası uyarınca "Örgüt kurmak, yönetmek, aşırı dinci bölücü örgütlere ve yasaklı diğer örgütlere" üye olmak suçlamasıyla Tinaz kenti sakinlerinden yedi kişi hakkında [yasaklı Hizb-ut Tahrir üyeliği suçlamasıyla] karar verdi. Bahadır Ahmedov [34] ve Abdurrahman Mirzayev [45] on yıl, Siraceddin Baymtov [39] sekiz yıl, Lütfullah Barmanov [37], Hasan Tordokhadiyev [27], Amidecan İsayev [34] ve Bahram Ahmedov da [31] üç yıl şartlı hapis cezasına çarptırıldılar.

Özbekistan'da Kerimov iktidarının üzerinden 25 yıl geçti. O zamandan bu yana ülkede zikre değer herhangi bir başarı sağlanamadı. Hatta bu rejim, ülke ve insanları yakıp yıktı. Onun döneminde ülke iyice dibe vurdu. Hem fiziksel hem de entelektüel olarak kasten insanları yoksullaştırdı. Ülkenin zengin doğal kaynakları, iktidara çöreklenen mücrim siyasi erk tarafından talan edildi. Devlet organlarının tümü bunların kontrolündedir. Bu mücrim çeteden bağımsız neredeyse herhangi bir sorumluyu görmek mümkün değildir. Bu nedenle bu çete üyeleri, servet üstüne servet, zenginlik üstüne zenginlik katarken her gün gitgide Özbekistan insanlarının yoksullaştığını görüyoruz! Öte yandan rejim, insanların fikirlerini de ifsat ediyor. Eğitim sistemini tahrif etti, Latin alfabesini benimsedi. Geriye ismi dışında İslam müfredatından hiç bir şey kalmadı! Görsel ve yazılı basın yoluyla entelektüel zehrini kustu. Bu rejimin kendisiyle övünebileceği tek başarı cinayet, terörizm, tutuklama ve ister erkek isterse kadın olsun Müslümanlara yapılan işkencedir. Özbekistan insan hakları örgütlerine göre Bahadır Ahmedov, İç Güvenlik Teşkilatına bağlı Terörle Mücadele Dairesinin elemanları tarafından tutuklandı. Ailesinin, avukatların ve tanıkların bilgisi olmadan 15 gün suçsuz yere tek kişilik hücrede tutuldu. İki hafta boyunca bilgi almak amacıyla acımasız işkenceye maruz kaldı. Sonra Taşkent İç Güvenlik Birimine sevk edildi. Ayrıca 60 yaşındaki Mirkat Mirzayev de yasadışı yolla tutuklanıp, Ghozil'de İç Güvenlik Teşkilatının merkezinde haksız yere 45 gün boyunca gözaltında tutuldu. Ne kendisine avukat tahsis edildi ne de avukatın, sanığı savunma ve ziyaretine izin verildi. Mirkat Mirzayev ve diğer sekiz Tinaz şehri sakinleri yasadışı yolla gözaltına alınıp, haklarında tutuklama emri çıkarmak amacıyla ceza davalarına bakan Akroghanski mahkemesine götürüldüler. Mahkeme de sanıkların gıyabında 15 gün gözaltı kararı verdi. Daha sonra ka- ... Devamı 34. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Mısır
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



06 Şa'bân 1435 H

04.06.2014

No.: MS-BA-2014-MB-TR-15

Basın Açıklaması

Ey Müslümanlar! Hilafeti Kurun, Çünkü Şeriat ve Meşruiyet Hilafet İle Mümkündür

Enver el-Asi başkanlığındaki Yüksek Seçim Kurulu, 03 Haziran 2014 Salı akşamı düzenlediği basın toplantısında, Abdülfettah el-Sisi'nin 23 milyon 780 bin 104 oyla ve oyların %96,9'unu alarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ilan etti. Seçim Kurulu, seçime katılım oranının yüzde 47,45 olduğunu ve 25 milyon 578 bin 220 kişinin oy kullandığını açıkladı. Yeni rejime göre bu seçimler, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'den sonra aylarca aranan ve özlenen yeni meşruiyetin tesisi olarak kabul edilmektedir. Oysa Mursi'nin zaferi de geleceğin yol haritası olarak adlandırılmıştı. Buna göre siyasi olayları takip edenler, devrik meşruiyet ile iktidarın dizginlerini elinde tutan meşruiyet arasında bir çatışmadan söz edebilir. Her iki meşruiyet de kendi meşruiyetini yasal görüyor. Ama meşruiyetleri yasal değil. Her iki meşruiyet de sahte ve yalan meşruiyettir. Bozuk bir temele dayalıdır. Her ikisi de egemenliğin halka ait olduğunu iddia eder. Elde edilen % 97'lik oran, yeni Cumhurbaşkanıya meşruiyet kazandırmaz. Ümmet, yakında Hilafeti kurarak gasp edilen otoritesini geri almak için harekete geçtiği gün bu oran o yeni Cumhurbaşkanıya fayda vermeyecek. Ayrıca gasp edilen meşruiyetinin iadesi hakkında bıktırıcı ve usandırıcı sözler, Muhammed Mursi'yi yönetime geri getirmeyecek. Çünkü ümmet, gerçek meşruiyetin, arkasında savaşılan ve onunla korunan saf ve takvalı bir Halifeye biat edildiği zaman geleceğinin farkındadır. Bu ümmet, İslami bir ümmettir. Dini de evrensel bir dindir. Hayatın her alanını kapsayan şamil ve kâmil bir dindir. Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın şu sözlerini işittikten sonra bir Müslümanın, olmuş ve olacak olan herhangi bir şey hakkında İslam'ın hükmünün olmadığını söylemesi yakışık almaz. ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ "Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum." [Maide 3] ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ "Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik." [Nahl 89] İslam'ın kendine özgü seçkin siyasi sistemi vardır ki o, Hilafet sistemidir. Hilafet sisteminde ümmet, Allah'ın Kitabı ve Rasûlü'nün Sünneti üzerine bir Halifeye şeri biat ile biat eder. İşte yegâne gerçek meşruiyet budur. Çünkü kaynağı vahiydir.

... Devamı 35. Sayfada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Suriye’de Sözde Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Amerika’nın Sinsi Planının Bir Parçasıdır, Onu İslami Plan İle Bertaraf Etmek Gerekir



H. 07 Şa’bân 1435
M. 05 Haziran 2014

Suriye kasabı Beşşar’ın Müslümanlara yönelik başlattığı kindar trajik savaş ile ülke halkı ikiye bölündü: Kontrolü dışındaki bölgelerde yaşayan mülteciler ve yerinden edilenler. Kontrolü altındaki bölgelerde yarı esir olarak korku içinde yaşayan diğer insanlar. Diktatörlük ve sahtekârlık yapısına yansıyan tehdit baskıcı ve güvenlik ortamı altında mücrim Suriye rejimi, kontrolü altındaki bölgelerde 03 Haziran 2014 günü sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirdi. “Yarım yüzyıl içinde Suriye’de yapılan ilk çok adaylı seçimler olduğu” söylense de, Beşşar karşısında kendi yandaşı iki kişinin adaylığı dışında başka adaylar kabul edilmedi. Adaylığı kabul edilenler ise sadece konu mankenidir. Açıklanan sonuçlara göre Beşşar oyların yüzde 88,7 aldı. Zaten bu daha önceden belliydi. Bu sonuçların gerçek sonuçlar ile hiçbir ilgisi yoktur.

Bu seçimler, Beşşar’ın hâlâ meşru Cumhurbaşkanı olduğuna dair meydan okurcasına kalabalıklar ortasında yapıldı. Güçlü ve hâlâ desteğe sahip olduğu, mevcut durum ve trajedilerin yıllarca devam edeceğinin mesajı verildi.

Dayatılan uluslararası yasağın arkasında olan Amerika, Hilafet Devletini kurmak için çalışan İslamcılarının eline geçer korkusuyla muhaliflere nitelikli silah tedarikini yasakladı. Bu yasağın amacı, insanları Amerikan çözümüne boyun eğdirmektir.

Bu çözüm şuna dayanmaktadır:

Birincisi: Bölgesel destek ve Amerikan planlamasıyla öncelikli olarak Hilafet Devletini kurmak için çalışan İslamcılara karşı iç savaş meydana getirmek.

İkincisi: Zorba Esed’in ordusuna karşı sahada denge oluşturmak amacıyla nitelikli silahlar tedarik edileceğine dair bol vaatler ile Suriye içinde el-Carba Koalisyonunun konumunu yükseltmek. Koalisyon hükümetinin sözde Savunma Bakanı Esad Mustafa’nın utanmadan açıkça dile getirdiği işte budur. “*Amerikan yönetimi ile temasa geçen bazı Arap ülkeleri, özellikle de Körfez ülkeleri, Özgür Suriye Ordusu’na kaliteli silahlar tedarik edilmesinin önemini ele aldılar..*” Tüm bunlar, Koalisyonu zorbanın ordusundan sanki bir kurtarıcı olarak lanse etmek içindir. Suriye’deki halkın, Koalisyonu Beşşar’a bir alternatif olarak görmelerinin ilk adımı budur.

Üçüncüsü: Yönetimin laik demokratik çoğulcu olacağına dair güvence aldktan sonra Beşşar’ı iktidardan almak ve üzerinde uzlaşma sağlanan kimselere iktidarı teslim etmek.

Böylece Amerikan çözümü, iç savaş çıkarma stratejisine dayanmaktadır. Ki Müslümanların cephesi, Amerikan çözümü çıkarına çok çok zayıflasın. Ayrıca çözü-

mün tarafı olarak Beşşar ile masaya oturmak, İslami Hilafet Devleti kurmak anlamına gelen İslami çözümü güç kullanarak dışlamak, kâfir laik bir yönetim dayatmak, eski ajanı Beşşar'ın yerine geçecek yeni Amerikan ajanlarına yönetimi teslim etmek de yine o çözümün bir parçasıdır. Kontrolü elinden kaybetmemek için bahsettiğimiz tüm bu adımların, adım adım Amerikan gözetiminde gerçekleştirileceği unutmamalıdır.

Ey mübarek Suriyeli murabıt Müslümanlar!

Amerika, Amerikan siyasi iblislerin çizdiği plana göre seyrediyor. Ne istediğinin tehlikesi görünmeyecek şekilde adım adım bu planı uygulamak için bastırıyor. Ayrıca bölge ülkeleri ve özellikle Körfez ülkeleri, Hilafet ve onun için çalışanlardan korkuyorlar. Bu yüzden samimi İslami gruplara karşı Amerikan hareketlerine paralel bir çizgide yürüyorlar. Buna göre Suriye'deki Müslümanlar, özellikle samimi silahlı gruplar, bu Körfez ülkelerinin isteklerine karşı teyakuzda olmalı, çok dikkat etmelidirler. Ve Amerika'nın bu sinsi planına, Allah Kitabı ve Rasûlü'nün Sünnetinin irşat ettiği gibi muhkem İslami planla karşı koymalıdır:

Birincisi: Bütün insanların gazabına olsa da yalnızca Allah'ın rızası aranarak tüm eylemlerinde imani hareket noktasından hareket edilmeli.

İkincisi: Çalışmaları, tıpkı Medine'de ilk İslam Devletini kurmak için Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e nusret veren Ensar gibi İslam Devletini kurmak için uğraşan sadık kimseleri desteklemek üzerinde odaklaşmalı.

Üçüncüsü: Kendi aralarında çekişmeksizin yalnızca Allah'ın emri üzerinde saflarını birleştirerek rejimin cürümlerine karşı konulmalı.

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾
“Allah'a ve Rasûlü'ne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” [Enfal 46]

Obama'nın planladığı gibi birbirleri ile savaşmaktan sakınmalı, İslam'ın ve Müslümanların düşmanlarının kalplerine korku salan mücadeleci yöntemler üretmeye özen gösterilmeli.

Dördüncüsü: Dışarıdan uzatılan elden yardım istemenin intihar olduğunu kabul edilmeli. Bu, melun şeytandan yardım istemek mesabesindedir. Zaferin, Aziz ve Hakim olan Allah'ın emrine sınıksız sarılmaktan geçtiği bilinmeli. Zafer yalnızca Allah'a aittir. Ve zafer, yalnızca O'nun emrine sarılan azınlık gruba gelecektir. Beşinci: Çalışmaları, siyasal İslam projesine uygun olarak seyretmeli. Ki İslam iktidara ulaşsın, iktidar koltuğuna ulaşsın İslam'ı arkalarına atan İslamcılar değil!

Ey mübarek Suriyeli murabıt Müslümanlar!

Bilin ki tüm bu bahsettiklerimiz, Allah'a hamdolsun Suriye'de çokça mevcuttur. Bu, gerçekten Batıyı endişelendiriyor ve onun Müslüman ülkelerdeki kukla rejimlerini seferber olmalarına sevk ediyor. Onun için Batı, ... *Devamı 35. Sayfada*

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٧﴾



11 Şa'bân 1435 H

09.06.2014

No.: HT-BA-2014-MB-TR-33

Basın Açıklaması

Sürünün Başına Kurt Asla Çoban Olamaz!

06 Haziran 2014 Cuma günü Sky News sitesi, bir haber yayınladı. Yayınlanan haberde şöyle denildi: “Suriye muhalefeti Ulusal Koalisyonu, Suriye’de kadın hakları ihlalleri konusunda İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi. Koalisyonun başkan yardımcısı Nura el-Emir, “Suriye’de kadınlara yönelik saldırıların sorumluluğunun uluslararası topluma ait olduğunu” söyledi ve “Suriye rejimini, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılamak için gereğinin yapılmasına vurgu yaptı.”

Mücrim zorba Beşşar rejimi tarafından Suriye’de kadınların işkence, tutuklama, ölüm, taciz ve açlık gibi saldırılara maruz kalması artık bir sır değil. Bu konuda onların durumu, erkek ve çocukların durumu gibidir. Zira tutuklu kadınlar, her türlü tacize, şiddete, hakarete, tecavüze hatta ölüme maruz kalıyorlar. Evlere baskın sırasında ve kontrol merkezlerinde kadınlara taciz ediliyor. Kimileri de kaçırılıyor ve ölene kadar işkence ediliyor. Ayrıca rejim güçleri kuşatılmış bölgelerde açlık politikası güdüyor. Bu politika kürtajlara yol açıyor. Hatta kadınlar arasında ölüme neden oluyor. Halk, bu uygulamalardan kaçtığı için ülkenin birçok yerine Suriyeli mülteci kampları kuruldu. Tüm bunlar dünyanın gözleri önünde oluyor. Ama insan haklarından dem vuran dünyanın bu tür suçları durdurmak, kadın ve çocukları kurtarmak için şimdiye kadar etkili bir adım atmadı. Sadece sözde bazı “insani” yardımlar yapıldı! Ne acı doyurur ne eder tok. Ve bazı uluslararası yardım kuruluşları ve kişiler tarafından kamplara, bazı bölgelere ve diğer yerleşkelere işe yaramaz ziyaretler düzenlendi. Bu ziyaretler, bazı acıları dahi dindiremedi. Tüm bu olaylar olurken trajedinin gerçek nedeni mücrim rejimi ortadan kaldırmak için değil de kurbanları kuşatmak için Cenevre 1 ve 2 Konferansları düzenlendi. Buna rağmen sözde Suriye muhalefeti Koalisyonu başkan yardımcısı, uluslararası toplumun Suriye rejimini Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılamak için harekete geçmesi talebinde bulundu! Bu talep, o kadınların acı ve sıkıntılarını daha da artırmaz mı? Uluslararası toplum kendi sorunlarını bile çözmekten aciz! Afganistan ve Irak’ta kadınlara adalet ve özgürlük vaat eden, hayatlarını zulüm ve kâbusa dönüştüren bu toplum değil midir? Onun için böyle bir uluslararası toplumdan hayır umulur mu? Hangi Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çözüm, adalet ve insaf bekleniyor? Gerçekte ise uygun bir alternatif bulana dek Beşşar rejimini destekleyen işte bu uluslararası toplumdur! Rejime yaptırım uyguladığını iddia ediyor. Ama aynı zamanda Rusya, Çin, İran ve onun avanelerinin yaptıkları gibi rejimi para, asker ve askeri malzeme- ... Devamı 36. Sayfada

Basın Açıklaması

Amerikan Patentli Türkiye-İran Stratejik Ortaklığı Suriye Devrimine İhanetin Belgesidir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine 9-10 Haziran 2014 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan görüşmelerden sonra Ruhani ile ortak basın açıklamaları yaptılar. Cumhurbaşkanlığında yapılan ortak basın toplantısında Ruhani, Suriye ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "İran ve Türkiye, İslam dünyası ve bölgenin iki önemli ülkesi olarak aşırılık ve terörizmle mücadelede kararlıdırlar. İki ülke bu konuda her türlü çabayı harcamalı ve gerçek İslam'ı dünyaya tanıtmalıdırlar." Cumhurbaşkanı Gül ise, bölgedeki istikrarsızlık ve terörist faaliyetlerin nasıl önleneceği konusunda faydalı görüşmeler yaptıklarını, yapıcı bir yaklaşımla atılacak adımların bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Ruhani Başbakanlıkta yapılan ortak basın toplantısında, Suriye'de çatışmaların durmasını, terörist grupların Suriye'den çıkarılmasını ve Suriye'nin geleceğinin Suriye halkının elinde olmasını istediklerini ifade etti. Seçimleri kazanmasından dolayı Esed'i tebrik ettiğini vurguladı. Başbakan Erdoğan toplantıda Suriye ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkta yapılan ortak basın açıklamalarında Ruhani'nin ve Gül'ün bölge ve Suriye ile ilgili açıklamaları ve Erdoğan'ın ise suskunluğu, Suriye devrimine ihanette ortak hareket ettiklerini ve Suriye devrimini çalmak için Amerikan patentli hile ve tuzakların uygulayıcı piyonları olduklarını bir kez daha gösterdi. Zira İran, Amerikan kuklası Beşşar Esed'e karşı Suriyeli Müslümanların başlattığı mübarek devrimin karşısında durmuş, açıkça Baas rejimine asker ve silah desteği sağlayarak Müslümanlara ihanet etmiştir. Lübnan'daki partisinin katillerini de Suriye'ye göndererek Müslümanların kanını akıtmıştır. Türkiye ise ikiyüzlülüğünü bu toplantı ile bir kez daha teşhir etmiştir. 2011 Mart ayından bugüne Suriye devrimini çalmak için kirli planlarda Amerika'ya hamilik yapan Türkiye'nin yöneticileri bu yüzlerini gizlediler. Suriye halkını ve devrimini desteklediklerini söylediler.

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti Medya Bürosu olarak kamuoyuna bir kez daha açıklıyoruz:

... Devamı 36. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Yemen
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾



13 Şa'bân 1435 H

11.06.2014

No.: YM-BA-2014-MB-TR-09

Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir / Yemen Vilayeti, Hilafetin Yıkılışının 93. Yıldönümünde Yeniden Hilafetin Kurulması İçin Yemen Halkını Seferber Ediyor

Hizb-ut Tahrir / Yemen Vilayeti, özellikle zaferlerle dolu Receb ayında çeşitli propaganda kampanyaları düzenledi. Bu kampanyaların amacı, diğer Müslümanlar gibi bu farzı yerine getirmekle muhatap olan Yemen halkını, Hilafeti kurarak İslami hayatı yeniden başlatmak için seferber etmek ve onlara Hilafetin yıkılışının 93. hüzünlü yıldönümünü hatırlatmaktır. Haçlı kâfir Batı, bir grup hain Arap ve Türkler aracılığıyla komplo kurarak, Hilafeti yıkmak için çalışmıştı. Bunda başarılı olan Batı, H. 28 Receb 1342, M. 3 Mart 1924 tarihinde Hilafeti ilga etmişti. Bunun sonucunda Müslümanlar, zillet ve hakarete, sıkıntılara maruz kaldılar. Kolayca av oldular. Sayılarının çokluğuna rağmen aç kurtların sofraya üşüşükleri gibi diğer ümmetler onların başına üşüştü. Ülkeleri bölündü, onurları zedelenip ayaklar altına alındı. Namusları çiğnendi, mukaddesatları kirletildi, servetleri yağmalandı. Aralarına yapay sınır çizildi. Allah'ın Şeriatı hayatlarından uzaklaştırıldı. Batıya köle olan yöneticiler onlara musallat oldu. Kısacası Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi selin önündeki çer çöp gibi olduk!

Hizb-ut Tahrir / Yemen Vilayeti tarafından yürütülen bu propaganda kampanyaları şu şekilde olmuştur:

İlk kampanya:

Hilafetin yıkılışının 93. hüzünlü yıldönümünü anma vesilesiyle başkent San'a, Amran, Teiz, Aden, Mukalla, İbb, Zimar gibi Yemen'in büyük şehirlerde vaizlere ve âlimlere yönelik yazılı hutbeler dağıtıldı. Allah'ın lütfu sayesinde bu şehirlerde bu hutbelerden çok sayıda kişilere dağıtıldı. Bir dizi vaiz, dağıtılan hutbenin konusu hakkında minberde bahsedip ondan alıntılar yaptılar. Böylece binlerce Müslüman, o acılı günü ve o büyük devleti hatırladı ve en kısa zamanda geri dönmesi temennisinde bulundu. Bu, Allah'a zor değildir. Hutbe, Hilafet için çalışma farzıyetine ve Müslümanlar yanı sıra tüm insanlığın hayatında onun önemine vurgu yaptı. Hilafet Devleti döneminde İslami ümmetin izzetli ve onurlu duruşu ile ilgili menkıbeler hatırlatıldı. Hilafet yıkıldıktan sonra ve özellikle çıkarlarını

korumak için Batının atadığı ajan yöneticilerin yönetimi altında Müslümanların o izzetli ve onurlu duruşu kaybettiklerine değinildi. Kul köle olan bu yöneticiler aracılığıyla İslami ümmetin temiz ve parlak tarihine zillet ve utanç damgası vurulduğu anımsatıldı.

İkinci kampanya:

Bütün insanların göreceği şekilde önemli şehirlerinin önemli yerlerine pankartlar asıldı. Ana yollardaki duvarlara, çarpıcı duvar yazıları ve stickerler yapıştırıldı. Bazı gençler, yukarıda belirtilen şehirlere Müslümanları Hilafet için çalışmaya teşvik eden, Hilafetin önemini ve diğer beşeri sistemlerden farklılığını açıklayan pankartlar astılar. Bu pankartlarda yazılı bazı ifadeler şunlardır: **“Hilafet Allah’ın vaadi ve Rasûlü’nün müjdesidir.”** **“Hilafet, izzetimizin gurur kaynağı, kalkınmamızın metodu ve vahdetimizin yoludur.”** **“Yüzyıllar boyunca Hilafet ile yaşadık ve tekrar Hilafetle dünyaya lider olacağız.”** **“Hilafet, karanlığı aydınlatan Şeriatın hükümleridir.”** **“Kurulacak Hilafet, tüm şekilleri ile sömürgecilikten kurtuluş yoludur.”** **“Kurulacak Hilafette, sömürgecilik sınırları yoktur, İslami ümmet tektir.”** **“Demokrasi ve sivil devlet için hayır, İslami Hilafet için evet.”**

Allah’a hamdolsun bu eylemler, Yemen halkında çok büyük etkiler bırakmış olmalı ki birçok kişi bizi arayarak bu amellerimize destek çıktılar, bizimle çalışmaya hazır olduklarını söylediler. Sadece iraptan mahalli olmayan, Hilafet karşısında bir tek söz dahi edemeyecek az bir grup bu eylemlerimize karşı çıktı. Bunlar, demokrasi ve sivil devlet serabı ile kandırılmış, nuru göremeyecek şekilde taassup gözlerini kör etmiş kişilerdir.

Bazı emniyet kuvvetlerinin ya da Müslüman olduğunu söyleyenlerin ya da İslami parti üyelerinin asılı pankartlarımızı indirmeleri gerçekten çok şaşırtıcıdır. Oysa sokaklar, demokrasi, sivil devlet ve Ulusal Diyalog kararlarının uygulanması çağrıları ile doludur. Ulusalçılığa, milliyetçiliğe, sosyalizme, demokrasiye, mezhebi taassuba ve gaddar laikliğe ya da fitne ve Müslümanlar arasında savaşa davet eden, ülke ve insanları ifsat eden diğer partilerin afişleri ile çakılıdır.

Allah’ın omuzlarına yüklediği sorumluluğun kıymetini bilmeyen bazı satılık vaizlerin tepkilerine de şaşırıyoruz. Zira onlar, insanlara dinlerini anlatmak ve Allah’ın onlara farz kıldığı emirleri öğretmek yerine, tam tersini yapıyorlar. İnsanlara ulusal bayramları, demokrasiyi, cumhuriyet sistemini ve talihsiz Ulusal Diyalog kararlarını öğretiyorlar. Hatta onlar, ümmetin daha buna hazır olmadığını ya da bu zamanda ona davetin fitne olduğunu savunarak farzların farzı diyebileceğimiz Hilafet Devletine karşı saldırı kampanyası yürütüyorlar. Ama ne yazık ki kendileri fitneye düştüler.

Hakkın çağrısına yanıt veren, hakkın sözünü insanlara ulaştıran ve Allah Subhânehu ve Teâlâ için kınayıcının kınamasından korkmayan vaizlere teşekkür ediyoruz. Ve onlara Allah Subhânehu ve Teâlâ sizi korusun ve çalışmalarınızı onurlandırsın diyoruz. Şunu da hatırlatmadan geçemiyoruz, bu bir farzdır ve Allah Subhâne-

hu ve Teâlâ katında ecir büyüktür. Yaptıklarınızın mükâfatını verecek olan O'dur.

Hakkın sözünü beyinleri çatlatırcasına anlatmaya devam edin. İnsanları Hilafeti kurmak için çalışmaya teşvik edin. Ve onun önem ve büyüklüğünü onlara hatırlatın. Bu büyük farz için çalışan samimi Hizb-ut Tahrir gençleri ile çalışın. Bilin ki Hilafet daveti ve onun için çalışmak, ne mevsimsel bir iş ne de ağılama duvarıdır. Aksine dağları delen bir kararlılık ve cahilleri yenen bir akliselim ile süreklilik arz eden ciddi bir çalışma gerektirir. Öyle ki bu çalışma, kesintiye uğradıktan sonra tekrar Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devleti altında İslami hayatı geri getirinceye kadar devam etmelidir. Ancak o zaman biz, Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın rızasına nail olmuş ve O'nunla karşılaşacağımız gün zimmetimizi temize çıkarmış oluruz. Ümmetimizi yok olmaktan ve sırtlan Batının saldırılarından kurtarmış oluruz.

Ey Yemen halkı, iman ve hikmet halkı!

Hizb-ut Tahrir, Batının kendi yaşam tarzını dikte ettiği gibi değil, Allah'ın emrettiği gibi yaşamak için sizi Allah'ın emrine icabet etmeye davet ediyor. Biz, Allah'ın emri ve O'nun Şeriatını hâkim kılmak için çalışmaya kendimizi adadık. Son zamanlarını yaşayan demokrasi, cumhuriyet ve krallık gibi köhne sistem ve yöneticilerin ömrünü uzatmak adına, bu ümmete mensup bazı kimseler, yöneticilerin de seferber etmeleri ile insanların dikkatini Hilafet ve onun için çalışanlardan sarfi nazar etmek için o samimi insanları ve Hilafeti karalıyorlar. Ama heyhat heyhat. Güneş balçıkla sıvanmaz.

Hilafet, zalim bir yönetici karşısında hak sözü söyleyemeyen kişilerin eliyle gelmeyecek. Kimi zaman ümmeti kandırabilseler de bu ümmet, kâfir Batı projelerini taşıyanları asla kendine lider edinmeyecek.

Ey Yemen halkı!

Bilin ki, zorbalar, hainler ve Batı isteseler de istemeseler de Hilafet kurulacaktır. İşte ümmet, yeryüzünün tüm bölgelerinde Hilafet için çalışanların etrafında toplanmakta, Hizbe ve gençlerine açılan savaş ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin ilk önce Allah lütfu ve sonra da davet taşıyıcıların sabır ve kararlılıkları sayesinde yediden yetmişe herkes Hizbi kucaklamaktadır. Hilafeti kurmak için halisane çalışanlar ile birlikte çalışın. Hainler, düzenbazlar sizi çalışmaktan alıkoymasın. Bilin ki Hizb-ut Tahrir, Hilafeti kurmak için silah kullanmaz, maddi eylemler ve suikastlar yapmaz. Demokrasi, makamlar ve bakanlıklar onu baştan çıkarıp yolundan saptıramaz. Aksine Hizb-ut Tahrir, devlet kurulana kadar Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın kendisine emrettiği dosdoğru yol üzerinde yürüyen Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i örnek edinerek şeri bir metotla Hilafeti kurmak için çalışıyor.

﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ “De ki: “Çalışın. Yaptıklarımızı Allah da, Rasûlü de, müminler de göreceklerdir.” [Tevbe 105] □

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ey Büyük Kenane Ordusu!

**Silahlarınızı Sina'daki Kardeşlerinize Değil,
Azılı Düşmanınız Yahudi Varlığına Doğrultun
Aksi Halde Zayıflarsınız ve Kuvvetiniz Elden Gider!**



H. 15 Şa'bân 1435
M. 13 Haziran 2014

Sina, gurur ve onur topraklarıdır. Allah Subhânehu ve Teâlâ, şaheser ve görkemine işaret etmek için onu yüce Kur'an'da zikrederek onurlandırdı. Orada yetişen ağaca değindi:

﴿شَجْرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيِّئًا تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٌ لِلْأَكْلِينَ﴾ “Yine o su ile Sina dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık ki hem yağ, hem de yiyeceklere katık verir.” [Müminin 20] Sina, onurludur, çünkü toprakları üzerinde onur ve şeref savaşları oldu. Ümmet, şayet dinlerini satan bazı hain lider ve komutanlar olmasaydı, neredeyse Aksa ve mübarek Filistin topraklarını iğrenç Yahudilerden kurtaracaktı. Onurlu Sina'dır gece gündüz Yahudi ordularının uykularını kaçıran. Tel Aviv'den tutun İslam'a ve Müslümanlara kin besleyen sömürgeci Washington'a kadar tüm düşmanlar, Sina'dan korkup ürüyorlar. Tüm sömürgeci kâfirleri ve sömürgeci kâfirlerin ajanlarını korkutan işte bu onurlu Sina'dır.

Bugün bu onurlu Sina toprakları üzerinde savaş oluyor. Ordular, Yahudi varlığı ile savaşmak için değil, Müslümanlar arasında savaş çıkarmak için oradalar. Üst düzey bir askeri kaynak şu açıklamada bulundu: “Mısır Savunma Bakanı, çok uluslu gücün Genel Direktörü David Satterfield'a, Mısır'ın, B ve C bölgelerinde, Orta ve Kuzey Sina'da önümüzdeki dönemde askeri güçlerini artırmak istediğini vurguladı. Terörist operasyonları durdurmak için Mısır, İsrail ve barış güçleri arasında devam eden güvenlik işbirliğine işaret etti.” [11.06.2014 Arap Media Network] Sadece bu mu? Aksine resmi ve gayri resmi askeri ve istihbarat alanındaki görüşmeler, aylardır devam ediyor. Bu görüşmeler, Yahudi varlığının güvenliği korumak için onunla askeri ve istihbarat alanında koordinasyonu amaçlamaktadır. Bu görüşmelerde, Sina'nın güvenlik durumunu tamamen çözmek ve Yahudi varlığına zarar veren tüm unsurları yok etmek ile ilgili Tel Aviv'in Kahire'den talepleri ele alınmaktadır. Yahudi Genelkurmay Başkanı Benny Gantz yaptığı açıklamada “Sina'nın güvenlik durumu, bir risktir ve bu güvenlik dosyası tamamen çözülmesi gerekir.” dedi. İşte bilfiil de bu oldu. 1979 antlaşması imzalandığında, Mısır'ın Sina'da konuşlandırılabilir yerler yanı sıra konuşlandırabileceği silah türü ve asker sayısına ilişkin de sıkı önlemler konuldu. Bu antlaşma, Kahire'ye sınır muhafızları dışında B ve C bölgelerine herhangi bir askeri kuvvetin konuşlandırılmasını yasakladı. Ancak geçmiş yıllarda oradaki Mısır'ın askeri varlığı binlere ulaştı! Artan bu askeri hareketlilik, ABD diplomatı David Satterfield liderliğindeki çok uluslu güçler gözetiminde sessizce müzakerelere edilmiş bir dizi ikili anlaşmaların bir sonucudur. Perde arkasından yürütülen bu müzakereler, büyük ölçüde kamuoyuna açıklanmadı. Yahudi varlığı, Orta ve Doğu

Sina'nın yasak bölgelerine Mısır güçlerinin konuşlandırılmasını kabul etti. Ve bilfiil bu oldu. Kahire, düzenli olarak B ve C bölgelerine Apache helikopterleri, zırhlı taşıyıcılar ve Yıldırım Taburu konuşlandırdı. F-16 uçakları ile keşif uçuşları yapmaktadır. [17.01.2014 Yakın Doğu Politikası Washington Enstitüsü] Tabii ki, Yahudi devletinin onayı ile yerleştirilen bu kuvvetler, Yahudilerle savaşmak için oraya konuşlandırılmış değil. Aksine Müslümanlar arasında savaş çıkarmak için bölgeye getirildiler! Çünkü Yahudi varlığı ile yürütülen güvenlik koordinasyonu en iyi şekilde devam etmektedir. "İsrailli" askeri bir kaynak yaptığı açıklamada "İki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki koordinasyon mükemmel düzeydedir." diye konuştu. [20.05.2013 Yediot Ahronot] Muhakkak ki Amerika'yı, Yahudi varlığını samimi mücahitlerin saldırılarından korumak ilgilendiriyor. Bu, Mısır'a gönderilen Amerikan elçileri tarafından yürütülen görüşmelerde ve ortak çıkarları güçlendirmek için yapılan açıklamalarda açıkça görülmektedir. Örneğin Obama yaptığı açıklamada E-Sisi'ye "Mısır'ın ortak çıkarları güçlendirme taahhüdüne bağlı kalmasından memnun olduğumu" ifade etti. [11.06.2014 Reuters] Bilindiği üzere Amerika'nın bölgedeki çıkarlarının başında Yahudi varlığının güvenliğini koruma gelmektedir!

Ey Müslümanlar! Ey Mısır Kenane halkı! Yahudilerin hamisi Mübarek rejimini deviren mübarek devrimin, burada durması yakışık olmaz. Aksine utanç ve ihanet anlaşması Camp David'in kökünü kazıyana kadar devam etmelidir. Tekrar gaspçı Yahudi varlık ile fiili savaş durumuna geri dönülmelidir. Ki Mısır Kenane kahramanları, onlara şeytanın fısıltılarını unuttursun. Yahudi varlığı ile yapılan Camp David ve uzantıları gibi tüm günahkâr anlaşmaları ayakları ile çiğnesinler. Şeriat ve farzların tacı Hilafet Devletini kurarak Allah'ın Şeriatını ikame etsinler. İçinde bulunduğunuz zafiyeti güce, zilleti izzete, yoksulluğu zenginliğe ve refaha dönüştürsünler.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ **"O ülkelerin halkı iman etseler ve sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık."** [Araf 96] Ordunuz, sadece Hilafet ile Yahudilere karşı cihat ve cenk meydanında mücahit olur. Sina ve Refah sınır kapısında halkımıza karşı yapılan saldırılar ile değil!

Ey Mısır ordusu içindeki samimi subaylar! Amerika ve ajanlarının sizi Cehennem çukuruna yuvarlamalarına izin vermeyin. Orası ne kötü dönüş yeridir! Onların ipi ile kuyuya inerseniz, helak olursunuz. Zayıflarsınız ve kuvvetiniz elden gider! Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın şu sözünden sakının:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ **"Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası içerisinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap eder ve lanet eder. Onun için büyük bir azap da hazırlamıştır."** [Nisa 93] Emin ve sadık Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu sözünden öğüt alın:

﴿إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فِي النَّارِ﴾ **"İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaşırsa ölen de öldüren de Cehennemdedir."** [Buhari] ... Devamı 37. Sayfada

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Amerika Irak'ı Parçalarken Leş Kargaları Sömürgeci Kâfirler de Onun Peşinden Gidiyor, Müslümanların Ülkelerini Parçalamak Söz Konusu Olunca Aralarındaki Çekişmeyi Unutup Gidiyorlar



H. 21 Şa'bân 1435
M. 19 Haziran 2014

10 Haziran 2014'te devrimciler, Musul'a girdiler. O andan itibaren şüana kadar Irak'ta olaylar inanılmaz şekilde hızla ilerliyor. Irak ordusu, Musul ve Tikrit'te çöktü. Sanki teslim oldular gibi geliyor. Daha doğrusu ordunun en üst komutanları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda silahlarını bırakıp kaçtılar. Ardından Maliki, ordu yerine silahlı milislere bir çağrıda bulundu. Irak ordusu Diyala'yı da bırakıp gitti. Yakında Bağdat'tan da gidecek. Hatta en büyük petrol rafinerisinin bulunduğu Beyci bile füze, roketatar ve uçaklarla vuruluyor. Sonra da Telafer vb yerler vurulacak. Tüm bunlar, sanki daha önce üzerinde anlaşılmış gibi çok kısa zaman içinde olupbitti. Olayların ardından Merciler ve liderler, mezhepsel naralar atarak fitneyi iyice körüklediler. Yangın her tarafı sardı. Bir zamanlar dünyanın başkenti olan, şimdi yerinde küller esen Mezopotamya toprakları kan revan içinde ağılıyor sızlıyor!

Olayların vahametine rağmen uluslararası tepkiler olaylar düzeyinde değil. Siyasiler, temkinli açıklamalar yapıyor. Yapılan açıklamalar olay boyutunda değil. Bazıları olayları, Suriye kriziyle, bazıları Irak'taki Sünnilerin haklarının kısıtlanmasıyla, kimileri de Maliki'nin zulmü ile ilişkilendiriyor. Oysa bunların hepsi, daha önce olan olaylardır, bugün olmuş değil! Verilen uluslararası tepkiler, olaylar boyutunda olmadığı için olayların, siyasi sahnede etkili aktörlerin bilgisi ya da koordinasyonu dâhilinde olduğu anlamına gelir. En dikkat çeken açıklama, Obama tarafından geldi. 13 Haziran 2014 Cuma günü bir açıklama yapan Obama, petrol akışı konusunda dünyaya güvence verdi ve Irak'taki bu zararın Körfez stoklarından karşılanacağını söyledi. Bu açıklama, Irak'ta olup bitenler Amerikan idaresi için bir sürpriz olmadığı, aksine olası bir petrol krizini önlemek için önceden bir plan hazırladığını gösterir. Ayrıca Obama aynı gün "Iraklıların, birlikte çalışmaya hazır olduklarına yönelik bize güvence verdiği siyasi bir planı olmadığı bir ortamda, ABD kendini bir askeri eylem içine sokmayacak" açıklamasını yaptı. Üstelik Irak ile Amerika arasında güvenlik anlaşması var. Irak Dışişleri Bakanı Zebari, 18 Haziran 2014 Çarşamba akşamı Cidde'de gazetecilere yaptığı açıklamada "ABD'den militanlara karşı hava saldırısı düzenlemesini istiyoruz" dedi. Amerikan Genelkurmay başkanı Orgeneral Dempsey de Kongre oturumunda bunu doğruladı. Bu demektir ki Amerika, askeri müdahale için acele etmiyor. Aksine başka bir kurgulamayı gerçekleştirmek için erteleyecek. İngiltere'ye gelince, Irak'taki çıkarları Amerikan çıkarlarından farklı ise de, ancak yaklaşımı Amerikan yaklaşımından pek farklı değildi. Çünkü Müslümanların ülkelerini parçalamak söz konusudur. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, 16 Haziran

2014 günü BBC Radyo'ya yaptığı açıklamada "Olası hava saldırılarında ülkesinin yer alıp almayacağı" sorusuna "Irak'a olası müdahale ile ilgili olarak ABD'nin sahip olduğu kapasite ve ekipman, İngiltere'nin sahip olduğundan çok daha fazladır." yanıtını verdi.

Devam eden olayları enine boyuna iyi düşünenler, bu olayların, bir zincirin bir parçası olduğunu görürler. Bu olaylara Amerika, Irak'ın işgali anında başlamadı. Aksine işgalden önce başladı. 1991 yılında Irak'ın Kuzeyini Irak hava taşıtları için uçuşa yasak bölge ilan etti. Bununla Kürdistan bölgesi bir anda yarı devlet haline dönüştürdü! Amerika, 2003 yılında Irak'ı işgal ettiği zaman, Amerika'nın Irak valisi Bremer, Irak'ın parçalanmasını öngören bir anayasa hazırladı. Anayasaya mezhepsel ve etnik kotalar konuldu. Bu fitne tohumu, güç geçtikçe büyüdü. Nihayet Amerika Aralık 2011 yılında askerini Irak'tan geri çekti. Askeri olarak çekilse de güvenlik ve siyasi açıdan Amerika hep orada kaldı. İşte bugün bu fitne ağacı, yeşerip meyve vermeye başladı. Sonra Amerika, Irak'ta iktidarın başına mezhepsel ayrımcılık yapan zalim birini getirdi. İktidara gelen Maliki de Irak'ın Kuzey ve Batı bölgelerine baskı uyguladı. Kibir ve küstahlıkla inanılmaz şekilde baskı ve zulüm yaptı. Provokatif eylemler ve söylemler ile bu bölgelerin fitilini yeniden ateşledi. Silahlı Şii milisler oluşturarak mezhepsel kavgayı iyice tırmandırdı. Buna karşılık IŞID'in Sünni terör olduğu konusu üzerinde odaklanıldı. Hâlbuki Musul, Tikrit ve diğer yerleri ele geçiren gruplar, IŞID da dâhil olmak üzere birkaç hareketten oluşmaktadır. Olaylar burada da kalmadı. Aksine komşu devletler, etnik ve mezhepsel yönü ön plana çıkararak, Amerikan politikasını uygulamak için adeta birbirleri ile yarıştılar. Tabii ki İngiltere'de onun peşinden gitti. Ardından ajanlar ve yandaşlar da onları izledi. Bunlar, Irak'ın bir bütün olarak kalmasını istemiyor. Bilakis birbirlerini boğazlayan muhalif parçalara bölmek istiyorlar. Taraflar belli bölgelere sahip olduktan sonra açıkça bölgecilik ve bölünme naraları atılacak. Çünkü işler bu yöne doğru gidiyor. Kürdistan bölgesi, durumun vahametini hemen fark etti. Bu yüzden devrimciler, Musul'u kontrol altına aldıklarında Kürdistan bölgesine bağlı Peşmerge kuvvetleri hemen Kerkük ve çevresindeki bölgeleri tamamen kontrol altına aldılar. 15 Haziran 2014 tarihinde Reuters, Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin'in "Irak, Musul'un ele geçirilmesinden önce ve sonra olmak üzere iki farklı aşamaya girdi. Kürtler yeni Irak ile nasıl başa çıkacaklarını görecekler." dediğini aktardı.

Ey Müslümanlar! Ey Araplar! Ey Kürtler! Ey Sünniler! Ey Şiiiler! Ey Mezopotamya halkı!

Şüphesiz kanlarınız heder edildi, servetleriniz yağmalandı, evleriniz hatta camileriniz yıkıldı. Irak, başarısız kırılğan bir devlet haline dönüştü. Şamar oğlanı gibi gelen vuruyor giden vuruyor. Olup bitenleri gören içinizden Halife Raşit gibi adamlar yok mu? Amerika ve müttefiklerinin, ajanları ve uşaklarının, kısacası herkesin, fitneyi körüklediğini görmüyor musunuz? Bu fitne, birikip sıkışacak sonra da patlayıp halkı üç farklı etnik yapıya ve üç bölgeye bölecektir: Kürtler, Sünniler ve Şiiiler. Bunlar birbirine pamuk ipliği ile bağlıdır! Öyle değil mi? Amerika, ne diye Kürdis-

tan bölgesini koruduğunu, Bremer, ne diye anayasaya etnik ve mezhepsel kotalar koyduğunu hiç kendinize sordunuz mu? Amerika'nın niye utanmadan, çekinmeden mezhep fitnesini aşıl原因an bir zalimi mevcut iktidara getirdiğini, Kürtleri Araplardan, Sünnileri Şiiiler'den ayırmak için mevcut koşulları ne diye kollayıp gözettiği hiç kendinize sormadınız mı? Amerika ile İngiltere'nin, ajan ve yandaşlarının durup dururken ne diye bir araya geldiklerini hiç kendinize sormadınız mı? Herkes, bu fitneyi körüklemek için hareket ediyor. Hâlbuki Amerika ile İngiltere'nin çıkarları birbirinden farklıdır. Böyle olduğu halde Müslüman ülkeleri parçalamak için bir araya gelebiliyorlar!

Yüzyıllar boyunca İslam, sizi bir arada tutmuş, uzun süre İslam'ın bayrağı tepenizde dalgalanmıştır. Siz, o zaman güçlü ve onurlu idiniz. Hep birlikte hayrı aranızda paylaşıyor, hep birlikte şerre karşı savaşıyordunuz. Ülkeniz, kahramanların topraklarıdır. Kadisiye, Buveyb, Farisi Yermuk topraklarıdır. Harun el-Raşit ve Mutasım'ın ülkesidir. Selahaddin'in, eski fatihlerin ve Allah'ın izniyle de yeni fatihlerin beldesidir. Tek bir Irak, halkı ile güçlüdür. Parçalanmış bir Irak, zayıftır. Eğer Kürtler, Kürdistan bölgesi veya Kürdistan devleti kurduklarında güçlü olacaklarını sanıyorlarsa, inanın çok geçmeden kısa bir süre sonra o güç sandıkları şey kendilerinin ölümü olacaktır. Eğer Sünniler de Kuzey ve Batı Irak'ta kendilerine ait bir bölgeleri olduğunda, rahat bir yaşam süreceklarini düşünüyorlarsa, çok geçmeden sefalet ve sıkıntı içinde boğulacaklardır. Şiiiler de Güney'de kendilerine ait bir bölge olduğunda, gaddarvari bir güce sahip olacaklarını sanıyorlarsa, inanın kısa bir süre sonra işler eskiye dönecek, zillet ve zafiyete düşeceklerdir.

Ey Müslümanlar! Ey Araplar! Ey Kürtler! Ey Sünniler! Ey Şiiiler! Ey Mezopotamya halkı!

Lider, halkına yalan söylemez. Hizb-ut Tahrir, sizlere bir nasihatte bulunuyor. Sakın ama sakın ha Amerika ve Avrupa'ya yaslanmayın. Çünkü onlar, size değer vermezler. Aksine size ölümcül zararın dokunması için çabalarlar. Bu yüzden onlar, birbirine pamuk ipliği ile bağlı, ama ileri ki aşamalarda bu bağı kesecek şekilde Irak halkını üçe bölmek için uğraşıyorlar. Amerika ve Batı'nın zehirli oklarını bize doğru yöneltmelerinden biz bunu anlayabiliyoruz. Fakat gerçek bela ve kötülük, Irak halkının bunu kabul etmesi, hatta gerçekleşmesi için birbirleri ile çatışmalarıdır. Ve her birinin, Amerika'dan yardım dilenmesidir. İşte gerçek felaket budur.

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾
“Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.” [Hud 113] Siz tek bir ümmetsiniz. Parçalanıp bölünmeyin.

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ **“Hep birlikte Allah'ın ipine sınımsız sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.”** [Ali İmran 103] ... Devamı 37. Sayfada

... 13. Sayfanın Devamı

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

Allah, içinizden, iman edip de Salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yer yüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.” [Nur 55]

Ayrıca Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de şöyle buyurdu:

لَيُبْلَغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبَرَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، بَعْرٌ عَزِيزٌ، أَوْ بَدَلٌ دَلِيلٌ، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَدَلًّا يَذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ “Bu din gece ve gündüzün ulaştığı her yere ulaşacaktır. Allah’ın izniyle bu dinin girmediği hiçbir ev veya çadır kalmayacaktır. İnsanlar ya bu dinle izzet bulacak ya da zelil olacaklar. Allah İslâm’ı aziz kılacak, küfrü de zelil edecektir.” [Ahmed] □

**Rusya, boğazına kadar
terörizme batan ve
terörist eylemler yürüten
bir ülkedir!**

... 17. Sayfanın Devamı

ile güttüğünü gösteren birçok alameti farikalar var. Dolayısıyla kapitalistlere göre ekonomik sorun, insan değil maldır. Seçim kampanyalarında ya da iş ve finans dünyasını tehdit eden devrimler söz konusu olduğunda insandan söz edilir dedi. Hilafet Devletinin, yoksul bir bireyin yiyecek, giyecek, içecek ve barınak ihtiyacını karşılayamaması olağanüstü durum ve acil hallerde söz konusu olduğunu kaydetti. Ayrıca insanın sorunlarına ilişkin İslam’ın çözümleri, saf ve berrak şeri hükümlerdir. Tüm bu şeri hükümler insan odaklı ve Allah’ın vahyidir. Kendi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışabilecek erkeklere çalışmayı farz kılar. İster çalışabilecek kapasitede olsun isterse olmasın kadınların nafakasını ve çalışamayacak durumdaki erkeklerin nafakasını karşılamak erkeklere farzdır dedi.

Hizb-ut Tahrir Resmi Sözcüsü Rida Belhac da doğru çözümün ancak İslam ile mümkün olacağını söyledi. İslami şeri hükümler, riayet, yeterlilik ve refahı sağlar dedi. Belhac, Mehdi Cuma hükümetinin fiyat artışı ve sübvansiyonların kaldırılması önerilerine değindi. Bunların Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası tarafından hazırlanıp dikte edilen ve Ulusal Ekonomik Forum aracılığıyla da meşruiyet kazandırılmak istenen önlemler olduğunu ifade etti. Resmi Sözcü, ülke servetlerinin bazı kesimler tarafından istismarı konusunda var olan yolsuzluk dosyalarının kamuoyuna açıklanmasının partilerin temel hakkı olduğunu vurguladı.

Medya konferansa yoğun ilgi gösterdi. Bu konferans aracılığıyla medya, karmaşık gözükten ekonomik bulmacanın Hizb tarafından çözebileceğine, içinde bulunduğu durum ve yabancı bağımlılığında ülkeyi kurtarabilecek kapasitede olduğunu gördü. □

... 18. Sayfanın Devamı

sadece son bir yılda onlarca Sincan Müslümanlarını öldürdü. Çin hükümeti, Uygur Müslümanlarının dinlerine olan bağlılıklarını bölgede ekonomik çıkarları için açıkça tehdit olarak görüyor. Hizb ut Tahrir olarak biz, bu totaliter rejime deriz ki, eğer baskıcı eylemlerin İslam'ı yok edebileceğini veya Doğu Türkistan'da onun artan etkisini durdurabileceğine inanıyorsa, yanılmıştır. Onlarca yıl baskıcı politikalarına rağmen, Müslümanların dinlerine olan sevgileri ve hükümlerine olan bağlılıkları gitgide artmıştır. Ayrıca eğer dünyanın dikkatini çekmeden İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu baskıcı politikalarını sürdürebileceğini düşünüyorsa, büyük yanılığ içindedir. Çünkü Hizb ut Tahrir olarak biz, kardeşlerimize yapılan bu cürümlere asla tolerans göstermeyeceğiz. Daha doğrusu onları uluslararası medya ve dünyanın her yerindeki Müslümanlara teşhir edeceğiz. Yarın işledikleri tüm suçlar ve vahşetten dolayı Allah'ın izniyle yakında kurulacak Hilafet Devletinin önünde mahkûm kafesinde bu suçların hesabını verecekler.

Ey değerli Uygurlu Müslüman kardeşlerim! Sizin durumunuz, kalbimizi sızlatıyor. Bu nedenle biz, gece gündüz Hilafeti kurmak için çalışıyoruz. Hilafet sizden zulmü kaldıracak, geçmişte olduğu gibi İslami yönetim altında yeniden sizin güvenliğinizi sağlayacaktır. Bilin ki siz, size zulüm yapanlardan çok daha güçlüsünüz. Çünkü Allah Subhânehu ve Teâlâ sizinledir. Allah Subhânehu ve Teâlâ kiminle birlikte olursa, o her zaman zafer elde eder. Bu yüzden bütün eylemlerinizde dininize sıkı sıkı sarılın ve Hilafeti kurmak için çalışın. Çünkü tek kurtuluşunuz Hilafet Devletidir. □

... 19. Sayfanın Devamı

dınlar da elleri kelepçeli olarak Taşkent bölgesindeki İç Güvenlik Teşkilatının merkezine götürüldüler. Zorla bilgi almak, tutuklu yakınlarına baskı yapıp güvenlik güçlerinin isteklerine boyun eğdirmek amacıyla her türlü işkence ve zulme maruz kaldılar. Kadınlar, savcı Noderom Saidofom gözetimi altında yaşları 25'i geçmeyen dört polis tarafından işkence edildi. Çirkin sözlerle, ağza alınmayacak kelimelerle kadınlara hakaret ettiler. Saçlarından tutup yerde sürükleyerek, kafalarını duvarlara, camlara vurarak ve copla döverek hapse attılar. 30-40 gün İç Güvenlik Teşkilatının merkezinde kaldılar. Dava, 26 Mart 2014 günü başladı. Taşkent bölge savcısı Anarbayev, haklarındaki iddianameyi okudu ve hemen mahkeme salonundan dışarı çıktı. Sonra savcısız mahkeme dört oturum düzenledi. Karar mahkemesinde Hacı Ekber Abidolayev adında başka bir savcı mahkemeye girdi ve her bir tutuklu hakkında 14 yıl hapis cezası istedi.

Ey Özbekistan Müslümanları! İster ekonomik isterse entelektüel açıdan olsun yaşadığınız kötü durumları ortadan kaldırmak, zulüm, istikrarsızlık ve kargaşayı sona erdirmek, iktidarın işkence ve göz altılarına dur demek, ancak Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet Devleti ve İslam ile mümkündür. Dolayısıyla sizi İnşaAllah yakında yıkılacak bu mücrim rejimi devirmek için Hizb-ut Tahrir ile birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Ki Raşidi Hilafeti ilan edelim. O Raşidi Hilafet ki güvenliği geri getirsin, dünya çapında adaleti yaysın. Bu, Allah'a zor değildir. Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor:

إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به
“İmam bir kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur.” □

... 20. Sayfanın Devamı

Ey Müslümanlar! İslam sistemine aykırı olan her sistemi çöpe atın. İslam'ın meşruiyeti dışında tüm meşruiyetleri reddedin. Sizi Raşidi Hilafeti kurmak için gecesini gündüzüne katan Hizb-ut Tahrir ile çalışmaya davet ediyoruz. Raşidi Hilafet, büyük bir farz ve Rabbimizin size emridir. Allah Subhânehu ve Teâlâ, hakkında bir sultan indirmediği diğer küfür sistemlerine muhakeme olmaktan sizi nehyetti. Hayatın bütün işlerinde Şeriat, sadece Hilafet ile egemen olur. Sizin meşruiyetiniz de Hilafette mündemiçtir. Haydi, onu talep etmek sesinizi yükseltin ve onun için çalışın. Çünkü Hilafet, müstahkem bir kale, izzet ve gururumuzun kaynağıdır. Namusumuz, onunla korunur, halkımız onunla bütünleşir, kelimemiz onunla birleşir ve servetimiz onunla muhafaza edilir. Müslümanlar için bir Halife naspetmekten geri durmak, günahların en büyüğüdür. Çünkü bu, İslam'ın en önemli farzını eda etmekten geri durmaktır. Dinin hükümlerini uygulamak ona bağlıdır. Hatta İslam'ın hayat sahasında varlığı ona bağlıdır. İslami Hilafet, İslam'a göre ve İslam için yaşamının yoludur. Müslümanların ölüm kalım meselesidir. Tek bayrak, tek devlet ve tek lider altında Müslümanların vahdetini gerçekleştirmenin yegâne yoludur.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴿١٠٠﴾ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾
“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Rasûlü'nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O'nun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24] □

... 22. Sayfanın Devamı

Suriye'de kendisini endişelendiren İslami havaya darbe vurmak istiyor. Amerika, bu İslami havaya darbe vurmak için kullanabileceği en önemli araç olarak Müslümanları görüyor. İslami proje pahasına kendi projesinin gerçekleşmesini arzuluyor. Bilin ki Allah'ın izniyle hakkın zaferi kaçınılmazdır. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de buyurduğu gibi Müslümanlar iki fustat ile karşı karşıyadır:

فُسْطَاطِ إِيْمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيْمَانَ فِيهِ
“Nifakın olmadığı iman fustatı ve imanın olmadığı nifak fustatı.”

Müslümanlar bunun bilincinde olunsunlar. Bu dünya ve ahirette kurtuluşun, bir karış dahi sapmadan ancak Allah'ın Kitabı ve Rasûlü'nün Sünnetine bağlanmakla olacağına yakinen bilsinler. el-Hâkim Müstedreki'nde İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Veda Haccında insanlara hutbe verdi ve şöyle buyurdu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
“Ey insanlar! Ben size öyle bir şey bıraktım ki ona sınıksız sarılırsanız asla sapmazsınız. O, Allah'ın Kitabı ve Nebisinin Sünnetidir.” □



... 23. Sayfanın Devamı

ler ile destekliyor. Uluslararası toplum, skandalları ifşa eden bu devrim gösterileri sırasında sebat eden mücahitlerin, İslam dışında herhangi bir çözüme razı olmayacağını iyi biliyor. Bu nedenle diğer devrimlerde yaptığı bu devrimi kuşatmak, yö-rüngesinden saptırmak ve onu çalmak için uğraşılıyor. Bu yüzden alttan alıyor ve dolayısıyla kurbanlar güç geçtikçe artıyor. Bu mübarek devrimin insanları, ilk günden itibaren sloganlar şeklinde şu sözleri tekrarlıyorlar: “*Ya Allah, Ma Lena Gayrak Ya Allah*” [*Allahım senden başka kimsemiz yok*] Onlar, uluslararası topluma ait herhangi bir organizasyonun, kuruluşun ve herhangi bir ülkenin kendilerine hiç bir zaman insaf etmeyeceklerinin farkındalar. Bu toplum, o iffetli ve onurlu kadınları o badireden kurtarmaz. Onları emniyet, güven ve istikrara kavuşturamaz. Bunun içindir ki onların tek kurtuluşu, İslam’ı hâkim kılmaktır ve İnşaAllah İslam Devleti içinde Ukab bayrağını dalgalandırmaktır.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

Allah, içinizden, iman edip de Salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fâsıkların ta kendileridir.” [Nur 55] □

... 24. Sayfanın Devamı

Türkiye yöneticileri ve Ak Parti hükümeti Suriye devrimine en başından beri ihanet etmiştir. Türkiye, 2011 Mart ayındaki ayaklanmayı bastırması için ilk sekiz ay Baas rejimine açık şekilde siyasi destek vermiştir. Türkiye, katil Baas rejimi devrimi bastıramayınca, ABD’nin devrimi çalmak için planlarının uygulayıcısı olmuştur. ABD Türkiye üzerinden devrimi laik ve demokratlar eli ile dönüştürmeyi başaramayınca da İran’a aktif rol vermiştir. Şimdi ise İran ve Türkiye’nin bu konuda ortak hareket etmesini istemektedir.

Ey Türkiye’nin yöneticileri!

Hani siz Suriye halkının ve devriminin yanındaydınız? Hani siz Beşşar Esed’in meşruluğunu kabul etmiyor dunuz? Ne oldu da düzmece yollar ile kazandığı sahte seçimden dolayı Suriye katili Esed’i tebrik eden eli kanlı Ruhani’yi huzurunuzda alkışlattınız? Suriye’de Müslüman kanı akıtan İran’ın yöneticileri ile nasıl olur da terörizmle mücadele de işbirliği kararlarına imza atarsınız?

Ey Türkiye yöneticileri!

ABD’nin hile ve tuzaklarıyla devrimine ihanet etmekten korkmuyor musunuz?

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

“Onlar bu hileyi kurarlarken Allah, hilelerini başlarına yıkıveriyordu. Allah, hilekârlara ceza verenlerin en hayırlısıdır.” [Enfal 30] □

حزب التحرير**Hizb-ut Tahrir**

Türkiye Vilâyeti

Medya Bürosu

... 29. Sayfanın Devamı

Birbirinizin kanlarını akıtmaktan sakının. Bunun yerine silahlarınızı düşman Yahudi varlığına doğrultun. Sakın ama sakın “Teröristler” ile savaş başlığı altında yanıltıcı bahane ile birbirinize doğrultmayın. Yahudilere karşı samimi mücahitler ile birlikte tek bir vücut olun. Onlarla savaşın ki Allah Subhânehu ve Teâlâ sizin elleriniz ile onları cezalandırsın, rezil rüsva etsin. Onlara karşı size yardım etsin. Müminlerin kalplerine şifa versin.

Ey Mısır ordusu içindeki samimi subaylar!

Hizb-ut Tahrir / Mısır Vilayeti, mümin sadık her komutan duysun diye tüm gücüyle haykırıyor; düşmanınız Yahudi varlığının güvenliğine hizmet etmek için sizi emrine amade kılan rejimden ellerinizi çekin. Allah yolunda cihat etmek için yanıp tutuşan, Mescidi Aksa’yı Yahudilerin pisliğinden temizleme arzusuyla kıvrılan, kara ve denizde kahraman olanlar siz değil misiniz?

Haydi, Allah adına cihada koşun. Haydi, Allah için Allah’ın Kitabı ve Rasûlü’nün Sünneti üzere bir Halifeye biat edin. Ki ordu birliklerine, Mescidi Aksa ve İsrâ topraklarını kurtarmak için komuta etsin. Haydi, Allah için Hilafeti ikame edin. Çünkü Mescidi Aksa, onur ve zaferinizi sadece Hilafet ile geri alabilirsiniz. Hilafet ile kanlarınız asla heder olup boşa gitmez.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يُفْرَخُ الْمُؤْمِنُونَ بِبَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾
“O gün Allah’ın zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.” [Rum 4-5] □

... 32. Sayfanın Devamı

Birbirinizle çekişmeyin. Aksi halde güç ve kuvvetiniz yok olur, düşmanlarınız size musallat olurlar.

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾
“Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider.” [Enfal 46]

Ey Mezopotamya halkı!

Bu durum ancak şunlar yapılsa düzelir: Allah’ın indirdiği ile hükmetmek, Allah yolunda cihat etmek, Allah’ın ipine sımsıkı sarılmak, Allah’ın düşmanları ile olan bağı kesmek, etnik ve mezhepçiliği çöpe atmaktır. ﴿دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُتْنَنَةٌ﴾
“Onu bırakınız, çünkü o bir pisliktir.” [Buhari] Etnik ve mezhepsel söylemleri bırakın. Allah’ın size verdiği isme sarılın.

﴿هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ﴾ **“O sizi Müslüman diye isimlendirdi”** [Hacc 78] İslam’a geri dönün. İslam’ın Devleti olan Raşidi Hilafet Devletini kurun. Çünkü Hilafet ile izzet bulacaksınız. Ey yağmur! Nereye yağarsan yağ biz oradayız diye yeniden bulutlara hitap edebileceksiniz. Hilafet ile kardeş olarak Allah’a kul olacaksınız.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾
“Şüphesiz ki bunda kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.” [Kâf 37] □

Amerika ve müttefiklerinin, fitneyi körüklediğini görmüyor musunuz?

Aydın Kitabı:



İSLÂM NİZAMI

İslâm; Allah'ın Efendimiz Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Alâ Âlihi ve Sellem]'e, insanın Yaraticısı ile, kendisi ile ve insanoğlundan diğerleri ile olan alâkasını tanzîm etmek üzere inzâl ettiği dîndir. İnsanın Yaraticısı ile olan alâkası, akâid ile ibâdetleri kapsar. Kendisi ile olan alâkası, ahlâkı, yiyecek-içecekleri ve giyecekleri kapsar. İnsanoğlundan diğerleri ile olan alâkası ise muâmelâtı ve ukûbâtı kapsar. Dolayısıyla İslâm, tüm hayat işlerine yönelik bir ideolojidir. Lâhûtî (Teolojik) bir dîn değildir. Hiçbir surette kehanetçilikle ile bağlantısı yoktur. Üstelik Dinsel Otokrasiyi [Dinsel İstibdâdı (Despotluğu)] mutlak surette ortadan kaldırır. Dolayısıyla İslâm'da ne Dîn Adamları diye isimlendirilen bir cemaat, ne de Dünya Adamları diye isimlendirilen bir cemaat vardır. Bilakis İslâm'a inanan herkes, Müslümanlar diye isimlendirilir ve hepsi de dîn karşısında eşittir. Dolayısıyla onda, ne Ruhî [Uhrevî] Adamlar (Ruhbanlar) vardır, ne

de Zamanî [Dünyevî] Adamlar (Laikler) vardır. Ondaki Rûhî Yön ise, şeylerin (varlıkların) Yaraticı'nın yarattığı olması (mahlukât) ve bu Yaraticı'nın emri ile mudebbir olmasıdır. Zîra kâinata, insana ve hayata, çevrelerindeki ve onlara ilişkin hususlara derin bakış ve (bu bakış) ile istidlâl sayesinde insana; tüm bu şeylerde somut olarak müşâhede edilen bir eksiklik, âcizlik ve muhtaçlık olduğu gözüktür ki bu, böylelikle Yaraticı'nın yarattıkları olduklarına, O'nun emri ile mudebbir olduklarına ve hayatta seyreden insanın, içgüdülerini ve uzvî ihtiyaçlarını tanzîm eden bir nizâma sahip olmasının kaçınılmaz olduğuna kat'î bir delâlet ile delâlet eder. İşte bu nizâm, aczinden ve ihâtasızlığından dolayı insandan gelmez. Zîra onun bu tanzîme yönelik anlayışı; değişkenliğe, ihtilâfa ve çelişkiye mâruzdur ki böylelikle insanın mutsuzluğuna götüren çelişkili bir nizâm ile netîcelenir. Bundan ötürü bu nizâmın, Allahu Te'alâ'dan olması, olmazsa olmazdır. Onun için insanın, Allah'ın indinden olan nizâm ile amellerini müseyyer kılması elzemdir. Ancak bu nizâm ile müseyyer (seyreder halde) olmak, bu nizâmın menfaatine binâen olur da Allah'tan olmasına binâen olmazsa, içerisinde Rûhî Yön bulunmaz. Bilakis insanın hayattaki amellerini Allah'ın emirleri ve nehiyleri ile tanzîminin, Allah ile olan bağına idrâkine binâen olması kaçınılmazdır ki amellerde Rûh bulunsun. Yani insanın, Allah ile olan bağına idrâk etmesi ve Allah ile olan bu bağına idrâkine binâen amellerini Allah'ın emirleri ve nehiyleri ile müseyyer kılması kaçınılmazdır ki ameller yapılırken Rûh bulunsun. Zîra Rûh, insanın Allah ile olan bağına idrâkidir. Onun madde ile mezcinin

mânâsı ise, amel yapılırken Allah ile olan bağı idrâkinin bulunmasıdır. Böylece Allah ile olan bu bağı idrâke binâen Allah'ın emirleri ve nehiyleri ile seyrederek. Nitekim amel maddedir ve amel yapılırken Allah ile olan bağı idrâki de Rûhtur. Dolayısıyla bu bağı idrâkine binâen Allah'ın emirleri ve nehiyleri ile ameli müseyyer kılmak, maddenin Rûh ile mezcedilmesidir. Buradan, gayri-Müslim'in amellerini, Kur'ân'dan ve Sünnet'ten istinbât edilmiş şer'î hükümler ile müseyyer kılması, Rûh ile müseyyer kılmış olmak değildir ve bunda, maddenin Rûh ile mezcinin mânâsı gerçekleşmiş değildir. Zîra o, İslâm'a îmân etmiş değildir, dolayısıyla Allah ile olan bağı idrâk etmiş değildir. Bilakis şer'î hükümleri hoşlandığı bir nizâm olarak almış, böylece amellerini onunla tanzîm etmiştir. Bunun aksine Müslümanın amellerini Allah'ın emirlerine ve nehiyelerine göre yapması ise, Allah ile olan bağı idrâkine mebnîdir. Onun amellerini Allah'ın emirleri ve nehiyleri ile müseyyer kılmasının gâyesi de, Allah'ın rıdvânıdır, yoksa sırf nizâmın menfaati değildir. Buna göre şeylerde Rûhî yönün varlığı kaçınılmazdır. Yine ameller yapılırken Rûhun varlığı da kaçınılmazdır. Ayrıca herkes nezdinde dâima apaçık olmalıdır ki Rûhî Yön, şeylerin (varlıkların) kendilerini yaratan Yaratıcı'nın mahlûkâtı (yarattıkları) olmaları demektir, yani yaratılmışın Yaratıcı ile olan bağıdır ve Rûh da bu bağı idrâkidir, yani insanın Allahu Te'alâ ile olan bağı idrâkidir. İşte Rûhî Yön budur, ve işte Rûh da budur! Yalnızca bu, yegâne sahih mefhumdur. Bunun dışındakiler kat'î olarak hatalı mefhumlardır. Kâinata, hayata ve insana derin-mustenîr ba-

kış, hem sâdik netîcelere götürür, hem de bu sahîh mefhuma götürür.

İslâm, Akîde ve Nizâmlardır. Akîde'ye gelince; o, Allah'a, Meleklerine, Kitâblarına, Rasullerine, Âhîret Günü'ne, hayırları ve şerleri Allahu Te'alâ'dan olan Kaza'ya ve Kader'e îmândır. Nitekim İslâm; -Allah'a, Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in nübüvvetine ve Kur'ân-il Kerîm'e îmân gibi- aklın idrâk ettiği hususlarda Akîdeyi akıl üzerine binâ etmiştir. Muğayyebât hususunda yani -Kıyâmet Günü, Melekler, Cennet ve Cehennem gibi- aklın idrâk etmesi mümkün olmayan hususlarda ise (Akîdeyi), kaynakları akıl ile sâbit olmak üzere -ki bunlar Kur'ân-il Kerîm ile Mütevâtir Hadîslerdir- teslimiyet üzerine binâ etmiştir. Ve İslâm akıllı, teklîfin menâtı (mükellefiyetin mercii) kılmıştır.

Nizâmlara gelince; onlar, insanın işlerini tanzîm eden şer'î hükümlerdir. Nitekim İslâm Nizâmı, bu işlerin tümünü ele almış, velâkin bunları genel şekli ile genel mânâları ile ele almıştır ve tafsilatları tatbîklerinin icrâsı sırasında bu genel mânâlardan istinbât edilmek üzere terk etmiştir.

İşte İslâm'ın sorunları çözmede tek bir metodu vardır. Zîra müctehidi; güncel sorunları anlayıncaya kadar etüt etmeye, sonra bu soruna müteallik şer'î nassları etüt etmeye, sonra bu sorunun çözümünü nasslardan istinbât etmeye dâvet eder ve o (müctehid), mutlak olarak bundan başka bir metod tâkip edemez! Bununla birlikte bu sorunu etüt ederken, onu insânî bir sorun olması îtibariyle etüt eder, başka bir îtibar ile değil! □

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ
بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

“O gün Allah’ın zafer vermesiyle müminler sevinecektir.

Allah, dilediğine yardım eder.

O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir”

[Rum 5-4]