



Hizb ut Tahrir
Medya Ofisi

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

Septemler
Muhtarat

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden
www.hizb-ut-tahrir.info

Sayı 31 - Rebiülevvel 1436 H

Anayasa Mukaddimesi
veya
Esbab-ı Mucibesi
Birinci Bölüm



**Sadece Hilafet Demokrasi ve
Zulmü Sona Erdirebilir**



**Kırgızistan Yöneticileri Dindar
Kadınlara İşkence Ediyorlar!**



**74.000 Kişi Hizb-ut Tahrir'e
Yapılan Yargı Zulmüne Dur Dedi**



**Hizb ut Tahrir
Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

İÇİNDEKİLER

Hindistan Devleti Tarafından Müslümanların Boyunduruğuna Son Vermek İçin Hilafeti Kurun	3	Bugün Mısır, Başa Döndü	18
Hizb-ut Tahrir'e Mensup Oldukları İçin İşkence Görüp Hapse Atılan Rusyalı Müslümanların Tam Listesi!	6	Ya Hayır Söyle Ya da Sus	20
Tebaa Böyle Gözetilmez Ya Muaz! İzzetten Sonra Zillet İçin Mi Çalışıyorsun!	9	Sadece Hilafet Demokrasi ve Zulmü Sonna Erdirebilir	21
Ey Müslüman Gençleri! Haydi, İntifadayı Nübüvvet Metodu Üzere Raşidi Hilafet İçin Bir Devrime Dönüştürün	11	Ey El-Ezher Şeyhi! Hilafet Âlemlerin Rabbinin Bir Farzıdır, Bu Yüzden Onun Kurulmasına Davet Edenlerden Ol	24
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Eğitilecek ve Silahlandırılacak Yeni Ajan Grup ve Gönüllülerin Listesini Teslim Aldı!	13	Ey İnsanlar! İnsanlara Daha Fazla Kurşun Sıkılmasına Dur Diyebilecek Subaylar Nerede?	26
Ey Zalim Devlet! Zulüm Senin Fıtratından Bir Parça Gibi Oldu	14	Sözde Direniş Liderleri İle En Büyük Şeytan Amerika Arasındaki Şeytani İttifak	29
Kırgızistan Yöneticileri İffetli Saf ve Dindar Kadınlara İşkence Ediyorlar!	15	Rezil Rüsva Olan Devrik Rejim, Yahudilerin Suriye'ye Saldırılarına Bir Son Veremez, Aksine Muhlis Suriye Devrimcilerinin Uğruna Çalıştıkları Nübüvvet Metodu Üzere Hilafet Orduları Ancak Son Verebilir	30
Ey Erdoğan! Allah ve Rasul'ünün Düşman Gördüğünü Sen Nasıl Dost Görürsün?	16	74.000 Kişi Hizb-ut Tahrir'e Yapılan Yargı Zulmüne Dur Dedi	32
Arap Dışişleri Bakanları Kahire'de Siyasi Tuzak İçin Toplandılar	17	Ayn Kitabı: Anayasa Mukaddimesi veya Esbab-ı Mucibesi (Birinci Bölüm)	38

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden
Muhtarat

www.hizb-ut-tahrir.info

من المكتب الإعلامي لحزب التحرير
مختارات

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden Seçmeler, Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi sitelerindeki bazı yayınları içerir.

Yalnızca Hizb ut Tahrir'in, vilayetlerin, medya ofislerinin, resmi sözcülerin ve Hizb ut Tahrir medya temsilcilerinin yayınları, hizb görüşü olarak tabir edilir. Bunların haricindekiler, Hizb ut Tahrir'in web sayfalarında veya medya ofisi dergisinde yayınlansa bile yazarının görüşü olarak tabir edilir.

Naklin ve alıntının dürüst olunması, çıkartma, tevیل ve değişiklik yapılmaması ve nakledilen kaynağın belirtilmesi şartıyla Hizb ut Tahrir'in ve web sayfalarının yayınlarından alıntı yapıp yeniden yayınlanması serbesttir.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hindistan Devleti Tarafından Müslümanların Boyunduruğuna Son Vermek İçin Hilafeti Kurun



H. 23 Zilhicce 1435
M. 17 Ekim 2014

Kadın, yaşlı ya da çocuk demeden katleden ya da Müslümanların bayram kutlamalarına saygı göstermeyen kâfir Hindistan devletinin Pakistan'a yönelik günlerce süren saldırılarına rağmen bir hafta bekleyen Rahil-Navaz rejimi, Hindistan devletinin saldırgan tutumunu sadece dil ucuyla kınamakla yetindi. Rejimin bu tür zafiyet ve korkaklığı her zaman düşmanı cesaretlendirdi. Hindistan sınır kuvvetlerinin, Pakistan'a yönelik 1000 kadar havan topu saldırısının ardından Hindistan başbakanı Modi, 9 Ekim tarihinde siyasi bir miting sırasında "Düşman çığlık atıyor. Düşman zamanın değiştiğinin farkındadır ve eski alışkanlıklara artık tolere edilmeyecektir." dedi. Bunun üzerine Pakistan'ın siyasi ve askeri liderliği, 10 Ekim 2014 tarihinde bir araya geldiler. Toplantının ardından başbakanlık basın bürosu tarafından zelil bir açıklama yapılarak Hindistan'ın saldırganlığı adeta ödüllendirildi. Açıklamada "Savaş bir seçenek değil. Mevcut duruma hemen el atmak, her iki ülkenin liderlerinin ortak sorumluluğudur." denildi.

Rahil-Navaz rejimi, savaşın bir seçenek olmadığını söyleyerek azılı düşman Hindistan önünde süklüm püklüm oldu. Pakistan halkına karşı açılan ateş ve havan topu saldırılarını barış, müzakere, diyalog ve yeniden normalleşme teklifi yanı sıra sadece sözcüklerle kınamakla yetindi. Müslümanların zafer ve şehit olma aşkı teşvik ve tahrik edileceği yerde onların iman ateşini söndürmek için hain ağızlar seferber edildi. Bu hain ağızlar, sanki söz birliği etmişçesine BM'nin derhal olaya müdahil olmasını talep ettiler. Bunlar, herhalde ümmetin sefaletinin, topraklarının parçalanmasının ve dünyanın her köşesinde katliama maruz kalmasının nedeninin bu sömürgecilik aracı olduğunu unuttular. Bu bir zillet abidesidir. Oysa nükleer güç, yüz binlerce asker ve sadece Allah'tan korkan subaylara sahip dünyanın en büyük Müslüman silahlı kuvvetlerine komutanlık eden bir rejimin tavrı bu mu olmalıdır?

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne kadar da doğru söylemiştir:

“Bir millet, cihadı terk edecek olursa, o kavim zillete düşer.”

Ey Pakistanlı Müslümanlar!

Hindistan'ın bu saldırısı ve Rahil-Navaz rejiminin teslimiyeti bölge için Amerikan planının bir parçasıdır. Amerika, hem Çin'i çevrelemek, hem de İslam Hilafet Devletinin doğuşunu önlemek için egemen bölgesel güç olarak Hindistan'ı destekliyor. Bu nedenle Hindistan seçimlerinden zaferle çıkan Modi ve BJP'yi aynı hafta içinde 10 Ağustos 2014 tarihinde ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel ziyaret etti. Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "Bizim, Hint-Pasifik bölgesi açıklarındaki çıkarlarımız daha önce hiç olmadığı kadar aynı istikamettedir." dedi ve "Hindistan,

Güney Asya ve Pasifik boyunca kendi güvenlik rolünü genişledikçe Amerika Birleşik Devletleri de onu desteklemek ve teşvik etmeye devam edecektir.” diye de ekledi. İşte bu yüzden Amerika, Myanmar, Andaman, dünyanın en önemli kritik denizi ve ticaret merkezi olan Malaka Boğazı girişindeki Nikobar Adaları gibi olabildiğince uzak bölgedeki nüfuzunu artırması için Hindistan’ı teşvik ediyor.

Amerika, Pakistan’ın istediği takdirde planlarını yok edebileceğini ve bu planların başarısı için Pakistan’ın boyun eğmesi gerektiğinin farkındadır. Bu nedenle Amerika’ya hizmet eden her rejim, sizinle mücadele ederek Amerika’nın bu planının başarısı ve devamı için çok kritik roller üstlendiler. Amerika, savaş alanında sizin en güçlü silahınız olan içinizdeki cihat sevgisinden korkuyor. Bu yüzden Amerikan ajanları, bütün Keşmir’in kurtuluşu için savaşıyor grupları hem kaderlerine terk ettiler hem de kimi zaman onlara zulmettiler. Daha sonra ise Amerikan ajanları, aşiret bölgelerinde Müslümanlara karşı Amerikan savaşında Pakistan silahlı kuvvetlerini tuzağa düşürdüler. Sonra bu ajanlar, ordunun kırmızı kitapçığında radikal değişiklikler yaptılar. Böylece ordu, kuvvetlerimizin büyük çoğunluğunu Doğu sınırından Batı sınırına kaydırarak Hindistan’dan ziyade içeriye odaklandı. Ve şimdi Hindistan, körü körüne Amerika’yı takip eden rejimler tarafından silahlı kuvvetlerimizi dayatılan zafiyeti görüyor. Öyle ki Hindistan Başbakanı, 12 Ağustos 2014 tarihinde özgüven ve kendinden emin olarak Kargil’deki askerlere hitaben “Pakistan, geleneksel savaş gücünü kaybetti.” dedi. Amerikan ajanları sadece sizin askeri gücünüzü zayıflatmakla kalmadılar, aynı zamanda siyasi nüfuz ve ekonomik gücünüzü de dumura uğrattılar. Rejim içindeki Amerikan ajanları, Pakistan’ı Hindistan’ın hâkim güç olduğu bölgesel konferanslar girdabına sürüklerken, Hindistan ise ümmetin sefaletinin nedeni olan BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üyelik kazanmak için çalışıyor. Bu önlemler, Hindistan devletinin bizim politik işlerimize karışmasına olanak veriyor. Oysa şimdiye kadar Müslümanlar, Hindistan devletinin otorite girişimlerine karşılık her daim misli ile yanıt verdiler. Rejim, ekonomi konularında Hindistan ile enerji anlaşmaları imzalayarak Hindistan’ın hasret ve özlemini çektiği ümmetin Orta Asya ve Orta Doğu’daki muazzam enerji kaynaklarına ulaşma fırsatını sunuyor. Ticari konularda ise rejim, tamamen Amerikan stratejisini uyguluyor. Öyle ki bilgi teknolojisi, uçak imalatı ve hatta uzay yolculuğu gibi sanayiler Hindistan’a bırakılırken turizm, halı dokuma ve spor ürünleri imalatı gibi hafif sanayi ise Müslümanlara havale ediliyor.

Ey Pakistanlı Müslümanlar!

İslam, ister Hindular olsun isterse başka biri olsun müşriklere boyun eğmeyi ve kâfirlerin bizim işlerimize müdahil olmalarını haram kılar. Aksine İslam, hangi yollarla olursa olsun Müslümanların sahip oldukları her şeyle düşmana karşı koymayı emreder.

Enes, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle dediğini rivayet etti:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنْتِكُمْ “Müşriklerle mallarınız, canlarınız ve dilleriniz ile cihat edin.” [Ebu Davud]

Rejim, bizim devasa gücümüzü düşmana karşı seferber etmek yerine Ameri-

ka'nın bölgesel stratejisinin bir parçası olarak onu Hindistan'ı güçlendirmek için kullanıyor. Dolayısıyla biz, bu şerri defetmek ve Müslümanların kalkını olan Hilafet Devletini yeniden kurmak için gecemizi gündüzümüze katarak Hizb-ut Tahrir ile birlikte çalışmalıyız.

Ey Pakistan silahlı kuvvetleri!

Askeri ve siyasi liderlik içindeki hainler, Müslümanları Hindistan devleti önünde boyun eğdirmek için fikir birliği içindeler. Kışlanızda bir kenara çekilip onların bu bozgunculuk ve hezimetvari eylemlerini mi izleyeceksiniz? Siz, zincir ve prangalara vurulmuş bu ümmetin aslanlarıdır. Keşmir'de yüzbinlerce modern silahlarla donanımlı Hindular, yıllardır birkaç bin kötü silahlarla donanımlı Müslüman savaşçıları bile yenemedi. O halde sizinle nasıl karşı karşıya gelecekler? Bugünün süper gücü Amerika'nın bölgedeki varlığı size bağlıdır. Sizin, tıpkı zamanın süper gücü Sovyet Rusya'sını bölgeden kovduğunuz gibi kendisini de kovmanızdan korkuyor. Yahudiler de sizin Mescidi Aksa'dan gelen çağrılara yanıt vermenizden tırsıyor. Çünkü sizde bu kapasite var. Onun için Yahudiler, sizin korkunuzdan yataklarında rahat uyuyamıyorlar. Siz aslansınız, onun için bu küçük ve aşağılık yaratıklar asla sizinle yüz yüze gelemezler. Sizin küçük bir kükremeniz ve darbeniz bile İslam ümmetin dünyadaki tüm diğer ümmetler karşısında ne kadar güçlü olduğunu gösterecektir.

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

“Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınızdaki olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.” [Tevbe 123]

Bu bozguncu ve hain rejimi reddedin ve İslam Hilafet Devletini yeniden kurmak için Hizb-ut Tahrir'e nusret verin. İslam'ın uygulanması ile Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberliğinin canlı tanıkları olabiliriz.

Ebu Hurayra Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle dediğini rivayet etti:

وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أَنْفَقَ نَفْسِي وَمَالِي، وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ عَصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ: عَصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعَصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ “Benim ümmetimden iki grup vardır ki Allah onları ateşten korumuştur. Savaş için Hindistan'a giden grup ve İsa ibn Meryem ile beraber olan gruptur.” [Ahmed, Nesâi ve Al-Hâkim]

Sevban'dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

عَصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ: عَصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعَصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ “Benim ümmetimden iki grup vardır ki Allah onları ateşten korumuştur. Savaş için Hindistan'a giden grup ve İsa ibn Meryem ile beraber olan gruptur.” [Ahmed, Nesâi] □

Hizb ut Tahrir
Rusya
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



25 Muharrem 1436 H

18.11.2014

No.: RU-BA-2014-MB-TR-19

Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir'e Mensup Oldukları İçin İşkence Görüp Hapse Atılan Rusyalı Müslümanların Tam Listesi!

11 Kasım 2014 tarihinde Vesti kanalı, Rusya-1 programı aracılığıyla Hizb-ut Tahrir üyesi oldukları gerekçesiyle Nizhny Novgorod şehrinde yargılanan insanların hikâyelerini yayınladı. Biz, 16 Ekim 2014 tarihinde Moskovski Komsomolets gazetesinde yayınlanan bu yargılama haberleri ile ilgili bir açıklama yapmıştık. Açıklamamızda, sanıkların Tacikistan'dan gelen göçmen işçiler olduğunu ve Hizb-ut Tahrir üyesi olmadıklarını söylemiştik. Ve yargılamaların Rus istihbarat servisi tarafından yapılan provokatif eylem olduğunu belirtmiştik.

Partimizi karalamak için devam eden girişimleri önlemek adına biz, Hizb-ut Tahrir üyesi oldukları için hâlâ tutuklu olan Müslümanların tam listesini yayımlıyoruz:

- 1-Abdül Basitov Abdül Basit - 1969, Moskova
- 2-Adiyev İzzet - 1978, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti
- 3-Asilov Ruslan Dinezvich -1986, Dyurtyuli Başkurdistan
- 4-Aşurov Seyyid John Saidov - 1987, Moskova
- 5-Pazarbayev Murat Tokmorzayev - 1976, Kilibnsk
- 6-Bobodicanef Nabaydjohn Velid - 1981, Moskova
- 7-Veliyev Rochat Raşitif - 1983, Kilibnsk
- 8-Veli Olin Albert Refik - 1974, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti
- 9-Kabudulin Rüstem Alfredvic - 1992, Dyurtyuli, Başkurdistan
- 10-Halimov Lennart Ziqanchevh - 1982, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti
- 11-Halim Han Rüstem Ravivic -1990, Dyurtyuli, Başkurdistan
- 12-Kali Olin Rinat Vizulviç -1978, Kilibnsk
- 13-Arif Yanev Ayder Ralevovic -1976, Ufa, Başkurdistan

- 14-Dalet Şin Rozbilramovich - 1988, Aznakleva, Tataristan Cumhuriyeti
- 15-Cihbarov Süleyman Ali - 1992, Bonixk, Dağıstan
- 16-Zareyev Radik Ramalovic -1986, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti
- 17-İbrahimov Kerim Oskativic - 1963, S. Petersburg
- 18-Ivanov Roman Kinadvic - 1980, S. Petersburg
- 19-İdil Bayev Rinatvadimovic - 1980, Kilibnsk
- 20-İmanov Almir Ansivich -1951, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti
- 21-İmanov Azizbek Julikovich - 1977, Moskova
- 22-İsmailov Şamil Muhammed Rasul - 1973, Moskova
- 23-Kartaşev Muhammed Musa -1981, Kızlar, Dağıstan
- 24-Kolajan Yefkini Victor - 1981 Ufa, Başkurdistan
- 25-Karpanev Seyfullah Cebrail - 1980, Moskova
- 26-Kutlubarev Hazem Cafer - 1959, Dyurtyuli, Başkurdistan
- 27-Muhammed Kalur Ramazan -1989, S. Petersburg
- 28-Muhammed Habib Cemaluddin -1981, Bonixk, Dağıstan
- 29-Mirov Arif John -1983, Kilibnsk
- 30-Muhyiddîn Muhammed Akayev - 1987, Bonixk, Dağıstan
- 31-Nasirov Fedim Kayvolayev -1981, Kilibnsk
- 32-Nikiforov Ömer Valerovic -1987, Mahaçkale Dağıstan
- 33-Ramazanov Şamil Muhammed Zahirov -1980, Mahaçkale, Dağıstan
- 34-Ramazanov Dar Vasilivich -1984, S.Petersburg
- 35-Rahman Khodijayev Vizulivic -1975, Moskova
- 36-Riyazyanev Polatmaxatvic - 1973 Kellne, Tataristan Cumhuriyeti
- 37-Saidov Lennart İzzet -1987, Aznkiva, Tataristan Cumhuriyeti
- 38-Salah Agayiz Askativic-1975, Diortewola, Başkurdistan
- 39-Saliyev Muhammed Din -1992, S. Petersburg
- 40-Selim Ashat Murat -1987, Dyurtyuli, Başkurdistan
- 41-Sitayev Rasim Radriqovic -1988, Ufa, Başkurdistan
- 42-Safin Rüstem Abdül Halik -1972, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti

- 43-Süleymanov Şabi Muhammed -1982, Mahaçkale, Dağıstan
44-Teşmativ Abdurrahim - 1988, Stavropol
45-Özbek Timur Nariman -1990, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti
46-Fayzelin Ayder Rayvovich -1985, Dyurtyuli, Başkurdistan
47-Habirov Salavat Baygitovic -1982, Kilibnsk
48-Hamadayev Aleksı Alfretovic -1982, Ufa, Başkurdistan
49-Hasanov İzzet Dimirvich -1977, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti
50-Hasanov Almaz Dimer -1977, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti
51-Hafız Aşkat Hasanovich - 1985, Aznkiva, Tataristan Cumhuriyeti
52-Havrunsky Pavel Vladimervich -1986, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti
53-Hüsni Şamil Fredivich -1979, Dyurtyuli, Başkurdistan
54-Şayemov Alferdadel Yarovic -1988, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti
55-Şeyh ed-Din Hamidoviç -1975, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti
56-Şemseddin Rinat Hilmuddin -1989, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti
57-Şiraliyov Kazım Han -1961, S. Petersburg
58-Yabilkov Sergei Nikaloyev -1982, S. Petersburg

Bu liste, Rus Ceza Kanunu'nun çeşitli maddeleri uyarınca haklarında uyduruk cezalar verilen ve bilfiil kendilerine suç isnat edilen kişilerin listesidir. Hepsinin hapse atılmalarının gerçek nedeni, aynıdır. Ki o da dini inançları ve siyasi görüşleridir.

Biz, bir kez daha gazetecilere şunu hatırlatarak deriz ki profesyonel olun ve Hizb-ut Tahrir'in faaliyetleri ile ilgili özel güvenlik güçleri tarafından teşvik edilen yalanları servis etmeyin. Aksi halde masum Müslümanların zulüm, işkence ve hapsedilmelerine ortak olursunuz. Hizb-ut Tahrir hakkında objektif araştırma yapmak isteyenler, Hizb-ut Tahrir / Rusya Medya Bürosunun e-posta adresi ile iletişime geçebilirler: mail@hizb-russia.info

Gazeteciler, Hizb-ut Tahrir / Rusya üyelerinin yargılanmaları ve diğer hususlar hakkında doğrudan soru sorabilirler. □

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir
Rusya Medya Bürosu

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٧﴾



27 Muharrem 1436 H

20.11.2014

No.: HT-BA-2014-MB-TR-63

Basın Açıklaması

Tebaa Böyle Gözetilmez Ya Muaz! İzzetten Sonra Zillet İçin Mi Çalışıyorsun!

Asya haber ajansı da dâhil birçok internet sitesi, Şeyh Muaz el-Hatîb'in muhalefetten bir heyet ile Moskova'yı ziyareti sırasında söylediği sözleri ve iki gün boyunca Rusya Dışişleri bakanı ve yardımcısı Bogdanov ile yapılan görüşmeleri aktardılar. el-Hatîb, "Rus yetkililer, bazı Suriyeli muhalefet figürlerinin de katılacağı bir konferans düzenlemeyi düşündüklerini ve temel hatlar üzerinde uzlaşma olması gerektiğini bize haber verdiler.

Biz de kendilerinden Amerikalılar ile işbirliği yapmalarını ve siyasi çözüm ve müzakere kapılarını açmak için -dilerse buna Cenevre 3 diyebilirler- bir formül üzerinde anlaşmalarını talep ettik. Bakan Lavrov da bir kaç saat sonra Çin'de görüşeceği Amerikalı meslektaşısı Kerry ile konuyu konuşacağını sözünü verdi. Bu konferansın akıbeti hakkında henüz bize bir şey ulaşmış değil." dedi.

Ey Amerika ve Rusya gibi ümmetin düşmanlarının sofralarına oturan emsalsiz politikacılar!

Tebaa böyle mi gözetilir? Tüm dünya rejimlerinin Beşşar ile birlikte hareket ettiklerini görmüyor musunuz? Kutsal Suriye devriminin üzerinden neredeyse dört yıl geçti. Amerika'nın mücrim Beşşar ve rejimin dizginlerini elinde tuttuğunu, Suriye devrimi ve onun İslami hedeflerinden korktuğunu daha anlamadınız mı? Rusya'nın karar alabileceğini mi düşünüyorsunuz? O sadece Amerika tarafından kendisine telkin edilenleri yerine getiriyor. Rollerin, Rusya, Çin, İran ve Türkiye arasında dağıtıldığını daha anlamıyor musunuz? Tüm bunlar, Obama'nın kuklalarıdır. Ama nasıl kullanacağı konusunda bocalıyor. Bocalaması siyasi tutkularından değil, Suriye devriminin onun tüm şeytani planlarını alt üst etmesinden kaynaklanıyor.

Suriye topraklarındaki şehit sayısı günden güne yükselirken Muaz el-Hatîb ve grubu devrim için ölüm şarkıları söylüyorlar. Yetmezmiş gibi o kirli Batılı elleriyle Müslümanları katleden, rejimi, her türlü öldürücü ve yıkım silahlarıyla do-

natan Rusya mücriminin elini sıkıyorlar. Dahası, mücrim Rusya'ya teşekkür ederek gayretlerinden dolayı onu tebrik ediyorlar. Sonra ondan bir ricada bulunarak Cenevre 3 fikrine büyük mücrim Amerika'yı ikna etmesi için aracı olmasını istiyorlar.

Allahu Ekber! Bu tiranlık ve ceberut ne ey Muaz!

Cenevre 2'nin Beşşar rejimine uluslararası meşruiyet veren ve koltuğunu sağlamlaştıran sonuçları yetmedi mi? Hatırlayın o zaman da sizi uyarmıştık. el-Caferi'nin küfürlerine, kocakarının hakaretleri doymadınız mı? Cenevre 3'ten ne bekliyorsunuz? Rejimin daha da sağlamlaştırılıp devrimin kuşatılmasını mı? Mücrim Beşşar ile yapacağız ürkek anlaşma ile mücrim rejim, Amerika'yı razı etmek ve Yahudi devletini korumak için güvenlik devletinin tüm kurumlarını elinde tutacaktır. Muaz el-Hatib'in, rejimin güvenlik kurumlarına korumaya yönelik Amerika'nın defaatla yaptığı açıklamaları bilmediğini, duymadığını hayal edemiyoruz.

Ayrıca bu rejimi Amerika'nın büyütüp beslediğini, Hafız Esed döneminden beri onu göz bebeği gibi koruduğunu çok iyi biliyor. Amerika, daha önce Mısır ve Pakistan'da yaptığı gibi göstermelik düzeltmeler ve yamalar yapmaktan sakınmaz. Amerika'nın, Obama ve diğer Amerikalı politikacıların da itiraf ettiği popülaritesi düşen, kartı yırtılan Beşşar'dan daha iyi şekilde çıkarlarını koruyacak yeni bir yüz bulması pek de zor değildir. Garip olan ise Muaz'ın tutumudur, hem devletlerin sadece kendi çıkarlarını düşündüğünü söylüyor, hem de böyle devletlerin ipiyle kuyuya iniyor.

Gerçekten iyi düşünseydi, dikenlerden üzüm devşirilmeyeceğini, kurtlara kuzu emanet edilmeyeceğini, kurtlara kuzu emanet edenin de ya akli dengesinde bir rahatsızlığın var olduğunu ya da açıkça hain olduğunu fark ederdi. Muaz ve benzerleri, Haçlı Batılı ülkelerinin çıkarının İslam ümmeti köleleştirmek, onu sömürgecilik ve kölelik zincirlerine vurmakta yattığını bilmiyorlar mı? Ya da ortalığı kan gölüne çeviren Amerikan siyasi çözümü gibi bir serabın peşinde koşarak ümmeti aldatmaya mı çalışıyorlar?

Muaz el-Hatib ve benzerlerinin yaptıkları, devrime kötülüktür, yıkımdır ki ötesinde yıkım yok. Bunun için ümmeti ve samimi insanları ondan ve onun gibilerinden sakındırıyoruz. Mübarek Suriye halkına da Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalarını ve zaferin sebeplerini sadece Allah'ın ipinde aramalarını tavsiye ediyoruz.

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُدُّكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

“Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler, ancak Allah'a tevekkül etsinler.” [Ali İmran 160] □

Hizb ut Tahrir

Mısır

Vilâyeti

Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٧﴾



27 Muharrem 1436 H

20.11.2014

No.: MS-BA-2014-MB-TR-27

Basın Açıklaması

Ey Müslüman Gençleri!

Haydi, İntifadayı Nübüvvet Metodu Üzere Raşidi Hilafet İçin Bir Devrime Dönüştürün

Selefi Cephe, “Müslüman Gençlerin İntifadası” başlığı altında 28 Kasım’da yapılacak gösterilere katılma çağrısında bulundu. Selefi Cephe, halk ayaklanmasının amacının, İslami kimliği dayatmak, askeri yönetim ve hâkimiyetini devirmek olduğunu söyledi.

Bu çağrı karşısında biz, şunu açıklamak istiyoruz:

1- Mısır’ın mevcut durumunun öncekilere nazaran çok daha kötü olduğunda hiç şüphe yok. Cezaevleri tutuklular ile dolu, hatta sayıları kırk bine ulaştığı söylenildi. Muhalefetin bayraktarlığını yapan televizyon kanalları, gazeteler ve günlük dergiler susturuldu. Gösteriler yasak. Şeriatın hâkimiyetini istemek, suç kabul edilip ona çağrı yapanlar ve bayraktarlığını taşıyanlar cezaevlerine atılıyorlar. Hilafet Devleti altında Allah’ın Şeriatının hâkimiyeti için davet taşıyanlara camiler ve minberler kapalı. Daha neler neler...

2- Biz, bu taleplerde umut verici bir hayrın müjdecisi olduğunu görüyoruz. Bu, İslam temelinde değişim meydana getirme yönünde atılan doğru bir adımdır. Amerika ve onun uşakları, ümmetin ayaklanmasından İslam’ı uzak tutmak için büyük çaba sarf ettiler. İslam ile bağlantılı herhangi bir devrimci hareketin, doğru bir değişiklik ihdas edeceğini çok iyi biliyorlar.

3- İslam adına sokaklara dökülen insanları, yeryüzünde hiç bir güç önleyemez. Devrimi destekler gibi gözükse aslında Ocak devriminde olduğu gibi devrim düşmanları olan şarlatanlara ve münafıklara asla yer vermez. Bu nedenle bu adım, devrimcilerin düştükleri hataların fark edilmeye başlanıldığına dair sağlıklı bir işarettir.

4- Sokaklar aslına dönmeli ve ayaklanması, akidesi ile bağlantılı olmalıdır. İslam için yaşadığını, İslam’sız bir hayatın zelim olup, hiç bir değerinin olmadığını anlamalıdır. Mısır topraklarını gasp edip Amerika ve onun yaramaz çocuğu Yahudi devletine peşkeş çekenlerden geri alıp, yeniden Mısır topraklarını ümmetin hamisi ve İslam’ın bayraktarlığını yapar hale getirmeliyiz. Mısır ordusunu da Selahaddin’in komutanlık yapıp Beytu’l Makdisi kurtardığı o görkemli günlere tekrar kavuşturmalıyız.

5- Ama aynı zamanda biz bu çağrının, bu elim vakıa ile örtüşmeyen kontrolsüz bir çağrı olduğunu da düşünüyoruz. Berrak ve net değil. Gerçek İslami bir hayat yaşamak için İslam ile değişimi farz görenlerin durumu bu olmaması gerek. İslami kimlik ile ne kastedildiği ve onu hayat vakıasında nasıl gerçekleştirileceği sınırlandırılmalıdır. Çünkü ümmet kimliği, ayrılmaz şekilde yakinen devlet kimliğine bağlıdır. Müslümanların gölgesi altında yaşamaları gereken devlet de Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devletidir. Hilafet, âlemlerin Rabbinin bu ümmete farz kıldığı bir yönetim sistemidir.

6- Batı, özellikle de Amerika bağımlılığını yok etmek, yönetimde demokrasi ve ekonomide kapitalizmi reddeden bir yönetim sistemi ile olur. Bu sistem, dış politika da belli bir amaç için çalışan, İslam'ı âlemlere rahmet, hidayet ve Risalet olarak taşıyan, dünyanın süper gücü unvanını söküp almak için uluslararası Batılı güçler ile özellikle de Amerika ile savaşan bir sistem olmalıdır ki bu da sadece Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devleti ile olur.

7- Askeri iktidarı devirmek, Mısır ordusunu yok etmek için olmamalıdır. Çünkü ordu, davet ve davetin gerektirdiği fikri çatışma ve siyasi mücadele çalışmalarının bir sonucu olarak Hilafet, kamuoyu ve genel talep haline geldiğinde, Hilafetin kurulması isteği yanında ve tarafında durarak, İslam'a ve Müslümanlara nusret verecek mercidir. İslam'a ve Müslümanlara nusret vererek Müslümanların Halifesinin komutası altında cihat edecek, İslam'ın Batılı veya Doğulu düşmanlarına veya Yahudi varlığına karşı koyacak mekanizmadır.

8- Son olarak böyle bir çağrıya destek olanlara, çok hayırlı olduklarını düşündüklerimize, Allah'ın Şeriatına derin sevgi besleyenlere bizim samimi tavsiyemiz odur ki, gerçek İslami proje etrafında toplanın. Ki o da Nübüvvet metodu üzere Rasidi Hilafet Devletidir. Siz, çok iyi ezberlediğiniz bir hadiste Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in onu müjdelediğini biliyorsunuz:

«Sonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.» Rabbinizin sizi yeryüzünde sahip ve hâkim kılacağına, yerleştireceğine, korkularınızı güvene dönüştüreceğine ve yardım edeceğine dair vaadini de okuyorsunuzdur.

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ» [Nur 55] Onun için haydi Hilafet bayrağını dalgalandırın. Biliyorsunuz ki bu devletin kurulmasının tek bir metodu vardır. Ki Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem, onun tüm hatlarını detaylıca belirledi. Yarım yamalak yönetim teslim alınmaz. Ya da İslam'a aykırı bozuk sisteme ortak olunmaz. Aksine nusret gerçekleşene dek sabredilir. Hilafet Devleti altında Allah'ın Şeriatını uygulamanın farz olduğu üzerinde kamu uyanıklığından fişkırın kamuoyu oluşturmak için ümmet içinde ısrarla çalışılır. Bu ise fikri çatışma ve İslam'ın fikirlerini arz etmekle olur. İslam'ın fikirleri, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sel-

... Devamı 33. Sayfada



Basın Açıklaması

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Eğitilecek ve Silahlandırılacak Yeni Ajan Grup ve Gönüllülerin Listesini Teslim Aldı!

Amerikan Washington Post gazetesi, “Başkan Barack Obama yönetimin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’nın ılımlı Suriyeli savaşçıların eğitimi ve silahlandırılması konusundaki rolünü artırmak için bir plan üzerinde çalıştığını” aktardı. Amerika’da, ılımlı silahlı Suriye muhalefetini destekleme konusunda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na daha büyük rol verilmesi gerektiğine inananlar var. CIA, şu an yaklaşık 400 Suriyeli savaşçıyı eğitiyor ve bu sayıyı daha da artırmayı düşünüyor. Bunun yanı sıra Amerikan Savunma Bakanlığı da ılımlı Suriye muhalefetini eğitmek için özel ayrı bir proje üzerinde çalıştığı bildirildi.

Böylece bütün küstah ve kibirlilikle ya da doğacak sonuçlar hesaplanmadan Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’nın ılımlı Suriyeli savaşçıların eğitimi ve silahlandırılması konusuna ortak olacağı duyuruldu. CIA işbirlikçiler, hainler, ajanlar yetiştirmekle ve suikastlar yapmakla kötü nam salmış bir teşkilattir. Bu, bu görev ve misyonu CIA’ya havale eden Amerika’nın ne kadar aciz kaldığını ve güvenilir ajanlar bulmakta ne kadar zorlandığını gösterir. Bununla Amerika, bu grupların sadakat ve güvenini kazanmayı amaçlıyor.

Silahlanmaya gelince, tabii ki bu mücrim rejimi devirmek için değildir. Aksine Müslüman ülkelerdeki kötü yöneticilerin işbirliği ile Amerika öncülüğünde sözde teröre karşı savaş adı altında İslam ile savaşmak içindir. Ümmetin projesini ve mübarek Şam topraklarında Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafetin kurulması umudunu yok etmek içindir. Aynı zamanda Müslümanlar arasında savaşın ateşini körükleyip tutuşturmak içindir. Böylece Amerika, hem dini hayattan ayıran demokratik sivil devlet kurmak için bölgede kendi projesinin başarısı uğruna çalışan ajan savaşçı gruplar hazırlayacak, hem de bu ajan gruplara verilecek muhtemel silahların, mücrim ajanı Beşşar’ı devirmek ve Allah’ın yönetimini kurmak için kullanılacak samimi ellere düşmesinden emin olacaktır.

Biladu’ş Şam topraklarında Müslümanların kalbine bir hançer gibi saplanan, yer yüzünde fesat çıkararak, bölgede Amerika’nın çıkarlarını koruyan ... Devamı 33. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Türkiye
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٧﴾



03 Sefer 1436 H

25.11.2014

No.: TR-BA-2014-MB-TR-029

Basın Açıklaması

Ey Zalim Devlet!

Zulüm Senin Fıtratından Bir Parça Gibi Oldu

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti olarak 18 Eylül 2014 tarihinde başlattığımız “**Hizb-ut Tahrir’e Yönelik Yargı Zulmüne Dur De**” başlıklı kampanya çerçevesinde, Türkiye’nin birçok şehrinde zulme dur demek için imza stantları açtık. Mescit ve camilerde zalim devletin Hizb-ut Tahrir üyesi dava erlerine yaptığı zulmü Müslüman halka anlattık ve onlardan imza topladık. Şehir merkezlerinde, caddelerde ve meydanlarda imza stantları açtık. Müslüman Türkiye halkı bu faaliyetlerimize çok yoğun ilgi gösterdi.

Lakin Türkiye Cumhuriyeti, sanki fıtratından bir parçaymışçasına dün olduğu gibi bugünde zulmetmeye devam ediyor. 09 Kasım’da Ankara Keçiören’de, 16 Kasım’da yine Ankara Yenimahalle’de, 21 Kasım’da Malatya’da ve en son 22 Kasım’da Siirt ve Bursa’da toplam 18 Hizb-ut Tahrir üyesi Müslüman kardeşimiz gözaltına alındı. Bursa’da gözaltına alınan kardeşlerimizin içinde 11 yaşında gencecik bir yiğit vardı. Zalim devlet zulmünü ona da ulaştırdı. 11 yaşındaki Sinan, babası ile beraber polisler tarafından gözaltına alındı. Diyarbakır ve başka birçok şehirde devletin zulmünü yöneticilerin ve yetkililerin yüzüne haykırmaktan korkmayan ve bu zulmü tüm halka duyuran stant görevlisi kardeşlerimiz polisler tarafından taciz edildiler. Polisler stantları kaldırmaları için kardeşlerimize baskı uyguladılar.

Ancak Elhamdülillah!

Müslüman Türkiye halkı tüm şehirlerde Hizb-ut Tahrir gençlerinin yanında durdu. Müslümanlar, gözaltına alınan kardeşleri serbest bırakılıncaya kadar karakol ve emniyet binalarının önünden ayrılmadılar. Elhamdülillah! Artık Müslümanlar gerçek dava adamlarına sahip çıkıyorlar. Elhamdülillah! Artık Müslümanlar gerçekten mazlumun yanında saf tutuyorlar. Ve Elhamdülillah! Artık Müslümanlar zalime karşı hakkı haykırmaktan geri durmuyorlar.

Ey Zalim Yöneticiler!

Biz, zulme ve zalime karşı hakkı haykırmayı şiar biliyoruz. Biz, zalim hükümdar (yönetici) karşısında susan dilsiz şeytanlardan değiliz. Biz, vaktin yaklaşmasıyla paçaları tutuşan kâfir yöneticilerin korkulu rüyası olan Raşid-i Hilafet için çalışıyoruz. Biz, zulümlerden korkmadan, musibetlere sabrederek, ... *Devamı 34. Sayfada*

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



04 Safer 1436 H

26.11.2014

No.: HT-BA-2014-MB-TR-64

Basın Açıklaması

Kırgızistan Yöneticileri

İffetli Saf ve Dindar Kadınlara İşkence Ediyorlar!

Kabar internet sitesi, Kırgızistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın basın bürosundan aktardığına göre Kırgız istihbaratının işbirliği ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı başkent Bişkek'teki 10. Daire, Hizb-ut Tahrir'in kadın kollarının liderleri ve üyelerinin evlerine baskın yapıp aramalar yaptı. Evlerde yapılan aramalar sırasında birçok radikal yayınlar ele geçirildi. 2011 yılı, Kırgızistan'ın üçüncü Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in, 2011 Aralık ayının başlarında iktidara geldiği yıl olarak bilinir.

Bu yıl içinde Hizb-ut Tahrir gençleri ve özellikle de dindar ve takvalı bacılarımız, takibe maruz kaldılar. Bu andan beri onlarca tutuklamalar yanı sıra bacılara karşı birçok davalar açıldı. 1960 doğumlu beş çocuk annesi ve ikinci derecede özürlü Seyran Kinkibayiva, Hizb-ut Tahrir üyeliği suçlamasıyla 2014 yılında tutuklandı. Eylül ayında da 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1986 doğumlu, iki küçük çocuk annesi Gülzin Kackinov Orazbekova da tutuklandı ve üç yıl hapis cezasına çarptırıldı, ama infazı durduruldu. Mart ayında da 1985 doğumlu Zülfiya Amanova tutuklandı ve bir yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Onun da infazı durduruldu. Nisan ayında ise istihbarat görevlileri, 1976 doğumlu Gomaza Toktobaviya'nın evinde arama yaptılar. Ardından Haziran ayında da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eylül ayında Celalabad bölgesinde 7 bacımız tutuklandı. 18 Kasım'da da yaşları 27'yi geçmeyen 4 bacımız daha tutuklandı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, bu davranışı ile Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'u andırıyor. Öyle ki bir gün ansızın kadın ve çocuklarla mücadele etmeyeceğini ilan eden bu zalim diktatör, daha sözlerinin ıslaklığı kurumadan Özbekistan'da kadınları tutuklamaya başladı. Tutukluların çocuklarını alıp onları yetimler yurduna koydu ya da onları sokaklara attı. Ve şimdi de Almazbek Atambayev, zalim Kerimov'un izinden yürüyor.

Almazbek Atambayev'in Hizb-ut Tahrir'in kadın üyelerine karşı işlediği bu iğrenç cürümler ve düşük davranışlar, onun ahlaki ve fikri olarak çöktüğünü ve siyasi performans olarak da tükendiğini gösterir. Bir insan, nasıl kadın ve çocuklara karşı savaş açabilir? Saygınlığı olan biri asla savunmasız insanların peşine düşmez. Ayrıca onun fikri boşluk ve cehaleti de, tutuklamak gibi kadınlara karşı uygulanan fiziksel eylemde kendisini gösteriyor. Tutuklamanın ardından Hizb- ... Devamı 34. Sayfada

Basın Açıklaması

Ey Erdoğan!

Allah ve Rasul'ünün Düşman Gördüğünü Sen Nasıl Dost Görürsün?

Katolik Hıristiyan topluluğun ruhani lideri Papa Francis ve beraberindeki heyet, dün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile heyetler halinde ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmeler sonrasında Erdoğan ve Görmez, Papa ile ortak açıklama yaptılar. Daha önceki Papaların Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerde olduğu gibi bu ziyarette de Papa Francis, Müslüman bir ülke olan Türkiye'de en üst düzeyde resmi törenlerle karşılandı. Yapılan açıklamalarda ise yine terörizmle mücadele ve dinler arası diyalog fikri ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Francis ile gerçekleştirdiği basın toplantısında şu açıklamaları yaptı: “Çok verimli bir görüşmeyi gerçekleştirdik. Farklı düşündüğümüz konu hemen hemen hiç yok. Teröre, terörle mücadeleye bakışımız aynı. Şiddete yönelik bakışımız aynı, paranın egemenliğine yönelik bakışımız aynı. Saygıdeğer misafirimizin Türkiye'ye yaptığı bu ziyareti hakikaten çok önemsiyorum. Bölgemizde ve dünyada barış ümitlerini çoğaltacak çok önemli, çok hayati adım olduğuna inanıyorum... Bugün Ankara'da vücut bulan bu fotoğraf hiç şüphesiz dünya için bir umut fotoğrafıdır.” Cumhurbaşkanı Erdoğan daha birkaç gün önce ise 30.İSEDAK toplantısında şu açıklamaları yapmıştı: *Dışarıdan gelenler İslam coğrafyasının petrolünü, altınlarını, elmaslarını seviyorlar. Ucuz iş gücünü seviyorlar, çatışmalarını, kavgalarını, anlaşmazlıklarını seviyorlar. İnanın bizi sevmiyorlar. Bizim çocuklarımızın ölüsünü seviyorlar. Buna daha ne kadar seyirci kalacağız?”*

Ey Erdoğan!

Dün söylediğin sözün bugün için hiç mi bir değeri yok? Birkaç gün önce kâfir devletlerin İslam topraklarına para, petrol ve altın için geldiklerini, bizi değil çocuklarımızın ölüsünü sevdiklerini söyledin. Bu gün ise daha önce ABD ve diğer Batılı devlet başkanlarını nasıl övgü ve taltifler ile karşıladıysan, Hıristiyan kâfir Batı'nın ruhani lideri Papa'yı da kapında ve ayakta karşıladın. Papa'nın Haçlı seferlerinde Müslüman kanı içen vahşi Batılıların komutanı olduğunu nede çabuk unuttun? Suriye ve Irak'ta çocuklarımızı katletmesi için kurulan ABD patentli Haçlı koalisyonunun ruhani lideri Papa ile her konuda nasıl aynı düşünebilirsin? Nasıl olurda bu kişi ile farklı düşündüğün hiçbir şey olmaz? Halbu ki sen ... Devamı 35. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Filistin
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٧﴾



08 Safer 1436 H

30.11.2014

No.: FL-BA-2014-MB-TR-21

Basın Açıklaması

Arap Dışişleri Bakanları Kahire’de Siyasi Tuzak İçin Toplandılar

Arap dışişleri bakanları, Kahire’de Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın katılımıyla bir araya geldiler. Arap Birliği Konseyi adına Filistin sorunu ile ilgili “İsrail”in işgal politikasını sonlandırmak üzere Birleşmiş Milletlere bir karar tasarısı sunulması ve sorunun çözümüne ilişkin Arap Girişimine bağlı kalınmasını içeren bir dizi kararlar aldılar. Mescidi Aksa saldırıları sadece kınamakla yetinilirken bölgede çıkabilecek dini bir savaş tehlikesine karşılık da uyardılar. Ayrıca Konsey, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin uluslararası alanda tanınmasını sağlamak için ortak Arap Eylem Planı’nın devamı konusunda alınan karara da vurgu yaptı. Bu kararlar, Filistin sorununa yönelik politik ihanet içeren kararlardır. Bu kararlar, Arap hükümdarlarının Filistin’den, halkından ve onun kutsal yerlerinden vazgeçtiklerini, BM denilen uluslararası terör yuvasına onu altın tepside sunduklarını kesinlikle teyit ederler. Filistin toprakları, insanları ve onun mukaddesatları Amerika ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde Batı’nın himayesi altında işgalci Yahudilere provokasyon kokan savaşlar, anlaşmalar ve hain girişimler yoluyla teslim edildikten sonra kayıp üzere kayıp yaşayan Filistin sorunu neredeyse yok olmak üzeredir. **Cumartesi günü yayımlanan Arap Birliği kararlarına bakıldığında şu hususlar görülür:**

* Arap hükümdarlarının gündeminde ümmetin ordularını seferber etmek ya da Filistin’i, halkını ve Mescidi Aksa’yı kurtarmak için ordular ile sadece gözdağı vermek konusu ne mevcuttur, ne de böyle bir seçenek masaya yatırılmış değildir.

* Arap hükümdarlarının yakından uzaktan Filistin sorunu ile hiçbir ilişkisi yoktur. Aksine onlara göre Filistin sorunu uluslararası bir sorundur. Akıbeti de, işgali para, silah ve uluslararası kararlar yoluyla destekleyen Amerika’nın, Batı ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve işgalci Yahudilerin eline terk edilmiştir.

* Bu kararlar, Arap yöneticilerinin ve Filistin yönetiminin, 1948 yılında işgal edilen sınırlar üzerinde Yahudi işgalini tanıdıklarını ve onların tek isteklerinin, 1967 yılında işgal edilen ve yaklaşık Filistin topraklarının %20’ni oluşturan sınırlar içinde silahtan arındırılmış bir devlete sahip olmak olduklarını teyit eder.

* Arap yöneticileri ve Filistin yönetimi, mücrim Yahudi varlığından intikam almak ve Filistin’i kurtarmak için orduları harekete geçirmek yerine Gazze, Kudüs ve Filistin’in diğer tüm topraklarını sulayan şehitlerin temiz kanlarını, Filistin’in tamamını Yahudilere peşkeş çekmek ve suiistimal etsinler diye onu ümmetin düşmanlarına teslim etmek için bir araç olarak kullanmaktadırlar.

... Devamı 35. Sayfada



Basın Açıklaması

Bugün Mısır, Başa Döndü

Kahire Ceza Mahkemesi, düzenlenen komik bir tiyatro ile 29 Kasım 2014 Cumartesi günü devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve iki oğlu Ala ve Cemal Mübarek, kaçak işadamı Hüseyin Salim, eski İçişleri Bakanı Habib el-Adli ve onun 6 üst düzey yardımcısına yöneltilen bütün suçlamalardan beraat ettiklerine karar verdi. Mahkeme, gerekçeli karar olarak eski Devlet Başkanının, İçişleri Bakanı Habib el-Adli ile birlikte yönetim karşısı göstericilerin öldürülmesinde daha önce hakkında cezai kovuşturmayaya yer yok diye verilen örtülü kararı örnek göstererek yargılanamayacağını açıkladı. Mahkeme ayrıca Mübarek ve kaçak işadamı Hüseyin Salim'in "İsrail"e gaz ihracatı ile ilgili olarak haklarında açılan yolsuzluk davasında zaman aşımı nedeniyle beraatine karar verdi.

Yine mahkeme, Mübarek ve iki oğlu Ala ve Cemal Mübarek'in hediye almak ve nüfuzu kötüye kullanmak konusunda haklarında açılan üçüncü bir davadan da beraatlerine hükmetti. İçişleri Bakanı tarafından suç delillerinin yok edildiğini yediden yetmişe bilmeyen yoktur. Güvenlik güçlerinin, sağlam kanıtlar sunmak için savcı ile işbirliği yapmadıkları konusunda şüpheye mahal yoktur. Örnek olarak istihbarat yetkilileri, savcılık tarafından 2011 Şubat ayının ilk günlerine ilişkin diğer kayıtların varlığından söz ettiği halde delilden yoksun video kayıtlarını savcılığa gönderdiler. Benzer şekilde polis teşkilatı da göstericilerin öldürülmesi ile ilgili önemli suç delillerini -Merkezi Güvenlik Başkanlığı Operasyon Odası'nın telefon konuşmalarının kayıtlı olduğu CD'yi- yok etti. Bu delillerin imhasından sorumlu olan subaya karşı harekete geçen savcılık hakkında ise mahkeme iki yıl hapis cezası verdi.

Garip olan şudur ki mevcut rejim, çürük delillere dayanarak binlerce siyasi muhalifi jet hızıyla suçlu bulup cezaya çarptırdı. Ama aynı zamanda Mübarek, Adli ve protestocuların ölümünden sorumlu olan onun altı yardımcısı hakkında açılan davadan beraat ettiler. Göstericilerin öldürülmesinden suçlu bulunan bir avuç polis memuru içinden de sadece bir kaç kişi hakkında infazı durdurulmakla birlikte mahkûmiyet kararları verildi ya da çok hafif cezalara çarptırıldılar. Geri kalanlar ise beraat ettiler. Sadece iki kişi cezalarını yatıp bitirdiler. Gördüğümüz bir başka komik tiyatro ise protestocuları öldürenlerin elini kolunu sallayarak dışarıda gezmelerine karşılık binlerce göstericinin içeriye atılmasıdır!

Kamuoyunda “Başkanlık sarayları” adıyla bilinen davada kamu malına kasıtlı olarak zarar verdiği gerekçesiyle bilfiil üç yıl hapis cezasına çarptırılan Mübarek serbest bırakılmayacak. Sorun, Mübarek’in serbest bırakılıp bırakılmaması değil. Aksine sorun devrimcilerin, daha önce de tekrar tekrar söylediğimiz gibi 25 Ocak ve takip eden günlerde sistemin devrilmediğini, aksine sadece rejimin başına el çektirildiğinin farkına varmalarıdır. Hepimiz şunu iyi bilmeliyiz ki değişimin tek bir yolu vardır ve onu Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize yönetimi yarım yamalak teslim almayı reddederek, ya da Müslüman Kardeşler’in yaptığı gibi İslam’a aykırı bozuk bir sisteme ortak olmayarak, aksine nusret gerçekleşene dek sabrederek adım adım açıkladı. Onun için Hilafet Devleti altında Allah’ın Şeriatını uygulamanın farz olduğu üzerinde kamu uyanıklığından fişkırان kamuoyu oluşturmak için ümmet içinde ısrarla çalışılır. Bu ise fikri çatışma ve İslam’ın fikirlerini arz etmekle olur.

Siyasi mücadele yanı sıra İslam’a ve Müslümanlara karşı kurulan komplo ve planları deşifre etmekle olur. Yağcılık yaparak, tağutlar ve kâfir Batının ülkemizdeki ajan politikacıları, gazeteciler ve düşünürleri ile birlikte hareket ederek değil. Bu sayede Hilafet ve Şeriata yönelik kamuoyu oluşur. Sonra ordu içindeki samimi nusret sahipleri Hilafet tarafını tutarlar. Çünkü gerçekten kuvvete sahip olan ordudur. Allah’ın izniyle Hilafet devletini kurduğumuzda yıllardır insanlara sefalet, açlık ve korkunun her çeşidini tattıran, Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyen, ceberut ve zorbalık yapan, ülke ve insanları ümmetin Batılı düşmanlarına özellikle de ümmetin baş düşmanı azgın Amerika’ya köle yapan bu bozuk sistemin kökünü kazıyacaktır.

Bugün Mısır’daki sahne, başa döndü. Sanki devrim yapmadık gibi geliyor. Sanki Mübarek, Adli ve onun yandaşları Allah’a ve insanlara karşı suç işlememiş gibiler. Medya, karar açıklandıktan sonra mahkeme salonunu inleyen festival havasındaki tarihi sevince odaklandı. Kafestekiler, sanki Mısır ve halkını kurtaran kahraman komandolardı da! Ama diğer taraftan bu yönetime karşı Abdülmunim Riyad Meydanı’nda baş gösteren gösteriler de görmezden gelinemez. Belki de bu gösteriler, ikinci defa yolun başına götüren Allah’ın bir lütfudur. Onun için gelin İslam’a dayalı yeni bir devrim hareketi başlatalım. Mısır’ı aslına ve faslına döndürelim. Onu Allah’ın yeryüzündeki Kenane’si ve yolu üzerinde duran kâfir sömürgeci tamahkârları tuz buz eden sert bir kaya yapalım.

Biz, aniden yönetime başkaldıranlara ve yönetimi reddetmek için meydanlara dökülenlere deriz ki, şu an Mısır’da yürürlükte olan insan yapımı hukukun verdiği hükümlerin aramızda adaleti tesis etmekten yoksun ve yetersizdir. Çünkü bu kanunlar, aciz, eksik ve muhtaç bir insanın ürünüdür. Mazlumlardan zulmü def eden, yozlaşmış zalimlerden intikam alan sadece izzetli Şeriat hükümleridir. Çünkü bunlar, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olanın katından geldiler. Ki O, asla insanlara zulmetmez, aksine insanlar kendi kendilerini zulmederler. Allah’ın indirdiklerinden başkasıyla yönetilmeye asla razı olacak değiliz. Ve Allah’ın kitabını bir kenara atıp onu, dini hayattan ve devletten ayıran gayri İslami bir sistem ile değiştirenler karşısında susacak da değiliz. O ... *Devamı 36. Sayfada*

Hizb ut Tahrir
Rusya
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



08 Safer 1436 H

30.11.2014

No.: RU-BA-2014-MB-TR-23

Basın Açıklaması

Ya Hayır Söyle Ya da Sus

Stavropol müftüsü Muhammed Rahimov, 28 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen Rus Halkı Küresel Stavropol Forumu'nda müftülük makamına layık olmayan bir açıklamada bulundu. RIA Novosti ajansı, müftünün şöyle dediğini aktardı: “Müslümanlar, Ukraynalı Rusların tarafına katılıyorlar. Biz, Doğu Ukrayna bölgele-
rindeki Rusları korumak için kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Ben, birçok Çeçen, Dağıstan, Karaçay-Çerkesya ve Kabirdin-Balkar Müslüman gençlerinin orada oldu-
ğunu biliyorum. Ayrıca Stavropol bölgesinden de gençler var.” Müftü, Rus asıllı Uk-
raynalı savaşçılara katılma kararı mümin Müslümanların uyanıklığından kaynaklanı-
yor diye de ekledi. Müftü, bu sözlerini şöyle gerekçelendirdi: “Hepimize göre Orto-
dokslar güçlü olmaları lazım. Ne için? Müslüman bir din adamı olarak derim ki, Or-
todokslar güçlü olduğumuz zaman bizi, yani geleneksel İslam'ı da koruyacaklardır.”

Rusyalı Müslümanlar, dini temsilcilerin düştükleri böyle basit hataları anladık-
larında, mevcut yönetim ve güvenlik güçleri tarafından onlara uygulanan baskının
boyutunu da anlayabilirler. Müftü Rahimov'un İslam ile çelişen açıklamalarına ge-
lince, kabul edilemez ve güçlü bir dille kınanıp eleştirilmelidir. Muhammed Rahi-
mov, kesinlikle İslam ve Rusyalı Müslümanlar adına konuşma hak ve salahiyetine
sahip değildir. Bize göre onun bu sözleri boştur.

Ne zamandan beri Rusya-Ukrayna çatışması, daha doğrusu Ukrayna toprakları üze-
rinde Avrupa-Amerika-Rusya çatışması İslam'ı ilgilendirir oldu? İslam, haksız yere ka-
nın akıtılmasını haram görmüyor mu? Müftünün görevi, insanlara bu çatışmanın tarafı
olmanın Müslümanlara şeran haram olduğunu açıklamak değil midir? Yoksa müftünün
görevi, yöneticilerin eylemlerine şeri bir motif vererek bütün gücüyle onların emir ve ko-
mutlarını uygulamak mı? Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor:

من أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ. وَمَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ “Her kim insanları hoşnut etmek pahasına Allah'ı kızdırırsa
Allah ona hem kendi öfkesini indirir hem de Allah'ı kızdırmak pahasına hoşnut
ettiği insanların öfkesini üzerine çeker. Her kim de insanları kızdırmak pahası-
na Allah'ı hoşnut ederse, Allah ondan hem kendisi hoşnut olur hem de Allah'ı
hoşnut etmek pahasına kızdırdığı insanları ondan hoşnut eder.” [et-Tirmizi]
Sonra ne zamandan beri İslam, Ortodoksların himayesine muhtaç olur oldu? Oysa
tarih, Ortaçağ Avrupa'sında Engizisyon mahkemesinden kaçan ... Devamı 36. Sayfada

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Sadece Hilafet Demokrasi ve Zulmü Sona Erdirebilir

Muhalefet ile iktidar arasındaki çatışma iyice şiddetlendi. Bu çatışma, 30 Kasım 2014 tarihindeki miting ile zirveye çıktı. Mitinglerin kayda değer bir yönü yok. Bir yandan hükümet, -hep beklendiği gibi- halkın istismarı yoluyla yöneticilerin kişisel çıkarlarını güvence altına alan demokrasinin yanında durduğunu iddia ediyor. Öte yandan muhalefet ise gerçek demokrasi için yeni seçimler istiyor. Oysa demokrasi, adam kayırmak, torpil yapmak, servetin tüm dünyada olduğu gibi iktidar elitinin ve seçkinlerin elinde toplanması demektir. İki taraf arasındaki çekişmeden dolayı ülkedeki siyasi yaşam felç oldu. Ekonomi, eğitim, Afganistan ve Hindistan konusunda sömürgecilik girişimler nedeniyle ülke zarara uğradı.

Demokrasi, her zaman iktidar elitine aşırı ayrıcalıklar tanır ve halkı servetten mahrum bırakır. Demokrasi, egemenliği iktidara ait kılar. İktidara seçilenler, kaprislerine ve arzularına göre yasa çıkarırlar. Bu durum, yasa yapıcılara ve onların yandaşlarına kendi yararlarına yasalarla oynayarak muazzam servet elde etme imkânı sağlar. Demokrasinin olduğu yerlerde, bir avuç elit, elektrik, petrol, gaz, maden, silah sanayi gibi kamu mallarını peşkeş çekip onları özel mülkiyet dönüştürmek için yasalarla oynarlar.

Amerika, demokratik dünyanın lideri ve Pakistan rejiminin efendisidir. Orada bile servetler, hiç şüphesiz birkaç kapitalist Amerikalının elindedir. 9 Ocak 2014 tarihli New York Times gazetesi, kar amacı gütmeyen ve paranın Washington politikasına etkisini inceleyen Duyarlı Politika Merkezi'nin yaptığı analizden aktardığına göre "Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin bu yıl için %4,4 artışla ortalama servetinin bir milyon dolardan biraz fazla" olduğunu bildirdi. Ayrıca 4 Aralık 2013 tarihinde ABD Başkanı "... Ve sonuç, düzensiz ve eşit dağıtılmayan bir ekonomi ve güvensiz ailelerdir. 1979 yılından bu yana üretim %90'nın üzerindedir. Ama tipik bir ailenin geliri sadece %8 arttı. 1979 yılından bu yana ekonomimiz iki kat arttı. Ama bu büyümenin çoğu, birkaç zenginine cebine gitti. Servetin üçte birini kontrol eden %10'luk kesim, şimdi servetin yarısını kontrol ediyor." dedi. Amerika Birleşik Devletleri sakinlerinin çoğunun kendilerine uygulanan kapitalist sistemden memnun olmadığı şaşırtıcı değildir. 26 Ağustos 2014 tarihli el-Fecr gazetesi, Washington Post ve ABC News tarafından yapılan bir ankete göre "Dört Amerikalıdan üçünün siyasi sistemden memnun olmadığını" ve Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre de "On kişiden sekizinin uzun zamandır hükümetin uyguladığı politikalara güvenmediklerini" aktardı. Demokrasinin beşiği kabul edilen bir ülkede durum bu ise, bir yetmiş yıl daha geçse de Pakistan'da durum nasıl olur varın siz düşünün?



H. 09 Safer 1436
M. 01 Aralık 2014

Pakistan'a gelince, muhalefet ile hükümet köhnemiş demokrasi altında iktidar mücadelesi veriyor. Oysa sorunların temelini herhalde demokrasi olduğunu unuttuyorlar. Pakistan, zengin bir ülke olmasına rağmen insanlar yoksulluk ve sefalet içinde yaşıyorlar. Sadece zengin olanlar, yöneticiler ve politikacılarıdır. Ülkenin bağımsızlığı üzerinden yaklaşık yetmiş yıl geçmiş olmasına rağmen yasalar, bir avuç siyasi elit tarafından kamu ve devlet mülkiyetinin kontrol edilmesine olanak sağlıyor. Pakistan Kalkınma ve Şeffaflık Enstitüsü [PILDAT] geçtiğimiz günlerde çeşitli gazetelerde yayınlanan bir anket yaptı. Ankette Pakistan Meclisi üyelerinin ortalama servetinin sadece altı yılda üç kat arttığı bildirildi.

Pakistan bölgesel parlamenterleri ise, hayat boyunca ayrıcalık, maaş, ikramiye, güvenlik ve mobil telefon hat imkânlarından yararlanıyorlar. Demokrasi kullanılarak, kişisel ticari çıkarlar için ayrıcalıklı yasalar çıkarılıyor. Ayrıca mal varlıklarını vergiden kaçırıyorlar. Bu yolla yöneticiler ve politikacılar, sadece altı yılda servetlerini üç katına katladılar. Kişisel servetlerini de güvence altına aldılar. Hainler, insanların haklarını gasp etme pahasına yurtdışındaki efendilerinin çıkarlarını demokrasi aracılığıyla korudular.

Demokrasi, ülkeyi paramiliter ABD askerlerine ve istihbarata açarak güvenlik zafiyeti oluşturdu. Bu sayede Pakistan'ın enerji kaynakları ve muazzam büyüklükteki madenleri yabancılara peşkeş çekilerek ülkenin refah ve gelişimine engel oldu. İşte yozlaşmış, açgözlü ve ahlaksız insanlar, demokrasiye akın ederken, sinekler de bataklığa uşuşürken, samimi insanların demokrasi ve politikadan uzak durmalarının nedeni budur.

Ey Pakistanlı Müslümanları!

Demokrasi, sefil politikanızın ve yaşadığınız büyük zulmün ana nedenidir. Her şeyden önce ondan uzak durmak ve onu ortadan kaldırmak dinen farzdır. Çünkü demokrasi, insanlara Allah'a itaat ya da isyan seçeneği sunar. Oysa Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾
“Allah ve Rasûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Rasûlü'ne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.” [Ahzab 36]

Demokrasi, parlamentolar aracılığıyla kadınlara ve erkeklere egemenlik hakkı tanır. Onlar da kendi istek ve arzuları doğrultusunda yasa çıkarırlar. Hâlbuki Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾
“Aralarında, Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur'an'ın bazı hükümlerinden) seni şaşkırtmalarından sakın. Eğer

yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır.” [Maide 49]

Yine demokrasi, Allah’ı değil de insanları ilahlaştırır.

Adiyy ibn Hatim’den rivayet edildiğine göre:

﴿أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَتْنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءةٍ: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ سَهْلًا مِمَّا هُمْ وَادُّوا يَغْبُؤْنَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ﴾
Boynumda altından bir haç takılı iken Nebi yanına vardım. Bunun üzerine “Ey Adiyy! Boynundan şu putu çıkar at” buyurdu ve arkadan şu ayeti okuduğunu işittim: “Onlar Allah’ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih’i rabler edindiler. Oysa tek ilahı başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Allah, koştukları eşlerden münezzehtir.” [Tevbe 31]

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e devamla: **“Aslında onlar, bunlara tapınmadılar, ancak bunlar (Allah’ın haram ettiği bir şeyi) kendileri için helal kılınca hemen helal addediverdiler, (Allah’ın helal kıldığı bir şeyi de) kendilerine haram edince hemen haram addediverdiler.” [Tirmizi]**

Hilafette kanunlar Allah’ın Kitabı ve Rasûlü’nün Sünnetinden çıkarılır. Böylece insan tarafından insanın sömürülmesine engel olunur. Nitekim insan yapımı yasalar da insanlar insan tarafından sömürülüyor. Özlemini çektiğiniz gerçek değişimi gerçekleştirebilecek burada tek bir siyasi parti vardır, o da Hizb-ut Tahrir’dir. Bu nedenle haydi demokrasiyi devirmek ve onun yerine Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet Devletini kurmak için fikri çatışma ve siyasi mücadele yapmak üzere onunla çalışın.

Ey Pakistan silahlı kuvvetleri içindeki samimi subaylar!

Pakistan liderliği içindeki hainlerin, bozuk demokratik küfür sistemini desteklemek için o muazzam gücünüzü istismar etmelerini nasıl kabul edebiliyorsunuz? Demokrasinin sizler aracılığıyla himaye edilmesini kabul etmeyin. Demokrasi, apaçık ve düpedüz küfre davettir. Bunun yerine şimdi ellerinizi Hizb-ut Tahrir’in eli üzerine koyun ve Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e nusret vererek İslam’ın Medine’yi Münevvere’de devlet olmasını sağlayan sizden önceki Sad b. Muaz gibi silah arkadaşlarınızı ve Müslüman kardeşlerinizi hatırlayın.

Sad vefat edince ağıtlar yakan annesine Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle demişti:

“Artık ليرقاً - لينقطع - دمعك، ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش gözyaşların dinsic, hüznün bitsin. Çünkü Allah’ı ilk güldüren kişi, senin oğlundur ve oğlunun ölümünden dolayı Arş titredi.” [et-Taberânî] □

Hizb ut Tahrir
Mısır
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٤﴾



11 Safer 1436 H

03.12.2014

No.: MS-BA-2014-MB-TR-29

Basın Açıklaması

Ey El-Ezher Şeyhi! Hilafet Âlemlerin Rabbinin Bir Farzıdır, Bu Yüzden Onun Kurulmasına Davet Edenlerden Ol

Irak ve Suriye’de Müslümanların kanını akıtanın Amerikan terörü, küstahlığı ve ceberutu olmasaydı, 3-4 Aralık tarihlerinde El-Ezher tarafından düzenlenen Uluslararası Terörizmle Mücadele Konferansı’nın amacının, gerçekten El-Ezher Şeyhi Yardımcısı Dr. Abbas Şoman’ın söylediği gibi olduğuna inanırdık. Şeyh Şoman, aşırılık ve terörle mücadele için düzenlenen oturumun siyasi bir oturum olmadığını ya da yurt içinde ve dışında hiç bir siyasi amaca hizmet etmediğini, aksine El-Ezher Şeyhi Ahmet Tayyib’in inisiyatifi ile düzenlendiğini söyledi. Konferans, Arap dünyasındaki terörizmi ve aşırılığı ele almak için düzenlendi. Bu bile bu Konferansın yurtiçinde ve dışında siyasi ve siyasi olmayan bir takım kötü niyetli amaçlara hizmet ettiğini gösterir. Özellikle de mevcut rejim, sözde terörle mücadeleyi öncelikli görev ve amaç addediyor. Amerika da terörizmle mücadele bahanesi altında Irak ve Suriye’de Müslümanlara karşı yeni bir Haçlı Seferi yürütüyor. Amerika’nın, Irak ve Suriye’de ümmetin çocuklarına karşı yürüttüğü amansız saldırıyı haklı göstermek için geçtiğimiz Eylül ayında Cidde’de düzenlenen Terörle Mücadele Konferansı’nın tazeligi daha zihinlerden silinmiş değildir.

El-Ezher Şeyhi, yaptığı açılış konuşmasında kâfir Batıyı korkutan ve bin kere düşündüren iki önemli konuya değindi: Cihat ve Hilafet. “Cihat, İslam’da ancak canı, dini ve vatanı savunmak için meşru kılındı. Savaşın illeti, küfür değil, saldırdır. Cihadı ancak Veliyyül Emir ilan eder ve doğrudan yürütür.” dedi. Biz burada, cihadın sadece savunmak için meşru kılındığı iftira ve yalanını tartışacak değiliz. Bu, İslam’da sonradan ortaya atılan bozuk düşüncelerden sadece bir tanesidir. Ümmetin klasik âlimlerinin hiç biri bunu söylemiş değildir. Bu düşünce, son iki yüzyılda Müslüman ülkelere yapılan kültürel ve fikri saldırının pislik ve kalıntılarından biridir. Biz, El-Ezher Şeyhi’ne deriz ki, eğer gerçekten sizin dediğiniz gibi İslam’da savaşın illeti saldırı ise, peki o zaman neden Yahudilerin Filistin saldırısına ve Mescidi Aksa’nın kirletilmesine yanıt vermek için Veliyyül Emir olarak kabul edilen kişilerin cihat ilan etmelerini istemiyorsunuz? Yoksa siz, Yahudileri saldırgan olarak görmüyor musunuz? Yoksa onları hak sahibi, komşu ya da aramızda güzel komşuluk ilişkisi olan dostlar olarak mı görüyorsunuz? Yoksa Filistin halkına yapılanların Mısır halkını ilgilendirmediğini mi düşünüyorsunuz? Amerika’nın Irak ve Suriye’de

yaptıkları, yanıt verilmesi gereken bir saldırı değil midir? Yoksa siz, Amerika ve onun şeytani koalisyonu tarafından katledilen çocuk, kadın ve yaşlıları görmeyecek kadar kör müsünüz?

Hilafet, akide ve dinin usulünden değil, Şeriatın furuatındandır sözünüze gelince, evet bu doğru bir sözdür. Ama bu söz, Şeriatın bu furuatının hiçbir değeri yoktur demek midir? Ya da bu, onu ihmal edebiliriz, onun kurulması için çalışmamıza gerek yok anlamına mı geliyor? Hilafet, şeri bir hüküm değil mi? Allah Subhânehu ve Teâlâ Hilafeti Müslümanlara farz kılmadı mı? Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın Kitabı ve Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Sünnetinde farz olduğuna ilişkin sayılamayacak kadar delil vardır. Örnek olarak Allah Subhânehu ve Teâlâ Kuran'da şöyle buyuruyor:

﴿فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ **“Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma.”** [Maide 48]

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ﴾ **“Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın.”** [Maide 49]

Sünnette ise Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

﴿مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَّ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً﴾ **“Kim itaatten elini çekerse, Kıyamet gününde lehine hiçbir delil bulunmaksızın Allah ile karşılaşacaktır. Kim de boynunda Halifeye biat olmadan ölürse, cahiliye ölümü ile ölür”** [Müslim]

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدى، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا **“İsrail oğullarını Nebiler siyaset ediyordu. Bir Nebi öldüğünde diğer bir Nebi takip ediyordu. Benden sonra Nebi yoktur. Fakat birçok Halife olacaktır”** Dediler ki: **“Bize ne emredersin?”** Dedi ki: **“İlk biat edilene vefakâr olunuz onlara karşı olan vazifelerinizi yerine getiriniz. Muhakkak ki Allah size karşı olan vazifelerini yapıp yapmadıklarını onlara soracaktır.”** [Müslim]

İcma'us Sahabeye gelince, onlar, Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ölümünden sonra bir Halife naspetmenin gerekliliği üzerinde icma ettiler. Ebu Bekir, sonra Ömer, daha sonra da Osman'ın Halifeliği üzerinde icma ettiler. Müslümanların Halifesi olarak Ebu Bekir'e biat edilene dek iki gece Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in cenazesinin defnedilmesini ertelediler. Ve siz ey El-Ezher Şeyhi! Bunu çok iyi biliyorsunuz.

Garip olan şudur ki, İslam'ın yönetim sistemi ve ümmetin birliğinin adresi olan Hilafeti bir kenara bırakıp, Avrupa Birliği modelinde başka bir birlik formundan bahseden El-Ezher Şeyhi Dr. Tayyib, “Allah Subhânehu ve Teâlâ bu ümmete diğer ümmetlere nazaran dil, ırk, etnik köken, din, tarih ve coğrafya gibi birlik ve vahdetin dinamiklerini bahsettiği halde ve Arap Birliği ve İslam İşbirliği ... Devamı 37. Sayfada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ey İnsanlar!

İnsanlara Daha Fazla Kurşun Sıkılmasına Dur Diyebilecek Subaylar Nerede?



H. 13 Safer 1436
M. 05 Aralık 2014

Tiran Hasina Sizi Kendi Yönetimine Boyun Eğdirmek İçin Kılıç ve Sopa Aracını Kullanıyor, Ondan Kurtulmanın Yegâne Yolu, Samimi Subaylardan Onu Devirmek ve Hilafeti Kurmak İçin İktidarı Hizb-ut Tahrir'e Teslim Etmelerini İstemektir

Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: **وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ يَبْغُضُونَهُمْ وَيُبْغَضُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ** “Şerli imamlarınız ise sizden nefret ederler siz de onlardan nefret edersiniz, siz onlara lanet edersiniz onlar da size lanet ederler” [Müslim]

Ey insanlar! Bu toprakların tiranı Şeyh Hasina, şerli imamlar kategorisi arasında değil mi? Biz, onun yönetimi hakkında ağzınızdan neler çıktığını, onun hakkında neler düşündüğünüzü biliyor ve işitiyoruz. Siz, ondan nefret ediyor, ona lanet okuyorsunuz. Onun zorbalığından kurtulmak için içtenlikle ve hararetle âlemlerin Rabbi olan Allah'a dua ediyorsunuz. Hasina, ülkede bozgunculuk yapıyor. Bir yandan insanların acı ve sıkıntı çekmesine neden olurken, diğer yandan onun hükümeti aleyhine konuşan ya da pisliklerini deşifre etmeye çalışan insanların ağızlarına ket vurarak susturmaya çalışıyor. **«الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ»** “Onlar ki ülkelerde azgınlık ettiler. Oralarda bozgunculuğu çoğalttılar.” [Fecr 11-12] Hasina, yabancı efendilerinin emriyle Pilkhana'da ordu subaylarını en iğrenç şekilde katlederek iktidara başladı. Ardından ülke çıkarlarına karşı ihanet eylemlerini birer birer işlemeye başladı. Tek tek efendilerinin isteklerini yerine getirdi ve bugüne kadar da yerine getirmeye devam ediyor. Onun hükümetinin, insanların servetini yağmalamak ve halkın işlerini gütmek açısından başarısız olan Halide Ziya'dan pek farkı yoktur. Hatta daha da ileri gitti. Ayrıca Allah'a, Rasûlü'ne ve müminlere düşman olan onun dinsiz rejimi had ve hudutları aştı. Öyle ki bu, onun hükümetinin mihenk taşı ve karakteristik özelliği haline geldi. İnsanlar, onun ve hükümetinin şeytanlığını reddettiği için insanları kendi yönetimine boyun eğdirmek amacıyla kılıç ve sopa kullanarak kaba kuvvete başvurdu. Rahatsızlığını dile getirenleri eşkıya gibi kaçırdı, tutukladı. İsteklerini dile getirmek ya da hükümetin aşırılıklarını protesto etmek için miting yapan insanlar üzerine ateş açtı. “Talep yok, protesto yok” onun başlıca politikasıdır. Hasina, kendi yönetiminin halk desteğine sahip olmadığını çok iyi biliyor. Bu yüzden gitgide yabancı hayvanlar gibi vahşileşiyor ve acımasız oluyor. İnsanların kanı, onun için sudan ucuz. İnsanlar uygulanan sistemi kabul edene dek uysallaştırma ve küçük düşürme girişimine devam edecektir.

Ey Müslümanlar! Bu sizin kaderiniz değil. Hasina ya da meslektaşısı Halide Ziya gibi yöneticilerin sizi yönetmeleri sizin kaderiniz asla değil. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bize hayırlı yöneticiler hakkında şöyle buyurdu:

«خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ» “Sizin hayırlı

imamlarınız şunlardır: Siz onları seversiniz onlar da sizi severler. Onlar sizin için dua ederler, siz de onlar için dua edersiniz.” [Müslim] Bu şerli imamlar, zamanla sınırlı değil. Ebu Bekir ve Ömer RadiyAllahu Anhuma gibi sizi gözetip kollayan, sizi seven ve sizin için dua eden yöneticilere sahip olmak, Müslümanlar için Sahabe dönemiyle sınırlı değildir. Hadis, bunu belli bir zaman ve mekânla tahsis etmedi. Dahası, burada başka hadisler de var. Bu hadisler, yakında Müslümanları şefkatle yönetecek, işlerini güdecek ve bugün zorbaların yaptığı gibi onlara düşman olmaktan ziyade gerçek bir koruyucu gibi onları gözetip kollayacak ikinci Raşidi Hilafet Devletinin olacağını müjdeliyor. Müslüman veya Gayrimüslim olsun yeryüzünde insanlar arasında adalet yayacaktır. Nimetler bollaşacak, ümmet onur ve zaferini geri kazanacaktır.

Ey Müslümanlar! İşte durumu düzeltmek için doğru eylemlerde bulunursanız, sizin haliniz böyle olacaktır. Bunun ilk adımı, Hasina'dan nefret edip lanet ettiğiniz gibi tüm küfür rejimlerinden de nefret edip lanet ederek reddetmektir. Demokratik sistem ve demokratik harekete çağırın her davet ve davetçilerden, kendilerini bu demokratik siyasi düzen içinde alternatif güç olarak sunan herkesten uzak durun. Siyasete girip onu yozlaştırmak ve iktidara ulaşmak için Hasina gibilerine yol veren, onları üreten bu çürük demokrasidir. Onun için şayet sözde özgür ve adil seçimler yapılsa bile hatta yapılan oylamada Hasina iktidar dışı kalsa bile, şunu iyi biliyorsunuz ki onun yerine gelecek kişi, ondan daha iyi olmayacaktır. Dolayısıyla en kısa zamanda Hasina, yeni bir seçim yoluyla tekrar iktidara geri gelecektir.

Ey insanlar! Bu sirki durdurun, kendi ellerinizle iktidarı bu bozguncu taifelere vermekten vazgeçin!

İkincisi, işlerinize yapılan her türlü yabancı müdahaleyi reddedin ve seçimlerin yenilenmesi için dış baskı ve müdahalelere davet edenlere karşı gelin. Yabancı güçler, ABD-İngiltere-Hindistan gibi ülkeler tarafından bizim işlerimize yapılan müdahaleler işlerin en kötüsüdür. Bugün olduğu gibi aslında sorunları üretenler onlardır. Hasina ve Halide'nin destekçileri bunlar değil mi? O halde emperyalistlerin ajanından, entelektüel ya da siyasetçi gibi gözükerek buna davet edenlerden daha sığ, daha cahil ve daha kötü kim vardır?

Üçüncüsü, Hasina ve küfür rejimine karşı Hizb-ut Tahrir ile birlikte siyasi mücadeleye katılın. Zorbaya karşı sessiz kalmayın. Aksi halde onun vahşeti iyice azgınlacaktır. Ayrıca zalim hükümdarı muhasebe etmek farzdır. Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: **كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَىٰ يَدِي الظَّالِمِ** ve Sellem şöyle buyurdu: **وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَىٰ الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ قَصْرًا** “Vallahi ya iyiliği emreder ve kötülüğü engellersiniz, zalimin elini tutar, onu hakka çekersiniz, haktan yana olmaya mecbur edersiniz” [Ebu Davud ve Tirmizi]

Son olarak ve en önemlisi, Şeyh Hasina'yı devirerek İslam'a ve insanlara karşı görevlerini yerine getirmek için ordu içindeki samimi subaylara çağrıda bulunun. Babalarınız, kardeşleriniz, oğullarınız, yeğenleriniz, arkadaşlarınız ve subaylar içindeki tanıdıklarınıza kısacası herkese, Allah ve Rasûlü'ne, insanlara karşı görevlerini hatırlatın. Onlardan görevlerini yerine getirmelerini isteyin. Çünkü Hasina ve iktidar rejimini ortadan kaldırmak için maddi güce sahip olan onlardır. Samimi subayların

taraf değiştirmelerini sağlayın. Onların rejimi terk edip halkın tarafını tutmaları, rejimi değiştirmenin en güvenilir yoludur. Onlar darbe yaptıklarında, iktidarı ele geçirmek için değil aksine rejimi samimi ve uyanık politikacılara devretmek için darbe yapmalıdır. Öyle ki bu politikacılar rejimi yeni bir temele, İslami temele dayayacak ve Bangladeş'i Hilafet olarak ilan edecektir. Kur'an ve sünnete göre halkın sorunlarının nasıl çözüleceğini, ülkenin nasıl sanayileşeceğini, bölgesel ve küresel sorunlar ile nasıl baş edileceğini bilen bu samimi ve uyanık politikacılar, Hizb-ut Tahrir saflarındadır. Başka bir partide değil. Samimiyet ve derin uyanıklık kombinasyonunu başka bir partide bulmak mümkün değildir. Gerçekten de Hizb-ut Tahrir, onun lideri Şeyh Ata ibn Halil Ebu Raşta ve üyeleri, içtenlikle size değer veren, sizi seven, sizin için dua eden, dünya ve ahirette bütün güzelliklerin size ait olması için dualarında Allah'a yalvaran, Allah için ağlayan işte bu uyanık politikacılarıdır.

Dolayısıyla tanıdığınız ve karşılaştığınız subaylardan Şeyh Hasina'yı devirmelerini ve Hilafeti kurmak için iktidarı Hizb-ut Tahrir'e devretmelerini isteyin. Allah Subhânehu ve Teâlâ sizi ve onları işlediğiniz bu asil amel nedeniyle hem dünyada hem de ahirette mükâfatlandıracaktır. Eğer bunu yaparsanız, Medine'de İslam Devletini kurmak için Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e nusret veren Ensar ve onların ailesini onurlandırıldığı gibi siz de İnşaAllah onurlandırılacaksınız.

Ey samimi subaylar, güç ve kuvvet ehli! Hilafet geri gelecektir. O, Allah'ın hükümdür ve İnşaAllah bu yakında olacaktır. Ama tabii ki gökten zembille inmeyecektir. Bu yüzden mesele, Hilafetin yeniden kurulup kurulmayacağı meselesi değildir. Aksine mesele, kimin eliyle gerçekleşeceği ve Allah'ın kimi onurlandıracağı meseledir. Sizden kim bu onur ve şerefe nail olmak ister? Sizden kim İslam'ın iktidara gelmesinin aracı olmak ister? Kim insanları bu zulümden kurtarmak ister? İslam'ı ve insanları destekleyebilmek için subayda olması gereken cesaret sizden kimde var? Biz, rejimin, size Hasina ve rejime sadık kalmaktan başka bir şey ifade etmeyen "Anayasayı koruma" ve diğer bu tür saçma sloganlar aşıladığının farkındayız. Peki ya Allah'a, Rasûlü'ne ve insanlara sadakatınız nerede? Aranızda zorba Hasina ve onun uşakları tarafından insanlara kurşun sıkılmasına dur diyecek subay ve subaylar yok mu?

Ey subaylar! Bu çağrıya icabet edin, sakın geç kalmayın, Allah ve Rasûlü'nün emrine yanıt verin, insanların çağrısına kulak verin. Allah'ın vadinin yerine getirilmesinin aracı olun. Şeyh Hasina rejimini devirin ve Hilafeti kurmak için iktidarı Hizb-ut Tahrir'e teslim edin. Umulur ki Allah Subhânehu ve Teâlâ Ensar ve onların ailelerini onurlandırdığı gibi sizi ve ailelerinizi de hem dünyada hem de ahirette onurlandırır.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ "Allah Subhânehu ve Teâlâ, içinizden, iman edip de Salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir." [Nur 55] □

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٤﴾



15 Safer 1436 H

07.12.2014

No.: HT-BA-2014-MB-TR-65

Basın Açıklaması

Sözde Direniş Liderleri İle En Büyük Şeytan Amerika Arasındaki Şeytani İttifak

Beşşar Esed, Fransız “Paris Match” dergisi ile bir röportaj yaptı. Dergi, 03 Aralık 2014 tarihinde yapılan röportajdan bir takım pasajlar yayımladı. Esed dergiye verdiği röportajda “*Havadan terör yok edilemez ve coğrafi koşulları iyi bilen kara birlikleri ile birlikte hareket edilmediği sürece de karadan istenilen sonuçlar elde edilemez.*” dedi. Devamla Esed “*Ben çok önemli bir şeyi vurgulamak istiyorum ki ne kriz öncesinde, ne sonrasında ne de kriz esnasında devlet başkanı olarak kalmam benim öncelikli amacım değil. Ama Suriyeliler olarak biz, Suriye devletinin Batı kuklası olmasını asla kabul etmeyeceğiz.*” diye konuştu.

Bu mücrim, iki yüz bin Suriye halkını şehit etti. Milyonlarca insan civar ülkelere göç etti. Halkın iradesini kırmak, devrimi tamamlamak, onu ve onun rejimini devirmekten halkı vazgeçirmek için kullanmadık kitlesel imha silah bırakmadı. Washington ise, hem onu destekledi hem de onun suçlarını örtbas etti. Daha önce de babasının Hama ve Suriye'nin diğer bölgelerinde, hatta Lübnan'da işlediği suçu destekleyip örtbas etmişti. Bu aynı Beşşar, Yahudi varlığının defalarca Suriye'ye saldırılarını umursamadı. Onlara engel olmak ve caydırmak için hiçbir şey yapmadı. Hatta babası döneminde Yahudi varlığının en sadık bekçisi idi. Yine Amerika ve koalisyonun, Kuzey, Doğu ve Orta Suriye'ye yüzlerce hava saldırıları düzenlemesinin hiç bir sakıncası olmadığını açıkladı. Şimdi de kalkıyor utanmadan ülke ve insanlara değer verdiğini iddia ederek açıkça Obama'yı devrimci teröristleri ortadan kaldırmak için mücrim rejimle ittifaka davet ediyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından başlatılan hava saldırılarının böyle önemli bir görevi başarıyla tamamlamak için tek başına yeterli olmayacağını, Esed çetelerinden oluşan kara birliklerinin ve paralı askerlerin de hava saldırılarına eşlik etmesi gerektiğini savunuyor. Sonra da Suriye'nin Batı'nın bir kuklası haline gelmesinin asla kabul edilemeyeceğini söylüyor!

Esed'i direnişin kahramanı olarak gören ve devekuşu gibi kafalarını toprağa gömen Lübnan'daki Hizbullah liderlerinin, gerçekleri görmek ve işitmek için kafalarını topraktan çıkarma zamanı gelmedi mi?

Yoksa en büyük şeytan sloganının mucidi İran'daki efendileri, sözde tekfirci tehlikesi ile mücadele etmek için en büyük şeytan ile ittifaka ... *Devamı 37. Sayfada*

Basın Açıklaması

Rezil Rüsva Olan Devrik Rejim, Yahudilerin Suriye'ye Saldırılarına Bir Son Veremez, Aksine Muhlis Suriye Devrimcilerinin Uğruna Çalıştıkları Nübüvvet Metodu Üzere Hilafet Orduları Ancak Son Verebilir

7 Aralık 2014 Pazar günü, “İsrail” uçakları Şam kırsalındaki Dimas askeri bölgeyle Şam Uluslararası Havaalanı'nı hedef aldı. Savaşlarda devekuşu gibi kafasını toprağa gömen Suriye yönetimi ise alelacele saldırıyı kınayan bir mektubu Güvenlik Konseyi'ne teslim etti. Yahudilerin Suriye topraklarına saldırıları yeni değil. Rezil rüsva olan rejimin saldırıya misilleme yapmaması da yeni değil. Ancak biz bu olay karşısında şunu vurgulamak istiyoruz:

Birincisi:

Bu saldırının amacı, sivilleri korumak bahanesiyle kimyasal silahların Amerika'ya teslim edilmesinin ardından Yahudilerin güvenliğini tehdit eden silahlardan arta kalanını imha etmektir. Özellikle de bu silahların Allah Subhânehu ve Teâlâ'dan korkan kimselerin ellerine geçmesiyle Yahudi varlığının ortadan kaldırılacağından korkuluyor.

İkincisi:

Bu saldırılar, millet ve din farkına rağmen kâfir ülkelerinin paniğe kapıldığını gösteriyor. Suriye devriminin tarihin akışını değiştiren köklü bir çözümle sonuçlanmasından korkuyorlar. Bu nedenle Yahudi, Haçlı koalisyonu ve zorba rejimin uçaklarının aynı rota seyrettikleri görülüyor. Suriye halkını terörize etmek, onların gerçek projelerini frenlemek, Amerikan çözüm ve reçetesi için onları dize getirmek amacıyla Suriye topraklarında bozgunculuk çıkarıyorlar. Zorba ve azgınlığın kökünü kazıyan, Kudüs'ü Yahudilerin pislik ve şerrinden temizleyen bir devlet ile mübarek devrimlerini taçlandırmaktan onları vazgeçirmeye çalışıyorlar.

Üçüncüsü:

Arşın Rabbi, Yahudileri öyle güzel ve dakik tanımladı ki herkes bunun bilincinde olmalıdır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يِقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَىٰ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ
“Onların” وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾

İçlerinde size karşı duydukları korku, Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Böyledir, çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Onlar müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, hâlbuki kalpleri darmadağınaktır. Böyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur.” [Haşr 3-4]

Dolayısıyla onlar, en korkak yaratıklardır. Hilafet Devleti tekrar geri geldiğinde Müslüman orduların karşısında bir saat bile dayanamazlar. Yahudileri koruyan ilk savunma hattı, Beyaz Saray, Londra ve Paris'teki efendilerinin hizmetine amade olan bu alçak, hain ve ajan yöneticilerdir. Eğer ümmet gaspçı Yahudiler ile baş başa bırakılsa, kuyruklarını kıstırarak arkalarına bakmadan geldikleri yere geri döndükleri görülecektir.

Dördüncüsü:

Bu devrimin Rabbi, Aziz ve Güçlü olan Allah Subhânehu ve Teâlâ'dır. Komutan ve lideri de Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Askerleri de Suriye halkı ve onları destekleyen İslam ümmetidir. O ümmet ki insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olmanın özlemi ile yanıp tutuşuyor. Kindarlar, hainler ve korkaklar istemese de Allah'ın izniyle ümmet zafere ulaşacaktır. Ama tabii ki bundan önce çaba, gayret ve fedakârlık gerekiyor. Tabii ki bundan önce de bize karşı kurulan komploların tamamen farkında olmak gerekiyor. Tabii ki bundan önce de mücrim Suriye rejiminin arzuna uygun ve “Çatışmalara ara vermek” gibi onu kurtaracak ve Amerika'nın çıkarlarını gerçekleştirecek bir formülü pazarlamak için uğraşan Mistura ve benzerlerinin ortaya koyduğu art niyetli planları reddetmek gerekiyor. Ki Amerika, bunlar aracılığıyla İslam'ın Nübüvvet metodu üzere Hilafet projesini önlemek için var gücüyle çalışıyor. Tabii ki bundan önce de kurtuluşumuzun düşman eliyle değil kendi ellerimizle olacağına yakinen inanmak gerekiyor. Tabii ki bundan önce de destekçiler ve hainlerin arzuladığı gibi yan savaşlar ile enerjileri tüketmek yerine safları sıklaştırmak, gidişatı düzeltmek ve çabaları, Şam'daki yılanın başına odaklaştırmak gerekiyor. Tabii ki bundan önce de asla halkına yalan söylemeyen bir lider tarafından sunulan muhlis ve bilinçli siyasi İslam projesi etrafından toplanmak gerekiyor. Tabii ki bundan önce de Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın şu sözünü doğru anlamak gerekiyor:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ “Ey iman edenler! Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar.” [Muhammed 7]

Sabır ve sebat edin ey Suriye halkı!

Allah'ın yardımı en yakın zamanda gelecektir Allah'ın izniyle. Tabii ki bundan önce de fedakârlık ve kurban vermek gerekiyor. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ “Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.” [Hac 40] □

Hizb ut Tahrir
Türkiye
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



18 Sefer 1436 H

10.12.2014

No.: TR-BA-2014-MB-TR-031

Basın Açıklaması

74.000 Kişi Hizb-ut Tahrir'e Yapılan Yargı Zulmüne Dur Dedi

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti, 18 Eylül 2014 tarihinde başlattığı “Hizb-ut Tahrir'e Yönelik Yargı Zulmüne Dur De” başlıklı kampanyanın, 20 Ekim 2014 tarihinde başlayan ikinci aşamasının da tamamlandığını kamuoyuna duyurur.

20 Ekim 2014 tarihinde başlatılan imza kampanyası, 30 Kasım 2014 tarihinde tamamlandı ve bu kırk günlük süre zarfında 74.001 kişi attıkları imzalar ile Hizb-ut Tahrir'e yönelik yargı zulmüne dur dedi.

Öncelikle, Raşidi Hilafet Devleti'nin yeniden ikamesi için tüm dünyada faaliyet gösteren, cebir ve şiddet yöntemini kullanmayı kesinlikle reddedip fikri ve siyasi çalışma yapan İslami parti Hizb-ut Tahrir'e yönelik yargı zulmünün bir an önce bitmesi için imza kampanyasına katılarak, Hizb-ut Tahrir'li kardeşlerine destek veren tüm duyarlı Müslümanlara, kampanyaya sosyal medya ve internet üzerinden destek veren gazeteci ve yazarlara, son olarak da imza kampanyasına kurumsal anlamda destek veren siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu süre zarfında Müslümanlar, attıkları imzalarla Hizb-ut Tahrir'li kardeşlerine destek olup yargı zulmüne karşı dururlarken, uğradıkları zulmü ortadan kaldırmak isteyen Hizb-ut Tahrir'li gençler yeni zulümlerle karşılaştı ve bazı bölgelerde imza kampanyası kapsamında stant açtıkları için gözaltına alındılar. Emniyet güçleri tarafından 9 Kasım'da Ankara Keçiören'de 6, 16 Kasım'da yine Ankara Yenimahalle'de 2, 21 Kasım'da Malatya'da 3, 22 Kasım'da Siirt'te 1 ve yine 22 Kasım'da Bursa'da 6 kişi olmak üzere toplamda 18 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.

İşte böyle bir baskı ortamında toplanan imzalar ise, 10.12.2014 tarih ve 32429 sayılı dilekçe örneği ile birlikte TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığına, Hizb-ut Tahrir yargılamaları hakkında yapılan hukuksuzlukların ve hak ihlallerinin araştırılması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması talebiyle teslim edildi.

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti olarak; karşılığı ve bedeli her ne olursa olsun bu ulvi yoldan asla dönmeyeceğimizi, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdelediği nübüvvet minhacı üzere Raşidi Hilafet Devleti kurulana dek hak üzere sebat edeceğimizi, hedef ve metodumuzdan zerre kadar sapmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, biz kimseden merhamet veya adalet beklemiyoruz. Zira adalet, sadece ve sadece İslam ahkâmının tatbiki neticesinde ortaya çıkacaktır. İslam nizamı, tam ve kapsamlı bir şekilde hayatın her alanında uygulanmadıkça dünyanın hiçbir parçasında adalet tesis edilemez. Dolayısıyla mevcut sistem içinde beklentimiz adalet değil, süregelen haksızlık ve hukuksuzluğun giderilmesidir. Bu da her nerede olursa olsun, tüm insanların en tabii haklarından biridir. Bu nedenle yapılan bu yargı zulmü karşısında sessiz kalmayacak ve İslam'a göre meşru olan her zeminde hakkımızı arayacağız. □

... 12. Sayfanın Devamı

lem'in yaptığı gibi küfür fikirleri ile çatışmak üzere güçlü ve meydan okuyucu bir tarzda sunulur. Sulandırarak ve esneterek değil.

Siyasi mücadele yanı sıra İslam'a ve Müslümanlara karşı kurulan komplo ve planları deşifre etmekle olur. Yağcılık yaparak, tağutlar ve kâfir Batının ülkemizdeki ajan politikacıları, gazetecileri ve düşünürleri ile birlikte hareket ederek değil. Bu sayede Hilafet ve Şeriata yönelik kamuoyu oluşur. Sonra ordu içindeki samimi nusrat sahipleri Hilafet tarafını tutarlar. Çünkü gerçekten kuvvete sahip olan odur. Ordu ve polis içindeki ümmetin evlatları ile ve ümmetin çektiği acıları çeken o kurumlar içindeki samimi insanlar ile çarpışarak ve vuruşarak olmaz. Samimi olmakla birlikte ne yazık ki bunlar, doğru yolu göremiyorlar, insan ve cin şeytanları tarafından saptırılıyorlar. Onun için sakın bu tuzağa düşmeyin.

Bu, bizim samimi tavsiyemizdir. Karşılığında teşekkür ve mükâfat beklemiyoruz. Aksine biz bu tavsiyemizi Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu hadisine icabet etmek için yapıyoruz.

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَنْتِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ»
 “Din nasihattir.” Dedik ki “Kim için ya Rasûlullah?” “Allah ve Kitabı için, Rasûlü için, Müslümanların liderleri için, halk için” buyurdu.” [Müslim]

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ
 «Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasûlü'ne icabet edin.” [Enfal 24] □

... 13. Sayfanın Devamı

bu mücrimin şüana kadar iktidarda kalmasında Amerika'nın büyük rolü vardır.

Ey Şam diyarındaki Müslümanlar! Bu açıklama ve açığa çıkan plandan sonra deriz ki: Bölgedeki ajanlarının yardımıyla Amerika tarafından hazırlanan eğitim kamplarına gitmek, ihanettir, ötesinde bir ihanet yoktur, cürümdür, bundan öte cürüm yoktur. Allah'ın kelimesini yüceltmek için akıtılan şehit kanlarının telef edilmesidir. Ayrıca bu mübarek devrim uğruna bu ümmet tarafından verilen kurban ve fedakârlıkların zayı edilmesidir.

«الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
 أَيْبَتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا»
 “Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir.” [Nisa 139]

Sakın ha sakın bu habis tuzağa düşmeyin. Bütün hastalıkların başı Amerika ile tüm bağları kesin. Bu öyle bir iptir ki siz farkında olmadan boynunuza dolanıverir. Bunun yerine dünya ve ahirette kurtuluşunuz olan Allah'ın sağlam ipine sarılın.

«هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ
 «İşte bu, kendisiyle uyarılınsınlar, Allah'ın ancak bir tek İlah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiri-
 dir.” [İbrahim 52] □

Ahmed Abdul Vehhâb

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Suriye Vilâyeti

Medya Bürosu Başkanı

... 14. Sayfanın Devamı

baskılar karşısında yılmadan ve yalnız Allah Subhanehu Ve Teâlâ'nın vaadine güvenerek yolumuzda yürüyoruz. Bizim yolumuz açık. Biz ufuktaki güneşi görüyoruz. Çünkü biz, önümüzü aydınlatan Rasulullah Sallahu Aleyhi Ve Sellem'in yolunu takip ediyoruz. Ya siz? Burnunuzun ucunu dahi göremiyorsunuz. Çünkü sizi karanlığa sürükleyecek zulme tutunuyorsunuz. Hal bu ki, zulüm ateştir.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

“Zulmedenler nasıl bir inkılab ile devrileceklerini, yakında bileceklerdir.” [Şuara 227]

Ey Zalim Devlet!

Sana gelince, zulüm fitratından bir parça gibi oldu. Bugün seni ve köhne demokrasini korumak için koltuk işgal eden yöneticileri seleflerinden ayıran tek şey giydikleri elbiselerdir. O elbiseler bir utanç olarak kıyamet günü yüzlere fırlatılacaktır.

Ey Müslümanlar!

Sizler zulme uğramış kardeşlerinize sahip çıktığınız gibi davanıza da sahip çıkın. Çünkü bu dava sizi 91 yıldır hasretini çektiğiniz devlete kavuşturacaktır. İşte o devlet, Allah Subhanehu Ve Teâlâ'nın emrettiği, Rasulullah Sallahu Aleyhi Ve Sellem'in müjdelediği sizin devletinizdir. İşte o devlet, İkinci Raşid-i Hilafet Devletidir. □



... 15. Sayfanın Devamı

ut Tahrir kadınlarının davet ettiği fikirler nedeniyle onlara karşı uyduruk davalar açılıyor. Bu, kadınların inandığı ve taşıdığı fikirlerle mücadele edemeyen Atambayev'in fikri iflasını gösterir. Atambayev, Müslüman ve bu halkın çocuklarından biridir. Ancak Rusya'daki fiili yöneticiler ve Batının baskısı altında kendi Müslüman halkına karşı mücadele veriyor, onlarla savaşıyor. Koltuğunu da halktan aldığı güçle değil, efendi ve hamisinden aldığı silah ve destekle zorla korumaya çalışıyor, efendilerini memnun etmek için uğraşıyor. İnsanları sefalet, yoksulluk ve şiddetli sıkıntılara maruz bırakarak ülke kaynaklarının yok olmasına izin veriyor. Sonra da Müslümanların peşine düşüyor, sadece erkekleri tutuklamakla kalmıyor, kadınları da tutukluyor. Bu korkunç durum, onun siyasi performansının tükendiğine ve iktidarının da bittiğine delalet eder.

Ey Müslümanlar!

Hilafetin dünya siyaset sahnesinden silinmesiyle birlikte diktatörler, İslam'a, Müslümanlara ve insanlığa karşı iğrenç suçlar işlediler. Oysa Müslümanlara ait Müslümanlar tarafından yönetilen bir devletin olduğu günleri hatırlayın. O zamanlar zorbalı, Hilafet Devletinde uygulanan İslam kanunları ile kayıtlıydılar. Bu nedenle haydi durmayın, Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in metodu üzere Raşid-i Hilafet Devletini geri getirmek için bizimle birlikte çalışmak üzere Hizb-ut Tahrir'e katılın. Çünkü Hilafet, zorbalıların şerrini durduracak ve takvalı Müslümanları yalnızca Özbekistan ve Kırgızistan'da değil, dünyanın her yerinde onların kötülüğünden koruyacaktır. □

... 16. Sayfanın Devamı

Müslüman'sın, o ise Kâfirdir.

Ey Erdoğan!

Sen Allah ve Rasul'ünün düşman gördüğünü nasıl olurda dost görürsün? Nasıl olurda Papa'nın hoşgörü ve barış elçisi olarak Türkiye'ye geldiğini ve İslâm dinine saygı duyduğunu anlatmaya çalışarak Müslümanları göz göre göre aldatırsın? Salahaddin Eyyubi Kudüs'ü haçlılardan temizlediğinde, dönemin Papası kahrından ölmüştü. Nasıl olurda Haçlılarla Kudüs'ü kana bulayan Papa'nın halefinden Mescid-i Aksa için çözüm çağrısı beklersin? Nasıl olurda hala o şanlı komutan Salahaddin Eyyübi'nin torunu olmakla övünebilirsin?

Ey Müslümanlar!

Daha ne zamana kadar yaşadığımız bu zillete duyarsız kalacaksınız? Dün söylediğini bugün yalanlayan, dün düşman dediği ile bugün en üst seviyede dostluk ilişkisi kuran yöneticilerinizin ikiyüzlülüğüne daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Üç kuruş yardım parası karşılığında ABD'nin haçlı çetelerinin Irak'ı işgal etmesi için tezkere çıkaran, sonra da Batılıların bu topraklara petrol ve altın için geldiğini söyleyerek onlardan şikâyetçi olan bu yöneticilerin ihanetini anlamanız için daha başka neye şahit olmanız gerekiyor?

Ey Müslümanlar!

Yeter artık! Gözlerinizi açın. Yöneticilerinizin bu zillet fotoğrafına bir bakın. Allah'ın gazaplandığı bu fotoğraf sizi hiç mi gazaplandırmıyor? □

... 17. Sayfanın Devamı

* Arap hükümdarları ve Filistin Yönetimi, dini savaşın patlak vermesinden korkuyorlar. Çünkü onlar, sorunun aslına rücu edeceğinin farkındalar. Filistin'in kutsal toprakları, İslam ümmetinin topraklarından ayrılmaz bir parçadır ve Kuran'ı Kerim'in nassı ile akide ile ilişkilidir.

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾
“Bir gece, kulunu Mescidi Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehdir.” [İsra 1]

Ki bu, tüm Filistin’i işgalci Yahudilerin pençesinden kurtarmak, Filistin’den ve bütün İslam ülkelerinden Batının kökünü kazımak için İslam ümmetinin ordularının hareket geçirilmesini gerektirir. Bu nedenle Arap Birliği Konseyi’nin mevcut ve önceki kararları, bize, bu Konsey’in ancak dalalet üzerinde ve her türlü iğrenç siyasi kötülükleri uygulamak için toplandığını gösterir. Onun için ümmet, bu yöneticilerin karşısında durmalı ve onları değiştirerek yerine Hilafet Devletini kurmalıdır. Hilafet, Filistin sorununu aslına iade edecek, tüm Filistin’i ve işgal edilen diğer tüm İslam ülkelerini kurtarmak ve sömürgeci Batının nüfuzunu ortadan kaldırmak için ümmeti ve onun ordularını seferber edecektir. O gün müminler Allah’ın zafriyle sevinecekler.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾
“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Resul'üne icabet edin.” [Enfal 24] □

... 19. Sayfanın Devamı

gün biz o rejime Allah'ın Şeriatından başkasıyla hükmettiği için başkaldırmadık. Aksine zulmü ve yolsuzluğundan dolayı başkaldırdık. Ama ne oldu? Sistem ve o sistemin bozuk insan yapımı kanunları temelinde hükmedilsin diye öylece bıraktık. Bugün ise işte bu kanunlar, Yakupoğulları'nın kanından beslenen asalak kurdun beraatine hükmetti!

Ey Mısır-Kenane Müslümanları!

Haydi, bu insan yapımı yasaları ve çürük cumhuriyet sistemini bir kenara atın. Mevcut koşulları, yeniden Allah'ın indirdikleriyle hükmederek kapsamlı ve köklü değişikliklerle değiştirmek ve Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti kurmak için çalışın. Hilafet, aramızda adaleti tesis edecek, zalimlerden intikam alacak, İslam ve Müslümanlar onunla izzet bulacaklardır. Müslüman Kıpti tüm insanlar İslam'ın himayesi altında huzurlu ve rahat bir yaşam süreceklerdir.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ﴾
 ﴿“Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah'inkinden daha güzeldir?” [Maide 50] □

Şerif Zâyd

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Mısır Vilâyeti

Medya Bürosu Başkanı

... 20. Sayfanın Devamı

Hristiyanların Müslümanlardan himaye istediklerine tanıklık etmektedir. Takvalı bir Müslümana yakışın, Nübüvvet metodu üzere İslami Hilafet Devletine davet etmektir. Ki Hilafet bütün insanlığın ilişkilerinde yeniden adalet timsali olsun. Ancak ne var ki müftü, Stavropol'da Müslüman kadınların başörtüsü takmasını yasaklamaya çalışanları hoşnut etmek için İslam'a yanlış pencereden baktı. **Ey müftü Rahimov!** Şunu iyi bil ki ya adam gibi dosdoğru yalnızca Allah'a itaat edersen, ya da zillet ve rüsvaylık seni bekliyor. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿أَفْتُمُونَن بَبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَبَعْضِ مَا جَزَاءَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾
 “Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmiştir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.” [Bakara 85]

Sonuç olarak biz, Rusya'daki tüm imam ve müftülere Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu sözünü hatırlatırız: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت “Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır konuşsun ya da sussun.” [Buhârî, Müslim] Ayrıca onlara Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın şu sözünü de hatırlatırız:

﴿اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ﴾
 ﴿“Sizler Kitabı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” [Bakara 44] □

... 25. Sayfanın Devamı

Teşkilatı'nın kuruluşunun üzerinden yarım yüzyıl geçmiş olmasına rağmen biz hâlâ Avrupa Birliği'ne benzer bir birlikten yoksunuz.” dedi. Görüldüğü gibi El-Ezher Şeyhi, daha düşük olanı daha hayırlı olan ile değiştiriyor. Hatta açılış konuşmasında Şeriattan olduğunu kabul ettiği Hilafeti bile görmezden geliyor.

Ey El-Ezher Şeyhi! Ey El-Ezher âlimleri! Ey ümmetin âlimleri! Ümmetin yaşadığı tüm talihsizliklerin ve çektiği tüm sıkıntıların çözümü önünüzdedir. Bu her türlü izahattan varestedir. Ki o çözüm, yüksek sesle Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafetin kurulmasını isteyen ümmetin saflarına katılmaktır. Çünkü ümmetin evlatlarına yapılan saldırıları ve zorunlu göçü, sadece Hilafet önleyebilir. Müslümanların kanını koruyabilir. Amerika ve Batının Müslüman ülkelerdeki varlıklarına son verebilir. İmam bir kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur. Hakkıyla Nebilerin varisleri olun. İslam bayrağını en yükseklere dalgalandırın. Zalimlere engel olup onları hakka döndürün. Hakkın kelimesini söyleyin. Sakın ha Allah konusunda kınayıcının kınamasından korkmayın. Ve bilin ki Allah Subhânehu ve Teâlâ, kıyamet günü Kuran ve Sünnet bilginiz ile amel edip etmediğinizi size soracaktır. Onun için insanlara Kurani açıklayın ve bile bile onu ketmetmeyin.

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
“İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O'nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.” [Enam 153] □

... 29. Sayfanın Devamı

girmenin vacip olduğuna dair fetva mı verdiler?

Afganistan, Irak ve son olarak da Suriye'de Amerikan işgaline destek verdikleri ortaya çıkan İranlı liderlerin, geriye ne gibi argüman ve bahaneler kaldı ki?

Hizb-ut Tahrir, Hafız Esed'in saltanatı ve ondan sonra Beşşar Esed'in yönetimi döneminde Esed ailesinin koyu Amerikan ajanı olduğunu kamuoyuna deşifre etmişti. Elhamdülillah son olaylar, basiret ve feraset sahibi herkese bu ajanlık gerçeğini açıkça ortaya çıkardı. Mücrim İran rejiminin maskesini düşürüp gerçek yüzünü de gösterdi. Ve zorba rejimler yoluyla ümmeti sömürüp köleleştirmek için planların uygulanmasında Amerika'ya oldukça yardımcı olduğunu da ortaya koydu.

Ey cesur Suriye kahramanları!

Sizin de Allah'ınız var. Kahramanlıklarınız yönetici ve rejimlerin ihanetlerini gün yüzüne çıkardı. Aynı zamanda siz, sözde direniş ile sömürgeciliğin çıbanbaşı arasındaki şeytani ittifakı da ortaya çıkardınız. □



Aynın Kitabı:

**Anayasa Mukaddimesi
veya
Esbab-ı Mucibesi
Birinci Bölüm**



Hizb-ut Tahrir

Genel Hükümler

Madde-1: İslami akide, devletin esasıdır. Öyle ki devletin yapısında, cihazında veya muhasebesinde yahut devlet ile ilgili herhangi bir şeyde, İslami akideyi esas kılmaktan başka bir şey var olamaz. İslami akide aynı zamanda anayasa ve şer'i kanunların da esasıdır. Öyle ki bunlardan herhangi biriyle ilgili herhangi bir şeyin İslami akideden fişkırması haricinde var olmasına izin verilmez.

Devlet, üzerine kurulacağı yeni fikirlerin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkar ve devletin otoritesi bu fikirlerin değişmesiyle değişir. Çünkü fikirler mefhumlaştığında -yani anlamları idrak edilip tasdik edildiğinde-, insanın davranışına etki eder ve davranışını bu mefhumlara göre seyrettirir. Böylece hayata bakışı değişir ve bu değişime bağlı olarak maslahatlara bakışı da değişir. Sulta/otorite ise ancak bu maslahatları gütmek ve bunların seyrini de-

netlemektir. Bunun içindir ki hayata bakış hem devletin üzerine kurulacağı esastır hem de sultanın/otoritenin üzerine vücut bulacağı esastır. Fakat hayata bakışı ancak hayat hakkındaki muayyen bir fikir ortaya çıkarır. Dolayısıyla hayat hakkındaki bu muayyen fikir, hem devletin esası hem de otoritenin esası olmaktadır. Mademki hayat hakkındaki bu muayyen fikir; mefhumlar, mikyaslar ve kanaatler toplamında ortaya çıkar o halde esas olan bu mefhumlar, mikyaslar ve kanaatler toplamıdır. Sulta ise ancak bunlara göre insanların işlerini güder ve maslahatlarının seyrini denetler. Bunun içindir ki esas, fikirler toplamıdır tek bir fikir değildir. İşte hayata bakışı ortaya çıkaran ve buna bağlı olarak da maslahatlara bakış ortaya çıkaran bu fikirler toplamıdır. Sulta da maslahatları bu bakışa göre yürütür. Buradan da devlet; insanlar toplumunun kabul ettiği mefhumlar, mikyaslar ve kanaatler toplamını infaz eden varlık/icra organı olarak tarif edilmiştir.

Devletin devlet olması, yani maslahatları gütmek ve maslahatların seyrini denetleme görevini üstlenen sulta olması bakımıyla devlet açısından böyledir. Ancak devletin üzerine kurulu olduğu bu fikirler toplamı, yani mefhumlar, mikyaslar ve kanaatler toplamı, ya temel bir fikir üzerine bina edilmiştir ya da edilmemiştir. Eğer temel bir fikir üzerine bina edilmişse bünyesi sağlam, temelleri güçlü ve yapısı sabit olur. Çünkü o, kuvvetçe hiçbir temelin erişemeyeceği bir temele istinat etmektedir. Çünkü temel fikir, ötesinde hiç bir fik-

rin bulunmadığı fikirdir. Dikkat edin! O, akli akidedir. İşte o zaman devlet, akli akide üzerine bina edilmiş olur. Fakat devlet, temel bir fikir üzerine bina edilmemişse bu, hem onun yok edilmesini kolaylaştırır hem de yapısını parçalamak ve sultasını çekip almak zor olmaz. Çünkü o, varlığının kendisinden fişkırdığı tek bir akide üzerine bina edilmemiştir. Dolayısıyla onu yok etmek zor bir iş değildir. Bundan dolayı devletin sabit bir yapısının olması için devletin temeli, kendisinden devletin esası üzerine ortaya çıktığı fikirlerin fişkırdığı akli akide üzerine, yani devletin hayat hakkındaki fikrini dolayısıyla hayata bakışını temsil eden mefhumların, mikyasa ve kanaatlerin kendisinden fişkırdığı akli akide üzerine bina edilmiş olması kaçınılmazdır. İşte devletin maslahatlara bakışını ortaya çıkaran bu bakıştır.

İslami Devlet, ancak İslami akideye dayanır. Çünkü ümmetin kabul ettiği mefhumlar, mikyasa ve kanaatler toplamı ancak akli akideden fişkırır. Nitekim ümmet, öncelikli olarak bu akideyi kabul etmiş ve ona katî delile binaen yakın bir akide olarak inanmıştır. Dolayısıyla ümmetin hayat hakkındaki külli fikri bu akidedir, hayata bakışı ona göredir, maslahatlara bakışı ondan ortaya çıkmıştır, mefhumlarını, mikyasa ve kanaatlerini ondan almıştır. Bunun içindir ki İslami Devlet'in esası İslami akidedir. Ayrıca Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem], İslami Devleti muayyen bir esas üzerine kurmuştur. Dolayısıyla her yerde ve her zamanda İslami Devlet'in esası bu esas olmalıdır.

Zira Aleyhi's Salatu ve's Selam, Medine'de sultayı ikame ettiği ve yönetimi teslim aldığı anda henüz teşrii ayetleri inmediği halde daha ilk günden onu İslami akide üzerine ikame ederek [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ] **“Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın resulüdür”** şahadet kelimesini hem Müslümanların hayatının esası hem insanlar arasındaki ilişkilerin esası hem zulümlerin defedilmesinin ve husumetlerin fasletilmesinin esası, yani tüm hayatın esası, sultanın ve yönetimin esası kılmıştır. Sonra bununla yetinmemiş bilakis cihada başlamış ve bu akidenin insanlara taşınması için onu Müslümanlara farz kılmıştır.

Nitekim Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله **“Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun resulüdür deyinceye, salahı ikame edinceye ve zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunu yaptıkları zaman kanlarını ve canlarını ancak İslam'ın hakkıyla benden korumuş olurlar. Artık onların hesabı Allah'a aittir.”** [Müttefekun aleyh/lafız el-Buhari'ye aittir]

Ayrıca akidenin devletin esası olarak var olma sürekliliğini korumayı Müslümanlara farz kılmış ve apaçık küfür ortaya çıktığında, yani bu akide sultanın ve yönetimin esası olmaktan çıktığında kılıçların çekilmesini ve savaşılmasını emretmiştir. □ ...

Türkiye Vilayeti: "Yargı Mağdurları" Yargıtay'ın Önünde Basın Açıklaması Yaptı

