

Basın Açıklaması

Gabis Trajedisi: Modern Devlet Seçiminin Bir Kurbanıdır

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“O, (senin yanından) ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır.

Allah ise bozgunculuğu sevmez.” [Bakara 205]

Tunus'un güneyindeki Gabis'te halk, bir kimya tesisinden yayılan zehirli atıklar nedeniyle protestolar düzenlemeye devam ediyor. Bu tesis, şehri bir bütün olarak hem çevre hem de sağlık açısından bir enkaz yığına çevirmiş durumda. İnsanların sağlığı, toprağın bereketi bir bir yok oluyor. Kanser bir veba gibi yayılıyor, insanlar nefes alamıyor. Ve en acısı, okul sıralarındaki çocuklarımız, peş peşe boğulma krizleriyle can veriyor... Yıllardır verilen boş sözler ve kasıtlı ihmaller, Gabis'i dışlanmışlığın ve çevre kirliliğinin simgesi haline getirmiştir. Bir zamanlar bölge için büyük bir nimet olan fosfat zenginliği, “modern devlet” politikaları yüzünden tam bir lanete dönüşmüştür. Modern devlet dedikleri lanet, büyük patronların ve anlık karların çıkarlarını, halkın sağlığının ve insanca yaşama hakkının önüne geçirmiş, halkı, şirketlere kurban etmiştir!

Ey güzel Gabis şehri halkı! Unutmayın, sizin bu şehriniz bir zamanlar, İslam Hilafetinin yönetimi altındayken hayat dolu, yaşaması keyifli, yemyeşil bir vahaydı. Şimdiyse köhne kapitalist düzenin gölgesinde bir felaket şehrine, bir ölüm tarlasına dönüşmüş durumdadır. İnsanlar nefes almakta zorlanıyor. Bu yüzden, derdinizin dermanını derdin kendisinden beklemeyin! Rabbinizin yoluna dönerek, düşmanlarınızın size giydirdiği bu kapitalist deli gömleğini yırtıp atarak ve yerine İslam nizamını inşa ederek kendi çözümünüzü kendiniz yaratın! İslam, tüm İslam beldelerini tek bir güçlü devlette birleştirecek, sizi Rabbinizin kanunlarıyla yönetecek, yöneticinin de halkın da sınırlarını çizecek ve yeryüzünde fesat çıkaranları en ağır suçlu ilan edecektir! Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyurmuştur:

“O, (senin yanından) ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez.” [Bakara 205] Rasûl *Sallallahu Aleyhi ve Sellem* de hem kişinin kendisine hem de başkalarına zarar vermesini yasaklamış ve şöyle buyurmuştur:

“Zarar vermek ve zararla mukabele etmek yoktur.”

“Sakin sizden biri durgun suya idrarını yapıp sonra da orada yıkanmasın.” İslam hukukunda temel bir kural vardır: “Harama giden yol da haramdır.” Bu kurala göre, sanayileşme, ekonomik kalkınma veya doğal kaynakları işleme sırasında çevreye zarar verilmesi, zararlı bir sonuca yol açılması veya haram bir duruma neden olunması dinen haramdır. Maliyeti ne olursa olsun, çevrenin kirlenmesinden kesinlikle kaçınılması gerekir.

Ey güzel Gabis şehri halkı! Şüphesiz çevre sorunu, her konuya sadece kar ve çıkar gözüyle bakan kapitalist çözümlerle çözülemez. Doğayı ve nesilleri yok eden kapitalist şirketlerin dizginlenmesi ancak Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafetle mümkündür. Çünkü Peygamber Efendimiz *Sallallahu Aleyhi ve Sellem* şöyle buyurmuştur:

“İman çobandır ve güttüklerinden sorumludur.”

İslam Devleti, kirleticiler için yerleşim yerlerinden uzak özel sanayi bölgeleri kurarak, sanayi ve tarım tesisleri ile diğer tüm kirlilik kaynaklarını denetleyerek, bu tesislere, endüstriyel atık arıtma üniteleri gibi temiz üretim yöntemlerini kullanma zorunluluğu getirerek ve kirleticilerle maddelerin çevreye sızmasını kesinlikle engelleyerek bu sorunu kökten çözecektir.

Hilafet devleti ayrıca, sanayi atıklarını azaltmak amacıyla geri dönüşüme de büyük önem verecektir. Bu çerçevede, (dinen) caiz olan sanayi atıklarını yeniden işleyerek yeni hammadde ve enerji kaynaklarına dönüştüren fabrikalar kuracaktır. Yeniden kullanılmayan veya geri dönüştürülemeyen atıklar ise, yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde toprağa gömülerek imha edilecektir.

Kahraman Gabis halkının protestoları, vahşi kapitalist sistemi yıkmak ve Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet yönetimi altında, İslam'a dayalı Raşit bir yönetim kurmak için bir başlangıç ve kıvılcım olmalıdır. Rasûlullah *SallAllahu Aleyhi ve Sellem* şöyle buyurmuştur:

نَمْ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبِيِّ *"Sonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır."*

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Tunus Medya Bürosu

www.hizb-ut-tahrir.org | www.ht-tunisie.info | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com