

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Haber-Yorum

Ülkelerin Güvenliğine ve Halkların Egemenliğine Saldıran Amerika'ya Kim Son Verecek?!

Haber:

ABD Başkanı Trump, 3 Ocak 2026 Cumartesi sabahı erken saatlerde, uyuşturucu kaçakçılığı ve gayri meşru yönetim iddiaları üzerine aylarca süren baskıların ardından ABD'nin gece saatlerinde Venezuela'ya bir saldırı düzenlediğini ve uzun süredir iktidarda olan Nicolas Maduro'yu tutukladığını duyurdu. (Reuters)

Yorum:

Amerika'nın Venezuela'nın haklarını açıkça ihlal etmesi durduk yere ortaya çıkmamıştır; zira son aylarda, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle Venezuela'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış ve son saldırıdan önce, son birkaç hafta içinde 62 kişinin ölümüne yol açan on beş saldırının sorumluluğunu üstlendiğini açıklamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika ülkelerini, arka bahçe olarak bilinen bölgesel nüfuzunun bir parçası olarak görmekte ve bu ülkelerin kaynakları üzerinde hak sahibi olduğuna inanmaktadır. Venezuela, doğal kaynaklar açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir; zira 300 milyar varilden fazla olduğu tahmin edilen dünyanın en büyük petrol rezervlerine ve 195 trilyon fit küpü aşan dünyanın dördüncü büyük doğal gaz rezervlerine sahiptir. Nitekim Venezuela ve Çin arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 6,5 milyar Dolara ulaşmış olup giderek büyümeye devam etmekte, bu da bu yakınlaşmaya yönelik Amerikan öfkesini daha da artırmaktadır.

Monroe Doktrini'ni yeniden canlandırma bahanesiyle Amerika, Güney Amerika'daki gücünü genişleterek, özellikle Venezuela'da olmak üzere bölgedeki maddi ve siyasi çıkarlarını güvence altına almaya çalışmakta ve böylece de bölgesel güvenliği ve halkların kendi yöneticilerini seçme hakkını hiçe saymaktadır. Bu ilk kez olan bir şey değildir ve Amerika durdurulmadıkça son da olmayacaktır. Zira Amerika'nın stratejisi, ya istihbarat teşkilatları aracılığıyla iç darbeyi kışkırtmaya ya da askeri muhalefet içinde liderlik boşluğu yaratarak bu boşluğu kendi ajanlarından biriyle doldurmaya dayanmaktadır. Bu durumda, büyük olasılıkla tercih edilen son zamanlarda Nobel Barış Ödülü'nü kazanarak siyasi konumunu güçlendiren, Amerikan yanlısı Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado olacaktır.

Ey Müslümanlar ve ey dünya halkları: Uluslararası güvenlik ve halkların egemenliğiyle ilgili uluslararası normları hiçe sayarak, eşi benzeri görülmemiş bir kibir ve tiranlıkla hareket eden Amerika'yı, nasıl olur da dünyanın lider ülkesi olarak kabul edebiliriz? Onun tiranlığı bizleri korkutmaması gerekir; bu tiranlık,

onun gücünün bir kanıtı değildir, aksine zayıflığının bir işaretidir; zira Amerika artık özgürlük, demokrasi veya insan hakları gibi ilkeli politikalarla dünyaya liderlik etmiyor. Nitekim Gazze, bu sloganların sahteliğini ve çifte standartlarını ifşa etmiştir.

Trump döneminde Amerika, hem askeri hem de ekonomik olarak açıkça sömürgeciliğe geri dönmüştür; ancak bu eğilim, çıkarlarının doğrudan tehdit edilme olasılığının daha da artmasına yol açacaktır. Ey dünya halkları, Fransız düşünür Emmanuel Todd'un "İmparatorluktan Sonra: Amerikan Sisteminin Çöküşü (2001)" adlı kitabında söylediği şu sözleri iyice bir düşünün: "Amerika'nın, yaşamının düzeyini garanti altına almak için gerekli hale gelen hegemonyasını korumak için siyasi ve askeri savaflara girmek zorunda kalacağı kesindir." Bakın işte bugün bizler, bu acı verici bekleyişin gölgesinde yaşıyoruz.

Siz ey Müslümanlar; insanlığı, artan Amerikan hegemonyasının karanlığından İslam'ın adaletine ve nuruna çıkarmaya muktedir olan sizden başka kim vardır? Bol kaynaklarına rağmen dünya ülkelerini yoksullaştıran yozlaşmış kapitalist medeniyetin alternatifine sahip olan sizden başka kim vardır? İslam'ın rahmetini, bugün İslam ümmetinin direkleri olan üç kıtaya yayılmış halklara taşımanın bilincinde olan sizden başka kim vardır?

H. Receb 1342 yılında Hilafetinizin yıkılması sadece sizin için değil, aksine tüm insanlık için büyük bir kayıp olmuştur. Güçle yönetimin ve vahşi hayvanların bile işlemeye korktuğu suçların işlenmesinin üzerinden bir asırdan fazla bir zaman geçmiştir. Nitekim Allahu Teala, sizlerin insanlığın adil önderleri olarak geri dönmeniz için küresel kamuoyunu ve uluslararası koşulları hazırlamıştır. O halde hazırlanın ve Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi Hilafeti yeniden kurmak için ciddiyetle çalışın; eğer bunun için ciddiyetle çalışırsanız, Allahu Teala size yardım edecek ve Amerika ile Batı medeniyetinin ifsat ettiği şeyleri düzeltecektir. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْفُرَى إِلَّا وَأَهْلَهَا ظَالِمُونَ **"Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helâk etmişizdir."** [Kasas 59]

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Musab Umeyr – Pakistan